

Ο τρόπος που μας έχει δοθεί να αντλαμβανόμαστε τις παραστάσις της ζωής μάς επιτρέπει να νιώσουμε σε κάθε σημείο της ύπαρξης μια πολλαπλότητα δυνάμεων· και μάλιστα, έτσι ώστε καθεύδια απ' αυτές τις δυνάμεις να προσταθεί ο νότως για ξεφύγει πέρα απ' την πραγματική παράσταση, να προστρέψει στην άλλη με την αφθονία της, την οποία μετατρέπει σε ωμή φόρμη και λαχτάρα. Σε κάθε πράξη, ακόμη και στην πιο διεξοδική και καρποφόρα, νώθουμε κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη φτάσει στην πλήρη του έκφραση. Καθόσον αυτό συμβαίνει με τον αληθινοτεροισμό αντικρουόμενων στοιχείων, αποκαλύπτεται ακριβώς σ' αυτόν τον δυήσμό τους η ενότητα της συνολικής ζωής. Και μόνο εφόδοιν κάθε εσωτερική ενέργεια υπερβαίνει το όριο της ορατής της εξωτερικεύσης, αποκάτα η ζωή εκείνον τον πλούτο ανεξάντλητων δυνατοτήτων, ο οποίος συμπληρώνει την αποστασιμότητή της πραγματικότητα· και μόνο εξαιτίας αυτού, οι παραστάσεις της προδίδουν δυνάμεις πιο εσωτερικές, εντάσσεις πιο αισθαλυτες, έναν αγώνα και μία ηρεμία μιας μορφής ευρύτερης από την άμεση και δεδομένη πραγματικότητά τους.

Αυτός ο δυϊσμός δεν μπορεί να περιγραφεί άμεσα, αλλά να γίνει μόνο αισθητός διαμέσου των επιμέρους αναθέσεων, που είναι τυπικές για τη δική μας ύπαρξη, ως η πιο

λογής και εκδηλώνεται απλώς ως δημιούργημα της ομάδας, ως δοχείο κοινωνικών περιεχομένων. Η μιμητική ενόρμητη, ως αρχή χαρακτηρίζει ένα στάδιο της ανάπτυξης, όπου η επιθυμία για μία τελεσφόρο και προσωπική δραστηρία όμως είναι ζωηρή, αλλά δεν υπάρχει η ικανότητα να κερδίσει σε απομικό επίπεδο.

Η πρόσδοσης πέρα από αυτό το στάδιο σημαίνει ότι εκτός ναι στημένου, το παρελθοντικό και το παραδοσιακό, είλος του μιμητικού: ο τελεολογικός διάθρωπος είναι ο αντιθέτος πάσας της κατευθυντήριες γραμμάτες της ύπαρξης μας, δηλαδή σ' αυτήν που αρέσκεται στη συγχώνευση του επιμέρους με φωροποίηση, ο αυτο-διαχωρισμός από το σύνολο, εκεί η διμήση είναι μία αρνητική και ανασταλτική αρχή [Prinzip]. Και ακριβώς επειδή η λαχτάρα να γραπτωθούμε από το προχωρήσει σε νέες και ιδιαίτερες μορφές ζωής, και επειδή μάλιστα καθεμία από τις δύο τάσεις εκτείνεται απέριον, δήθεν δρασκελία διεκδικείται και από της δύο, ενώ οι κοινωνικοί θεσμοί είναι σαν τους συμβιβασμούς –πάντα προσωρινούς– στους οποίους ο ανατροφοδοτούμενος ανταγωνισμός τους παίρνει την εξωτερική μορφή μιας συνεργασίας.

Η ΜΟΔΑ

11

Οι ζωτικές συνθήκες της μόδας, ως καθολικό φαινόμενο σημιτά την ιστορία του ειδους μας, μπορούν να συνοψιστούν ως αυτά τα χαρακτηριστικά. Αποτελεί μίμηση ενός συγκεφόρουν δύοι και γεννά κάτι το κοινό που ανέγει τη συμπεινώτα, η μόδα ίκανοποιεί εξίσου την ανάγκη για διάκριση, την τάση για διαφοροποίηση, εναλλαγή και αυτο-διαχωρισή εναλλαγής των περιεχομένων, με τα οποία για διάκριση, την εξαπομικεύει τα χαρακτηριστικά της σε σχέση με άλλα του χτες και του αύριο· και αφετέρου το κατορμανικό στρώμα σηματικότερα με το ότι οι μόδες είναι πάντα πλούτινες και που τονίζει το διαρκές στην αλλαγή. Αντιστρόφησης, ο αυτο-διαχωρισμός από το σύνολο, εκεί η διμήση είναι μία αρνητική και ανασταλτική αρχή [Prinzip]. Έστι, λοιπόν, η μόδα δεν μία συνολική πράξη η τάση για κοινωνικό εξισωτισμό με αυτήν την για αυτομήδη διαφοροποίηση και εναλλαγή. Αν, λοιπόν, ριεχούμενων της –ως προς τη σημασία της μόδας –η οποία έχει μέσον της ιδιαίτερης διαδικασίας, τότε αυτή είναι η ιστορία των πειθετικών προκειμένου η ικανοποίηση αυτών των δύο ανήκες της εκάστοτε απομικής και κοινωνικής κουλτούρας.

ΠΛΕΘΡΟΝ | μικρόκοσμος

Georg Simmel

υπεύθυνος σειράς: Θανάσης Λάζαρος

Η μόδα

τίτλος πρωτοτύπου: Georg Simmel, «Die Mode», στο *Hauptproblem der Kultur. Philosophische Kultur*, στον ίδιον *Gesamtausgabe*, επιμ. Otto Hein Rammstedt, τόμ. I, 4, Suhrkamp. Φραγκφούρτη, 1996

© για την ελληνική μετάφραση: Εκδόσεις Πλέθρον, 2018
d' έκδοση: Ιούνιος 2018

επιμέλεια
Βασιλης Πατσογιάννης

Για να αγοράσετε το πρόγραμμα ή όλα βιβλια των εκδόσεων Πλέθρον
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.plethonbooks.gr

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε.
Ασκληπιού 26-28, 106 80 Αθήνα, τηλ.: (210) 36.19.363
Βιβλιοπωλείο Μαρούλας 20α, 106 80 Αθήνα, τηλ.: (210) 36.45.057.
fax: (210) 36.41.260
e-mail: plethon@otenet.gr
<http://www.plethonbooks.gr>

ISBN 978-960-348-308-3

ΠΛΕΘΡΟΝ