

## Εισαγωγή

Τίποτα πιο στηνηθισμένο και πιο φυσικό για όσους φιλοδο- 1  
ξούν στη φιλοσοφία και στις επιστήμες να ανακαλύψουν κάτι  
νέο για τον κόσμο από το να εκβιάζουν τον έπαινο για τα δι-  
κά τους συστήματα επιχρίνοντας όλα αυτά που είχαν ανα-  
πτυχθεί πριν. Πράγματι, εάν αρκούνταν στον θρήνο για την  
άγνοια υπό το καθεστώς της οποίας παραμένουμε όσον α-  
φορά τα πιο σημαντικά ζητήματα που μπορούν να τεθούν  
ενώπιον του ανθρωπίνου λόγου, από όσους έχουν κάποια ε-  
ξοικείωση με τις επιστήμες ελάχιστοι θα διαφωνούσαν μαζί  
τους. Ο άνθρωπος της κρίσης και της μάθησης εύκολα αντι-  
λαμβάνεται τα σαθρά θεμέλια ακόμη και των συστημάτων  
εκείνων που έχουν κερδίσει τη μέγιστη αξιοπιστία και έχουν  
αναβιβάσει τους ισχυρισμούς τους στο επίπεδο του ακρι-  
βούς και εμβριθούς συλλογισμού. Αρχές που γίνονται απο-  
δεκτές μόνο χάριν εμπιστοσύνης, εξαγόμενα από αυτές πο-  
ρίσματα που χωλαίνουν, έλλειψη συνοχής μεταξύ των μερών  
και έλλειψη ενάργειας στο όλον, όλα αυτά αφθονούν στα συ-  
στήματα ακόμη και των πιο διαχειριμένων φιλοσόφων και,  
απ' ό,τι φαίνεται, ευθύνονται για την ανυποληφία στην ο-  
ποία έχει περιέλθει η ίδια η φιλοσοφία.

Όμως δεν χρειάζεται να είναι κανείς βαθύς γνώστης των 2  
επιστημών ώστε να αναγνωρίσει την ατελή κατάσταση στην  
οποία παραμένουν. Ακόμη και ο απλός κόσμος που ακούει  
απ' έξω τον ορυμαγδό και την οχλαγωγία μπορεί να χρίνει  
ότι τα πράγματα μέσα δεν πάνε και τόσο καλά. Δεν υπάρ-

χει τίποτα για το οποίο να μην ερίζουν οι ειδήμονες και να μη δοχγυμασών. Ακόμη και το πιο τετραμένο ζήτημα δεν διληφύεται ση δροσασία, για τα δε πιο σημαντικά δεν είμαστε υπανοί να καταλήξουμε σε βέβαιη χρίση. Οι διαμάχες πληθυνούνται, σαν να ήταν αβέβαια τα πάντα. Γίνονται, μάλιστα, με τέτοια ζέστη, σαν να ήταν δίλα βέβαια. Από όλη αυτή τη φασαρία νοοτής δεν αναδευκνίεται ο λόγος αλλά η ειγιάλωτη. Άς μην απελπίζονται, λοιπόν, δύο διαβέτουν την τέχνη τη παρουσιάζουν ακόμη και την πιο παράτοιχη υπόθεση με ραδια γρύματα, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να μην ιερούσουν προσήλυτους. Τη νύχτη δεν την κερδίζουν οι στρατιώτες αυτοί που γειρίζονται το ακόντιο και το ξίφος, αλλά οι αγιοπάρκες, οι πυρπανοτές και η στρατιωτική μπόντα.

Από εδώ προκατέλει, κατά τη γνώμη μου, η κοινή προκατάληψη εναντίον των κάθε λογής μεταφυσικών συλλογισμών, προκατάληψη που έχουν ακόμη και οι κατ' επόργγειαντείς, οι οποίοι αποδίδουν τη δέουσα αξία σε κάθε άλλο φύλοισσιν, κάλιδο. Οι μεταφυσικοί συλλογισμοί δεν νοούνται οι συλλογισμοί κάποιου επιμέρους κάλιδου της επιστήμης αλλά κάθε εδους επιγείωμα που είναι κατά κάποιουν τρόπο δυσανθρωπικός γιατίνατρό γιαρίς ιδιαιτέρη προσαγγή. Έγραψε τον αναίσθει σε τέτοιες διερευνήσεις, που όληι τις απορρίπτει, ότις δυστομός, με το σκεπτικό τη, εδώ πρέπει στο διερευνατικό μεταφυσικό από αφύπατα και φειδανοστήρεις, με εδους τουλάχιστον αυτά φυσικά και εικάσια. Στην πραγματική, μόνο ο πιο ακραίος σκεπτικός, με μια γενή ή μη, μεθρότητας, μπορεί να δικαιοιεύεται αυτή την αποστολή προς τη μεταφυσική. Δίβει, ακόμη και είναι υποτεθει τη, να θέβεια βρίσκεται εντός των ωρίων της ανθρώπινης καταλήξης, αυτή πρέπει να είναι κρατιμένη κάτιν χαρδί. Ήα τραν, μηπάν, αρκετά κενόδιος και ωτούρης το να εκπλέξεται, να φέρθεσσιμε σε αυτή όμορφης κάτω, τη στηρή που οι μεγάλες ιδιοφύες απέταγμα έγιναν, ματωρίδει τον μέγιστο κάτω. Η

τη φιλοσοφία που πρόκειται να αναπτύξει δεν διεκδικεί τόπο πλεονέκτημα, και θα το θεωρούσα ισχυρό τεχνήριο εναντίον της εάν ήταν τόσο είκοση και εικότητη.

Είναι προφανές ότι όλες οι επιστήμες, όλες περισσότερο, όλες λιγότερο, σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση. Όσο και εάν μερικές μοιάζουν κάποτε να ξεμακρώνουν, πάλι επιστρέφουν σε αυτήν από τον έναν τη τον δίκαιο δρόμο. Ακόμη και τα Μαθηματικά, η Φυσική Φιλοσοφία και η Φυσική Θεολογία εξαρτώνται εν την μέτρῳ από την επιστήμη του ΑΝΘΡΩΠΟΥ, αφού υπόκεινται στη γνωστική δύναμη των ανθρώπων και κρίνονται από την ισχύ και την υπενθύμησή τους. Είναι αδύνατον να φραγματούμε ποτές αλλαγές και βελτιώσεις θα επιφέρουμε σε αυτές τις επιστήμες εάν τημοστον πάτημας εξηκευμένοι με την έκταση και τη δύναμη της ανθρώπινης γένητος και εδώ εξηγούνται τη φύση των ιδεών των γρηγοριούμενών και των ιεταιριών που τελούμε κατά της συγκαταγμούς μας. Οι βελτιώσεις αυτές είναι ή τη περισσότερου μπορούμε να εκπλέξουμε για τη Φυσική Θεολογία, καθώς αυτή δεν αφείται στο να μας διδάσκει τη φύση της περιφέρειας διανύμεως, αλλά καταπινεται αφενός με τις διαλέξεις της απέναντι μας και αφετέρου με τα δικτύα μας καλλιτεχνικού απέναντι της. Επομένως, εμείς οι άλλοι δεν είμαστε μόνο τρεις που συλλογίζονται, αλλά αποτελείμε να ένα από τα ανακαλύπταντα του συλλογισμού μας.

Συνεπίστις, είναι επιστήμης των Μαθηματικών, της Φυσικής Φιλοσοφίας και της Φυσικής Θεολογίας, εξηγούμενη με πολλά από τη γνώση των ανθρώπων, την τη να περιμένουμε για τις δίκιες επιστήμες, που υπάρχουν η πάντεται με την ανθρώπινη φύση, είναι ακέραια τη στον, και βαθύτερα. Απαντάντονος σκοπούς της Λογοτεχνίας είναι να εξηγήσει τη φύση, και της λειτουργίας της συλλογιστικής μας υπενθύμησης, καθώς και τη φύση των ιδεών μας, η Ηθική και η Κριτική μετεποντικής της ανθρωπικής και συνανθρωπικής κλίσης μας, η Πολιτική εξερ-

τάξει τους ανθρώπους εν κοινωνίᾳ και αλληλεξαρτήσει. Στην τέσσερις αυτές επιστήμες, στη Λογική, στην Ηθική, στην Κριτική και στην Πολιτική, περιλαμβάνεται σχεδόν οιδήποτε όλη μάς εισήγηση στη γνώση του ανθρώπινου νου ή δ.τι θα έπεινε να τον βελτιώσει και να τον κοσμήσει.

Ιδού, λοιπόν, ο μόνος δρόμος διά του οποίου μπορούμε να προσδοκούμε την επιτυχία των φιλοσοφικών ερευνών μας: να εγκαταλείψουμε την επίπονη και χρονοβόρα μέθοδο που μερικές φορές ακολουθούσαμε και, αντί να καταλαμβάνουμε αλλάνουμε κατευθείαν στην πρωτεύουσα, στο κέντρο αυτών των επιστημών, στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Από τη στιγμή που θα την κυριεύσουμε, θα μπορούμε να ευελπιστούμε σε άνετες νίκες οπουδήποτε αλλού. Με αυτήν ως αφετηρία, μπορούμε να επεκτείνουμε τις καταχήσεις μας σε όλες τις εποχήμες που αφορούν πιο άμεσα την ανθρώπινη ζωή και κατόπιν με άνεση να προχωρήσουμε στην πλήρη εξερεύνηση και εκσείνων που αποτελούν αντικείμενο καθαρής περιέργειας. Δεν υπάρχει σημαντικό ζήτημα η χρήση περί του οποίου να μην υπάγεται στην επιστήμη του ανθρώπου, και χανένα δεν μπορεί να κριθεί με βεβαιότητα πριν από την εξοικείωσή μας με την επιστήμη αυτή. Φιλοδοξώντας, λοιπόν, να εξηγήσουμε τις αρχές της ανθρώπινης φύσης, στην πραγματικότητα προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα των επιστημών, οικοδομημένο πάνω σε ένα σχεδόν καινούργιο θεμέλιο, το μόνο επί του οποίου αυτές μπορούν να ερείδονται με κάποια ασφάλεια.

Και όπως η επιστήμη του ανθρώπου είναι το μόνο στέρεο θεμέλιο όλων των άλλων επιστημών, έτσι και το μοναδικό στέρεο θεμέλιο της ίδιας δεν μπορεί παρά να είναι η εμπειρία και η παρατήρηση. Ας μη μας εκπλήσσει καθόλου το ότι η εφαρμογή της Πειραματικής Φιλοσοφίας στα ηθικά θέματα έπρεπε να καθυστερήσει πάνω από έναν ολόκληρο αιώνα σε σχέση με την εφαρμογή της στα της φύσεως, αν λάβουμε

υπ' όφιν το γεγονός ότι ανάμεσα στις απαρχές των δύο αντών επιστημών μεσολάβησε ανάλογο διάστημα. Για πολογίζοντας το χρονικό διάστημα από τον ΘΑΛΗ μέχρι τον ΣΩΚΡΑΤΗ, είναι περίπου ίσο με αυτό ανάμεσα στον λόρδο Μπέικον και σε κάποιους μεταγενέστερους φιλοσόφους στην Αγγλία<sup>1</sup>. Οι οποίοι άρχισαν να θέτουν την επιστήμη του ανθρώπου σε νέες βάσεις και έχουν προσέλκυσει την προσοχή και εξάφει την περιέργεια του κοινού. Όσο και εάν αληθεύει, λοιπόν, ότι σε κάποιες άλλες καλές τέχνες μάς ξεπερνούν, ο λόγος και η φιλοσοφία δεν μπορούν παρά να οιρέλουν την πρόοδο τους στη χώρα της ανοχής και της ελευθερίας.

Και ας μη νοιμίζουμε ότι η πρόοδος στην επιστήμη του ανθρώπου θα τιμήσει την πατρίδα μας λιγότερο από όσο την τίμησε η πρόοδος στη Φυσική Φιλοσοφία, αλλά πρέπει να τη θεωρήσουμε ακόμη λαμπρότερη, λαμβάνοντας υπ' όφιν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα αυτής της επιστήμης, καθώς και την αναγκαιότητα μιας τέτοιας μεταρρύθμισης. Εφόσον η ουσία του νου μάς είναι εξίσου άγνωστη με αυτήν των εξωτερικών σωμάτων, είναι προφανές, κατά τη γνώμη μου, πως είναι εξίσου αδύνατον να σχηματίσουμε οποιαδήποτε έννοια της ισχύος και των ποιοτήτων του με άλλον τρόπο από τον προσεκτικό και ακριβή πειραματισμό, καθώς και από την παρατήρηση των συγχεκριμένων αποτελεσμάτων<sup>2</sup> προκύπτουν από τις διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις του.

Μολονότι, λοιπόν, πρέπει να επιδιώκουμε όσο γίνεται καθολικότερες αρχές, αναλύοντας στο έπακρο τα πειράματά μας και εξηγώντας όλα τα αποτελέσματα με βάση όσο το δυνατόν λιγότερες και απλούστερες<sup>3</sup> αιτίες, είναι ωστόσο βέβαιον ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε την εμπειρία. Κατά

3

1. Τον χ. Λοχ, τον λόρδο Σάφτσμπουρι, τον δρα Μάντβιλ, τον χ. Χάτσισον, τον δρα Μπάτλερ χ.ά.

συνέπεια, κάθε υπόθεση που αξιώνει να ανακαλύψει τις έ-  
σχατες πρωταρχικές ιδιότητες της ανθρώπινης φύσης πρέπει  
να απορρίπτεται εξαρχής ως προπετής και χιμαιρική.

Δεν νομίζω ότι ο φιλόσοφος που θα ήθελε ειλικρινώς να  
επιδοθεί στην εξήγηση των έσχατων αρχών της φυσής θα έ-  
πρεπε να προσποιείται τον επαίσχυτα ως προς την ίδια την  
επιστήμη της ανθρώπινης φύσης την οποία αξιώνει να εξηγή-  
σει ή να παριστάνει τον ειδήμονα περί τα δσα με φυσικό  
τρόπο υκανοποιούν τον νου του ανθρώπου. Είναι απολύτως  
βέβαιο ότι η απογοήτευση και η υκανοποίηση ασκούν πάνω  
μας σχεδόν την ίδια επίδραση και ότι, μόλις εξοικειωθούμε  
με την ίδια πώς είναι αδύνατον να υκανοποιήσουμε μια επι-  
θυμία, η επιθυμία εξαφανίζεται. Οταν διαπιστώνουμε ότι έ-  
χουμε φτάσει στα έσχατα όρια του ανθρωπίνου λόγου, αν  
και είμαστε τελείως πεπεισμένοι για την άγνοιά μας κατά το  
πλείστον, αυτό μας αρκεί και μας κάνει να αντιληφθούμε ότι  
δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε τις πιο γενικές και τις πιο  
εκλεπτυσμένες αρχές μας, παρά μόνο να καταθέσουμε την  
εμπειρία της πραγματικότητάς τους. Αυτή είναι η αιτιολόγη-  
ση που δίνει ο αδεής, χωρίς να έχει προβεί σε καμία προη-  
γούμενη μελέτη, όταν ανακαλύπτει ακόμη και το πλέον μο-  
ναδικό και ασυνήθιστο φαινόμενο. Και, εφόσον αυτή η έλλει-  
ψη κάθε δυνατότητας για περαιτέρω πρόοδο είναι αρκετή  
για να υκανοποιηθεί ο αναγνώστης, ο συγγραφέας μπορεί να  
αντλήσει μια πιο εκλεπτυσμένη υκανοποίηση ομολογώντας  
αυτοβούλως την άγνοιά του και αποφεύγοντας με σύνεση το  
σφάλμα στο οποίο τόσοι πολλοί έχουν υποπέσει, να προβάλ-  
λουν δηλαδή στον κόσμο τις εικασίες και τις υποθέσεις τους  
ως τις πλέον βέβαιες αρχές. Από τη στιγμή που θα επιτευ-  
γθεί αυτή η αμοιβαία ευχαρίστηση και υκανοποίηση ανάμεσα  
στον δάσκαλο και στον μαθητή, δεν γνωρίζω τι περισσότερο  
θα μπορούσαμε να περιμένουμε από τη φιλόσοφία μας.

Αλλά, εάν θεωρούσαμε ότι η έλλειψη κάθε δυνατότητας να

εξηγήσουμε τις έσχατες αρχές συνιστά ελάττωμα για την επι-  
στήμη του ανθρώπου, θα τολμούσα να ισχυριστώ ότι πρόκει-  
ται για κοινό ελάττωμα όλων των επιστημών και όλων των  
τεχνών στις οποίες μπορούμε να επιδοθούμε, είτε πρόκειται  
για αυτές που θεραπεύουν οι φιλόσοφοι στις σχολές τους είτε  
για αυτές που ασκούν ακόμη και οι πιο ταπεινοί τεχνίτες στα  
εργαστήριά τους. Καμία δεν μπορεί να υπερβεί την εμπειρία  
ή να καθιερώσει αρχές που δεν θεμελιώνονται στη δικαιοδο-  
σία της. Η Ήθική Φιλόσοφία παρουσιάζει πράγματι ένα ιδιαί-  
τερο μειονέκτημα, που δεν συναντάται στη Φυσική: Επιλέ-  
γοντας τα πειράματά της, δεν μπορεί να τα πραγματοποιεί  
σκόπιμα, με προσχεδιασμό και με τέτοιον τρόπο ώστε να α-  
ντιμετωπίζει κάθε επιμέρους δυσκολία που μπορεί να προκύ-  
ψει. Όταν δεν γνωρίζω τα αποτελέσματα της επίδρασης ενός  
σώματος επί ενός άλλου υπό κάποιες συνθήκες, το μόνο που  
χρειάζομαι είναι να τα θέσω υπό αυτές τις συνθήκες και να  
παραπρήσω όπι προκύψει από αυτές. Άλλα εάν επιχειρούσα  
να ξεκαθαρίσω με τον ίδιο τρόπο κάποια αμφιβολία που θα  
προέχει στην Ήθική Φιλόσοφία, θέτοντας τον εαυτό μου  
στη θέση αυτήν που εξετάζω, είναι φανερό ότι αυτός ο ανα-  
στοχασμός και η προμελέτη θα διατάρασσαν τόσο τη λει-  
τουργία των φυσικών αρχών μου, ώστε θα ήταν αδύνατον να  
εξαγάγω κάποιο ορθό συμπέρασμα από τα φαινόμενα. Στην  
επιστήμη αυτή, λοιπόν, θα πρέπει να σταχυολογούμε τα πει-  
ράματά μας από την προσεκτική παραπρήση της ανθρώπινης  
ζωής και να τα παίρνουμε όπως παρουσιάζονται στη συνήθη  
πορεία του κόσμου, μέσα από την κοινωνική συμπεριφορά  
των ανθρώπων, τις συναλλαγές και τις απολαύσεις τους.  
Όταν συλλέγουμε και συγκρίνουμε τα πειράματα αυτού του  
είδους με σύνεση, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα εδραιώσουμε  
με πάνω σε αυτά μια επιστήμη που δεν θα υστερεί σε βεβαιό-  
τητά και θα υπερέχει κατά πολύ σε χρησιμότητα από οποια-  
δήποτε άλλη μπορεί να συλλάβει: ο ανθρώπινος νους.