

ΠΩΛ PIKEP

PICO
198.000
PIKEP

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

* Υπεύθυνος: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ

Πρόλογος

Βασίλης Καραποστόλης

Εισαγωγή-Μετάφραση

* Αλέκα Μουρίκη

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΘΗΝΑ 1990

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΙΑΣ
ΕΙΓΑΛΙΟΝΝΗΣ

“Υπαρξη και έρμηνευτική

Πρόθεσή μου είναι νά διερευνήσω έδω τούς δρόμους πού διανοίγονται στή σύγχρονη φιλοσοφία ἀπ' αυτή τή διαδικασία, ή όποια ἐπιδιώκει νά μπολιάσει τή φαινομενολογική μέθοδο μέ τήν προβληματική τής έρμηνευτικής. Θά περιοριστῶ σε μιά σύντομη ιστορική ἀναδρομή πρίν ξεκινήσω τήν κυρίως έρευνα, ή όποια θά ἔπρεπε, στήν κατάληξή της τουλάχιστον, νά προσδώσει ένα ἀποδεκτό νόημα στήν εννοια τής υπαρξης, ένα νόημα όπου θά ἐκφράζεται αυτή ἀκριβδός ή ἀνανέωση τής φαινομενολογίας ἀπό τήν έρμηνευτική.

I. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ

Τό έρμηνευτικό πρόβλημα ἔχει συγκροτηθεί πολύ πρίν τή φαινομενολογία τοῦ Husserl¹ γι' αντό μιλάω γιά μπόλιασμα, θά ἔπρεπε μάλιστα νά πᾶ, γιά ένα δψιμο μπόλιασμα.

Δέν είναι ἄσκοπο νά θυμίσουμε ὅτι τό έρμηνευτικό πρόβλημα τέθηκε κατ' ἀρχήν μέσα στά δρια τής ἐξήγησης, δηλαδή μέσα στά πλαίσια μιᾶς μεθόδου (discipline) ή όποια προτίθεται νά κατανοήσει ένα κείμενο, νά τό κατανοήσει μέ ἀφετηρία τήν πρόθεσή του, πάνω στή βάση αυτοῦ πού θέλει νά πεῖ. “Αν ή ἐξήγηση προκάλεσε ένα έρμηνευτικό πρόβλημα, δηλαδή ένα πρόβλημα έρμηνειας, αντό συνέβῃ γιατί κάθε ἀνάγνωση κειμένου, ὅσο κι ἂν αὐτή συνδέεται πρός τό quid, πρός «αὐτό ἐν δψει τοῦ ὁποίου» ἔχει γραφτεῖ τό κείμενο, γίνεται πάντα στό ἐσωτερικό μιᾶς κοινότητας, μιᾶς παράδοσης ἡ ἐνός ρεύματος ζωντανῆς σκέψης οἱ όποιες ἀναπτύσσουν προϋποθέσεις καί ἀπαιτήσεις: ἔτοι ή ἀνάγνωση τῶν ἑλληνικῶν μύθων στή σχολή τῶν Στωικῶν, πάνω στή βάση μιᾶς φιλοσοφικῆς φυσικῆς καί ἡθικῆς, συνεπάγεται μιά έρμηνευτική πολύ διαφορετική ἀπό τή ραβινική έρμηνεια τής Τορά¹ μέσα στή Χαλακά ή τήν Ἀγαδά.²

1. *Τορά*: Μωσαϊκός Νόμος, Πεντάτευχος. ‘Η Τορά, δηλαδή διδασκαλία, ἀποτελεῖ τό σπουδαιότερο ἀπό τά τρία μέρη (Τορά, Προφῆτες, Ἀγιόγραφα) τής Παλαιᾶς Διαθήκης, γιατί περιέχει τά βασικά κείμενα τής Ιουδαικῆς θρησκείας. Μαζί μέ τά ἄλλα βιβλία τής ἑβραϊκῆς Βίβλου ἀποτελοῦν τό Γραπτό Νόμο. (Σ.τ.Μ.)

2. ‘Αγαδά’ (*Hagadah* ή *Agadah*): αντό πού, στήν ἑβραϊκή παράδοση, δέν ἔχει τό χαρακτήρα θετοῦ νόμου. ‘Η Χαλακά ή «Προφορικός Νόμος» ἀποκαλύφθηκε, κατά τήν παράδοση, στόν Μωυσῆ μαζί μέ τό Γραπτό Νόμο καί περιβάλλεται μέ τό ἴδιο μ’ αντόν κύρος. ‘Η ‘Αγαδά καί ή Χαλακά συναποτελοῦν τή μιντράς (*midrash*), δηλαδή τό σχολιασμό τής Παλαιᾶς Διαθήκης, δπως διαμορφώθηκε ἀπό τό 2ο π.Χ. αἰώνα μέχρι τό 12ο αἰώνα ἀπό τούς ραβίνους (Σ.τ.Μ.)

Μέ τή σειρά της, ή έρμηνεία της Παλαιᾶς Διάθηκης στό φῶς τοῦ χριστικοῦ γεγονότος, ἀπό τή γενιά τῶν Ἀποστόλων, προσφέρει μιά τελείως διαφορετική ἀνάγνωση τῶν γεγονότων, τῶν θεσμῶν, τῶν προσώπων τῆς Βίβλου, ἀπ' αὐτή τῶν ραβίνων.

‘Ως πρός τί δύμας αὐτές οἱ ἔξηγητικές συζητήσεις ἀφοροῦν στή φιλοσοφία; ‘Ως πρός τό δτι ἡ ἔξηγηση ἐμπεριέχει μιά δλόκληρη θεωρία τοῦ σημείου καὶ τῆς σημασίας, ὥστε μπορεῖ νά τό δεῖ κανείς γιά παράδειγμα στό *De Doctrina christiana* τοῦ ἀγίου Αὐγουστίνου. ‘Ακριβέστερα, ἐν ἔνα κείμενο μπορεῖ νά ἔχει πολλά νοήματα, π.χ. ἐν νόημα ιστορικό καὶ ἐν νόημα πνευματικό, θά πρέπει νά ἀνατρέξουμε σέ μιά ἔννοια τῆς σημασίας πολὺ πιό σύνθετη ἀπό κείνη τῶν μονοσήμαντων λεγόμενων σημείων, τά δποια ἀπαιτοῦνται ἀπό μιά λογική πού στηρίζεται σέ ἐπιχειρήματα. Τελικά, ή ἴδια ἡ ἔργασία τῆς έρμηνείας ἀποκαλύπτει ἐνα βαθυστόχαστο σχέδιο: νά κατανικήσει, δηλαδή, μιά ἀπόσταση, μιά πολιτισμική ἀπομάκρυνση, νά ἔξισωσει τὸν ἀναγνώστη μέ ἐνα κείμενο πού ἔχει γίνει ξένο, καὶ ἔτσι νά ἐνσωματώσει τὸ νόημά του στήν παρούσα κατανόηση πού ἔνας ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἔχει γιά τὸν ἴδιο τὸν ἔαυτο του.

Μετά ἀπ' αὐτό, ή έρμηνευτική δέ θά μποροῦσε νά παραμείνει μιά τεχνική τῶν εἰδικῶν — ή τέχνη έρμηνευτική τῶν έρμηνευτῶν χρησμῶν καὶ θαυμάτων. ‘Η έρμηνευτική θέτει πιά τό γενικό πρόβλημα τῆς κατανόησης. ‘Εξάλλου, καμιά σημαντική έρμηνεία δέν μπόρεσε νά συγκροτηθεῖ χωρίς νά δανειστεῖ ἀπό τούς τρόπους κατανόησης πού είναι διαθέσιμοι σέ μιά δεδομένη ἐποχή: μύθος, ἀλληγορία, μεταφορά, ἀναλογία κ.λπ. Γι' αὐτή τή σύνδεση τῆς έρμηνείας —ύπό τή στένη ἔννοια τῆς κειμενικῆς ἔξηγησης— μέ τήν κατανόηση —ύπό τήν εύρεια ἔννοια τῆς ἐννόησης (*intelligence*) τῶν σημείων— μαρτυρεῖ καὶ μιά ἀπό τίς παραδοσιακές σημασίες τῆς ἴδιας τῆς λέξης έρμηνευτική, αὐτή πού μᾶς ἔρχεται ἀπό τό *Περί Έρμηνείας* τοῦ Ἀριστοτέλη. ‘Αξιοσημείωτο είναι πράγματι δτι στόν Ἀριστοτέλη ή έρμηνεία δέν περιορίζεται στήν ἀλληγορία, ἀλλά ἀφορᾶ στό σύνολο τοῦ σημαίνοντος λόγου (φωνή σημαντική). Αὐτή μᾶλλον ή φωνή σημαντική είναι έρμηνεία, «έρμηνεύει» τήν πραγματικότητα στό μέτρο μᾶλιστα πού λέει «κάτι γιά κάτι». ‘Υπάρχει έρμηνεία γιατί ή ἀπόφανση (*éponciation*) είναι μιά σύλληψη τοῦ πραγματικοῦ μέσω τῶν σημαινουσῶν ἐκφράσεων καὶ δχι ἐνα ἀπόσπασμα τῶν ὑποτιθέμενων ἐντυπώσεων πού πρόερχονται ἀπό τά ἴδια τά πράγματα.

Αὐτή είναι ή πρώτη καὶ ή πρωταρχικότερη σχέση ἀνάμεσα στήν ἔννοια τῆς έρμηνείας καὶ τήν ἔννοια τῆς κατανόησης: θέτει σέ ἐπικοινωνία τά τεχνικά προβλήματα τῆς κειμενικῆς ἔξηγησης μέ τά περισσότερα γενικά προβλήματα τῆς σημασίας καὶ τῆς Γλώσσας.

‘Η ἔξηγηση δύμας δέ θά μποροῦσε νά δδηγήσει σέ μιά γενική έρμηνευτική παρά μόνο περνώντας μέσα ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῆς κλασικῆς φιλολογίας καὶ τῶν ιστορικῶν ἐπιστημῶν στό τέλος τοῦ 18ου καὶ στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα. Μέ τόν Schleiermacher καὶ τόν Dilthey τό έρμηνευτικό πρόβλημα γίνεται πρό-

βλημα φιλοσοφικό. ‘Ο παρών υπότιτλος «‘Η προέλευση τῆς έρμηνευτικῆς», ύπαινισσεται ἐκφραστικά τό γνωστό δοκίμιο τοῦ Dilthey, τοῦ 1900. Τό πρόβλημα τοῦ Dilthey ήταν νά προσδώσει στίς *Geisteswissenschaften* ἕνα κύρος ἀνάλογο πρός τό κύρος τῶν ἐπιστημῶν τῆς φύσης, τήν ἐποχή τῆς θετικιστικῆς φιλοσοφίας. ‘Αν τεθεῖ μ’ αὐτούς τούς δρους, τό πρόβλημα είναι ἐπιστημολογικής φύσης. Στόν Dilthey ήταν ἀπαραίτητο νά ἐπεξεργαστεῖ μιά κριτική τῆς ιστορικῆς γνώσης τόσο ἰσχυρή δσο καὶ ἡ καντιανή κριτική τῆς γνώσης τῆς φύσης καὶ νά ὑπαγάγει σ’ αὐτή τήν κριτική τίς διάσπαρτες τεχνικές τῆς κλασικῆς έρμηνευτικῆς: τό νόμο τῆς ἐσωτερικῆς συνάφειας τοῦ κειμένου, τό νόμο τῶν συμφραζομένων, τό νόμο τοῦ γεωγραφικοῦ, ἐθνικοῦ, κοινωνικοῦ περιβάλλοντος κ.λπ. ‘Η λύση δύμας τοῦ προβλήματος ύπερβαίνε τά δρια μιᾶς ἀπλῆς ἐπιστημολογίας: ή έρμηνεία πού, γιά τόν Dilthey, συνδέεται μέ τίς διατηρημένες ἀπό τή γραφή μαρτυρίες, δέν ἀποτελεῖ παρά μόνο ἔνα τμῆμα τοῦ κατά πολὺ ἐκτενέστερον τομέα τῆς κατανόησης, ή δποια βαίνει ἀπό μιά ψυχική ζωή σέ μιά ἄλλη ψυχική ζωή ξένη: τό έρμηνευτικό πρόβλημα ἔλκεται ἔτσι πρός τήν πλευρά τῆς ψυχολογίας: τό νά κατανοεῖ σημαίνει, γιά ἐνα πεπερασμένο δν, νά μεταφέρεται σέ μιά ἄλλη ζωή: ή ιστορική κατανόηση θέτει ἔτσι δλα τά παράδοξα τῆς ιστορικότητας: πῶς ἔνα ιστορικό δν μπορεῖ νά κατανοήσει ιστορικά τήν ιστορία; Μέ τή σειρά τους, αὐτά τά παραδόξα παραπέμπουν σέ μιά πολύ ουσιαστική προβληματική: πῶς ή ζωή, ἐκφραζόμενη, μπορεῖ νά ἀντικειμενοποιηθεῖ; Πῶς, ἀντικειμενοποιύμενη, φέρνει στό φῶς σημασίες τέτοιες πού νά είληθε; Πῶς, ἀντικειμενοποιούμενη, φέρνει στό φῶς σημασίες τέτοιες πού νά είληθε;

Μέ τή σειρά τους, αὐτά τά παραδόξα παραπέμπουν σέ μιά ούσια σηματική προβληματική: πῶς ή ζωή, ἐκφραζόμενη, μπορεῖ νά ἀντικειμενοποιηθεῖ; Πῶς, ἀντικειμενοποιούμενη, φέρνει στό φῶς σημασίες τέτοιες πού νά είληθε;

Τίθεται ἐδῶ ἔνα βασικό πρόβλημα τό δποιο κι ἐμεῖς οί ἴδιοι θά συναντήσουμε στό τέλος τῆς ἐρευνάς μας: τό πρόβλημα τῆς σχέσης ἀνάμεσα στήν ισχύ καὶ τό νόημα, ἀνάμεσα στή ζωή ὡς φορέα σημασίας καὶ τό πνεῦμα τό δποιο είναι ίκανό: νά τά συνάψει σέ μιά συνεκτική ἀκολουθία. ‘Αν ή ζωή δέν είναι πρωταρχικά σημαίνουσα, ή κατανόηση θα είναι γιά πάντα ἀδύνατη. Για νά μπορέσει ὀστόσο αὐτή ή κατανόηση νά ἐδραιωθεῖ, δέν θά πρέπει νά μεταφέρουμε μέσα στήν ἴδια τή ζωή αὐτή τή λογική τῆς έμμενονς ἀνάπτυξης τήν δποια δ Hegel ἀποκαλοῦσε “*Ennouïa*; Δέ θά πρέπει νά ἐφοδιαστοῦμε, τήν ἴδια στιγμή πού ἀσκοῦμε μιά φιλοσοφία τῆς ζωῆς, μέ δλα τά μέσα μιᾶς φιλοσοφίας τοῦ πνεύματος; Αὐτή είναι ή κώρια δυσκολία πού δικαιολογεῖ τό γεγονός δτι ζητάμε ἀπό τήν πλευρά τῆς φαινομενολογίας τή δομή ύποδοχῆς (*la structure d' accueil*) η, γιά νά ξαναχρησιμοποιήσουμε τήν ἀρχική μας εἰκόνα, τό νεαρό φυτό, τό δποιο θά μπορέσει νά δεχτεῖ τό

έρμηνευτικό κεντράδι.

II. Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

‘Υπάρχουν δύο τρόποι γιά νά θεμελιωθεῖ ή έρμηνευτική πάνω στή φαινομενολογία.

‘Υπάρχει ή σύντομη δόδος, γιά τήν δόποια θά μιλήσω πρῶτα, και ή μακρά δόδος, αὐτή πού προτείνω νά ἀκολουθήσουμε. ‘Η σύντομη δόδος είναι αὐτή μιᾶς ὄντολογίας τῆς κατανόησης, κατά τόν τρόπο τοῦ Heidegger. ‘Όνομάζω «σύντομη δόδος» μιά τέτοια ὄντολογία τῆς κατανόησης γιατί, κόβοντας τούς δεσμούς μέ τίς διαμάχες περί τῆς μεθόδου, δόηγεται κατευθείαν στό πεδίο μιᾶς ὄντολογίας τοῦ πεπερασμένου ὄντος γιά νά ξαναβρεῖ ἐκεῖ τό κατανοεῖν, δχι πιά ὅς ἔναν τρόπο γνώσης ἀλλά ώς ἔναν τρόπο Εἶναι. Δέν εἰσέρχεται κανείς λίγο λίγο σ’ αὐτή τήν ὄντολογία τῆς κατανόησης: δέ φτάνει κανείς ἐκεῖ βαθμηδόν, ἐμβαθύνοντας στίς μεθοδολογικές ἀπαιτήσεις τῆς ἐξήγησης, τῆς ιστορίας ή τῆς ψυχανάλυσης: μεταφέρεται ἐκεῖ μέ μιά αἰφνίδια στροφή τῆς προβληματικῆς. Τή θέση τῆς έρωτησης: κάτω ἀπό ποιές προϋποθέσεις ἔνα γνωρίζων ὑποκείμενο μπορεῖ νά κατανοήσει ἔνα κείμενο ή τήν ιστορία, παίρνει τό έρωτημα: τί είναι ἔνα ὄν τοῦ δόποιου τό Εἶναι συνίσταται στό νά κατανοεῖ; Τό έρμηνευτικό πρόβλημα γίνεται ἔτσι μιά περιοχή τῆς ‘Αναλυτικῆς αὐτοῦ τοῦ ὄντος, τοῦ *Dasein*, πού ὑπάρχει κατανοώντας.

Θέλω κατ’ ἀρχάς νά ἀναγνωρίσω τά δικαιώματα αὐτῆς τῆς ὄντολογίας τῆς κατανόησης πρίν νά πῶ γιατί προτίθεμαι νά ἀκολουθήσω ἔνα δρόμο πιό πλάγιο και πιό κοπιαστικό, διανθισμένο μέ γλωσσολογικές και σημασιολογικές θεωρήσεις. ‘Αν ξεκινῶ μ’ αὐτή τήν πράξη ἀπόδοσης δικαιοσύνης στή φιλοσοφία τοῦ Heidegger, αὐτό συμβαίνει γιατί δέν τή θεωρῶ ώς μιά ἀντίπαλη λύση. ‘Η ‘Αναλυτική τοῦ *Dasein* δέν ἀποτελεῖ τόν ἔναν ἀπό τούς δύο δρους ἐνός διαζεύγματος τό δόποιο θά μᾶς ὑποχρέωνε νά ἐπιλέξουμε ἀνάμεσα σέ μιά ὄντολογία τῆς κατανόησης και μιά ἐπιστημολογία τῆς έρμηνείας. ‘Η μακρά δόδος πού προτείνω φιλοδοξεῖ κι αὐτή ἐπίσης νά δόηγήσει τήν ἀνασκόπηση στό ἐπίπεδο μιᾶς ὄντολογίας. Θά τό κάνει δμως βαθμιαῖα, ἀκολουθώντας τά διαδοχικά αἰτήματα τῆς σημασιολογίας (§3), και κατόπιν τῆς ἀνασκόπησης (§4). ‘Η ἀμφιβολία πού ἐκφράζω στό τέλος αὐτῆς τῆς παραγράφου ἀφορᾶ μόνο στή δυνατότητα νά κάνουμε μιά ἀμεση δόντολογία, ἀπαλλαγμένη εύθυνς ἐξ ἀρχῆς ἀπό κάθε μεθοδολογική ἀπαίτηση, ἀπαλλαγμένη, κατά συνέπεια, ἀπό τόν κύκλο τῆς έρμηνείας, τοῦ δόποιου αὐτή ή ἴδια ἀποτελεῖ τή θεωρία. Αὐτό δμως πού θέτει σέ κίνηση τό προτεινόμενο ἐδῶ ἐγχείρημα είναι δό πόθος αὐτῆς τῆς ὄντολογίας, δό δόποιος τοῦ δίνει τή δυνατότητα νά μήν καθίστανται ούτε σέ μιά φιλοσοφία τῆς γλώσσας τύπου Wittgenstein ούτε σέ μιά ἀνασκοπική φιλοσοφία νεο-καγτιανού τύπου. Τό πρόβλημά μου είναι ἀκριβῶς αὐτό: τί συμβαίνει σέ μιά ἐπιστημολογία τῆς έρμηνείας, πού προέρχεται ἀπό μιά ἀνασκόπηση τῆς ἐξήγησης, τῆς ιστορίας, τῆς ψυχανάλυσης, τῆς φαινομενολογίας, τῆς θρησκείας κ.λπ., δταν

αὐτή κεντρίζεται, ζωογονεῖται και, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ἐμπνέεται ἀπό μιά ὄντολογία τῆς κατανόησης;

‘Ας προσπαθήσουμε λοιπόν νά ἀντιμετωπίσουμε τίς ἀπαιτήσεις πού πρόβαλλονται ἀπ’ αὐτή τήν ὄντολογία τῆς κατανόησης.

Γιά νά ἐννοήσουμε καλύτερα τή σημασία τῆς ἐπανάστασης τῆς σκέψης πού προτείνει, θά πρέπει νά μεταφερθοῦμε κατευθείαν στό τέρμα τῆς ἐξέλιξης πού πηγαίνει ἀπό τίς *Logische Untersuchungen* τοῦ Husserl στό *Sein und Zeit* τοῦ Heidegger, ἐπιφυλασσόμενοι νά ἔξετάσουμε κατόπιν τί είναι αὐτό τό δόποιο στή φαινομενολογία τοῦ Husserl φαίνεται νά ἔχει κάποια σημασία σέ σχέση μέ αὐτή τήν ἐπανάσταση τῆς σκέψης. Αὐτό λοιπόν πού πρέπει νά ἔξετάσουμε σέ δλη του τήριζικότητα είναι ή ἀνατροπή τοῦ ἴδιου τοῦ ἐρωτήματος, ή ἀνατροπή ή ὁποία, στή θέση μιᾶς ἐπιστημολογίας τῆς έρμηνείας, τοποθετεῖ μιά ὄντολογία τῆς κατανόησης.

Πρέπει λοιπόν νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό κάθε γνωσιοθεωρητικό τρόπο τοποθέτησης τοῦ προβληματος και, κατά συνέπεια, νά παραιτηθοῦμε ἀπό τήν ἴδια ὅτι ή έρμηνευτική είναι μιά μέθοδος ή δόποια μπορεῖ νά ἀναμετρηθεῖ, χρησιμοποιώντας τά ἴδια ὅπλα, μέ τή μέθοδο τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν. Τό νά προσδώσουμε μιά μέθοδο στήν κατανόηση θά σήμαινε ὅτι παραμένουμε μέσα στίς προϋποθέσεις τῆς ἀντικειμενικής γνώσης και τίς προκαταλήψεις τῆς καντιανῆς θεωρίας τῆς γνώσης. Πρέπει λοιπόν νά βγοῦμε ἀποφασιστικά ἀπό τό μαγεμένο κύκλο τῆς προβληματικῆς τοῦ ὑποκειμένου και τοῦ ἀντικειμένου και νά διερωτηθοῦμε σέ σχέση μέ τό Εἶναι. ‘Αλλά γιά νά γίνει αὐτό, πρέπει πρῶτα νά θέσουμε τό έρωτημα σχετικά μέ αὐτό τό Εἶναι πού ἀποτελεῖ τό «δωδώνα» κάθε Εἶναι, τό *Dasein* δηλαδή, αὐτό τό δν πού ὑπάρχει μέ τόν τρόπο τῆς κατανόησης τοῦ Εἶναι. Τό κατανοεῖν δέν είναι λοιπόν πιά ἔνας τρόπος γνώσης ἀλλά ἔνας τρόπος Εἶναι, δό τρόπος αὐτοῦ τοῦ ὄντος πού ὑπάρχει κατανοώντας.

Δέχομαι πρόθυμα ὅτι ἔχει κανείς κάθε δικαιώμα νά προβαίνει σ’ αὐτή τήν πλήρη ἀνατροπή τῆς σχέσης ἀνάμεσα στό κατανοεῖν και τό Εἶναι. ‘Επίσης, αὐτή ή ἀνατροπή ἐκπληρώνει τή βαθύτερη ἐπιθυμία τῆς φιλοσοφίας τοῦ Dilthey, στό μέτρο πού, γ’ αὐτόν, ή ζωή ἀποτελεῖ τήν κύρια ἔννοια. Μέσα στό ἔργο του, μάλιστα, ή ίστορική κατανόηση δέν ἀποτελεῖ ἀκριβῶς τό ταίρι τῆς θεωρίας τῆς φύσης. ‘Η σχέση ἀνάμεσα στή ζωή και τίς ἐκφράσεις τῆς ἀποτελεῖ μᾶλλον τήν κοινή ρίζα τῆς διπλῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τή φύση και τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ίστορία. ‘Αν ἀκολουθήσει κανείς αὐτή τήν ἴδια, τό πρόβλημα δέ θά είναι πιά ή ἐνίσχυση τῆς ίστορικής γνώσης ἀπέναντι στή γνώση τῆς φύσης ἀλλά ή ἔρευνα κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς θεωρούμενης σέ δλη τή γενικότητα, ἐπιστημονικής γνώσης, προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ή σύνδεση τοῦ ίστορικοῦ Εἶναι μέ τό σύνολο τοῦ Εἶναι: σύνδεση ή δόποια είναι πρωταρχικότερη ἀπό τή σχέση ὑποκειμένου-ἀντικειμένου τῆς θεωρίας τῆς γνώσης.

‘Αν τό πρόβλημα τῆς έρμηνευτικῆς τεθεῖ μ’ αὐτούς τούς ὄντολογικούς δρους, τί βοήθεια μπορεῖ νά προσφέρει ή φαινομενολογία τοῦ Husserl; ‘Η

έρωτηση μᾶς προσκαλεῖ νά ξαναπάμε καί πάλι πίσω ἀπό τὸν Heidegger στὸν Husserl καί νά τὸν ἐπανερμηνεύσουμε μὲ χαῖντεγκειριανοὺς δρους. Αὐτὸς πού συναντᾶμε πρῶτα, σ' αὐτὸ τὸ δρόμο τῆς ἀνάπλευσης, εἶναι προφανῶς ὁ τελευταῖος Husserl, αὐτὸς τῆς *Krisis*. Σ' αὐτὸν πρέπει, ἀρχικά, νά ἀναζητήσουμε τὴ φαινομενολογικὴ θεμελίωση αὐτῆς τῆς ὄντολογίας. Ἡ συνεισφορά του στὴν ἐρμηνευτικὴ εἶναι διπλή. Ἀπό τὴ μιά, στὴν τελευταία φάση τῆς φαινομενολογίας, ἡ κριτικὴ τοῦ «ἀντικειμενισμοῦ» ἔχει ὀδηγηθεῖ στὶς ἀπώτατες συνέπειές της. Αὐτὴ ἡ κριτικὴ τοῦ ἀντικειμενισμοῦ ἀφορᾶ στὸ ἐρμηνευτικὸ πρόβλημα ὃχι μόνον ἔμμεσα, ἐπειδὴ ἀμφισβητεῖ τὴν ἀξίωση τῆς ἐπιστημολογίας τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν νά προμηθεύει τίς ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες μὲ τὸ μόνον ἔγκυρο μεθοδολογικὸ μοντέλο, ἀλλά καί ἀμεσα ἐπίσης, ἐπειδὴ θέτει ὑπὸ ἐρώτηση τὴν ντιλταϊανὴ ἀπόπειρα νά ἐφοδιάσει τίς *Geisteswissenschaften* μὲ μιὰ μέθοδο τόσο ἀντικειμενικὴ ὅσο καί ἡ μέθοδος τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν. Ἀπό τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ τελευταία φαινομενολογία τοῦ Husserl συνδέει τὴν κριτικὴ τοῦ ἀντικειμενισμοῦ μὲ μιὰ θετικὴ προβληματική, ἡ ὁποία χαράζει τὸ δρόμο γιά μιὰ ὄντολογία τῆς κατανόησης: αὐτὴ ἡ νέα προβληματικὴ ἔχει ὡς θέμα τὴ *Lebenswelt*, τὸν «κόσμο τῆς ζωῆς», δηλαδή, ἔνα στρῶμα ἐμπειρίας πρότερου τῆς σχέσης ὑποκειμένου-ἀντικειμένου, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε, γιά ὅλες τίς ποικιλίες τοῦ νεο-καντισμοῦ, τό κυρίαρχο θέμα τους.

Ἄν λοιπόν ὁ τελευταῖος Husserl ἐντάσσεται σ' αὐτὸ τὸ ἀνατρεπτικὸ ἐγχειρῆμα, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς στόχο νά ὑποκαταστήσει τὴν ἐπιστημολογία τῆς ἐρμηνείας μὲ μιὰ ὄντολογία τῆς κατανόησης, ὁ πρῶτος Husserl, αὐτὸς πού πηγαίνει ἀπό τίς *Logische Untersuchungen* στὶς *Méditations cartésiennes*, ἀντιμετωπίζεται μὲ μεγάλο δισταγμό. Εἶναι βέβαια αὐτὸς ὁ ὁποῖος χάραξε τὸ δρόμο ἀνακηρύσσοντας τὸ ὑποκειμένο προθετικὸ πόλο, φορέα σκόπευσης (*visée*), καί δίνοντας γιά σύστοιχο σ' αὐτὸ τὸ ὑποκειμένο, ὃχι μιὰ φύση, ἀλλά ἔνα πεδίο σημασιῶν. Εξεταζόμενη ἀναδρομικά, μὲ ἀφετηρία τὸν τελευταῖο Husserl καί κυρίως μὲ ἀφετηρία τὸν Heidegger, ἡ πρώτη φαινομενολογία μπορεῖ νά φανεῖ ὡς ἡ πρώτη πρώτη ἀμφισβήτηση τοῦ ἀντικειμενισμοῦ, ἐφόσον δὲ τι δονομάζει φαινόμενα εἶναι ἀκριβῶς τὰ σύστοιχα τῆς προθετικῆς ζωῆς, οἱ ἐνότητες σημασίας πού προέρχονται ἀπ' αὐτὴ τὴν προθετική ζωή. Γεγονός ὠστόσο παραμένει διτὶ ὁ πρῶτος Husserl ἀνασύστησε ἔνα νέο ἰδεαλισμό, κοντινό πρό τὸν νεο-καντισμό τὸν ὁποῖο μάχεται: ἡ ἀναγωγὴ τῆς θέσης τοῦ κόσμου εἶναι στὴν πραγματικότητα μιὰ ἀναγωγὴ τῆς ἐρώτησης γιά τὸ Εἶναι στὴν ἐρώτηση γιά τὸ νόημα τοῦ Εἶναι. Τὸ νόημα τοῦ Εἶναι, μέ τὴ σειρά του, ἔχει ἀναχθεῖ σ' ἔνα ἀπλό σύστοιχο τῶν ὑποκειμενικῶν τρόπων σκόπευσης.

Τελικά λοιπόν, ἡ θεωρία τῆς κατανόησης ἐδραιώθηκε ἐρχόμενη σὲ σύγκρουση μὲ τὸν πρῶτο Husserl καί τὶς διαδοχικὰ πλατωνίζουσες καί ἰδεαλίζουσες τάσεις τῆς θεωρίας του γιά τὴ σημασία καί τὴν προθετικότητα. Καί, ἄν ὁ τελευταῖος Husserl στρέφεται πρός αὐτὴ τὴν ὄντολογία, αὐτὸς γίνεται στὸ μέτρο πού ἡ ἀπόπειρα γιά τὴν ἀναγωγὴ τοῦ Εἶναι ἀπέτυχε· στὸ μέτρο, κατά συνέ-

πεια, πού τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα τῆς φαινομενολογίας ξέφυγε ἀπό τὸ ἀρχικό τῆς σχέδιο. Ἐν ἡ φαινομενολογία ἀνακαλύπτει, ἀντί γιά ἔνα ἰδεαλιστικὸ ὑποκείμενο, κλεισμένο στὸ δικό του σύστημα σημασιῶν, ἔνα ζωντανό δὲ ὁποῖο ἔχει ἀνέκαθεν ὃς δρίζοντα δλῶν του τὸν βλέψεων ἔναν κόσμο, τὸν κόσμο, αὐτὸς γίνεται παρά τῇ θέλησῃ της.

Ἄπελευθερώνεται ἔτσι ἔνα πεδίο σημασιῶν πρότερο τῆς συγκρότησης μιᾶς μαθηματικοποιημένης φύσης, τέτοιας ὅπως τὴν ἀναπαριστάνουμε ἀπό τὸν Γαλιλαῖο καὶ μετά —ἔνα πεδίο σημασιῶν πρότερο τῆς ἀντικειμενικότητας γιά ἔνα γνωρίζων ὑποκείμενο. Πρὶν ἀπό τὴν ἀντικειμενικότητα, ὑπάρχει ὁ δρίζοντας τοῦ κόσμου πρὶν ἀπό τὸ ὑποκείμενο τῆς θεωρίας τῆς γνώσης, ὑπάρχει ἡ ἐνεργός ζωὴ τὴν ὁποία δ Husserl δονομάζει καμιά φορά ἀνώνυμη. Δέν ἐπιστρέφει, βέβαια, μέσα ἀπό αὐτὸ τὸ δρόμο σ' ἔνα καντιανό ἀπρόσωπο ὑποκείμενο, ἀλλά δηλώνει διτὶ τὸ ὑποκείμενο τὸ ὁποῖο ἔχει ἀντικείμενα παράγεται κι αὐτὸ τὸ ἴδιο ἀπό τὴν ἐνεργό ζωὴ.

Βλέπουμε λοιπόν σὲ ποιό βαθμό ριζικότητας ἔχει ὀδηγηθεῖ τόσο τὸ πρόβλημα τῆς κατανόησης ὅσο καί ἐκεῖνο τῆς ἀλήθειας. Τό ἐρώτημα γιά τὴν ἰστορικότητα δέν εἶναι πιὰ ἔνα ἐρώτημα γιά τὴν ἰστορικὴ γνώση, ἐννοούμενης ὡς μεθόδου, ἀλλά ὑποδεικνύει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὸ ὑπαρκτό (*l'existant*) «εἶναι μαζί» μὲ τὰ ὑπαρκτά (*les existants*). Ἡ κατανόηση δέν εἶναι πιὰ ἡ ἀνταπόνηση τῶν ἐπιστημῶν τοῦ πνεύματος στὴ νατουραλιστικὴ ἐξήγηση. Ἀφορᾶ σ' ἔναν τρόπο νά εἶναι κανείς πλάι στὸ Εἶναι, ὁ ὁποῖος προηγεῖται τῆς συνάντησης τῶν ἰδιαίτερων δντων. Ταυτόχρονα, ἡ δύναμη πού ἔχει ἡ ζωὴ νά ἀποστασιοποιεῖται ἐλεύθερα ἀπό τὸν ἴδιο της τὸν ἐαυτό, νά ὑπερβαίνεται, γίνεται μιὰ δομή τοῦ πεπερασμένου δντος. Ἐν δὲ ἰστορικός μπορεῖ νά ἀναμετρηθεῖ μὲ τὸ ἴδιο τὸ πράγμα, νά ἔξισθει μὲ αὐτὸ πού εἶναι γνωστό, αὐτὸ συμβαίνει γιατί δὲ ἴδιος καί τὸ ἀντικείμενό του εἶναι καὶ οἱ δύο ἰστορικά δντα. Ἡ ἀποσαφήνιση λοιπόν αὐτὸν τοῦ ἰστορικοῦ χαρακτήρα προηγεῖται κάθε μεθοδολογίας. Αὐτὸ πού ἀποτελοῦσε ἔνα δριο γιά τὴν ἐπιστήμη —ἡ ἰστορικότητα τοῦ Εἶναι δηλαδή — γίνεται ἐδῶ τρόπος συγκρότησης τοῦ Εἶναι. Αὐτὸ πού ἥταν ἔνα παραδοξό —δηλαδή τὸ ἀνήκειν (*appartenance*) τοῦ Εἶναι τὴν ἐρμηνευτή στὸ ἀντικείμενό του — γίνεται ἔνα δντολογικό χαρακτηριστικό.

Ἄντη εἶναι ἡ ἐπανάσταση τὴν ὁποία εἰσάγει ἡ ὄντολογία τῆς κατανόησης. Τὸ κατανοεῖν γίνεται μιὰ ὅψη τοῦ «σχεδίου» (*«projet»*) τοῦ *Dasein* καὶ τοῦ «ἀνούγματος» του στὸ Εἶναι. Τό ἐρώτημα γιά τὴν ἀλήθεια δέν εἶναι πιὰ ἔνα ἐρώτημα σχετικά μὲ τὴ μέθοδο, ἀλλά ἔνα ἐρώτημα σχετικά μὲ τὸν τρόπο φανέρωσης τοῦ Εἶναι σ' ἔνα δν, ἡ ὑπαρξη τοῦ ὁποίου συνίσταται στὴν κατανόηση τοῦ Εἶναι.

“Οποια κι ἀν εἶναι ἡ θαυμαστή δύναμη γοητείας αὐτῆς τῆς θεμελιώδους ὄντολογίας, προτείνω ὠστόσο νά διερευνήσουμε μιάν ἄλλη δδό, ἔναν ἄλλο τρόπο συνάρθρωσης τοῦ Εἶναι προβλήματος μὲ τὴ φαινομενολογία. Γιατί αὐτὴ ἡ ἀναστολή μπροστά στὴν Ἀναλυτική τοῦ *Dasein*; Γιά τούς ἔξης δύο λό-

γους: μέ το ριζικό τρόπο διερώτησης τοῦ Heidegger, τά προβλήματα πού έθεσαν σέ κίνηση τήν ἔρευνά μας δχι μόνο παραμένουν ἄλυτα ἀλλά καὶ χάνονται ἀπό τό δότικό μας πεδίο. Πᾶς, ἀναρωτιόμασταν, μποροῦμε νά δώσουμε ἔνα δργανο στήν ἔξηγηση, δηλαδή στήν κατανόηση τῶν κειμένων; Πᾶς νά θεμελιώσουμε τίς ιστορικές ἐπιστῆμες ἀπέναντι στίς ἐπιστῆμες τῆς φύσης; Πᾶς νά διαιτητεύσουμε αὐτή τή διένεξη ἀντίπαλων ἐρμηνειῶν; Αὐτά τά προβλήματα δέ λαμβάνονται ὑπόψη ἀπό μιά θεμελιώδη ἐρμηνευτική, καὶ αὐτό γίνεται σκοπίμως: αὐτή ἡ ἐρμηνευτική δέν προορίζεται νά λύσει, ἀλλά νά διαλύσει. Ἐπίσης, δ Heidegger δέ θέλησε νά ἔξετάσει κανένα ίδιαίτερο πρόβλημα τό ὅποιο ἀφορᾶ στήν κατανόηση ἐκείνου ἡ τοῦ ἄλλου ὅντος; Θέλησε νά ἀναδιαπαιδαγωγῆσει τήν δρασή μας καὶ νά ἀναπροσανατολίσει τό βλέμμα μας· Θέλησε νά μᾶς κάνει νά ὑπαγάγουμε τήν ιστορική γνώση στήν ὄντολογική κατανόηση, σάν νά ἥταν ἡ ιστορική γνώση μία μορφή ἡ ὅποια ἔχει παραχθεῖ ἀπό μιά ἄλλη πρωταρχική μορφή. Ἀλλά δέ μᾶς δίνει κανένα μέσο γιά νά δείξουμε πᾶς ἡ κυρίως ιστορική κατανόηση παράγεται ἀπ' αὐτή τήν πρωταρχική κατανόηση. Δέ θά ἥταν καλύτερα νά ξεκινήσουμε ἀπό τίς παράγωγες μορφές τῆς κατανόησης καὶ νά δείξουμε μέσα ἀπ' αὐτή τά σημεία τῆς παραγωγῆς τους; Αὐτό συνεπάγεται δτι θά ξεκινήσουμε ἀπ' αὐτό τό ἵδιο τό ἐπίπεδο ὅπου ἀσκεῖται ἡ κατανόηση, δηλαδή ἀπό τό ἐπίπεδο τῆς Γλώσσας.

Αὐτή ἡ πρώτη ἐπισήμανση μᾶς ὀδηγεῖ σέ μιά δεύτερη. Γιά νά γίνει δυνατή ἡ στροφή ἀπό τήν ἐπιστημολογική κατανόηση στό κατανοῶν Εἶναι θά πρέπει νά μπορεῖ κανείς πρῶτα νά περιγράψει ἀμεσα —χωρίς καμιά ἐκ τῶν προτέρων ἐπιστημολογική μέριμνα— τό προνομιοῦχο Εἶναι τοῦ *Dasein*, τέτοιο ὅπως συγκροτεῖται στόν ἵδιο τόν ἑαυτό του καὶ νά ξαναβρεῖ, στή συνέχεια, τήν κατανόηση ὡς ἔναν ἀπό τούς τρόπους τοῦ Εἶναι. Ἡ δυσκολία τοῦ νά περάσουμε ἀπό τό κατανοεῖν ὡς τρόπο τῆς γνώσης στό κατανοεῖν ὡς τρόπο τοῦ Εἶναι συνίσταται στό ἔξῆς: ἡ κατανόηση, πού ἀποτελεῖ ἔνα ἀποτέλεσμα τῆς Ἀναλυτικῆς τοῦ *Dasein*, εἶναι αὐτή ἀκριβῶς μέσω τῆς ὁποίας καὶ μέσα στήν ὅποια αὐτό τό Εἶναι κατανοεῖ τόν ἑαυτό του ὡς Εἶναι. Δέ θά πρέπει λοιπόν καὶ πάλι νά γυρέψουμε μέσα στήν ἴδια τή Γλώσσα τήν ἔνδειξη ὅτι ἡ κατανόηση εἶναι ἔνας τρόπος τοῦ Εἶναι;

Αὐτές οι δύο ἀντιρρήσεις περιέχουν ταυτόχρονα καὶ μιά θετική πρόταση: νά ὑποκαταστήσουμε στή σύντομη ὁδό τῆς Ἀναλυτικῆς τοῦ *Dasein* τή μακρά ὁδό ἡ ὅποια ἔχει διανοιχτεῖ ἀπό τίς ἀναλύσεις τῆς Γλώσσας. Ἔτσι θά κρατήσουμε σταθερά τήν ἐπαφή μέ τίς θεωρίες πού προσπαθοῦν νά ἐφαρμόσουν τήν πρακτική τῆς ἐρμηνείας κατά τρόπο μεθοδικό καὶ θά ἀντισταθοῦμε στόν πειρασμό νά χωρίσουμε τήν ἀλήθεια, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς κατανόησης, ἀπό τή μέθοδο, ἡ ὅποια χρησιμοποιεῖται ἀπό τίς θεωρίες πού προέρχονται ἀπό τήν ἔξηγηση. "Αν λοιπόν πρέπει νά ἐπεξεργαστοῦμε μιά νέα προβληματική τῆς ὑπαρξῆς, αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει παρά μέ ἀφετηρία καὶ μέ βάση τή σημασιολογική διασάφηση τῆς ἔννοιας τῆς ἐρμηνείας, ἡ ὅποια εἶναι

κοινή σέ δλες τίς ἐρμηνευτικές μεθόδους. Αὐτή ἡ σημασιολογία θά ὁργανωθεῖ γύρω ἀπό τό κεντρικό θέμα τῶν σημασιῶν μέ πολλαπλό νόημα ἢ πολυσήμαντων σημασιῶν ἢ, ἀκόμα, θά λέγαμε, συμβολικῶν σημασιῶν (οἱ ἰσοδυναμίες αὐτές θά δικαιολογηθοῦν ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα).

Ἐπισημαίνω ἀμέσως πᾶς ἔννοιῶ τήν πρόσβαση στό ἐρώτημα γιά τήν ὑπαρξή πού περνάει μέσα ἀπό αὐτή τή σημασιολογία: μιά διασάφηση ἀπλῶς σημασιολογική στέκεται «στόν ἀέρα» δσο δέ γίνεται φανερό ὅτι ἡ κατανόηση τῶν πολυσήμαντων ἢ συμβολικῶν ἐκφράσεων εἶναι μιά στιγμή τῆς κατανόησης τοῦ ἑαυτοῦ. Ἡ σημασιολογική προσέγγιση θά συνδεθεῖ ἔτσι μέ μιά ἀνασκοπική προσέγγιση. Ἀλλά τό ὑποκείμενο πού ἐρμηνεύει τόν ἑαυτό του ἐρμηνεύοντας τά σημεία δέν εἶναι πιά τό *Cogito*: εἶναι ἔνα ὑπαρκτό τό ὅποιο ἀνακαλύπτει, μέσω τῆς ἔξηγησης τῆς ζωῆς του, ὅτι εἶναι τοποθετημένο μέσα στό Εἶναι, προτοῦ μάλιστα νά θεσει καὶ νά κατακτήσει τόν ἑαυτό του. "Ἔτσι ἡ ἐρμηνευτική προερεῖ νά ἀνακαλύψει ἔναν τρόπο τοῦ ὑπάρχειν πού παραμένει πέρα γιά πέρα ἐρμηνευμένο-Εἶναι. Μόνη ἡ ἀνασκόπηση, αὐτοανατρούμενη ὡς ἀνασκόπηση, μπορεῖ νά ὀδηγήσει πίσω στίς ὄντολογικές ρίζες τῆς κατανόησης. Ἀλλά αὐτό δέν παύει νά συμβαίνει μέσα στή Γλώσσα καὶ μέσα ἀπό τήν κίνηση τῆς ἀνασκόπησης. Αὐτός εἶναι ὁ δύσβατος δρόμος τόν ὅποιο πρόκειται νά ἀκολουθήσουμε.

III. ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Πρῶτα πρῶτα, ἀλλά καὶ πάντα, κάθε κατανόηση, δοτική ἡ ὄντολογική, ἐκφράζεται μέ τή Γλώσσα. Δέν εἶναι μάταιο λοιπόν νά ἀναζητήσουμε ἀπό τήν πλευρά τῆς σημασιολογίας ἔναν ἀξονα ἀναφορᾶς γιά τό σύνολο τοῦ ἐρμηνευτικοῦ πεδίου. Ἡ ἔξηγηση μᾶς ἔχει ἡδη ἔξοικειώσει μέ τήν ίδεα ὅτι ἔνα κείμενο ἔχει πολλά νοήματα, ὅτι αὐτά τά νοήματα ἐπικαλύπτουν μερικῶς τό ἔνα τό ἄλλο, ὅτι τό πνευματικό νόημα ἔχει «μεταβιβαστεῖ» (τά *translata signa* τοῦ ἀγίου Αὐγούστινου) ἀπό τό ιστορικό ἡ κυριολεκτικό νόημα, χάρη στό πλεόνασμα νοήματος αὐτοῦ τοῦ τελευταίου. Ὁ Schleiermacher καὶ ὁ Dilthey μᾶς ἔμαθαν ἔξισου νά θεωροῦμε τά κείμενα, τίς μαρτυρίες, τά μνημεῖα, ὡς ἐκφράσεις τῆς ζωῆς οἱ ὅποιες ἔχουν διατηρηθεῖ ἀπό τή γραφή. Ἡ ἔξηγηση ἔαναπαίρνει ἀνάποδα τό δρόμο αὐτής τῆς ἀντικειμενοποίησης τῶν δυνάμεων τῆς ζωῆς μέσα στίς ψυχικές συνάφειες καὶ, ἀργότερα, μέσα στίς ιστορικές συνάφειες. Αὐτή ἡ ἀντικειμενοποίηση καὶ αὐτή ἡ διατηρηση συνιστοῦν μιά ἀλλή μορφή μεταβιβασης νοήματος. Ὁ Nietzsche, ἀπό τήν πλευρά του, μεταχειρίζεται τίς ἀξίες ὡς ἐκφράσεις τῆς δύναμης καὶ τής ἀδυναμίας τῆς θέλησης γιά δύναμη πού πρέπει νά ἐρμηνεύσουμε. Στόν Nietzsche, μάλιστα, ἡ ἴδια η ζωή εἶναι ἐρμηνεία: η φιλοσοφία γίνεται ἔτσι αὐτή ἡ ἴδια ἐρμηνεία ἐρμηνειῶν. Τέλος, ὁ Freud ἔξετασε, ὑπό τόν τίτλο «Διεργασία ὄνείρου» («Travail de rêve»), μιά σειρά τεχνικῶν οἱ ὅποιες ἔχουν αὐτό τό ἀξιοσημείωτο: «μεταφέρουν» (*Entstellen*) ἔνα κρυφό νόημα, τό

ύποβάλλουν σέ μια παραμόρφωση, ή όποια ταυτόχρονα φανερώνει καί κρύβει τό λανθάνον νόημα μέσα στό φανερό νόημα.¹ Άκολουθησε τίς διακλαδώσεις αὐτής τῆς παραμόρφωσης μέσα στίς πολιτισμικές ἐκφράσεις τῆς τέχνης, τῆς ήθικής καί τῆς θρησκείας καί συγκρότησε ἔτσι μιά ἔξηγηση τοῦ πολιτισμοῦ, ἀνάλογη, σέ μεγάλο βαθμό, μέ τήν ἔξηγηση τοῦ Nietzsche. Δέ στερεῖται σημασίας λοιπόν τό νά προσπαθήσουμε νά πολιορκήσουμε στενά αὐτό πού θά μπορούσε νά δνομαστεῖ σημασιολογικός πυρήνας κάθε ἐρμηνευτικής, γενικής ή ίδιαίτερης, ούσιαστικής ή εἰδικής. Φαίνεται ότι τό κοινό στοιχεῖο, αὐτό τό δοποῖο βρίσκουμε παντοῦ, ἀπό τήν ἔξηγηση ως τήν ψυχανάλυση, είναι μιά ὁρισμένη ἀρχιτεκτονική τοῦ νοήματος, πού θά μπορούσε νά δνομαστεῖ δισημία ή πολλαπλή σημασία, ρόλος τῆς δοποίας είναι κάθε φορά, ἀν καί μέ διαφορετικό τρόπο, νά φανερώνει κρύβοντας.² Ακριβῶς λοιπόν μέσα στή σημασιολογία τοῦ φανερού-κρυψού, μέσα στή σημασιολογία τῶν πολυσήμαντων ἐκφράσεων, βλέπετο νά συγκροτεῖται αὐτή ή ἀνάλυση τῆς Γλώσσας.

"Εχοντας ἀπό τή μεριά μου ἐρευνήσει ἔναν ίδιαίτερα καθορισμένο τομέα αὐτής τῆς σημασιολογίας, τή γλώσσα τῆς ὄμοιογίας ή όποια συνιστᾶ τή συμβολική τοῦ κακοῦ, προτείνω νά δνομάσουμε συμβολική αὐτές τίς πολυσήμαντες ἐκφράσεις. Δίνω ἔτσι στή λέξη σύμβολο ἔνα νόημα στενότερο ἀπ' δ, τι οἱ συγγραφεῖς ἐκείνοι οἱ δοποῖοι, δπως δ Cassirer, δνομάζουν συμβολική κάθε σύλληψη τῆς πραγματικότητας μέσα ἀπό τά σημεῖα, τήν ἀντίληψη, τό μύθο, τήν τέχνη, μέχρι καί τήν ἐπιστήμη· καί συγχρόνως ἔνα νόημα εύρυτερο ἀπ' δ, τι οἱ συγγραφεῖς οἱ δοποῖοι, ξεκινώντας ἀπό τή λατινική ρητορική η τή νεο-πλατωνική παράδοση, ἀνάγουν τό σύμβολο στήν ἀναλογία. Όνομάζω σύμβολο κάθε σημασιακή δομή ὅπου ἔνα νόημα ἀμεσο, πρωτογενές, κυριολεκτικό, κατονομάζει ἐπιπλέον ἔνα ἄλλο νόημα ἀμεσο, δευτερεύον, μεταφορικό, τό δοποῖο δέν μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτό παρά μόνο μέσα τοῦ πρώτου. Αὐτή ή περιχαράκωση τῶν ἐκφράσεων μέ διπλή σημασία συνιστᾶ κατά κύριο λόγο τό ἐρμηνευτικό πεδίο.

"Από τήν ἄλλη, ή ἔννοια τῆς ἐρμηνείας ἀποκτᾶ κι αὐτή μιά καθορισμένη σημασία· προτείνω νά τῆς δώσουμε τήν ἴδια ἔκταση μ³ αὐτή τήν δοποία είχει τό σύμβολο. Ή ἐρμηνεία είναι ή ἐργασία τῆς σκέψης ή δοποία συνίσταται στό νά ἀποκρυπτογραφεῖ τό κρυψό μέσα στό φανερό νόημα καί νά ἐκδιπλώνει τά ἐπίπεδα τῆς σημασίας πού περιέχονται μέσα στήν κυριολεκτική σημασία. Διαφυλάσσω ἔτσι τήν ἀρχική ἀναφορά στήν ἔξηγηση, δηλαδή στήν ἐρμηνεία τῶν κρυμμένων νοημάτων. Σύμβολο καί ἐρμηνεία γίνονται ἔτσι ἔννοιες συσχετικές· ὑπάρχει ἐρμηνεία ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει πολλαπλή σημασία, ή δέ πολλαπλότητα τῶν σημασιῶν γίνεται φανερή μέσα στήν ἐρμηνεία.

"Από αὐτόν τό διπλό καθορισμό τοῦ σημασιολογικοῦ πεδίου —ἀπό τήν πλευρά τοῦ συμβόλου καί ἀπό τήν πλευρά τῆς ἐρμηνείας— προκύπτει ἔνας δρισμένος ἀριθμός ἔργων, τῶν δοποίων θά περιοριστῶ νά δώσω ἔνα σύντομο κατάλογο.

"Οσον ἀφορᾶ στίς συμβολικές ἐκφράσεις, τό ἔργο τῆς γλωσσολογικῆς ἀνάλυσης μοῦ φαίνεται διπλό. Πρέπει, ἀπό τή μιά μεριά, νά προβοῦμε σέ μιά ἀπαρίθμηση, δσο τό δυνατόν εύρυτερη καί πληρέστερη, τῶν συμβολικῶν μορφῶν. Αὐτή ή ἐπαγωγική δόδος είναι ή μόνη προσιτή στήν ἀρχή τῆς ἔρευνας, ἐφόσον τό ζήτημα είναι ἀκριβῶς νά καθοριστεῖ ή κοινή δομή πού ἔχουν αὐτές οἱ διάφορες ίδιαίτερες μορφές τῆς συμβολικῆς ἐκφρασης. Θά ἔπειτε νά καταστήσουμε φανερά ἔδω, χωρίς νά μᾶς ἀπασχολεῖ ή βιαστική ἀναγωγή τους σέ μιά ἐνότητα, τά κοσμικά σύμβολα τά δοποία φέρνουν στό φῶς: α) μιά φαινομενολογία τῆς θρησκείας, δπως αὐτή τοῦ Van der Leeuw, τοῦ Maurice Leenhardt, τοῦ Mircea Eliade· β) ο δνειρικός συμβολισμός ὁ δοποῖος ἔχει ἀποκαλυφτεῖ ἀπό τήν ψυχανάλυση μέ δλες του τίς ἀντιστοιχίες στό φολκλόρ, τούς θρύλους, τά ἀποφθέγματα, τούς μύθους· γ) οι λεκτικές δημιουργίες τοῦ ποιητῆ, σύμφωνα μέ τόν δδηγητικό μίτο τῶν αἰσθητηριακῶν, δπτικῶν, ἀκουστικῶν ή ἄλλων εἰκόνων, ή σύμφωνα μέ τή συμβολική τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου. Παρά τό διαφορετικό τους ρίζωμα στίς φυσιογνωμικές ἀξίες τοῦ κόσμου, στό σεξουαλικό συμβολισμό, στήν αἰσθητηριακή εἰκονοποιία, δλοι αὐτοί οι συμβολισμοί ἐνθρονίζονται μέσα στό στοιχεῖο τῆς Γλώσσας. Δέν ὑπάρχει συμβολισμός πρίν ἀπό τόν ἀνθρωπο πού μιλάει, ἔστω κι ἀν ή δύναμη τοῦ συμβόλου είναι ριζωμένη πιό κάτω. Μέσα στή Γλώσσα, πάντα, δ κόσμος, ή ἡδονή, τό φαντασιακό, φτάνουν στήν ἐκφραση. Χρειάζεται πάντα ἔνας λόγος (parole) για νά ἀναλάβουμε τόν κόσμο καί νά τόν δδηγησουμε στήν ιεροφάνεια. Κατά τόν ἴδιο τρόπο, τό δνειρο μένει κλειστό σέ δλους, δσο δέν δδηγεῖται ἀπό τήν ἀφήγηση στό ἐπίπεδο τῆς Γλώσσας.

Αὐτή ή ἀπαρίθμηση τῶν τρόπων τῆς συμβολικῆς ἐκφρασης ζητᾶ ως συμπλήρωμα μιά κριτηριολογία, ἔργο τῆς δοποίας θά ἥταν ή ἐδραίωση τῆς σημασιολογικῆς συγκρότησης συγγενῶν μορφῶν, τέτοιων δπως ή μεταφορά, ή ἀλληγορία, ή παρομοίωση. Ποιά είναι ή λειτουργία τῆς ἀναλογίας στή «μεταβίβαση τοῦ νοήματος»; Υπάρχουν ἄλλοι τρόποι νά συνδεθεῖ τό νόημα μέ τό νόημα ἐκτός ἀπό τήν ἀναλογία; Πῶς νά ἐνσωματωθοῦν σ' αὐτή τή συγκρότηση τοῦ συμβολικοῦ νοήματος οι μηχανισμοί τοῦ δνείρου οι δοποίοι ἀνακαλύφθηκαν ἀπό τόν Freud; Μποροῦμε νά τούς δνερθέσουμε στίς ἥδη καταγραμμένες ρητορικές μορφές δπως ή μεταφορά καί ή μετωνυμία; Οι μηχανισμοί παραμόρφωσης, οι δοποίοι ἐνεργοποιοῦνται ἀπό αὐτό πού ὁ Freud δνομάζει «διεργασία δνείρου», καλύπτουν τό ἴδιο σημασιολογικό πεδίο μέ τίς συμβολικές τεχνικές τίς δοποίες συναντάμε στή φαινομενολογία τῆς θρησκείας; Τέτοια είναι τά δομικά ζητήματα πού μιά κριτηριολογία θά είχε νά λύσει.

Αὐτή ή κριτηριολογία, μέ τή σειρά της, είναι ἀδιαχώριστη ἀπό τή μελέτη τῶν διαδικασιῶν τῆς ἐρμηνείας. Εχουμε πράγματι δρίσει τό ἔνα μέσα ἀπό τό ἄλλο, τό πεδίο τῶν συμβολικῶν ἐκφράσεων καί τό πεδίο τῶν διαδικασιῶν τῆς ἐρμηνείας. Τά προβλήματα πού θέτει τό σύμβολο ἀντανακλῶνται, ἐπομένως, στή μεθοδολογία τῆς ἐρμηνείας. Είναι πράγματι ἰδιαίτερα ἀξιοσημείωτο τό γε-

γονός ὅτι ἡ ἐρμηνεία δίνει τή δυνατότητα νά ἀναπτυχθοῦν μέθοδοι πολύ ἔτεροκλητες και μάλιστα ἀντίθετες μεταξύ τους. Μνημόνευσα τή φαινομενολογία τῆς θρησκείας και τήν ψυχανάλυση. ¹ Η ἀντίθεση ἀνάμεσά τους είναι ριζική. Αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ἐκπλήσσει: ἡ ἐρμηνεία ζεκινᾶ ἀπό τόν πολλαπλό καθορισμό τῶν συμβόλων — ἀπό τόν ὑπερκαθορισμό τους, δπως λέγεται στήν ψυχανάλυση. Κάθε ἐρμηνεία δμως, ἔξ δρισμοῦ, περιστέλλει αὐτόν τόν πλοῦτο, αὐτή τήν πολυσημαντότητα, και «μεταφράζει» τό σύμβολο σύμφωνα μέ τό δικό της κρυπτογραφικό ἀναγνωστικό κώδικα. ² Εργο αὐτῆς τῆς κριτηριολογίας είναι νά δείξει ὅτι ἡ μορφή τῆς ἐρμηνείας είναι σχετική μέ τή θεωρητική δομή τοῦ ἔξεταζόμενου ἐρμηνευτικοῦ συστήματος. ³ Ετσι, ἡ φαινομενολογία τῆς θρησκείας προβαίνει στήν ἀποκρυπτογράφηση τοῦ θρησκευτικοῦ ἀντικειμένου μέσα ἀπό τήν τελετουργία, τό μύθο, τήν πίστη. Τό κάνει δμως αὐτό μέ ἀφετηρία μιά προβληματική τοῦ ἴεροῦ ἡ ὅποια δρίζει τή θεωρητική δομή. ⁴ Η ψυχανάλυση, ἀντίθετα, δέ γνωρίζει παρά μιά διάσταση τοῦ συμβόλου: τή διάσταση τῶν παραφύαδων τῶν ἀπωθημένων ἐπιθυμιῶν. Κατά συνέπεια, λαμβάνει ὑπόψη μόνο τό πλέγμα τῶν σημασιῶν πού ἔχει συγκροτηθεῖ μέσα στό ἀσυνείδητο, μέ ἀφετηρία τήν πρωτογενή ἀπώθηση και σύμφωνα μέ τίς μεταγενέστερες εἰσφορές τῆς δευτερεύουσας ἀπώθησης. Δέν μπορεῖ κανείς νά ψέξει τήν ψυχανάλυση γι' αὐτή τή στενότητα: ἀποτελεῖ τό λόγο ὑπαρξής της. ⁵ Η ψυχαναλυτική θεωρία, αὐτή πού δ Freud ὁνόμασε μεταψυχολογία, περιορίζει τούς κανόνες τῆς ἀποκρυπτογράφησης σ' αὐτό πού θά μποροῦσε κανείς νά δνομάσει μιά σημασιολογία τοῦ πόθου. ⁶ Η ψυχανάλυση δέν μπορεῖ νά βρεῖ παρά αὐτό πού γυρεύει. Αὐτό πού γυρεύει είναι ἡ «οἰκονομική» σημασία τῶν παραστάσεων (representations) και τῶν αἰσθημάτων (affects) τά ὅποια ἐνεργοποιοῦνται μέσα στό δνειρο, τή νεύρωση, τήν τέχνη, τήν ήθική, τή θρησκεία. Δέ θά μποροῦσε λοιπόν νά βρεῖ τίποτα ἄλλο ἐκτός ἀπό τίς μεταμφιεσμένες ἐκφράσεις τῶν παραστάσεων και τῶν αἰσθημάτων πού ἀνήκουν στούς ἀρχαϊκότερους πόθους τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό τό παράδειγμα δείχνει τό ἔρος μιᾶς φιλοσοφικῆς ἐρμηνευτικῆς στό καθαρά σημασιολογικό ἐπίπεδο. Ζεκινάει ἀπό μιά ἐκτεταμένη διερεύνηση τῶν συμβολικῶν μορφῶν και μιά κατανοητική ἀνάλυση τῶν συμβολικῶν δομῶν: συνεχίζει μέ μιά ἀντιπαράθεση τῶν ἐρμηνευτικῶν στύλ και μέ μιά κριτική τῶν συστημάτων ἐρμηνείας, συσχετίζοντας τήν πολυειδία τῶν ἐρμηνευτικῶν μεθόδων μέ τή δομή τῶν ἀντίστοιχων θεωριῶν. Προετοιμάζεται ἔτσι νά ἀσκήσει τό πιό ὑψηλό ἔργο της, τό ὅποιο συνίσταται σέ μιά πραγματική διαιτησία ἀνάμεσα στίς δλοκληρωτικές ἀξιώσεις καθεμιᾶς ἀπό αὐτές τίς ἐρμηνείες. Δείχνοντας μέ ποιό τρόπο κάθε μέθοδος ἐκφράζει τή μορφή μιᾶς θεωρίας, δικαιώνει τήν καθεμιά μέσα στά δρια τῆς δικῆς τής θεωρητικῆς περιοχῆς.

Αὐτή είναι ἡ κριτική λειτουργία ἐτούτης τῆς ἐρμηνευτικῆς, θεωρούμενης στό ἀπλῶς σημασιολογικό της ἐπίπεδο.

Κι αὐτό ἔχει, δπως μποροῦμε νά δοῦμε, πολλά πλεονεκτήματα. ⁷ Αρχικά, ἡ σημασιολογική προσέγγιση διατηρεῖ τήν ἐπαφή τῆς ἐρμηνευτικῆς μέ τίς διά-

φορες στήν πράξη ἐφαρμοζόμενες μεθοδολογίες και ἀποφεύγει τόν κίνδυνο νά διαχωρίσει τή δική της ἔννοια τῆς ἀλήθειας ἀπό τήν ἔννοια τῆς μεθόδου. ⁸ Επιπλέον, ἔγγυάται τήν ἐμφύτευση τῆς ἐρμηνευτικῆς μέσα στή φαινομενολογία στό ἐπίπεδο ἐκεῖνο ὅπου αὐτή ἡ τελευταία νιώθει περισσότερο βέβαιη γιά τόν ἔαυτό της: στό ἐπίπεδο δηλαδή τῆς θεωρίας τῆς σημασίας, δπως τήν ἔχουν ἐπεξεργαστεῖ οἱ Λογικές ἔρευνες. ⁹ Ο Husserl, βέβαια, δέ θά μποροῦσε νά δεχτεῖ τήν ἰδέα μιᾶς, ἀπερίστατα, μή μονοσήμαντης σημασίας. ¹⁰ Αποκλείει μάλιστα συφᾶς ἀκόμα και τή δυνατότητά της, στήν πρώτη Λογική ἔρευνα. Γι' αὐτό και ἡ φαινομενολογία τῶν Λογικῶν ἔρευνῶν δέν μπορεῖ νά είναι ἐρμηνευτική. ¹¹ Άλλα, ἀν ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Husserl, αὐτό τουλάχιστον γίνεται μέσα στά πλαίσια τῆς θεωρίας του γιά τίς σημαίνουσες ἐκφράσεις. ¹² Η παρέκκλισή μας ἀπό αὐτόν ἀρθρώνεται σ' αὐτό τό ἐπίπεδο και ὅχι στό ἀμφίβολο ἐπίπεδο τῆς φαινομενολογίας τῆς *Lebenswelt*. Τέλος, δόηγώντας τή συζήτηση στό ἐπίπεδο τῆς Γλώσσας, αἰσθάνομαι δτι συναντώ τίς ἄλλες ζωντανές φιλοσοφίες τοῦ παρόντος σ' ἔνα κοινό ἔδαφος. Βέβαια, ἡ σημασιολογία τῶν πολυσήμαντων ἐκφράσεων ἀντιτίθεται στίς θεωρίες τῆς μεταγλώσσας, οἱ ὅποιες θά ήθελαν νά ἀναμορφώσουν τίς ὑπάρχουσες Γλώσσες σέ σχέση μέ τίδεδη μοντέλα. ¹³ Η ἀντίθεσή μου ἀπέναντι σ' αὐτές είναι τό ἵδιο ἔντονη δσο και ἀπέναντι στό ἰδεῶδες τῆς μονοσημαντότητας τοῦ Husserl. ¹⁴ Εγκαινιάζει, δμως, ἔνα γόνιμο διάλογο μέ τίς θεωρίες οἱ ὅποιες προέρχονται ἀπό τίς Φιλοσοφικές ἔρευνες τοῦ Wittgenstein και τῆς ἀνάλυσης τῆς κοινῆς Γλώσσας στίς ἀγγλοσαξονικές χώρες. ¹⁵ Σ' αὐτό τό ἐπίπεδο, ἐπίσης, μιά τέτοια γενική ἐρμηνευτική μπορεῖ νά συναντήσει διάφορα θέματα πού ἀπασχολοῦν τή σύγχρονη βιβλική ἐξήγηση και προέρχονται ἀπό τόν Bultmann και τή σχολή του. Θεωρῶ αὐτή τή γενική ἐρμηνευτική ώς μιά συμβολή σ' αὐτή τή μεγάλη φιλοσοφία τῆς Γλώσσας τῆς δόποιας. ¹⁶ Ἡ ἔλλειψη είναι ἰδιαίτερα αἰσθητή στίς μέρες μας. Σήμερα ἔχουμε στή διάθεσή μας μιά συμβολική λογική, μιά ἐξηγητική ἐπιστήμη, μιά ἀνθρωπολογία και μιά ψυχανάλυση και, γιά πρώτη ἴσως φορά, είμαστε σέ θέση νά ἀντιληφθοῦμε τό ἐρώτημα γιά τή συνένωση τοῦ ἀνθρώπινου λόγου ώς ἔνα μοναδικό ἐρώτημα. ¹⁷ Η πρόοδος αὐτῶν τῶν ἔτεροκλητων θεωριῶν ἔχει ώστόσο, ἀπό τή μιά, καταστήσει φανερή ἀλλά και, ταυτόχρονα, ἐπιδεινώσει τήν ἐξάρθρωση αὐτοῦ τοῦ λόγου. Αὐτό πού ἀποτελεῖ στίς μέρες μας πρόβλημα είναι ἡ ἐνότητα τοῦ ἀνθρώπινου δμιλεῖν.

IV. ΤΟ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

¹ Η προηγούμενη ἀνάλυση, ἡ ὅποια ἔτσι την ἀφιερωμένη στή σημασιολογική δομή τῶν ἐκφράσεων μέ διπλή ἡ πολλαπλή σημασία, ἀποτελεῖ τή στενή πύλη ἀπ' ὅπου πρέπει νά περάσει ἡ φιλοσοφική ἐρμηνευτική προκειμένου νά μήν ἀποκοπεῖ ἀπό τίς θεωρίες ἐκεῖνες οἱ ὅποιες, κατά τρόπο μεθοδικό, προσφεύγουν

στήν έρμηνεία: έξήγηση, ιστορία, ψυχανάλυση. Μιά σημασιολογία τῶν ἐκφράσεων μέ πολλαπλή σημασία δέν ἀρκεῖ ώστόσο γιά νά χαρακτηρίσει τήν έρμηνευτική ώς φιλοσοφική. Μιά γλωσσολογική ἀνάλυση, ή όποια θά μεταχειριζόταν τίς σημασίες ώς ἔνα κλειστό στόν έαυτό του σύνολο, θά ἔδινε ἀναπόφευκτα στή Γλώσσα ἔναν ἀπόλυτο χαρακτήρα. Αὐτή ὅμως ή ύποστασιοποίηση τῆς Γλώσσας ἀρνεῖται τήν οὐσιαστική πρόθεση τοῦ σημείου, τήν πρόθεσή του, δηλαδή, νά ἀξίζει γιά... καί, ἐπομένως, νά ὑπερβαίνεται καί νά καταργεῖται μέσα σ' αὐτό τό δόποιο σκοπεύει. 'Η ἴδια ή Γλώσσα, ώς σημαίνων τόπος, ἀπαιτεῖ νά ἀναφέρεται στήν ὑπαρξή.

'Ομολογώντας το αὐτό, ξαναβρίσκουμε τόν Heidegger: αὐτό πού ζωογονεῖ τήν κίνηση τῆς ὑπέρβασης τοῦ γλωσσολογικοῦ ἐπιπέδου εἶναι ή ἐπιθυμία μιᾶς ὄντολογίας· εἶναι ή ὑποχρέωση πού αὐτή ή ὄντολογία ἐπιβάλλει σέ μιά ἀνάλυση ή όποια, διαφορετικά, θά παρέμενε αἰχμάλωτη τῆς Γλώσσας.

Πόδις ὅμως νά ἐπαναφέρουμε τή σημασιολογία μέσα στήν ὄντολογία χωρίς νά διατρέξουμε τόν κίνδυνο νά μᾶς προβάλουν τίς ἴδιες ἀντιρρήσεις πού καί ἐμεῖς, μόλις πρό δλίγου, προβάλλαμε σέ σχέση μέ τήν 'Αναλυτική τοῦ Dasein; 'Ἐνδιάμεσο σταθμό πρός τήν κατεύθυνση τῆς ὑπαρξῆς ἀποτελεῖ ή ἀνασκόπηση, δηλαδή ὁ δεσμός ἀνάμεσα στήν κατανόηση τῶν σημείων καί τήν κατανόηση τοῦ ἔαυτοῦ. Μέσα σ' αὐτόν τόν έαυτό ἀκριβῶς θά ἔχουμε τήν τύχη νά ἀναγνωρίσουμε ἔνα ὑπαρκτό.

Προτείνοντας νά συνδέσουμε τή συμβολική Γλώσσα μέ τήν αὐτοκατανόηση, πιστεύω δτι ίκανοποιώ τή βαθύτερη ἐπιθυμία τῆς έρμηνευτικής. Κάθε έρμηνεία προτίθεται νά κατανικήσει μιά ἀπομάκρυνση, μιά ἀπόσταση ἀνάμεσα στήν τετελεσμένη πολιτισμική ἐποχή, στήν δόποια ἀνήκει τό κείμενο, καί τόν ἴδιο τόν έρμηνευτή. 'Υπερβαίνοντας αὐτή τήν ἀπόσταση, γινόμενος σύγχρονος μέ τό κείμενο, δέξηγητής μπορεῖ νά οίκειοποιηθεῖ τό νόημα: ἀπό ξένο θέλει νά τό καταστήσει οίκειο, δηλαδή νά τό κάνει δικό του. Μέσα λοιπόν ἀπό τήν κατανόηση τοῦ ἄλλου, ἐπιδιώκει τήν αὔξηση τῆς κατανόησης τοῦ ἴδιου τοῦ ἔαυτοῦ του. Κάθε έρμηνευτική γίνεται ἔτσι, κατά τρόπο φανερό ή λανθάνοντα, αὐτοκατανόηση, ή δόποια περνάει μέσα ἀπό τήν κατανόηση τοῦ ἄλλου.

Δέ διστάζω λοιπόν νά πᾶ δτι ή φαινομενολογία πρέπει νά μπολιαστεῖ μέ τήν έρμηνευτική, δχι μόνο στό ἐπίπεδο τῆς θεωρίας τῆς σημασίας τῶν Λογικῶν ἔρευνῶν, ἄλλα καί στό ἐπίπεδο τῆς προβληματικῆς τοῦ Cogito, ἔτσι δπος αὐτή ξετυλίγεται ἀπό τίς Ideen I μέχρι τούς Καρτεσιανούς στοχασμούς. Οὕτε καί διστάζω ὅμως νά πᾶ δτι τό κεντράδι μεταμορφώνει τό ἄγριο δέντρο πού τό δέχεται. 'Έχουμε ήδη δεῖ πᾶς ή είσαγωγή τῶν ἀμφίσημων σημασιῶν μέσα στό σημασιολογικό πεδίο ὁδήγησε στήν ἐγκατάλειψη τοῦ ἰδεώδους τῆς μονοσημαντότητας, τό δόποιο ἐκθείαζαν οι Λογικές ἔρευνες. Πρέπει τώρα νά κατανοήσουμε πᾶς, συναρθρώντας αὐτές τίς πολυσήμαντες σημασίες μέ τή γνώση τοῦ ἔαυτοῦ, μεταμορφώνομε σέ βάθος τήν προβληματική τοῦ Cogito. Νά σημειώσουμε ἀμέσως δτι αὐτή ή ἐσωτερική ἀναμόρφωση τῆς ἀνασκοπικής φιλο-

σοφίας θά δικαιώσει ἀργότερα τό γεγονός δτι ἀνακαλύπτουμε σ' αὐτή μιά νέα διάσταση τῆς ὑπαρξῆς. 'Αλλά, πρίν νά ποῦμε πᾶς τό Cogito ἐκρήγνυται, ἃς ποῦμε πᾶς ἐμπλουτίζεται καί βαθαίνει ἀπ' αὐτή τήν προσφυγή στήν έρμηνευτική.

'Ας σκεφτοῦμε τί πράγματι σημαίνει ό ἔαυτός τῆς αὐτοκατανόησης, ὅταν οίκειοποιούμαστε τό νόημα μιᾶς ψυχαναλυτικής έρμηνειας ή μιᾶς έρμηνειας τοῦ κειμένου. Γιά νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, αὐτό δέν τό γνωρίζουμε ἐκ τῶν προτέρων ἄλλα κατόπιν, μολονότι ή ἐπιθυμία νά κατανοήσουμε τόν ἴδιο τόν ἔαυτό μας ἔχει μόνη αὐτή καθιδηγήσει τήν κίνηση τῆς οίκειοποίησης. Γιατί συμβαίνει αὐτό; Γιατί ό ἔαυτός πού ὁδηγεῖ τήν έρμηνεια δέν μπορεῖ νά ἀνακτηθεῖ παρά μόνο ως ἀποτέλεσμα τῆς έρμηνειας;

Γιά δύο λόγους: πρέπει ἀρχικά νά ποῦμε δτι τό περίφημο καρτεσιανό Cogito, πού συλλαμβάνεται ἀμεσα μέσα ἀπό τή δοκιμασία τῆς ἀμφιβολίας, εἶναι μιά ἀλήθεια μάταιη ὅσο καί ἀκατάβλητη. Δέν ἀρνοῦμαι τό γεγονός δτι πρόκειται γιά μιά ἀλήθεια· εἶναι μιά ἀλήθεια πού θέτει ή ἴδια τόν ἔαυτό τῆς. Μ' αὐτή τής τήν ἰδιότητα δέν μπορεῖ οῦτε νά ἐπαληθευθεῖ οῦτε νά παραχθεῖ. 'Αποτελεῖ, ταυτόχρονα, τή θέση ἐνός Είναι καί μιᾶς πράξης· μιᾶς ὑπαρξῆς καί ἐνός ἐγχειρήματος σκέψης. Είμαι, σκέφτομαι· ὑπαρξη σημαίνει, γιά μένα, σκέψη· ὑπάρχω ἐνόσω σκέφτομαι. Αὐτή ὅμως ή ἀλήθεια εἶναι μιά μάταιη ἀλήθεια, εἶναι σάν ἔνα πρῶτο βῆμα πού δέν μπορεῖ νά ἀκολουθηθεῖ ἀπό κανένα ἄλλο, δσο τό ego τοῦ ego Cogito δέ βρίσκει τόν ἔαυτό του μέσα στόν καθρέφτη τῶν ἀντικειμένων του, τῶν ἔργων του καί, τελικά, τῶν πράξεών του. 'Η ἀνασκόπηση εἶναι μιά τυφλή ἐποπτεία, ἀν δέ διαμεσολαβεῖται ἀπό αὐτό πού δ Dilthey ὀνόμαζε ἐκφράσεις μέσα ἀπό τίς όποιες ή ζωή ἀντικειμενοποιεῖται. Γιά νά χρησιμοποιήσουμε μιά ἄλλη γλώσσα, αὐτή τοῦ Jean Nabert, ή ἀνασκόπηση δέ θά μποροῦσε νά εἶναι παρά ή οίκειοποίηση τῆς δικῆς μας πράξης μέσα ἀπό μιά κριτική ἐφαρμοσμένη στά ἔργα καί τίς πράξεις τά δόποια ἀποτελοῦν τά σημεῖα αὐτῆς τῆς πράξης ὑπαρξῆς. 'Ετσι, ή ἀνασκόπηση γίνεται κριτική δχι μέ τήν καντιανή ἔννοια τῆς δικαίωσης τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ χρέους, ἄλλα μέ τήν ἔννοια δτι τό Cogito δέν μπορεῖ νά βρεῖ τόν ἔαυτό του παρά μόνο μέσα ἀπό μιά ἀποκωδικοποίηση τῶν μαρτυριῶν τῆς ζωῆς του. 'Η ἀνασκόπηση εἶναι ή οίκειοποίηση τῆς προσπάθειάς μας νά ὑπάρξουμε καί τῆς ἐπιθυμίας μας νά είμαστε, μέσα ἀπό τά ἔργα μας, πού ἀποτελοῦν μαρτυρίες αὐτῆς τῆς προσπάθειας κι αὐτῆς τῆς ἐπιθυμίας.

Tό Cogito ὅμως δέν εἶναι μόνο μιά ἀλήθεια μάταιη καί ἀκατάβλητη. Πρέπει νά προσθέσουμε ἀκόμα δτι εἶναι σάν μιά ὅδεια θέση πού είχε ἀνέκαθεν πληρωθεῖ ἀπό ἔνα ψευδές Cogito. 'Έχουμε μάθει, πράγματι, ἀπ' ὅλες τίς ἐξηγητικές θεωρίες, καί ἀπό τήν ψυχανάλυση ἰδιαίτερα, δτι ή ὑποτιθέμενη ἀμεση συνείδηση εἶναι κατ' ἀρχήν «ψευδής συνείδηση». 'Ο Marx, δ Nietzsche καί δ Freud μᾶς δίδαξαν νά ἀποκαλύπτουμε τούς δόλους της. Πρέπει λοιπόν νά προσθέσουμε στό ἐξης μιά κριτική τῆς ψευδοῦς συνείδησης σέ κάθε ἐπανανακά-

λυψη τοῦ υποκειμένου τοῦ *Cogito* μέσα από τίς μαρτυρίες τῆς ζωῆς του. Μιά φιλοσοφία τῆς άνασκόπησης δύφειλει νά είναι έντελῶς ἀντίθετη από μιά φιλοσοφία τῆς συνείδησης.

Αὐτό το δεύτερο θέμα συνάπτεται μέτο προηγούμενο: δχι μόνο το «ἐγώ» δέν μπορεῖ νά βρεῖ τὸν έαυτό του παρά μόνο μέσα στίς ἐκφράσεις τῆς ζωῆς πού το ἀντικειμενοποιούν, ἀλλά καὶ ή ἔξηγηση τοῦ κειμένου τῆς συνείδησης προσκρούει πάνω στίς πρώτες «παρερμηνεῖες» τῆς ψευδοῦς συνείδησης. Ἐρμηνεία λοιπόν, ὅπως το ξέρουμε ήδη από τὴν ἐποχή τοῦ Schleiermacher, ὑπάρχει ἐκεῖ ὅπου πρώτα ὑπῆρξε παρερμηνεία.

Ἐτσι ή ἀνασκόπηση δύφειλει νά είναι διπλά ἔμμεση. Πρώτα πρώτα, γιατί ή ὑπαρξη δέ βεβαιώνεται παρά μόνο μέσα από τίς μαρτυρίες τῆς ζωῆς, ἀλλά καὶ γιατί ή συνείδηση είναι ἀρχικά ψευδῆς συνείδηση καὶ πρέπει πάντα νά δόηγούμαστε, μέσα από μιά ἐπανορθωτική κριτική, από τὴν παρανόηση στήν κατανόηση.

Στό τέρμα αὐτῆς τῆς δεύτερης βαθμίδας, τὴν ὁποία ὀνομάζουμε ἀνασκοπική βαθμίδα, θά ήθελα νά δείξω πῶς σταθεροποιοῦνται τά ἀποτελέσματα τῆς πρώτης βαθμίδας, τὴν ὁποία ὀνομάσαμε σημασιολογική βαθμίδα.

Σ' αὐτή τὴν πρώτη βαθμίδα, θεωρήσαμε ως γεγονός τὴν ὑπαρξη μιᾶς Γλώσσας μή ἀναγώγιμης στίς μονοσήμαντες σημασίες. Εἶναι γεγονός ὅτι ή ὁμοιογία τῆς ἔνοχης συνείδησης περνάει μέσα από τή συμβολική τοῦ στίγματος, τοῦ ἀμαρτήματος ή τῆς *culpa* ὅτι ὁ ἀπωθημένος πόθος ἐκφράζεται μέσα σὲ μιά συμβολική ή ὅποια μαρτυρεῖ γιά τή σταθερότητά του, μέσα από ὄνειρα, ἀποφθέγματα, θρύλους καὶ μύθους· ὅτι τό ιερό ἐκφράζεται μέσα σὲ μιά συμβολική τῶν κοσμικῶν στοιχείων: οὐρανός, γῆ, νερό, φωτιά. Ἡ φιλοσοφική χρήση ὅμως αὐτῆς τῆς ἀμφίσημης Γλώσσας είναι ἐκτεθειμένη στίς ἀντιρήσεις τοῦ λογικοῦ ἐπιστήμονα, σύμφωνα μέ τίς ὅποιες ή ἀμφίσημη Γλώσσα δέ θά μποροῦσε νά τροφοδοτήσει παρά μόνο παραπλανητικά ἐπιχειρήματα. Ἡ δικαίωση τῆς ἐρμηνευτικῆς δέν μπορεῖ νά είναι ριζική παρά μόνο ὅταν γυρεύει κανείς μέσα στήν ίδια τή φύση τῆς ἀνασκοπικῆς σκέψης τὴν ἀρχή μιᾶς λογικῆς τῆς δισημίας. Αὐτή ή λογική δέν είναι πά μιά τυπική λογική ἀλλά μιά ὑπερβατική λογική. Θεμελιώνεται στό ἐπίπεδο τῶν συνθηκῶν δυνατότητας: ὅχι τῶν συνθηκῶν τῆς ἀντικειμενικότητας μιᾶς φύσης, ἀλλά τῶν συνθηκῶν τῆς οἰκειοποίησης τοῦ πόθου μας γιά Εἶναι. Μ' αὐτή τὴν ἔννοια, ή λογική τῆς δισημίας, πού χαρακτηρίζει τὴν ἐρμηνευτική, μπορεῖ νά ὀνομαστεῖ ὑπερβατική. Ἀν δέν δόηγήσουμε τή συζήτηση σ' αὐτό τό ἐπίπεδο, γρήγορα θά βρεθοῦμε σέ μιά κατάσταση ἀφόρητη: θά προσπαθοῦμε μάταια νά διατηρήσουμε τή συζήτηση σ' ἔνα καθαρό σημασιολογικό ἐπίπεδο καὶ νά δώσουμε μιά θέση στίς ἀμφίσημες σημασίες πλάνη στίς μονοσήμαντες σημασίες. Ἡ διάκριση ἀρχῆς ὡστόσο ἀνάμεσα στά δύο εἶδη ἀμφισημίας —τὴν ἀμφισημία από πλεόνασμα νοήματος, τὴν ὁποία ἔξετάζουν οἱ ἔξηγητικές ἐπιστήμες καὶ τὴν ἀμφισημία λόγω νοηματικῆς σύγχυσης, τὴν ὁποία προσπαθεῖ νά ἔχαλείψει ή λογική— δέν

μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ μόνο στό σημασιολογικό ἐπίπεδο. Δέν μποροῦν νά ὑπάρξουν δύο λογικές στό ίδιο ἐπίπεδο. Μόνο ή προβληματική τῆς ἀνασκόπησης δικαιολογεῖ τή σημασιολογία τῆς δισημίας.

V. Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

Στό τέρμα αὐτοῦ τοῦ ὁδοιπορικοῦ, πού μᾶς ὀδήγησε ἀπό μιά προβληματική τῆς Γλώσσας σέ μιά προβληματική τῆς ἀνασκόπησης, θά ήθελα νά δείξω πῶς θά μπορούσαμε, γυρίζοντας πρός τά πίσω, νά ἐπισυνάψουμε μιά προβληματική τῆς ὑπαρξης. Ἡ ὄντολογία τῆς κατανόησης, πού ὁ Heidegger ἐπεξεργάζεται ἀμεσα μέσα από μιά αἰφνίδια ἀνατροπή, ή ὅποια θέτει τή θεώρηση ἐνός τρόπου τοῦ Εἶναι στή θέση τῆς θεώρησης ἐνός τρόπου τοῦ γνωρίζειν, δέ θά μποροῦσε, γιά μᾶς πού προχωροῦμε ἔμμεσα καὶ βαθμηδόν, νά είναι παρά ἔνας ὁρίζοντας, δηλαδή μιά πρόσβλεψη, καὶ δχι ἔνα δεδομένο. Μιά ἀπομονωμένη ὄντολογία βρίσκεται ἔξω ἀπό τοὺς στόχους μας: μόνο μέσου στήν κίνηση τῆς ἐρμηνείας συλλαμβάνουμε τό ἐρμηνευμένο Εἶναι. Ἡ ὄντολογία τῆς κατανόησης δέν μπορεῖ νά ἀπεμπλακεῖ ἀπό τή μεθοδολογία τῆς ἐρμηνείας, σύμφωνα μέ τόν ἀναπόφευκτο «έρμηνευτικό κύκλο» πού ὁ ίδιος ὁ Heidegger μᾶς ἔμαθε νά χαράζουμε. Ἐπιπλέον, μόνο μέσα από τή διένεξη ἀντίπαλων ἐρμηνευτικῶν μποροῦμε νά συλλάβουμε κάτι ἀπό τό ἐρμηνευμένο Εἶναι: μιά ἐνοποιημένη ὄντολογία είναι τό ίδιο ἀπρόσιτη στή μέθοδο μας δσο καὶ μιά ἀπομονωμένη ὄντολογία. Κάθε ἐρμηνευτική ἀνακαλύπτει ἐκάστοτε τήν ὄψη τῆς ὑπαρξης ή ὅποια τή θεμελιώνει ως μέθοδο.

Αὐτή ή διπλή προειδοποίηση δέν πρέπει ὠστόσο διόλου νά μᾶς ἐμποδίσει νά ἀποκαλύψουμε τά ὄντολογικά θεμέλια τῆς σημασιολογικῆς καὶ ἀνασκοπικῆς ἀνάλυσης πού προηγήθηκε. Μιά συναγόμενη ὄντολογία καὶ, ἀκόμα περισσότερο, μιά κατακερματισμένη ὄντολογία παραμένει πάντα μιά ὄντολογία.

Θά ἀκολουθήσουμε ἔνα πρώτο ἵχνος, αὐτό πού μᾶς προτείνεται ἀπό μιά φιλοσοφική ἀνασκόπηση τῆς ψυχανάλυσης. Τί μπορεῖ νά περιμένουμε ἀπ' αὐτή σέ σχέση μέ τή θεμελιώδη ὄντολογία; Δύο πράγματα: πρώτον, νά καθαιρέσει, πραγματικά, τήν κλασική προβληματική τοῦ υποκειμένου τοῦ θεωρούμενου ως συνείδηση — κι ἔπειτα νά ἀποκαταστήσει τήν προβληματική τῆς ὑπαρξης ως πόθου.

Πράγματι, μέσα από τήν κριτική τῆς συνείδησης, ή ψυχανάλυση στοχεύει πρός τήν ὄντολογία. Ἡ ἐρμηνεία τῶν δνείρων, τῶν φαντασμάτων, τῶν μύθων καὶ τῶν συμβόλων πού μᾶς προτείνει, ἀποτελεῖ πάντα ως ἔνα βαθμό ἀμφισθήτηση τῆς ὑπαρξης συνείδησης νά ἀναλάβει τό ρόλο τῆς καταγωγῆς τοῦ νοήματος. Ἡ πάλη ἐναντίον τοῦ ναρκισσισμοῦ —φρούδικό ίσοδύναμο τοῦ ψευδοῦς *Cogito*— δόηγει στήν ἀνακάλυψη δτι η Γλώσσα ἔχει τίς ρίζες τῆς μέσα στόν πόθο, μέσα στίς ἐνορμήσεις τῆς ζωῆς. Ο φιλόσοφος πού δέχεται αὐτό

τό σκληρό μάθημα καταλήγει νά θέσει σ' ἐφαρμογή μιά πραγματική ἀσκητική τῆς ὑποκειμενικότητας· δέχεται νά τοῦ ἀφαιρεθεῖ ἡ καταγωγή τοῦ νοήματος. Αὐτή ἡ παραχώρηση ἀποτελεῖ μιά ἀκόμα περιπέτεια τῆς ἀνασκόπησης· δφείλει διμως νά μεταβληθεῖ σέ πραγματική ἀπώλεια τοῦ ὑρχαϊκότερου ἀπ' ὅλα τά ἀντικείμενα: τοῦ ἔγω. Θά πρέπει τότε νά δεχτοῦμε γιά τό ὑποκείμενο τῆς ἀνασκόπησης αὐτό πού τό Εὐαγγέλιο λέει γιά τήν ψυχή: προκειμένου νά τό σώσουμε, πρέπει πρῶτα νά τό ἀπωλέσουμε. "Ολη ἡ ψυχανάλυση μοῦ μιλάει γιά χαμένα ἀντικείμενα πού πρόκειται νά ξαναβρεθοῦν συμβολικά· ἡ ἀνασκοπική φιλοσοφία δφείλει νά ἐνσωματώσει αὐτή τήν ἀνακάλυψη στό δικό της ἔργο· πρέπει νά ἀπωλέσω τό ἔγω μου προκειμένου νά τό βρῶ ὡς ἄμεσο ὑποκείμενο. Γι' αὐτό ἡ ψυχανάλυση είναι, ἀν ὅχι μιά φιλοσοφική μέθοδος, τουλάχιστον μιά μέθοδος χρήσιμη στόν φιλόσοφο: τό ἀσυνείδητο ἀναγκάζει τόν φιλόσοφο νά πραγματευτεῖ τή διάταξη τῶν σημασιῶν σ' ἔνα ἐπίπεδο μετατοπισμένο σέ σχέση μέ τό ἀμεσο ὑποκείμενο. Αὐτό διδάσκει ἡ φρούδική τοπολογία: οἱ ἀρχαικότερες σημασίες δργανώνονται μέσα σ' ἔναν «τόπο» τοῦ νοήματος διάφορο τοῦ τόπου δπου διαμένει ἡ ἄμεση συνείδηση. "Ο ρεαλισμός τοῦ ἀσυνείδητου, ἡ τοπογραφική καὶ οἰκονομική μεταχείριση τῶν παραστάσεων, τῶν φαντασμάτων, τῶν συμπτωμάτων καὶ τῶν συμβόλων, ἐμφανίζονται τελικά ὡς δρος γιά μιά ἐρμηνευτική ἀπολλαγμένη ἀπό τίς προκαταλήψεις τοῦ ego.

"Ο Freud μᾶς καλεῖ ἔτσι νά θέσουμε καί πάλι τό ἐρώτημα γιά τή σχέση ἀνάμεσα στή σημασία καὶ τόν πόθο, ἀνάμεσα στό νόημα καί τήν ἐνέργεια, τελικά, δηλαδή, ἀνάμεσα στή Γλώσσα καὶ τή ζωή. Αὐτό ἥταν ἡδη τό πρόβλημα τοῦ Leibniz στή Μοναδολογία: πῶς ἡ παράσταση ἀρθρώνεται πάνω στήν ὀρεκτική ἰκανότητα (appréitation); Αὐτό ἥταν ἐπίσης καὶ τό πρόβλημα τοῦ Spinoza στήν Ἡθική, στό βιβλίο III: πῶς οἱ βαθμοὶ εὐστοχίας (adéquation) τῆς ἴδεας ἐκφράζουν τούς βαθμούς τοῦ *conatus*, τῆς προσπάθειας πού μᾶς συνιστᾶ; Μέ τόν τρόπο της, ἡ ψυχανάλυση μᾶς ἐπαναφέρει στήν ἴδια διερώτηση: πῶς ἡ τάξη τῶν σημασιῶν ἐγκλείεται μέσα στήν τάξη τής ζωῆς; Αὐτή ἡ ὀπισθοδρόμηση τοῦ νοήματος πρός τόν πόθο ἀποτελεῖ τήν ἔνδειξη ἐνός δυνατοῦ περάσματος τῆς ἀνασκόπησης πρός τήν κατεύθυνση τῆς ὑπαρξῆς. Τώρα δικαιολογεῖται μιά ἔκφραση πού χρησιμοποιήσαμε πρόωρα προηγουμένων: μέσα ἀπό τήν κατανόηση τοῦ ἴδιου τοῦ ἔαυτοῦ μας, λέγαμε, οἰκειοποιούμαστε τό νόημα τοῦ πόθου μας νά είμαστε ἡ τής προσπάθειάς μας γιά νά ὑπάρξουμε. "Η ὑπαρξη, μποροῦμε τώρα νά τό πούμε, είναι πόθος καὶ προσπάθεια. Τήν ὀνομάζουμε πρόωρα γιά νά ὑπογραμμίσουμε τή θετική ἐνέργεια καὶ τό δυναμισμό της· τήν ὀνομάζουμε πόθο γιά νά καταδείξουμε τήν ἔλλειψη καὶ τήν πενία: δ "Ἐρως είναι γιός τοῦ Πόρου καὶ τής Πενίας. "Ετσι, τό Cogito δέν είναι πιά αὐτή ἡ ἐγείρουσα ἀξιώσεις πράξη πού ἥταν ἀρχικά, θέλω δηλαδή νά πω, αὐτή ἡ ἀξιώση νά θέτει αὐτό τό ἴδιο τόν ἔαυτό του. "Εμφανίζεται σάν νά ἔχει ἡδη τεθεῖ μέσα στό Eīvai.

¹ Άλλα, ἀν ἡ προβληματική τῆς ἀνασκόπησης μπορεῖ καὶ δφείλει νά ἔπε-

ραστεῖ μέσα σέ μιά προβληματική τῆς ὑπαρξῆς, δπως ὑπονοεῖ ἔνας φιλοσοφικός στοχασμός πάνω στήν ψυχανάλυση, αὐτό τό ἔξερασμα γίνεται πάντοτε μέσα στήν καὶ μέσα ἀπό τήν ἐρμηνεία: ἀποκρυπτογραφώντας τίς πανουργίες τοῦ πόθου, ἀποκαλύπτεται δτι ὁ πόθος βρίσκεται στή ρίζα τοῦ νοήματος καὶ τής ἀνασκόπησης. Δέν μπορῶ νά ὑποστασιοποιήσω τόν πόθο ἀποκόπτοντάς τον ἀπό τή διαδικασία τῆς ἐρμηνείας: παραμένει πάντοτε ἐρμηνευμένο-Eīvai. Τόν μαντεύω πίσω ἀπό τά αἰνίγματα τῆς συνείδησης: δέν μπορῶ δμως νά τόν συλλάβω στόν ἴδιο τόν ἔαυτό του, γιατί θά διακινδύνευα ἔτσι νά κάνω μιά μυθολογία τῶν ἐνορμήσεων, δπως συμβαίνει καμιά φορά μέ τίς ἄγριες παραστάσεις τῆς ψυχανάλυσης. Τό Cogito ἀνακαλύπτει πίσω του, μέσω τής ἐργασίας τῆς ἐρμηνείας, κάτι σάν τήν ἀρχαιολογία τοῦ ὑποκειμένου. "Η ὑπαρξη διαφαίνεται μέσα σ' αὐτή τήν ἀρχαιολογία, ἀλλά ἔξακολουθεῖ νά συνάγεται μέσα ἀπό τήν κίνηση ἀποκαλικοποίησης πού αὐτή προκαλεῖ.

Αὐτή τήν κίνηση, τήν ὅποια ἡ ψυχανάλυση, ἐννοούμενη ὡς ἐρμηνευτική, μᾶς ὑποχρεώνει νά ἐκτελέσουμε, καὶ ἄλλες ἐρμηνευτικές μέθοδοι μᾶς ὀθούν ἐπίσης νά τήν πραγματοποιήσουμε, ἀν καὶ μέ διαφορετικό τρόπο. "Η ὑπαρξη τήν ὅποια ἀποκαλύπτει ἡ ψυχανάλυση είναι ἡ ὑπαρξη τοῦ πόθου: είναι ἡ ὑπαρξη ὡς πόθος κι αὐτή ἡ ὑπαρξη ἀποκαλύπτεται κυρίως μέσα ἀπό μιά ἀρχαιολογία τοῦ ὑποκειμένου. Μιά ἄλλη ἐρμηνευτική —αὐτή τῆς φαινομενολογίας τοῦ πνεύματος, γιά παράδειγμα— προτείνει ἔναν ἄλλο τρόπο μετατόπισης τῆς καταγωγῆς τοῦ νοήματος, ὅχι πιά πίσω ἀπό τό ὑποκειμένο ἀλλά μπροστά του. Θά ἡμουν πρόθυμος νά δεχτῷ δτι ὑπάρχει μιά ἐρμηνευτική τοῦ Θεοῦ πού ἔρχεται, τής Βασιλείας πού πλησιάζει: μιά ἐρμηνευτική πού ἰσχύει ὡς προφητεία τῆς συνείδησης. Αὐτή ἀκριβῶς ζωγονεῖ, σέ τελευταία ἀνάλυση, τή Φαινομενολογία τοῦ πνεύματος τοῦ Hegel. Τήν ἐπικαλοῦμαι ἐδῶ γιατί δ τρόπος ἐρμηνείας της είναι ἐκ διαμέτρου μέ τόν τρόπο τοῦ Freud. "Η ψυχανάλυση μᾶς πρότεινε μιά ὀπισθοδρομική κίνηση πρός τό ἀρχαικό, ἡ φαινομενολογία τοῦ πνεύματος μᾶς προτείνει μιά κίνηση σύμφωνα μέ τήν ὅποια κάθε φιγούρα βρίσκει τό νόημά της, ὅχι μέσα σέ κείνη πού προηγεῖται, ἀλλά μέσα σέ κείνη πού ἀκολουθεῖ. "Η συνείδηση ἔλκεται ἔτσι ἔξω ἀπό τόν ἔαυτό της, μπροστά ἀπό τόν ἔαυτό της, πρός ἔνα νόημα ἐν κινήσει, κάθε βαθμίδα τοῦ δποίου καταργεῖται ἀλλά καὶ διατηρεῖται μέσα στήν ἐπόμενη. "Ετσι, μιά τελεολογία τοῦ ὑποκειμένου ἀντιπαρατίθεται σέ μιά ἀρχαιολογία τοῦ ὑποκειμένου. Τό σπουδαῖο δμως σέ σχέση μέ τό δικό μας στόχο είναι δτι αὐτή ἡ τελεολογία, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ φρούδική ἀρχαιολογία, δέ συγκροτεῖται παρά μέσα ἀπό τήν κίνηση τῆς ἐρμηνείας, ἡ δποία κατανοεῖ μιά φιγούρα μέσα ἀπό μιά ἄλλη φιγούρα. Τό πνεῦμα δέν πραγματώνεται παρά μέσα σ' αὐτό τό πέρασμα ἀπό τή μιά φιγούρα στήν ἄλλη· μέσα ἀπ' οὐτή τή διαλεκτική τό ὑποκειμένο ἔλκεται ἔξω ἀπό τήν παιδική του ήλικια, ἀποσπᾶται ἀπό τήν ἀρχαιολογία του. Γι' αὐτό ἡ φιλοσοφία παραμένει μιά ἐρμηνευτική, δηλαδή μιά ἀνάγνωση τοῦ κρυφοῦ νοήματος μέσα στό κείμενο τοῦ φανεροῦ νοήματος. "Εργο αὐτῆς τῆς ἐρμηνευ-

τικής είναι νά δείξει ότι ή υπαρξη δέν έχει πρόσβαση στό λόγο, τό νόημα και τήν άνασκόπηση παρά μόνο προβαίνοντας σέ μιά διαρκή έξήγηση όλων τῶν σημασιῶν πού ἔρχονται στό φῶς μέσα στόν κόσμο τῆς κουλτούρας.¹ Η υπαρξη δέ γίνεται ένας έαυτός —ἀνθρώπινος και ὥριμος— παρά οἰκειοποιούμενη αὐτό τό νόημα τό δόποιο ἐδρεύει ἀρχικά «ἔξω», μέσα σέ ἔργα, θεσμούς, μνημεῖα κουλτούρας, δπου ή ζωή τοῦ πνεύματος ἀντικειμενοποιεῖται.

Μέσα στόν ίδιο δοντολογικό δρίζοντα θά ἔπρεπε νά έξετάσουμε τή φαινομενολογία τῆς θρησκείας, τόσο τοῦ Van der Leeuw δσο και τοῦ Mircea Eliade.² Ως φαινομενολογία συνιστᾶ τήν περιγραφή τῆς τελετουργίας, τοῦ μύθου, τῆς πίστης, δηλαδή τῶν μορφῶν συμπεριφορᾶς, Γλώσσας και αἰσθήματος, μέσα ἀπό τά δόποια δ ἀνθρωπος στοχεύει σ' ἔνα «ίερο». Άλλα, ἀν ή φαινομενολογία μπορεῖ νά παραμείνει σ' αὐτό τό περιγραφικό ἐπίπεδο, ή ἀνασκοπική ἀνάληψη τῆς ἐργασίας τῆς έρμηνείας ὁδηγεῖ πό μακριά: κατανοώντας δ ἰδιος τόν έαυτό του μέσα σέ και μέσα ἀπό τά σημεῖα τοῦ ιεροῦ, δ ἀνθρωπος διενεργεῖ τή ριζικότερη παραίηση ἀπό τόν ίδιο τόν έαυτό του πού μπορεῖ κανείς νά συλλάβει. Αὐτή ή ἀποστέρηση ἔπερνάει τήν ἀποστέρηση ἐκείνη τήν δόποια προκαλοῦν τόσο ή ψυχανάλυση δσο και ή χεγκελιανή φαινομενολογία, εἴτε τίς θεωροῦμε χωριστά είτε συνενώνουμε τά ἀποτελέσματά τους: ἀρχαιολογία και τελεολογία ἀποκαλύπτον πάντα μιά ἀρχή και ένα τέλος, τά δόποια ένα ὑποκείμενο μπορεῖ νά διαθέτει κατανοώντας τα. Δέ συμβαίνει δμως τό ίδιο μέ τό ιερό πού ἀναγέλλεται μέσα σέ μιά φαινομενολογία τῆς θρησκείας. Αὐτό τό τελευταῖο δηλώνει συμβολικά τό ἄλφα κάθε ἀρχαιολογίας και τό ὡμέγα κάθε τελεολογίας: τό ὑποκείμενο δέν είναι σέ θέση νά διαθέτει αὐτό τό ἄλφα κι αὐτό τό ὡμέγα. Τό ιερό ἀποτείνεται στόν ἀνθρωπο και, μ' αὐτό τόν τρόπο, ἀναγγέλλει τόν έαυτό του ὡς ἐκεῖνο τό πράγμα τό δόποιο διαθέτει τήν ἀνθρώπινη υπαρξη, γιατί τή θέτει μέ ἀπόλυτο τρόπο, ως προσπάθεια και πόθο γιά Είναι.

«Ετσι, και οι πιό ἀντιθέτες μεταξύ τους έρμηνευτικές κατευθύνονται, καθεμιά μέ τόν τρόπο της, στίς ὄντολογικές ρίζες τῆς κατανόησης. Καθεμιά μέ τόν τρόπο της ἐκφράζει τήν ἔξάρτηση τοῦ έαυτοῦ ἀπό τήν υπαρξη. Η ψυχανάλυση δείχνει αὐτή τήν ἔξάρτηση μέσα ἀπό τήν ἀρχαιολογία τοῦ ὑποκείμενου, ή φαινομενολογία τοῦ πνεύματος μέσα ἀπό τήν τελεολογία τῶν μορφῶν, ή φαινομενολογία τῆς θρησκείας μέσα ἀπό τά σημεῖα τοῦ ιεροῦ.

Αὐτές είναι οι ὄντολογικές συνέπειες τῆς έρμηνείας.

«Η προτεινόμενη ἐδῶ δοντολογία δέν μπορεῖ νά διαχωριστεῖ ἀπό τήν έρμηνεία. Παραμένει μέσα στόν κύκλο πού σχηματίζουν ή ἔργασία τῆς έρμηνείας και τό έρμηνευμένο Είναι. Δέν πρόκειται λοιπόν γιά μιά κατισχύουσα ὄντολογία ἀλλά οὔτε και γιά μιά ἐπιστήμη, ἐφόσον παραμένει ἐκτεθείμενη στήν έρμηνεία. Οὔτε και είναι σέ θέση νά ἀποφύγει ἐντελῶς τόν ἐμφύλιο πόλεμο δόποιος διεξάγεται ἀνάμεσα στίς διάφορες έρμηνείες.

«Ωστόσο, παρά τόν πρόσκαιρο χαρακτήρα της, αὐτή ή μαχόμενη και κατακερματισμένη ὄντολογία έχει τήν ίκανότητα νά καταδείξει δτι οι ἀντίπαλες

έρμηνείες δέν είναι ἀπλά «γλωσσικά παιχνίδια», δπως θά συνέβαινε στήν περίπτωση πού οι ὀλοκληρωτικές ἀξιώσεις τους θά παρέμεναν ἀντιμέτωπες μόνο μέσα στό γλωσσικό πεδίο. Γιά μιά φιλοσοφία τῆς Γλώσσας, δλες οι έρμηνείες είναι ἔξισου ἔγκυρες μέσα στά ὄρια τῆς θεωρίας, ή δποία θεμελιώνει τούς υπό ἔξεταση κανόνες τῆς ἀνόγνωσης. Αὐτές οι ἔξισου ἔγκυρες έρμηνείες παραμένουν «γλωσσικά παιχνίδια», τῶν δποίων μπορεῖ κανείς αὐθαίρετα νά ἀλλάξει τούς κανόνες, δσο δέ γίνεται φανερό δτι καθεμιά ἀπ' αὐτές έχει τά θεμέλια τής μέσα σέ μιά ίδιαίτερη ὑπαρξιακή λειτουργία. «Ετσι, ή ψυχανάλυση θεμελιώνεται πάνω σέ μιά ἀρχαιολογία τοῦ ὑποκείμενου, ή φαινομενολογία τοῦ πνεύματος σέ μιά τελεολογία και ή φαινομενολογία τῆς θρησκείας σέ μιά ἐσχατολογία.

Μπορεῖ νά πάει κανείς ἀκόμα πιό μακριά. Μπορεῖ νά ἀρθρώσει αὐτές τίς διαφορετικές υπαρξιακές λειτουργίες σέ μιά ἐνιαία φιγούρα, δπως δ Heidegger τό ἐπιχείρησε στό δεύτερο μέρος τοῦ *Sein und Zeit*; Αὐτό τό ἐρώτημα ή παρόσα μελέτη τό δφήνει ἀναπάντητο. Τό δτι δμως μένει ἀναπάντητο δέ σημαίνει δτι δέν έχει και καμιά ἐλπίδα νά ἀπαντηθεῖ. Μέσα ἀπό τή διαλεκτική τῆς ἀρχαιολογίας, τῆς τελεολογίας και τής ἐσχατολογίας ἀναγγέλλεται μιά ὄντολογική δομή ίκανή νά συγκεντρώσει τίς ἀντιτιθέμενες, στό γλωσσικό ἐπίπεδο, έρμηνείες. Αὐτή δμως ή συνεκτική φιγούρα τοῦ Είναι πού είμαστε, μέσα στήν δόποια θά ἔρχονταν νά ἐμφυτευθοῦν οι ἀντίπαλες έρμηνείες, δέ μᾶς δίνεται πουθενά ἀλλού παρά μόνο μέσα σ' αὐτή τή διαλεκτική τῶν έρμηνειῶν. «Απ' αὐτή τήν ἀποψη, ή έρμηνευτική είναι ἀδύνατον νά ξεπεραστεῖ. Μόνο μιά έρμηνευτική ή δόποια έχει ἐνσωματώσει τόν πλοῦτο πού προσφέρουν οι συμβολικές φιγούρες είναι σέ θέση νά δείξει, δτι αὐτοί οι διαφορετικοί τρόποι τῆς υπαρξης ἀνήκουν σέ μιά μοναδική προβληματική.

Γιατί, τελικά, τά πλουσιότερα σύμβολα είναι ἐκεῖνα ἀκριβῶς τά δόποια μποροῦν νά διασφαλίζουν τήν ἐνότητα αὐτῶν τῶν πολλαπλῶν έρμηνειῶν. Αὐτά μόνα φέρουν δλα τά ἀνύσματα, ὀπισθοδρομικά και προβλεπτικά, τά δόποια οι διάφορες έρμηνείες διαχωρίζουν. Τά ἀληθινά σύμβολα ἔγκυμονοῦν δλες τίς έρμηνευτικές, και αὐτή πού κατευθύνεται πρός τήν ἐπιτολή νέων σημασιῶν και αὐτή πού κατευθύνεται πρός τήν ἐπανανάδυση ἀρχαϊκῶν φαντασμάτων. Μ' αὐτή τήν έννοια δηλώναμε, στήν εἰσαγωγή κιόλας αὐτοῦ τοῦ δοκιμίου, δτι η υπαρξη γιά τήν δόποια μπορεῖ νά μιλήσει μιά έρμηνευτική φιλοσοφία παραμένει πάντοτε μιά έρμηνευμένη υπαρξη. Μέσα ἀπό τήν ἐργασία τῆς έρμηνείας ἀνακαλύπτει αὐτή ή φιλοσοφία τούς πολλαπλούς τρόπους τῆς ἔξάρτησης τοῦ έαυτοῦ: τήν ἔξάρτησή του ἀπό τό πόθο, δπως συλλαμβάνεται μέσα σέ μιά ἀρχαιολογία τοῦ ὑποκείμενου τήν ἔξάρτησή του ἀπό τό πνεύμα, δπως συλλαμβάνεται μέσα στήν τελεολογία του· τήν ἔξάρτησή του ἀπό τό ιερό, δπως συλλαμβάνεται μέσα στήν ἐσχατολογία του. «Αναπτύσσοντας μιά ἀρχαιολογία, μιά τελεολογία και μιά ἐσχατολογία, ή ἀνασκόπηση αὐτοκαταργεῖται ώς ἀνασκόπηση.

”Ετσι, ή δόντολογία ἀποτελεῖ τή γη τῆς ἐπαγγελίας γιά μιά φιλοσοφία ή δύοια ξεκινᾶ ἀπό τή Γλώσσα και τήν ἀνασκόπηση. ”Οπως δ Μωυσῆς, δμως, τό ύποκείμενο πού μιλάει και ἀνασκοπεῖ μπορεῖ νά τή διακρίνει μόνο πρίν πεθάνει.

Δομή καί ἐρμηνευτική

Τό παρόν συνέδριο έχει ως θέμα τήν έρμηνευτική και τήν παράδοσην· δξιοστημείωτο είναι τό γεγονός ότι αυτό που έξετάζεται υπό τόν ένα ή τόν άλλο τίτλο, είναι ένας δρισμένος τρόπος νά ζει κανείς, νά τελει τό χρόνο: χρόνο μεταβίβασης, χρόνο έρμηνείας.

”Εχουμε λοιπόν τήν έντυπωση —ή δοπία παραμένει έντυπωση δύο δέ θεμελιώνεται ίκανοποιητικά — δι τι αὐτές οι δύο χρονικότητες στηρίζονται ή μία πάνω στήν ἄλλη, ἀνήκουν ή μία στήν ἄλλη. Αισθανόμαστε δι τι ή ἐρμηνεία ἔχει μιά ιστορία καὶ δι τι αὐτή ή ιστορία είναι ἔνα τμῆμα τῆς ὕδιας τῆς παράδοσης δέν ἐρμηνεύει κανείς ἀπό τό πουθενά, ἀλλά για νά ἀποσαφηνίσει, νά ἐπεκτείνει καὶ ἔτσι νά διατηρήσει ζωντανή τήν ὕδια τήν παράδοση μέσα στήν δοπία βρίσκεται. ”Ετσι, δ χρόνος τῆς ἐρμηνείας ἀνήκει, κατά κάποιο τρόπο, στό χρόνο τῆς παράδοσης. ”Από τήν ἄλλη πλευρά ὅμως ή παράδοση, ἔστω καὶ θεωρούμενη ὡς μεταβίβαση ἐνός *depositum*, παραμένει νεκρή παράδοση ἂν δέν ἀποτελεῖ τή διαρκή ἐρμηνεία αὐτῆς τῆς παρακαταθήκης: μιά «κληρονομιά» δέν είναι ἔνα πακέτο κλειστό πού περνάει ἀπό χέρι σέ χέρι χωρίς νά ἀνοιχτεῖ, ἀλλά ἔνας θησαυρός ἀπ’ ὅπου ἀντλεῖ κανείς καὶ πού τόν ἀνανεώνει ἀκριβῶς μέ τό νά ἀντλεῖ ἀπό αὐτόν. Κάθε παράδοση ζεῖ χάρη στήν ἐρμηνεία. Αὐτό είναι τό τίμημα πού πληρώνει γιά νά διαρκεῖ, νά παραμένει δηλαδή ζωντανή. Τό δι τίμως αὐτές οι δύο χρονικότητες ἀνήκουν ή μία στήν ἄλλη δέ γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτό: πᾶς ή ἐρμηνεία ἐγγράφεται μέσα στό χρόνο τῆς παράδοσης; Γιατί ή παράδοση δέ ζει παρά μέσα στό καὶ μέσα ἀπό τό χρόνο τῆς ἐρμηνείας;

⁹ Αναζητώ μία τρίτη χρονικότητα, ένα χρόνο τοῦ βάθους ὃ ὀποῖος θά έγγραφεται μέσα στόν πλοῦτο τοῦ νοήματος καὶ ὃ ὀποῖος θά καθιστᾶ δυνατή τή διασταύρωση αὐτῶν τῶν δύο χρονικοτήτων. Αὐτός ὁ χρόνος θά είναι ὃ ὄντιος ὁ χρόνος τοῦ νοήματος. Θά είναι κάτι σάν χρονικό φορτίο, τό όποιο θά υποβαστάξεται ἀρχικά ἀπό τήν ἔλευση τοῦ νοήματος (avènement du sens). Αὐτό τό χρονικό φορτίο θά ἔκανε δυνατή τόσο τή διαστρωμάτωση μέσα στήν παρακαταθήκη ὅσο καὶ τήν ἀποσαφήνιση μέσα στήν ἐρμηνεία. Μέ λίγα λόγια, θά ἔκανε δυνατή τήν ἀναμέτρηση τῶν δύο χρονικοτήτων: τῆς μιᾶς πού μεταβιβάζει καὶ τῆς ἄλλης πού ἀνανεώνει.

Πούδ μπορούμε δικαίως νά άναζητήσουμε αυτό τό χρόνο του νοήματος και, κυρίως, πώς νά τόν φτάσουμε;

Προτείνω, ώστε ιπόθεση έργασίας, νά θεωρήσουμε δτι αυτό το χρονικό φορτίο έχει κάποια σχέση με τη σημασιολογική συγκρότηση αυτού πού άνο-