

ROBERT SOKOLOWSKI

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ**

Μετάφραση, σχόλια: Παύλος Κόντος



Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
Πάτρα 2003

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Πατρ./μιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολης

265 00 Ρίο-Πατρών

Τηλ.: +30(2610) 997-863, Fax: +30(2610) 997-864

e-mail: pup@upatras.gr, ekosi@upatras.gr, christin@upatras.gr

URL: www.upatras.gr/pup

Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών είναι Τμήμα της Εταιρείας
Αξιοποίησης - Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών

Αναγορεύεται η μερίκη ή ολική δημοσίευση του έργου αυτού καθώς
και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την σχετική άδεια του
εκδότη.

ISBN 960-530-063-X

Τίτλος πρωτοτύπου: R. Sokolowski: Introduction to Phe-
nomenology

© 2000, by Cambridge Univ. Press

© 2003 για την Ελληνική γλώσσα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών

Μετάφραση: Π. Κόντας

Διορθώσεις: Χ. Τερέζης, Πύρα Μπέλα

Στοιχειοθεσία με LATEX: Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών

Σχεδίαση εξωφύλλου: Χρύση Αντωνοσκοπούλου.

Εκτύπωση: Αβρααμόπουλος - Παραδείσης & ΣΙΑ

E.E

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ	v
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ	vii
Ευχαριστίες	xi
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	xiii
Προέλευση και Σκοπός του Βιβλίου	xiii
Η Φαινομενολογία και το Ζήτημα των Εμφανίσεων	xv
Σχεδίαγραμμα του Βιβλίου	xvi
1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;	1
1.1 Η Εγκυκλογενική Διοχέρευση	2
1.2 Ο Δημόσιος Χαρακτήρας του Νου	5
2 Η ΑΝΤΙΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΚΥΒΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΒΛΗΤΑ ΣΥΝΕΛΙΗΤΗΣ ΕΜΠΕ- ΡΙΑΣ	11
2.1 Πλεονές, Όψεις και Στάσεις	11
2.2 Η Ταυτότητα του Ίδου του Αντικειμένου	14
3 ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ	17
3.1 Μέση και Όλον	18
3.2 Η Ταυτότητα στην Πολυδότητα	23
3.3 Η Παρουσία και η Απουσία και η Ταυτότητα ανάμεσά τους	29
4 ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ	39
4.1 Η Φυσική Στάση	39
4.2 Η Φαινομενολογική Στάση	44
4.3 Εμπειρίσματα για τη Φαινομενολογική Στάση	48
4.4 Ορισμένοι Βασικοί Όροι Σχετικοί με τη Φαινομενολογική Αναγωγή	55
4.5 Γιατί Είναι Σημαντική η Φαινομενολογική Αναγωγή;	60

Η Φαινομενολογία και το Ζήτημα των Εμφανίσεων

Η φαινομενολογία συνιστά ένα σημαντικό φιλοσοφικό κίνημα διότι ακριβώς αντιμετωπίζει τόσο καλά το πρόβλημα των εμφανίσεων. Το ζήτημα των εμφανίσεων έχει καταστεί μέγρος του ανθρώπινου ερωτήματος ήδη από την έναρξη της φιλοσοφίας. Οι σοφιστές διαχειρίστηκαν τις εμφανίσεις μέσα από τη μορφή των λέξεων και ο Πλάτωνας απήγγησε σε ό,τι είπαν. Από τότε, οι εμφανίσεις έχουν πολλαπλασιαστού και διογκωθεί σε τεράστιο βαθμό. Τις δημιουργούμε όχι μόνο μέσα από τις λέξεις που λέει ή γράφει το ένα πρόσωπο στο άλλο, αλλά από τα μικρόφωνα, τα τηλεφωνα, τις ταινίες και την τηλεόραση, όπως και μέσω υπολογιστών και του διαδικτύου, και μέσω της προπαγάνδας και της διαφήμισης. Οι τρέστοι παρουσίας και ανασταθουσίτσας πολλαπλασιάζονται και γοηρευτικά ζητήματα προκύπτουν: ως προς τι ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφέρει από ένα τηλεφώνημα ή από ένα γράμμα; Ποιος μας απευθύνεται όταν διαβάζουμε μια σελίδα στο διαδίκτυο; Ως προς τι έχουν διαφοροποιηθεί οι ακροατές, οι ομιλητές και η συνομιλία εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούμε τώρα;

Ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε τώρα είναι ότι, με την τεχνολογική εξέλιξη των ειδών και των λέξεων, το κάθε τι μοιάζει να αποσυντίθεται

σε απλές εμφανίσεις. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε αυτό το πρόβλημα με βάση τους όρους των παρακάτω τριών θεμάτων: μέση και όλον, ταυτότητα μέσα στην πολλαπλότητα, παρουσία/απουσία. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα κατακλύζομαστε από απουσιάζματα που δεν ανήκουν σε ένα όλον, από πολλαπλές αποσπασμένες ταυτότητας, και από πολλαπλές απουσίες χωρίς καμιά παρεμφερή στερημένες ταυτότητα. Έχουμε ένα *bricolage* και τότε άλλο, και νομίζουμε πραγματική παρουσία. Έχουμε ένα *bricolage* και τότε άλλο, και νομίζουμε ότι μπορούμε μάλλον να εφευρίσκουμε τους εαυτούς μας κατά τύχη, συναμολογώντας εξυτηρητικές και ευχάριστες, αλλά προσωδινές, ταυτότητες μέσα από κομμάτια που βόσκουμε γύρω μας. Περιμαζεύουμε απουσιάζματα για να στηχθούνε απέναντι στην καταστροφή μας.

Σε αντίθεση προς αυτή τη μετα-νεωτερική κατανόηση των εμφανίσεων, η φαινομενολογία, στην κλασική της μορφή, επιμένει στο ότι τα μέση μπορούν να κατανοηθούν μόνο στο φως των κατάλληλων ολόντων, ότι οι πολλαπλές των φαινομένων υποκρίνουν ταυτότητες, και ότι οι απουσίες δεν έχουν νόημα εντός εάν αντανακλαστικά σε παρουσίες που μπορούν να γίνουν παρουσίες μέσω των πρῶτων. Η φαινομενολογία υποστηρίζει ότι η ταυτότητα και η κατανοητότητα είναι διαθέσιμες στα ίδια τα πράγματα και ότι ημείς οφείδαμε να αυτοί στους οποίους δίδονται τέτοιες ταυτότητες και κατανοητότητες. Μπορούμε να δούμε με ενδεχόμενα το πώς είναι τα πράγματα: όταν το πρῶτον, τους ανακαλύπτουμε τα πράγματα αλλά ανακαλύπτουμε και τους εαυτούς μας, τους αποκάλυπτουμε ως δομικές αυτής της διάνοξης, ως αυτούς στους οποίους εμφανίζονται τα πράγματα. Όχι μόνο μπορούμε να σκεφθούμε τα πράγματα που μας δίδονται στην εμπειρία, αλλά μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε τους εαυτούς μας ως αυτούς που τα σκεφτόμαστε. Η φαινομενολογία είναι ακριβώς αυτό το είδος κατανόησης: η φαινομενολογία είναι η αυτο-φαινομενολογία του λόγου επί της παρουσίας κατανοητών αντικείμενων. Οι αναλύσεις σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται στον αναγνώστη ως μια διασάφηση για το τι σημαίνει ότι επιτρέπουμε στα πράγματα να εμφανίζονται και τι σημαίνει το ότι είμαστε οι δομικές της εμφάνισης τους. Πολλοί φιλόσοφοι έχουν ισχυριστεί ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε δίχως 'αλήθεια' και 'λογικότητα', αλλά αυτό το βιβλίο προσπαθεί να δείξει ότι, εάν θέλουμε να είμαστε ανθρώπινα όντα, μπορούμε και πρέπει να εξασκήσουμε την υπευθυνότητα και την κατοχή της αλήθειας.

Κεφάλαιο 1

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;

Ο όρος που συνδέεται εγγύστερα με τη φαινομενολογία είναι η 'αποβλεπτικότητα'. Η κεντρική θεωρία της φαινομενολογίας είναι η διάσπαλλα ότι κάθε συνειδησιακό ενέργημα που εμπειλούμε, κάθε εμπειρία που έχουμε, είναι αποβλεπτική: αποτελούν από την ουσία τους 'συνείληση τινός' ή 'εμπειρία τινός'. Όλη μας η συνειδητότητα κατασκευάζεται προς αντικείμενα. Εάν βλέπω, βλέπω κάποιο οπτικό αντικείμενο, όπως ένα δέντρο ή κάτι παρόμοιο, εάν φωνάζονται, το ενέργημα της φωνητικής παρουσιάσει ένα φωνησιακό αντικείμενο, όπως ένα αυτοκίνητο που το οπτικοποιώ να καταβαίνει το δρόμο, εάν εμπλανάω στην ενθύμηση, έχω την ενθύμηση ενός παρελθόντος αντικείμενου, εάν εμπλανάω σε μια κλίση, έχω την απόβλεψη μιας κατάστασης-πραγμάτων ή ενός γεγονότος. Κάθε συνειδησιακό ενέργημα, κάθε εμπειρία, υπονοείται προς ένα αντικείμενο. Κάθε απόβλεψη έχει το αποβλεπτικό της αντικείμενο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η έννοια της 'απόβλεψης' ή 'του 'αποβλεπτικού' δεν θα πρέπει να συγχέεται με την 'απόθεση' που έχουμε στο νου μας όταν ενεργούμε ('Ανόρασε Ήλια με την απόθεση να κτίσει μια καλαβρά;'). Τίθεται να τελεσθεί τη νομική ένα χρόνο αργότερα). Η φαινομενολογική έννοια της αποβλεπτικότητας εφαρμόζεται καταρχάς στη θεωρία της γνώσης, όχι στη θεωρία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η φαινομενολογική χρήση του όρου είναι κατά κάποιο τρόπο οξεία, επειδή αντιτίθεται στη συνήθη χρήση που τείνει να χρησιμοποιεί την 'απόθεση' με την πραγματική της έννοια. Η φαινομενολογική χρήση θα επιστραφεί σχεδόν πάντα την έννοια της πραγματικής απόθεσης ως κατάλληλη συνυποδήλωση. Ωστόσο, η 'αποβλεπτικότητα' και τα συνθέτα της έχουν καταστεί τεχνικοί όροι της φαινομενολογίας και δεν υπόκεινται τούτοις να τους αποφύγουμε σε μια σύγχυση για αυτή τη φιλοσοφική παράδοση. Θα πρέπει

να κάνουν την ανωγκασία προσαρμογή της και να κατανοούμε τη λέξη 'αποβλεπτικότητα' με την κβια σημασία του νοητικού ή του γνωστικού και όχι του πρακτικού, της πράξης. Στη φαινομενολογία, 'ο αποβλέπτεν' σημαίνει τη συνειδησιακή σχέση που έχουμε με ένα αντικείμενο.

1.1 Η Εγκεντρική Δυσχερία

Η θεωρία της αποβλεπτικότητας θέτει, λοιπόν, ότι κάθε ενέργεια της συνειδητής κατευθύνεται προς ένα αντικείμενο κάποιου είδους. Η συνειδηση είναι από την ουσία της 'συνείδηση τινός'. Όταν, τώρα, μας παρουσιάζεται αυτή η διδασκαλία και όταν μας λένε ότι αυτή η θεωρία βασίζεται στον πατρινα της φαινομενολογίας, μπορεί κάλλιστα να αντιδράσουμε με ένα αίσθημα απογοήτευσης. Τι υπάρχει το τόσο σημαντικό σε αυτή την ιδέα; Γιατί η φαινομενολογία έπρεπε να δημιουργήσει τόσο θόρυβο για την αποβλεπτικότητα; Δεν είναι απλώς προφανές ότι η συνείδηση είναι συνείδηση τινός, ότι η εμπειρία είναι εμπειρία ενός αντικειμένου κάποιου είδους; Τέτοιους καινοτομίες χρειάζεται άραγε να δηλώνονται;

Χρειάζεται τρέγματα να διατυπωθούν, γιατί στη φιλοσοφία των τριών ή τεσσάρων τελευταίων αιώνων, η ανθρώπινη συνείδηση και εμπειρία κατανοήθηκαν με έναν διαφορετικό τρόπο. Στην παράδοση του Descartes, του Hobbes και του Locke που κυριαρχούν στον πολιτισμό μας, έχει ειπωθεί ότι όταν έχουμε συνείδηση, έχουμε επίγνωση των εαυτών μας ή των δικών μας ιδεών. Η συνείδηση λαμβάνεται ως ένα είδος φυσικής ή ως ένα κλειστό δώμα. Ο νους κλείνεται σε ένα κομμάτι. Οι εντυπώσεις και οι έννοιες λαμβάνουν χώρα σε αυτόν τον κλειστό χώρο, σε αυτόν τον κλειστό ιδεών και εμπειριών, και η συνείδηση μας προσαναοιάζεται προς αυτό, όχι άμεσα προς τα πράγματα 'εκεί έξω'. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε προς τα έξω εξήγοντας συμπεράσματα: μπορούμε να συζητήσουμε ότι οι ιδέες μας θα πρέπει να έχουν προ-λάβει από κάτι έξω από εμάς, και μπορούμε να κατασκευάσουμε υποθέσεις ή μοντέλα για το πώς θα πρέπει να μοιάζουν τα πράγματα, αλλά δεν έχουμε καμιά άμεση επαφή μαζί τους. Φθάνουμε στα πράγματα μόνο με τον έμμεσο επαγγελματιώντες με βάση τις νοητικές μας εντυπώσεις, όχι με το να τα έχουμε πιασμένα ενώπιόν μας. Η συνείδηση μας, καταρχάς και προπάντων, δεν είναι συνείδηση 'για' τίποτα. Μάλλον, είμαστε εγκλωβισμένοι σε ό,τι έχει ονομαστεί 'εγκεντρική δυσχερία': αυτό και μόνο για το οποίο μπορούμε να είμαστε όψιμοι καταρχάς είναι η δική μας συνειδητή διακρίση και οι καταστάσεις αυτής της συνειδησης.

Αυτή η κατάσταση της ανθρώπινης συνειδησης ενισχύεται από όσα γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Φαίνεται να είναι πέραν

κάθε εμπροσθητής ότι καθενί γνωστικό θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 'μέσα στο κεφάλι', και ότι είναι δυνατόν να έχουμε άμεση επαφή αποκλειστικά και μόνο με τις καταστάσεις του εγκεφαλού. Άκουσα κάποτε ένα διάλογο επιστήμονα, ειδικό στα θέματα του εγκεφαλού, να λέει σε μια διάλεξη του, σχεδόν διαφορετικός, ότι μετά από τόσα χρόνια μελετών για τον εγκέφαλο, δεν μπορούσε ακόμα να εξηγήσει πώς «αυτό το άγνωστο στο χέρι του του αβόκντο στο κοινό μας» θα μπορούσε να εξέλθει από τον εαυτό του και να φθάσει έξω στον κόσμο. Θα μπορούσα επίσης να απολαμήσω να πω ότι σχεδόν καθένας που έχει πείρα σε κολέγιο και έχει παρακολουθήσει ορισμένα μαθήματα φυσιο-λογίας, νευρολογίας ή ψυχολογίας μάλλον θα αντιλαμβάνει την ίδια δυσκολία.

Αυτοί οι φιλοσοφικοί και επιστημονικοί τρόποι κατανοήσης της συνειδησης έχουν εξαντληθεί σχεδόν καθολικά στον πολιτισμό μας και η 'εγκεντρική δυσχερία' που μας επιβάλλουν μας κάνει να νιώθουμε πολύ άβολα. Ξέρουμε με τρόπο εντοπιστικό ότι δεν είμαστε πηλιδευμένοι στην αντικειμενικότητα μας, είμαστε άγνωστοι ότι εξηγούμε από τους εγκεφαλούς μας και τις εσωτερικές μας νοητικές καταστάσεις, αλλά δεν ξέρουμε πώς να δικαιολογήσουμε αυτή την πεποίθηση. Δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε ότι η επαφή μας με τον 'πραγματικό κόσμο' δεν αποτελεί μια ψευδαίσθηση, μια άλλη υποκειμενική πρόβλη. Ως επί το πλείον, δεν έχουμε ιδέα για το πώς εξηγούμε από τους εαυτούς μας, και πιθανόν χειρότερα από το θέμα απλάς αγνοήσας το και ειδήσας ότι κανείς δεν θα μας θέσει σχετικά ερωτήματα. Όταν προσπαθούμε να οκνηρούμε το ζήτημα της ανθρώπινης συνειδησης, εκμυστώνε από την προκείμενη ότι είμαστε ολοκληρωτικά 'μέσα' και νιώθουμε μεγάλη αμηχανία για το πώς θα μπορούσαμε ποτέ να βρούμε 'έξω'.

Εάν είμαστε αποστραγγισμένοι αποβλεπτικότητας, εάν δεν έχουμε ένα κοινό κόσμο, τότε δεν εισαχόμαστε σε μια ζωή του πνεύματος, της ενδυνάμειας και της αλήθειας. Ο καθένας από εμάς επιστρέφει στον δικό του ιδιωτικό κόσμο και, στο πρακτικό επίπεδο, ο καθένας απειλεί το δικό του έργο: η αλήθεια δεν επιβάλλει καμιά αντίληψη εαυτού μας. Και πάλι, ξέρουμε ότι αυτός ο συστημικός δεν μπορεί να είναι το τέλος της όλης ιστορίας. Εμπειρηματολογούμε μεταξύ μας για το τι οφείδουμε να κάνουμε και για το πώς είναι τα γεγονότα, αλλά φιλοσοφικά και πολιτισμικά βρισκόμαστε δυσκολία στο να επιταχύνουμε τη φυσική αποδοχή ενός κοινού κόσμου και την ικανότητά μας να ανταλλάσσουμε και να κοινοποιούμε τι είναι αυτός ο κόσμος. Η άγνοηση της αποβλεπτικότητας έχει ως σύτορυγό της την άγνοηση του ότι ο νους είναι προσαναοιάμενος προς την αλήθεια.

Μια αντίληψη διατύπωση της 'εγκεντρικής δυσχερίας' μπορεί να βρεθεί στη νομεία του Samuel Beckett με τίτλο: *Murphy*.¹ Πέφει στο ένα τρίτο του

¹ S.Beckett, *Murphy*, Grove Weidenfeld, New York, 1957

βιβλίου, στο Κεφάλαιο 6, ο Beckett διακόπτει την αφήγηση του και επιχειρεί μια «δικαιολόγηση της έκφρασης 'ο νους του Murphy'». Μας λέει ότι δεν θα προσπαθήσει να περιγράψει «αυτή τη μηχανή όπως περιγράψαμε ήταν» αλλά μόνο «τέτοια που ο ίδιος την ένωθε να είναι και όπως ο ίδιος την εξεκοιλώνει». Η ειδήνη που μας παρουσιάζει είναι η ίδια με εκείνη που διαπιστώσαμε ως κοινή σε όλους: «Ο νους του Murphy εξειδικώνει τον εαυτό του ως μια μεγάλη κοινή ορασία, εγγληματώ χλειστή στο έξω σύστημα». Εδώ, ο νους, με τον «εσωτερικό νοητικό του κόσμο», εκεί, ο έξω κόσμος, ο «εξωτερικός ως προς τον νου», ο καθένας απομονωμένος από τον άλλον. Δυστυχώς, ο νους δεν πτωχύνει εξαιτίας του ότι είναι έτσι περιγραφμένος. Κάθετι στο εξωτερικό σύστημα μπορεί να αναπαρουσιασθεί μάλλον στο εσωτερικό του νου, και οι αναπροσαρμογές είναι, σύμφωνα με τον Beckett «είτε δυνατόι, είτε ανεγεία, είτε κάτι το δυνατόι που μετατρέπεται σε ενεργεία είτε κάτι το ενεργεία που μετατρέπεται σε δυνατόι». Αυτά τα μέγη του νου διακρίνονται μεταξύ τους: «ο νους υιάθει ότι το ενεργεία μέγος του βγλίνεται επάνω και είναι φωτεινό, ενώ το δυνατόι μέγος του βγλίνεται κάτω και χάνεται στο σκοτάδι».

Ο νους δεν κοιδοβείται σε ανώτερη θέση μόνο σε σχέση με το σύστημα του περιγματοικού κόσμου, αλλά κοιδοβείται σε ανώτερη θέση και σε σχέση με το σώμα που είναι το άλλο μέγος του Murphy: «ο Murphy ένωθε λοιπόν τον εαυτό του διατημένο σε δύο μέγη, ένα σώμα και ένα νου». Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, το σώμα και ο νους βγλονται σε αλληλεπίδραση: «Έχουν προφανώς επικοινωνία, αλλάς ο Murphy δεν θα μπορούσε να ξέρει ότι έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Αλλά ένωθε τον νου που να είναι αιματο-στρώης και δεν μπορούσε να καταλάβει μέσα από ποια οδό πραγματοποιείται η επικοινωνία, ούτε πώς οι δύο αυτές εμπειρίες επικαλύπτουν ή μια την άλλη». Η απομόνωση του νου από το σώμα ενέχει την απομόνωση του νου από τον κόσμο: «ήταν διατημένο, ένα μέγος του δεν εγκατέλειπε ποτέ αυτό το δωμάτιο της νόησης που εξειδικώνει τον εαυτό του ως μια ορασία πλήρη φωτός που έβηνε στο σκοτάδι, επειδή δεν υπήρχε έξοδος προς τα έξω». Πώς το σώμα θα μπορούσε να επηρεάσει το νου ή το αντίστροφο, παρέμεινε για τον Murphy ολόκληρα μυστήριο: «η αντίληψη αυτού που έμοιαζε ως συνειδηση μεταξύ δύο ολοκληρωτικά ξεών μεταξύ τους στοιχείων παρέμεινε για τον Murphy τόσο ακατανόητη, όσο ακατανόητη ήταν για αυτόν η τηλεκίνηση ή ο συμπαννώθητος του Leyden, και ένα θέμα εξίσου μωροί ενδιαφέροντος».

Η μαρτυροιακή θυρογένεια που περιγράφει ο Beckett, λαμβάνοντας τον νου ως μια μεγάλη ορασία πλήρη φωτός, που βήνει όμως στο σκοτάδι, χλειστή απέχεται και στο σώμα και τον κόσμο, είναι, η αυγής κατοικιστη στην οποία βγλονται η φιλσοσοφία στις μέρες μας. Αυτή είναι η πολιτισμική κατάσταση, η ανβήσιμη αυτο-κατανόηση, από την οποία θα πρέπει να εκκινήσει η φιλσοσοφία. Πολλοί από εμάς δεν ξέχουν πώς να απορρίψουν να κατανοήσουν το νου

τους με τον τρόπο που κατενόησε τον δικό του νου ο Murphy του Beckett. Αυτό το επιστημολογικό δίλημμα είναι ο στόχος της θεωρίας της αποβλητικότητας

1.2 Ο Δημόσιος Χαρακτήρας του Νου

Δεν είναι λοιπόν ουδόλας περιτύς να θέσει κανείς την αποβλητικότητα στο προσκήνιο και να την κατοικήσει κέντρο του φιλσοσοφικού στοχασμού. Δεν αποτελεί κωμωπία να πει κανείς ότι η συνειδηση είναι 'συνειδηση τινός', συνειδηση αντικειμετών. Αντίθετος, αυτή η δήλωση έγγεται σε αντίθεση με πολλές κοινές πεποιθήσεις. Μια από τις πιο σημαντικές συμβολές της φαινομενολογίας συνίσταται στο ότι έπιασε την εγκανεργική θυρογένεια, ότι οδήγησε σε ήττα, σε μια, την καμπεσιανή θεωρία. Η φαινομενολογία δείχνει ότι ο νους είναι κάτι το δημόσιο, ότι ενεργεί και εμφανίζεται σε ανοικτό χώρο, και όχι μόνο μέσα στα δικά του όρια. Το καθέτι είναι έξω. Οι ίδιες οι έννοιες ενός 'εσωτερικού νοητικού κόσμου' και ενός 'κόσμου εξωτερικού ως προς τον νου' δεν έχουν εσωτερική συνοχή. Αποτέλιον παραδείγματα για αυτό που ο Ezra Pound αποκάλεσε «ιδέα-θρήνος». Ο νους και ο κόσμος συστοχούν μεταξύ τους. Τα πρόγματα εμφανίζονται σε εμάς, τα πρόγματα διανολόνονται μεταξύ μας και εμάς, από την πλευρά μας, πρόγματα εκθέτουμε, και στους εαυτούς μας και στους άλλους, το πώς είναι τα πρόγματα. Δεδομένου του πολυποικιλικού περιβάλλοντος στο οποίο εμφανιόθηκε η φαινομενολογία και στο οποίο συνεχίζουμε να ζούμε, η εστιαση στην αποβλητικότητα δεν είναι άμοιρη μιας μεγάλης φιλσοσοφικής αξίας. Θέτοντας την αποβλητικότητα σε συζήτηση, η φαινομενολογία μάς βοηθά να εστιασθήσουμε μια δημόσια έννοια οκείνης, έλληλογής δραστηριότητας και αντιληψής. Μας βοηθά να αναλάβουμε εκ νέου την ανθρώπινη μας συνθήκη ως φορείς της αλήθειας.

Πέρα από το ότι εστιάζει την προσοχή της στην αποβλητικότητα της συνειδησης, η φαινομενολογία ανακαλύπτει ειδικά και περιγράφει πολλές διαφορετικές αποβλητικές δομές. Όταν ο νους λαμβάνεται, σύμφωνα με τον Descartes ή τον Locke, ως μια χλειστή ορασία με τον κώλο των ιδών της, ο όγος 'συνειδηση' θέωγεται συνήθως ως κάτι ανάως μονοσημάντο. Δεν υφίστανται δομικές διαφορές στο εσωτερικό της συνειδησης: υφίσταται απλώς και μόνο η συνειδητότητα. Επιστημολογουμε τις όποιες εντυπώσεις αναδύονται μέσα μας και, στη συνέχεια, τις διευθετούμε μέσα από κώλους ή προτάσεις, οι οποίες προσαρμόδον να δηλώσουν τι υπάδει 'εκεί έξω'. Αλλά για τη φαινομενολογία, η αποβλητικότητα υπάδει μετρίως εσωτερικής διαφοροποίησης. Υαόχουν διαφορετικά είδη αντιβλήσης, που συστοχούν σε διαφορετικά είδη αντικειμένων. Για παράδειγμα, επηρεάσιμε αντιληπτικές αντιβλήσεις όταν βλέπουμε ένα στήθος υλικό ανατεμένο, αλλά πρέπει να επηρεάσουμε μια αντιβλήση της ειδήνας όταν βλέπουμε μια φωτογραφία ή ένα υάνωκα. Πρέπει να αλλάζουμε

Κεφάλαιο 2

Η ΑΝΤΙΓΗΨΗ ΕΝΟΣ ΚΥΒΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα παραδείγματα για να διασκεδάσουμε το είδος της περιγραφικής ανάλυσης της συνειδήσης που μας προσφέρει η φαινομενολογία. Αυτό το παράδειγμα θα μας δώσει μια ιδέα για το είδος της φιλσοσοφικής εξήγησης που παρέχει η φαινομενολογία. Θα λειτουργήσει ως παράδειγμα για τις πιο σύνθετες αναλύσεις που θα επιχειρήσουμε αργότερα.

2.1 Πλeusές, Όψεις και Σκιάσεις

Αναλογιστείτε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαστε ένα υλικό αντικείμενο, τέτοιο όπως ένας κύβος. Βλέπω τον κύβο από μια γωνία, υπό μια προσοπτική. Δεν μπορώ να δω ταυτόχρονα τον κύβο από όλες τις πλευρές. Είναι ουσιώδες για την εμπειρία του κύβου το ότι η αντίληψη είναι μερική, δηλαδή ότι μόνο ένα μέρος του αντικείμενου δίδεται κάθε στιγμή δίπλα. Εποίσο, δεν συμβαίνει ως εάν να είχα μόνο την εμπειρία των πλευρών που είναι ορατές από την παροία οπτική μου γωνία. Καθώς βλέπω αυτές τις πλευρές, αποβάλλω ερώτησης, συν-αποβάλλω, τις πλευρές που είναι κρυμμένες. Βλέπω περισσότερο από ό, τι πέφτει κάθε φορά στα μάτια μου. Οι πλευρές που είναι τώρα ορατές περι-κυλάδονται από ένα κύκλο εν δυνάμει ορατών πλευρών που τώρα, ενεργεία, είναι απούσης. Αυτές οι άλλες πλευρές δίδονται, αλλά δίδονται ακριβώς ως απούσης. Αιροτελούν και αυτές μέρος αυτού που μου δίδεται στην εμπειρία.

Ας διατυπώσουμε αυτή τη δομή ως προς τις αντικειμενικές και τις υποκει-

μενικές της διαστάσεις. Αντικειμενικά, αυτό που μου δίδεται όταν βλέπω έναν κύβο είναι ένα μίγμα που αποτελείται από πλάτες που είναι παρόμοιες και άλλες που είναι απούσες, αλλά τις οποίες συν-αποβλέπω. Το πρόγνυμα που βλέπω εμπειρικά μια μέση παρούσας και απουσίας. Υποκειμενικά, η αντίληψή μου, το ότι βλέπω, είναι ένα μίγμα που αποτελείται από περιλαμβανόμενες και κενές αποβλέψεις. Το ενέργημα της αντίληψης είναι, λοιπόν, και αυτό μια μέση: ένα μέγος του αποβλέπει αυτό που είναι παρόν, και άλλα μέγος του αποβλέπτου, αυτό που είναι απόν, τις άλλες πλάτες του κύβου.

Φυσικά, 'ο καθένας ξέρει' ότι η αντίληψη εμπειρικά είναι τέτοια μίγματα, αλλά ουδείς γνωρίζει το φιλοσοφικό τους φορτίο ή το φιλοσοφικό τους βεληκεές. Όλες οι εμπειρίες εμπειρικά είναι μίγματα παρούσας και απουσίας, και σε ορισμένες περιπτώσεις το να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτή τη μέση μπορεί να είναι φιλοσοφικά διαφωτιστικά. Όταν ακούμε, για παράδειγμα, μια πρόταση που έχει εκφραστεί ενός ομιλήτη, το ότι ακούμε εμπειρικά μια παρουσία ενός μέγους της πρότασης, παρουσία που παρουσιάζεται από την απουσία των μέγους που έχουν ήδη εκφραστεί και απόν που είναι να έρθουν. Η ίδια η πρόταση, ως όσον, φαίνεται εκεί στην αντίληψη της πηγής, το θόρυβο και τις άλλες προτάσεις που προηγήθηκαν, που ακολουθούν ή που τη συνοδεύουν. Η μέση παρούσας και απουσίας στην εμπειρία μιας πρότασης είναι διαφορετική από τη μέση που εμπειρικά είναι στην αντίληψη του κύβου, αλλά και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν μια μέση παρούσας και απουσίας, ή περιλαμβανόμενων και κενών αποβλέψεων. Άλλα είδη αντικειμένων θα έχουν με τη σειρά τους άλλα είδη μέγους, αλλά όλες θα είναι μέγες παρούσας και απουσίας.

Ας επιστρέψουμε στην εμπειρία του κύβου. Σε μια δεδομένη στιγμή, μόνο ορισμένες πλάτες του κύβου δίδονται σε μας ως παρόμοιες, ενώ οι άλλες είναι απύσες. Αλλά ξέρω ότι μπορώ είτε να κάνω τον κύβο του κύβου είτε να στρέψω τον κύβο, και ότι τότε οι απύσες πλάτες θα δοθούν σε θέα, ενώ οι παρόμοιες πλάτες θα πάνον να δίδονται σε θέα. Η αντίληψή μου είναι δυναμική, όχι στατική: ακόμα κι αν κοιτάξω τη μια πλάτη του κύβου, η διακεκομμένη κίνηση των ματιών μου εισάγει ένα είδος ερευνητικής κληρονομότητας, για την οποία δεν έχω καν επίγνωση. Καθώς στρέφω τον κύβο ή κάνω τον κύβο του, το δυνάμει αντίληπτο γίνεται ενεργειακά αντιληπτό, και το ενεργειακά αντιληπτό βαθύτατα στην απουσία: γίνεται αυτό που είχε ιδωθεί, αυτό που είναι εκ νέου από και μόνο δυνάμει ορατό. Στην υποκειμενική πλάτη, οι κενές αποβλέψεις γίνονται περιλαμβανόμενες και οι περιλαμβανόμενες γίνονται κενές.

Περατέως, άλλες τοποικότητες της αντίληψης τίθενται επίσης σε λειτουργία. Δεν μπορώ μόνο να δω τον κύβο αλλά και να τον αγγίξω, μπορώ να τον κινήσω για να δω τι θόρυβο θα κάνει, μπορώ να δοκιμάσω τη γεύση του (για τα παιδιά, το στήμα είναι το πειραγματικό όργανο επαφής), και μπορώ ακόμα και να τον μυρίσω για να δω από τι είναι φτιαγμένος. Όλα αυτά είναι εν δυνάμει

παρουσιάζεις που συνοδεύουν κάθε παρουσίαση του κύβου, δυνάμει σπαγγεία που μπορώ να ενεργοποιηθώ και να οδηγηθώ σε άμεση παρουσία. Όλα αυτά περιλαμβάνον τον κύβο ακόμα κι όταν αυτός δίδεται κατά την όρασή μου. Είναι ενδυσφάγγον να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μόνο η όραση και η αφή παρουσιάζουν το αδικαιώσιμο ως ένα κύβο: η ακοή, η γεύση και η όσφρηση παρουσιάζουν το ως όσος που έχει τη μορφή ενός κύβου.

Ας εξετάσουμε γρήγορα-γρήγορα την οπτική εμπειρία του κύβου με λίγο μεγαλύτερη σκευεσία. Μπορούμε να διακρίνουμε τρία στοιχεία σε αυτό που παρουσιάζεται σε εμάς:

1. Πρώτον, υπάρχουν οι πλάτες του κύβου, έξι πλάτες. Κάθε πλάτη μπορεί να δοθεί υπό διαφορετικές προοπτικές. Εάν κερπίσω μια πλάτη απευθείας μπροστά μου, παρουσιάζεται ως τετραγώνη, αλλά εάν γείρω ελαφρά τον κύβο απομακρύνοντάς τον από εμάς, τότε η πλάτη γίνεται κάτι που δίδεται ως γωνία και ο κύβος μοιάζει περισσότερο με τετραέδριο. Οι απομακρυσμένες γωνίες φαίνονται να είναι εγύτερα ή μια πηγής την άλλη από ότι οι κοντινές. Εάν γείρω τον κύβο ακόμα περισσότερο, η πλάτη γίνεται οχεδόν σαν μια γρομμιά και έπειτα, τελικά, εάν τον γείρω λίγο ακόμα, η πλάτη εξομαλύνεται από τη θέα. Με άλλα λόγια, μια πλάτη μπορεί να δοθεί με διαφορετικούς τρόπους, όπως ο κύβος μπορεί να δοθεί υπό διαφορετικές πλάτες.

2. Ας ονομάσουμε όψη κάθε πηόμο υπό τον οποίο μπορεί να δοθεί η πλάτη. Η πλάτη έχει την όψη του τετραγώνου όταν την κοιτάξουμε άμεσα, αλλά έχει την όψη ενός τετραέδριου όταν 'ο κύβος έχει στραφεί υπό γωνία ως προς εμάς. Όταν ένας κύβος δίδεται σε εμάς από πολλές πλάτες, έτσι και κάθε πλάτη μπορεί να εμφανισθεί σε εμάς υπό πολλές όψεις, και αυτές οι όψεις, μετβατικά, συνιστούν όψεις του κύβου. Αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα.

3. Μπορώ να δω μια συγκεκριμένη όψη σε μια δεδομένη στιγμή. Μπορώ να κλείσω τα μάτια μου για ένα λεπτό, και μετά να τα ανοίξω ξανά. Εάν δεν έχω μετακινηθεί, θα μου έχει δοθεί η ίδια όψη. Η ίδια όψη μπορεί να μου δοθεί ως μια ταυτότητα που διατερεύει μια πολλαπλάτη χωρικά διαφορετικών εμπειριών. Ας ονομάσουμε καθεμιά από αυτές τις στιγμιαίες εμφανίσεις μια σκίαση της όψης. Αυτή αποτελεί, μετβατικά, μια σκίαση της πλάτης και μια σκίαση του κύβου. Μια σκίαση είναι μια χωρικά εξομαλυνμένη παρουσίαση του κύβου. Η λέξη αυτή είναι μετάφραση του γερμανικού όρου *Abstrahlung*, που μπορεί να σημαίνει

‘ομάση’ ή ‘ομοιογράφημα’. Τελικά, συνεπώς, ο κύβος δίδεται σε εμένα υπό μια πολλαπλή ομάσεων.

Ας αλλάξουμε το παρόδειγμα από αντήληψη ενός κύβου σε αντήληψη ενός κτηρίου. Κοιτάζω την πρόσοψη του κτηρίου. Κοιτάζω αυτή την πλευρά από μια οριζική γωνία λίγο δεξιότερα του κέντρου: εκείνη τη στιγμή, βλέπω μια συγκεκριμένη όψη της πρόσοψης του κτηρίου. Ας υποθέσουμε ότι σου λέω: «Αυτή η θέα του κτηρίου είναι πολύ ελκυστική, έλα να το κοιτάξεις από εδώ». Καθώς μετακινούμαι από τη σημειακή αυτή οριζική γωνία και επί μετακινούμαι σε αυτήν, βλέπεις την ίδια όψη που μόλις είδα, αλλά έχεις την εμπειρία διαφορετικών ομαδών από αυτές που είχα ενώ, όσον οι ομαδές είναι οι συγκεκριμένες παρομοιάσεις, όχι η θέα ή η όψη που μπορεί να ιδωθεί από πολλούς θεατές. Μία όψη, μια πλευρά, και φυσικά το ίδιο το κτήριο είναι όλα διαφορετικά, αλλά η ομάση είναι ιδιωματική και υποκειμενική. Η ομάση μπορεί να εξαχθεί και από τη διάθεσή μου εκείνη τη στιγμή και από την κατάσταση των αισθητήριων οργάνων μου. Εάν είμαι άρρωστος ή ζαλισμένος, η ομάση μπορεί να είναι ασαφής και γκριζωπή, αντί για σθερεή και μαύρη. Ο σχετικός και υποκειμενικός χαρακτήρας των ομαδών δεν σημαίνει ότι και οι όψεις και οι πλευρές ή τα πρόγματα που δίδονται μέσω των ομαδών είναι με τον ίδιο τρόπο σχετικά και υποκειμενικά.

2.2 Η Ταυτότητα του Ίδιου του Αντικειμένου

Η αντήληψη, συνεπώς, εμπνευματικά σφωδύματα σύνθεσης, σφωδύματα πολλαπλών στοιχείων παρομοιάσης, ενεργεία και δυναμεία. Τώρα, ωστόσο, μια σημειακή νέα διάσταση θα πρέπει να εισαχθεί στην ανάλυσή μας. Όταν βλέπω τις διαφορετικές πλευρές του κύβου, όταν έχω την εμπειρία ποικίλων όψεων από ποικίλες γωνίες και μέσω ποικίλων ομαδών, είναι ουσιώδες για την εμπειρία μου το ότι αντιλαμβάνομαι όλα αυτά τα πολλαπλά στοιχεία ως ανήκοντα στον ένα και τον αυτό κύβο. Οι πλευρές, οι όψεις και οι ομαδές παρομοιάζονται σε εμένα, αλλά μέσα σε όλα αυτά παρομοιάζεται ο ένας και ο αυτός κύβος. Τα σφωδύματα διαφορές που δίδονται στην εμπειρία μου συνδυάζονται στην αντίθεσή τους προς την ταυτότητα που δίδεται συνεχώς μέσα τους και μέσω αυτών.

Θα ήταν λάθος, ωστόσο, να πούμε ότι ο κύβος είναι κατά και μόνο το άθροισμα όλων των ομαδών. Η ταυτότητα του κύβου ανήκει σε μια διάσταση διαφορετική από εκείνη των πλευρών, των όψεων και των ομαδών. Η ταυτότητα είναι διαφορετική από τις εμπειρίες που μας προσφέρει. Η ταυτότητα ποτέ δεν φανεώνεται ως μια πλευρά, μια όψη ή μια ομάση, και όμως παρομοιάζεται σε εμάς ακριβώς ως η ταυτότητα μέσα σε όλα τα παραπάνω. Μπορούμε να

επιτελούμε μια απόβλεψη του κύβου στην ομοιότητά του, όχι κατά ως προς τις πλευρές, τις όψεις και τις ομαδές του. Καθώς κάτω τον κύβο του κύβου ή καθός τον στέφω στο χέρι μου, η συνεχής γοή των ομαδών ενοποιείται με το να είναι ‘τον’ ίδιου κύβου. Όταν λέμε ότι παρομοιάζεται σε εμάς ‘ο κύβος’, εννοούμε ότι δίδεται η ταυτότητά του.

Σε αυτό το σημείο βλέπουμε μια βαθύτερη διάσταση της αποβλεπτικότητας της συνειδητής, βαθύτερη από εκείνες που εξετάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η συνειδηση είναι ‘συνειδηση τινός’ υπό την έννοια ότι αποβλέπει την ταυτότητα των αντικειμένων και όχι κατά και μόνο τη γοή των εμπειριών που μας παρομοιάζονται. Το ξήτημα της ταυτότητας του αντικειμένου θα καταστεί σημαντικό όταν θα εξετάσουμε τη μετάβαση από την αντήληψη στη διαφορετική επεξεργασία, όταν ένα αντικείμενο της αντήληψης θα γίνει μέρος μιας κατάστασης-περιγμάτων ή ενός γεγονότος, αλλά είναι σημειακή ήδη και ως στατικό της αντήληψης. Όταν αντιλαμβάνομαστε ένα αντικείμενο, δεν έχουμε κατά και μόνο μια γοή ομαδών, μια σειρά εμπειριών: μέσα σε όλες αυτές και μέσω αυτών, μας δίδεται το ένα και αυτό αντικείμενο, και η ταυτότητα του αντικειμένου είναι αντικείμενο απόβλεψης, δίδεται. Όλες οι ομαδές και όλες οι όψεις, όλες οι εμπειρίες, εκπνέονται ως ανήκουσες στο ένα και το αυτό πρόγμα. Η ταυτότητα ανήκει σε αυτό που δίδεται στην εμπειρία, και η αναγνώριση της ταυτότητας ανήκει στην αποβλεπτική δομή της εμπειρίας. Ας σημειώσουμε επί προχρόνι ότι η ίδια η ταυτότητα μπορεί να αυτοεπίσται αντι-κείμενο απόβλεψης τόσο εν τη παρουσία της όσο και εν απουσία της, και ότι μπορούμε να σφωδύουμε για αυτήν.

Αυτή η ανάλυση για τις πλευρές, τις όψεις και τις ομαδές μάς βοηθά να επιβεβαιώσουμε τον γενικόμο της φαινομενολογίας ενόπια στις φιλοσοφίες της γνώσης που κινούνται στην παρόδοση του Descartes και του Locke. Σύμφωνα με τις τελευταίες, αυτό για το οποίο έχουμε άμεση επίγνωση είναι οι εμπειρίες που έρχονται σε επαφή με την αισθητικότητα μας. Είμαστε έγκλιστοι στον κύβο των ιδών μας. Αλλά στο μέτρο που παραδεχόμαστε ότι υπάρχουν τέτοια πρόγματα, όπως οι ομαδές στη διάκρισή τους από τις όψεις, και οι όψεις στη διάκρισή τους από τις πλευρές, βρισκόμαστε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να δώσουμε λόγο για τέτοιες δομές με όρους αυτών εμπειριών και ιδών ενός του νου. Εάν το καθετί ήταν κατά εσωτερικό μέσα μας, či θα διώταν σε εμάς θα ήταν οι ομαδές και τίποτε άλλο: λάμψεις χρωμάτων και τόνοι ήχων, με βάση τους οποίους θα έπρεπε να συρροούνται τα αντικείμενα. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να διακρίνουμε ανάμεσα σε μια ομάση, από τη μια, και σε μια πλευρά και μια όψη, από την άλλη. Αντίθετος, οι διακρίσεις ανάμεσα σε πλευρές, όψεις και ομαδές καθίσταν εμπειριότητα σαφές ότι οι εμπειρίες και το θέματα των περιγμάτων είναι ‘εκεί έξω’ και δίδονται έτσι στην αντήληψη μας. Δεν κατασκευάζονται κατά και μόνο με βάση τις εμπειρίες που έρχονται

σε επαφή με την αισθητικότητα μας. Η τλινυρά ή η όψη που μπορεί να ιδωθεί ως η ίδια και η αυτή από το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικές στιγμές, ή από διαφορετικά πρόσωπα, δεν θα μπορούσε να είναι αλλά και μόνο μια εντύπωση που επηρεάζει ιδιαιδικά κάθε υποκειμενικότητα. Περαιτέρω, 'πίσω από τις' και 'μέσα στις' τλινυρές, ως όψεις και ως οικείες, υπάρχει επίσης η ενικότητα του ίδιου του αντικειμένου, η ταυτότητα που δίδεται σε εμάς. Η ταυτότητα είναι δημόσια και προσυτη σε όλους, δεν είναι κατά τις που εμείς προβάλλουμε στις εμφανίσεις.

Χρησιμοποιήσαμε την αντίληψη ενός υλικού αντικειμένου, ενός κίβου, ως ένα αρχικό παράδειγμα για τη φαινομενολογική ανάλυση της προβλεπτικότητας. Άλλα είδη αντικειμένων εμπειρικά δίνουν άλλες σήθες μορφές παρουσίας. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση τέτοιων αντικειμένων και των σύστων μορφών προβλεπτικότητας, ως εξέτασμε ορισμένες τυπικές δομές που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη φαινομενολογία.

Κεφάλαιο 3

ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ

Υπάρχουν τρεις τύποι δομής που εμφανίζονται σταθερά στις αναλύσεις που επιτελούνται στη φαινομενολογία. Εάν έχουμε επίγνωση αυτών των τύπων, θα είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε ορισμένα γιώδια των φαινομενολογικών κειμένων ή στην αντίληψη ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι τρεις αυτοί τύποι είναι:

- α) η δομή των μεγών και του όλου,
- β) η δομή της ταυτότητας στην πολλαπλότητα,
- γ) η δομή της παρουσίας και της απουσίας.

Οι τρεις δομές συσχετίζονται μεταξύ τους, αλλά δεν μπορούν να αναχθούν η μία στην άλλη. Οι τρεις δύο είναι ήθημακα που έχουν αναπτυχθεί από πολλούς φιλοσόφους. Ο Αριστοτέλης έχει πολλά πράγματα να μας πει για το όλον και τα μέρη στα "Μετά τα φυσικά", για παράδειγμα, και ο Πλάτωνος και οι νεοπλατωνικοί σχολαστές, όπως και οι σχολαστικοί, αξιοποιούν την ιδέα της ταυτότητας εν μέσω των διαφορών, το ήθημα του 'ενός στα πολλά'.

Όστόσο, η θεματική της παρουσίας και της απουσίας δεν έχει τύχει επεξεργασίας, με τρώπο ήρωό και συστηματικό, από προηγουμένους φιλοσόφους. Αυτό το ήθημα έχει την καταγωγή του στον Husserl και τη φαινομενολογία. Οι παρούσες και οι απουσίες μπορούν να αναχθούν με αξιοσημείωτους τρώπους, και η διερεύνηση τέτοιων μεγμάτων μπορεί επείτως να αποτελέσει φιλοσοφικό πρόβλημα. Πιστεύω ότι η φαινομενολογία επεξεργάστηκε αυτή τη νέα φιλοσοφική διάσταση, επειδή ακριβώς προσπαθούσε να ανανεώσει ενάντια στα επιστημολογικά πρόβλήματα της σύγχρονης ονείσης, ενάντια στην ενωκεντρική

Κεφάλαιο 4

ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ

Για να κατανοήσουμε τι είναι η φαινομενολογία, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε δύο στάσεις ή προοπτικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Θα πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στη φυσική στάση και τη φαινομενολογική στάση. Η *φυσική στάση* είναι η στάση που έχουμε όταν βρισκόμαστε αναμενόμενοι στην πραγματική μας στάση την προαναταξιολογημένη προς τον κόσμο, όταν αποβλέπουμε πράγματα, καταστάσεις, γεγονότα και όποιο άλλο είδος αντικειμένων. Η φυσική στάση είναι, μπορούμε να πούμε, η στάση εκείνη ερχόμενοι από κάτι πιο βασικό. Η *φαινομενολογική στάση*, από την άλλη, είναι η στάση που έχουμε όταν αναποταξίζουμε επί της φυσικής στάσης και επί όλων των αποβλεπτικότητων που διαδραματίζονται σε αυτήν. Είναι στο εσωτερικό της φαινομενολογικής στάσης που διεξάγουμε φιλοσοφικές αναλύσεις. Η φαινομενολογική στάση καλείται ενίοτε και *υπερβατολογική στάση*. Ας εξετάσουμε αμφότερες τις στάσεις ή εστιάζεις, τη φυσική και τη φαινομενολογική. Μπορούμε να κατανοήσουμε την καθενιά με το να την αντιθέσουμε στην άλλη.

4.1 Η Φυσική Στάση

Στην καθημερινή μας ζωή, αποσπούνμαστε άμεσα με τα ποικίλα πράγματα μέσα στον κόσμο. Καθώς καθόμαστε και συνομιλούμε με τους άλλους στο δειπνό, καθώς περπατούμε στη δουλειά, ή καθώς συμπληρώνουμε μια αίτηση για διαβατήριο ή δάεια οδηγίας, μας παρουσιάζονται υλικά αντικείμενα, τα οποία

και ταυτοποιούμε μέσω των πλέυρων, των ώμων και των οκτώσεων μέσω των οποίων δίδονται, μιάκιμα για αυτά και τα διευθετούμε, αντιδρούμε με τρώο συ- ναυθηματικό στα πράγματα που είναι ελακτωικά ή ανυθηματικά, βρισκόμαστε ότι ομοιότητα πράγματα είναι ενγύφισια στη θέα ή στο έκνομα και άλλα θυσά- ρεστα ή ενυγλήπια και ούτω καθέξής. Ομοιότητα πράγματα είναι παρόντα για εμάς και άλλα απόντα, καταγύφισια ομοιότητες απουσίας και γέφισια άλλα πράγματα στην παρουσία, αλλά επίσης ανήγισια άλλα πράγματα να εξέλθουν από την παρουσία και να οδήγηθούν στην απουσία. Ταυτοποιούμε και ανα- γωρίζουμε το ένα πράγμα μετά το άλλο: τις καθέξιας και τις ειγές στο δωμάτω, τα πούλια που κελαιθούν έξω, το αυτοκίνητο που κερταίνεται το δρόμο, τον αέρα που σφυγίζει μέσα από τα δέντρα. Περατέτω, επικροτέτω τρώς αυτά τα υλικά πράγματα, ο κόσμος εμπειγέτω επίσης μαθηματικές ουσότητες όπως τα τρώγωνα και τα τετράγωνα, τα κλειστά και τα ανοικτά ούνοια, οι οήτοι και οι άρητοι αριθμοί. Τέτωια μαθηματικά πράγματα απαιτούν ένα ιδιαίτερο είδος αποβηπιακότητας, αλλά αυτά δεν τα εμπόδτω να παροουώδων τους εαυτούς τους ως κάτι που εμπωλείται στον κόσμο, έτω και αν υπάδχουν με τρώο διαφορετικό από ό,τι τα δέντρα και τα φορητά. Υπάδχουν επίσης πο- λυτικά συντάγματα, νόμοι, συμβόλια, διεθεις συμφορές, εκλόγες, πρδέεις γενναιοδωρίς και θέγους, έτω και πρδέεις μακροφυγές και δελίας. Όια αυτά τα πράγματα παροούν να ταυτοπορηθούν μέσω στον κόσμο στον οποίο ζώμε: όια αυτά τα πράγματα στην ταυτέτω τους συστωχούν στις αποβέεις μας.

Εμπωλέων, ο κόσμος μας δεν εμπειγέτω μόνο τα πράγματα που δίδονται στην εμπειρία με τρώο άμεσο. Αποβέισουμε, επίσης, με τρώο κενό, πολλά πράγματα που τα θεωρούμε πρωγισιακά, αν και δεν μας έχουν ποτέ δοθεί εμπει- ριακά. Δεν έχω ποτέ ποτέ στην Κίνα αλλά, από κωιού εις κωιού, αποβέιστω την Κίνα, τα βουνά και τα ποτάμια της, την εξωτερωή και την εσωτερωή της πολιτική, την οικονομική της κατάσταση. Το όιο ισχύει για τη Βραζίλια, την Ανταρκτική και τη Γροβλανδία. Εάν έμωλε να επικροτέτω την Ανταρκτική, θα μπορούσα να πηγώσω πολλές από τις κενές αποβέεις μου, ομοιότητες με τρώο που θα μου δημιουργούσε εκάτωξη και άλλες όχι. Ο κόσμος στον οποίο ζώμε εμπειγέτω πέρα από την άμεση εμπειρία μας και πέρα από τη δι- νατή εμπειρία μας: βέισουμε, για πρωδέντωια, μια περιούχ ή του ουσουού στην οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πρβάσουμε κινώνας το σώμα μας. Έτως πρβάσουμε στο φεγγάρι και σε ομοιότητες από τους πλανήτες, αλλά είναι αδύ- νατο να πρβάσουμε σε πιο απομακρωγύςια σημεία του σύμπαντος. Μπορούμε να μάδουμε ακρωτά πράγματα για αυτά τα μέρη, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γνώσης θα πρωμείνεται αντικείμενο/απόχος κενών αποβέεισων παρὰ πηγώσων ή κατ'απόδηση αντιλήψων.

Υπάδχουν λοιπόν πολλά πράγματα στον κόσμο που δίδονται κάθε τρώε με

διαφορετικούς τρώπους παροουσίωσης. Υπάδτω επίσης ο ίδιος ο κόσμος που δίδεται, με τη σειρά του, με διαφορετικό τρώπο. Ο κόσμος δεν αποτελεί ένα ευγύ πράγμα, ούτε αποτελεί το άκροισια των πρωγισίων που έχουν δοθεί ή παροούν να δοθούν στην εμπειρία. Ο κόσμος δεν είναι κάτι που να ουσάτω που πλέτω μέσα στο σύμπαν, ούτε ένα ούνοιο κωιωύμενων αντικειμένων. Ο κόσμος μοιάτω πρωουότερο με πλάστω, με διευθέτηση, με βέίος πρβίου ή με έναν ορβέωντα για όια τα πράγματα που υπάδχουν, που παροούν να γίνων αντικείμενο αντιβέεις και να δοθούν σε εμάς: ο κόσμος δεν είναι ένα ακώια πράγμα ανθρωπουσιακό τρώς τα πράγματα. Είναι το όιον για όια τα πράγματα, όχι το άκροισιά τους, και δίδεται σε εμάς ως ένα ιδιαίτερο είδος ταυτέτω. Ο κόσμος δεν θα μπορούσε να μας δοθεί ως ένα πράγμα ανάτωσε σε πολλά, ούτε ως ενωκό πράγμα: δίδεται μόνο ως κάτι που εμπειγέτω όια τα πράγματα. Περωωμείνεται το κωβερτ αλλά όχι με τον τρώο που το κώει κάθε άλλο πρωέ- χον μέσω στον κόσμο. Ο όρος 'κόσμος' αποτελεί *singulare tantum*: θα μπορούσε να υπάδτω μόνο ένας. Έτως υπάδχουν πολλοί κωάξεις, έτως υπάδχουν πο- λοί πλάνητες/κώεις για όια: με συνεύθηση (αν και υπάδτω μόνο ένας τρώτος πλάνητης για εμάς), αλλά υπάδτω μόνο ένας κόσμος. 'Ο κόσμος' δεν αποτελεί μια έννοια της αστρονομίας: είναι μια έννοια σχετική με την άμεση εμπειρία μας. Ο κόσμος αποτελεί την έωγατη διευθέτηση για εμάς του ίδιου και για όια τα πράγματα που μας δίδονται εμπειριακά. Ο κόσμος είναι το συγκεκωμένο και ανεγέτω όιον της εμπειρίας.

Ένα άλλο σηματικό ενωκό στοιγείο στην αυθέτητη εμπειρία μας είναι ο εαυτός, το εγώ. Εάν ο κόσμος είναι το ευγότερο όιον και το πιο πρωεμιακό πλάστω, το εγώ αποτελεί το κέντρο γύρω από το οποίο διευθετείται αυτό το ευγότερο όιον και όια τα πράγματα μέσω του. Παρωδώς: το εγώ αποτελεί ένα πράγμα μέσω στον κόσμο, αλλά είναι ένα πράγμα που δεν μοιάτω με κανένα άλλο: είναι ένα πράγμα μέσω στον κόσμο που έχει τον κόσμο με τρώο γνωστικό, το πράγμα εκείνο στο οποίο εμπρωνέτω ο κόσμος ως όιον μαζί με όια τα πράγματα μέσω του. Το εγώ είναι η δοτική της εμπρωνέτω. Είναι η ουσότητα στην οποία παροούν να δοθούν ο κόσμος και όια τα πράγματα μέσω του, η όχη που παρωέ να πρωδάβεται τον κόσμο γνωστικά. Φυσικά, υπάδχουν πολλά άλλα εγώ, πολλοί εαυτοί, αλλά μετώξί τους υπάδτω ένας που ισταται ως πρωουοιούτο κέντρο, συγκεκωμένο εγώ ο ίδιος (όηλαδή, εσύ, που διαβέεις αυτές τις λέεις και τις συλλαγίτωσαι για σέτω). Αυτό τα πρβέτωα δεδωμέτω για τον εαυτό ή το εγώ δεν αποτελείται αλλά και μόνο τεγνώματα της γλώσσας, ούτε ιδιαίτεροί τρώς του πρβίου και του δευτέρου ενωκού πρωουόκου: ανήκουν στο είδος εκείνο που είναι που ιδιότω σε ένα άλλο το πλάστω, σε ένα πλάστω που παρωέ να οκροτέτω, που παρωέ να πει 'εγώ', που παρωέ να έχει τον κόσμο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέρος του κόσμου. Η άλλωτη ψυχή, όπως λέει ο Αριστοτέλης, είναι τρώστον τινά όια τα πράγματα. Ο κόσμος ως όιον και το εγώ ως το κέντρο αποτελείών

τα δύο ενικά στοιχεία ανέμεσα στα οποία μπορούν να ταξιθετηθούν όλα τα πράγματα. Ο κόσμος και το ενά συστοχόν αιμαβία με τούτο διαφορετικό από εκείνο σήμανα με τον οποίο μια αποβιστητικότητα συστοχέι προς το αντικείμενο το οποίο στοβίζεται. Ο κόσμος και το ενά πρδύχον ένα έρχεται δωδικά, ελλειπιακό πλάσιο για το καθέτι.

Όλα αυτά τα δομικά στοιχεία ανήκουν στη φυσική στάση, στην οποία βγισκουμε τους εαυτούς μας εξεαχής και πέρα. Υπάρχει ένα ακόμα πράγμα στη φυσική στάση που θα πρέπει να εξετάσουμε πρώτου μετρωόμε στη σύζητηση της φαινομενολογικής στάσης. Θα πρέπει να εξετάσουμε το είδος της μετρωίης που διατεργνά τη φυσική στάση.

Ο πρώτος με τον οποίο αποδεχόμαστε τα πράγματα μέσα στον κόσμο, και τον ίδιο τον κόσμο, είναι ένας πρώτος πύστης. Καθώς έχουμε την εμπειρία άλλων ανθρώπων, δέντρων, κτηρίων, γάτων, βράχων, του ήλιου και των αστέρων, έχουμε την εμπειρία τους ως κάτι που είναι εκεί, ως κάτι αληθινό, πραγματικά. Ο βασικός χαρακτηρισμός της αποδοχής του κόσμου και των πραγμάτων μέσα στον κόσμο, είναι εκείνος της πίστης ή, για να χρησιμοποιήσουμε τον ελληνικό όρο, της *πίστεως*. Η πίστη μας συστοχέι προς το είναι των πραγμάτων, τα οποία κερταχώς και ως επί το πλείστον γίνονται αποδεκτά τέτοια που είναι. Όσο πρώτα ο χρόνος και γεννάμε και γνωμάστε πιο έξυπνο, εισάχουμε διαφοροποιήσεις σε αυτή την πίστη: αφού πρώτα ανακαλύψουμε ότι σφαλμάμε σε ορισμένες περιπτώσεις, εισάχουμε βαθμιαία τις διαστάσεις της ψευδοπίστης, του λάθους, της απογοήτευσης, ή της *αρκής* φαινομενικότητας. Βαθμιαία φθάνουμε στο σημείο να γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται: έχουμε τότε στο προσκήνιο το πάλγιο μετάξι του είναι και του φανερσθαι, αλλά αυτή η διάκριση αποτελεί μόνο ως επιμέρους ερευνόδιο της εμπειρίας και η ενδέειξη της αποτελεί πολύ οξεία αντίληψη. Τους φανερωθεί ότι αυτή η *γάρτα* είναι μόνο ένα παιχνίδι, ή ότι τα λόγια αυτού του ανθρώπου ήταν πλανερά, ή ότι αυτός ο *άνθρωπος* ήταν μόνο μια σκιά, ή ότι το *γυαλί* που μας φάνηκε ότι είχαμε ήταν στην πραγματικότητα πάχος. Τέτοια κατά περίπτωση λάθη, ωστόσο, δεν αποτράνν αυτά για να γίνουμε καχύποπτοι σχετικά με καθέτι που δίδεται στην εμπειρία μας και καθέτι που λέγεται. Η αόχνη συνθήκη παρμύεται μια συνθήκη πίστης. Σωστός, αυτή η πίστη, ως θεμελιώδης, αντισταθίζεται τώρα προς ένα ολόκληρο πλέγμα πιθανών ενάλωτικων περιπτώσεων: καχύποπία, αμφιβολία, απορριψη, πιθανότητα, δυνατότητα, άγνοια, ανακαυτή, όλες τις πιθανές διαφοροποιήσεις της θέσης τις οποίες μπορεί να αναλάβει η αποβιστητικότητα μας.

Εξέχουσα ανέμεσα σε όλες τις θέσεις που έχουμε είναι η πίστη στον κόσμο ως όλον. Αυτή η πίστη, την οποία θα έπρεπε να αποκλούμε όχι κατά όξεία αλλά *Ur-diea* (πρώτο-δόξια) (εάν επιρριστεί να συνδυάσουμε ένα γεωμετρικά με έναν ελληνικό όρο), όχι κατά και μόνο μια πίστη αλλά η βασική πίστη, υπό-

κατα όλων των επιμέρους πιστεών μας. Η πίστη στον κόσμο δεν υπόκειται σε διορθώσεις και ανακαυτή με τον τρόπο που ιδάξει σε οποιαδήποτε επιμέρους πίστη. Εάν έχουμε ως συνειδητά όντα, η πίστη στον κόσμο είναι εκεί ως κάτι που υποβαστάζει κάθε εμπειρία περιποίηση που ίσως υποβαστάσει. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο μεταβήουμε ή αποκοτούμε την πίστη στον κόσμο, με τον τρόπο που επιτυγχάνουμε, για παράδειγμα, την πίστη στον ποταμό San Juan στη Νιόρα. Κάθε τέτοια επιμέρους πίστη προκίττει ανακόδουθα όταν έχουμε μια εμπειρία ή ακούμε κάτι οχτική με το υπό επίσημη πράγμα, όταν φθάνουμε στο σημείο να αναγνωρίζουμε την ταυτότητα του στην πολότητα μέσα από την οποία δίδεται, είτε εν παρουσία είτε εν αποουσία του. Αλλά δεν υπάρχει χρονικό σημείο εκμάθησης ή απόκτησης της πίστης μας στον κόσμο. Πόια θα ήταν η κατάσταση ενός πρην από αυτή την πίστη; Θα έπρεπε να βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός βουβού σολιμοπού, όταν μέσα σε μια κήπουλα, θα είχαμε μια ψιλή συνειδητότητα που δεν θα είχε συνειδητή κανενός πράγματος. Μια τέτοια κατάσταση είναι αδύνατον να συληληφθεί θα απαιτούσε ότι το ενά σκέφτεται τον εαυτό του ταυτόχρονα ως κέντρο των πραγμάτων και ως το σύνολο των πραγμάτων, ως κέντρο ενός τοχού γωδής οκτιές. Και εάν ακόμα ήμασταν πρόθυμοι να δεχθούμε τη δυνατότητα ενός τέτοιου ενά, ποιο πράγμα στη γη (ή και έξω από τη γη) θα μπορούσε να μας οείσει έξω από αυτή την κατάσταση; Πώς θα μπορούσε να προκίττει εν γένει κάτι, το εξωτερικό, εάν δεν ενυπήχε εκεί ήδη από την αρχή;

Δεν μπορούμε να εκανήσουμε από το εσωτερικό της εγκοκρυτικής δυναξείσης: η πίστη μας στον κόσμο είναι εκεί ήδη από την αρχή, ήδη πριν γεννηθούμε, όσο κι αν πείμε προς τα πίσω. Ακόμα και η πιο στοιχειώδης αίσθηση του εαυτού δεν θα μπορούσε να ανακίττει, παρά μόνο στη βάση της πίστης στον κόσμο. Περιπολός, ακόμα κι αν ανακαλύψουμε ότι κάναμε λάθος σχετικά με πολλά πράγματα, η πίστη μας στον κόσμο παρμύεται έθικη και ο κόσμος συνεχίζει να είναι εκεί, αδιάφορο πόσο τραχώς και κουειλασπητός, εκτός κι αν αποδέσσουμε εντελώς την αίσθηση του εαυτού μας και πέσουμε σε ένα είδος αυτιστικής απομόνωσης. Αλλά ακόμα και τότε, θα παρμύεμε οξύνοια κάποια αίσθηση για τι υπάρχει εκεί έξω, εάν υπάρσεται η ελάχιστη συνειδητότητα. Το όλο που πρέπει να ενυπήχει στον αυτιστικό υποκοτα επείδη η πίστη στον κόσμο είναι ακόμα επί το έργο: εάν δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ελάχιστη συνειδητότητα και καμιά αίσθηση του εαυτού.

Καθώς έχουμε στην παραδόξη συνθήκη τοί ότι, ταυτόχρονα, έχουμε τον κόσμο και, όμως, αποτεινόμε μέρος του κόσμου, ξέχουμε ότι όταν πεθάνουμε ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει (καθώς αποτεινόμε μόνο ένα μέρος του κόσμου), αλλά, υπό μια άλλη έννοια, ο κόσμος που υπάρχει για μένα, πώς από όλα τα πράγματα που γνωρίζω, θα εξεδαμεί όταν δεν θα αποτελώ πλέον μέρος του. Αυτή η εξεδαμεί αποτελεί τημια της ανώλειας που υποφείουμε όταν

παθαίνει ένας κορυφώνος φθίσις: αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλά και μόνο ότι ο φθίσις πούει να είναι εκεί, αλλά ο ρθόσις με τον οποίο υπήρξε για εκάστον ο κόσιμος έχει χαθεί και για εμάς. Ο κόσιμος έχει απολέσει ένα ρθόσι με τον οποίο δινώσταν, ένα ρθόσι με τον οποίο είχε οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια μιας ζωής.

Αμφότερα, ο κόσιμος και το εγώ, υποβάλλουν την ιδέα του όλου. Τα παρόδοξα της θεωρίας των συνόλων, το πρόβλημα του κατά πόσον το έσοστο σύνολο επιτελεμάει τον εαυτό του ή όχι, είναι λιγότερο δύσκολα από τα προβλήματα της λογικής που συνέχει τον κόσιμο και τον εαυτό: πώς ο κόσιμος και ο εαυτός, το καθένα ως όλο, επιτελεμάει τον ή αποκλείει τον το ένα το άλλο, και πώς οι διάπτές τους σχετίζονται με το άθροισμα των περιγμάτων που υπάδχουν; Ταυς τα παρόδοξα της θεωρίας των συνόλων να αποσείλουν μόνο τυπικά διατυπωμένες ενδοχές των προβλημάτων σχετικά με το πώς ο κόσιμος περιλαμβάνει το καθέτι, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού, και το πώς ο εαυτός μπορεί να αποβλήσει το καθέτι, συμπεριλαμβανομένου του κόσιμου και, επίσης, του εαυτού του.

Ζητηματομετικά, λοιπόν, στην ευδόμητη φυσική στάση, κατασκευάστε πρως όλα τα είδη περιγμάτων, αλλά και πρως τον κόσιμο ως ορίζοντα ή πλαίσιο για όλα τα πρτάγματα που μπορούν να δοθούν, και, οίσοιχος πρως τον κόσιμο είναι ο εαυτός ή το εγώ, ο φρεός της φυσικής στάσης: αυτός στον οποίο δίδονται ο κόσιμος και τα πρτάγματα, και ο οποίος είναι, από την πλευρά του, μέρως του κόσιμου και τουόχρονα αποβλεπτικός κίσοχος του κόσιμου.

4.2 Η Φαινομενολογική Στάση

Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει επισημάνει ότι καθέτι που έχει επιδοθεί σχετικά με τη φυσική στάση δεν θα μπορούσε να έχει διατυωθεί από το έσοστομέκό της φυσικής στάσης. Πρόγμα που σημαίνει ότι, όπως να έχουμε σιγήσει την ποσοχή μας σε αυτό, εξετάσαμε αυτά τα θέματα καθ' όλη την παραοότιω συζήτηση από το έσοστομέκό της φαινομενολογικής στάσης: έτσι πρτάσαμε στις τελευταίες σελίδες και μάλιστα, στην πρτέτη, καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου, με εξαίρεση την εισαγωγή, η οποία έπρεπε να γραθεί από το έσοστομέκό της φυσικής στάσης. Όταν εξετάσαμε την αποβλεπτικότητα στο Κεφάλαιο I, και την αντίληψη ενός κύβου στο Κεφάλαιο 2, εξετάσαμε αυτά τα θέματα από την φαινομενολογική οπτική γωνία.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες ακόμα και στο έσοστομέκό της φυσικής στάσης. Υπάρχει η οπτική γωνία της καθημερινής ζωής, η οπτική γωνία του μαθηματικού, αυτή του ειδικευμένου ματρού, του φυσικού, του πολιτικού και ούτω καθέξης, και υπάρχουν επίσης αρκετά επιμέρους είδη αναστοχαστικών στάσεων, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά η φαινομενολογική

στάση δεν μαύζει με καμιά από αυτές τις οπτικές γωνίες. Είναι πιο ζήτητη και πιο περιεπτική. Όλες οι άλλες μετακινήσεις ως πρως την οπτική γωνία και την στάση συνεχίζονται να εμπονχίζονται στην υποκειμενη πίστη στον κόσιμο, η οποία πρτάμεναι πάντα εν κοχί, και όλες οι μετακινήσεις αυτο-πρσοδοβλεπόμενες ως κινήσεις από τη μια οπτική γωνία στην άλλη, ανάμεσα στις προ-πρσοδοβλεπόμενες αναστοχές για εμάς. Η μεταοότιση στη φαινομενολογική στάση, ωστόσο, είναι μια κίνηση του εαυού όλο ή τέρουα, η οποία μας επιβάλλει την ολοκληρωτική διάλυση από τη φυσική στάση, και η οποία εστιάζει, αναστοχαστικά, επί κάθε πρτάγματος εντός της φυσικής στάσης, συμπεριλαμβανομένης της πίστης στον κόσιμο. Ειδοχόπως στη φαινομενολογική στάση, ωστόσο, πρως τα πάντα με ένα μοναδικό ρθόσι. Το να εισχωρήσεις στη φαινομενολογική στάση δεν σημαίνει να γίνεις ειδικός στη μία ή την άλλη μορφή γνώσης, αλλά το να γίνεις φιλόσοφος. Από τη φαινομενολογική οπτική γωνία, κοιτάζουμε όλες τις επιμέρους αποβλεπτικές και τις περιγράφουμε αναλυτικά, όπως και τα στοιχεία τους, όπως επίσης και την πίστη στον κόσιμο, που έχει ως ούσοιχοό της τον κόσιμο.

Εάν πρτάμεται να δώσουμε μια περιγραφική ανάλυση της καθέτης και όλων των αποβλεπτικότητων στη φυσική στάση, δεν μπορούμε να συμμετρίσουμε σε καμιά από αυτές. Θα πρέπει να λάβουμε μια απόοταση από αυτές, να τις αναστοχαστούμε και να τις καταστήσουμε θεματικές. Αυτό σημαίνει ότι ενόσω βρτοκόμαστε στη φαινομενολογική στάση, αναστάζουμε όλες τις αποβλεπτικές από εξετάζουμε. Τις ουδεροποιούμε. Αυτή η άλληγή εοτάσης δεν σημαίνει πως πρτάγματα που πρτάει να σημεωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή έιπφαση, ότι αγχίζουμε να αμφιβάλουμε για αυτές τις αποβλεπτικές και τα αντικείμενά τους: δεν τις μετατρέπουμε, ούτως ειπείν, από δοξικές ββαυότητες σε αμφιβάλλια. Δεν μετατρέπουμε τις αποβλεπτικές μας, τις διαπρτούμε τέτοιες που είναι, αλλά τις εξετάζουμε ως θεατοί. Τη στιγμή που τις εξετάζουμε ως θεατοί, δεν τις επιτάζουμε. Εοτόσο, δεν θα μπορούσαμε να τις εξετάζουμε ως θεατοί ως πρως αυτό που είναι, εάν μετατρέπαμε την ρτομικήότητά τους: εάν η εισχώρηση στη φιλοσοφική αναστοχαση σημαίνει ότι μετατρέπουμε την πρτοίθηση σε αμφιβολία, ή την ββαυότητα σε καχυποψία, τότε δεν θα μπορούσαμε να εξετάζουμε ως θεατοί την πρτοίθηση και την ββαυότητα. Οι μετακινήσεις από τη μια ρτομικήότητα στην άλλη είναι κάτι που λαμβάνει χώρα στο έσοστομέκό της φυσικής στάσης. Και αυτές οι μετακινήσεις έχουν κάποιο λόγο. Θα πρέπει να έχουμε λόγους για να μετακινήσουμε από την πρτοίθηση στην αμφιβολία, από τη ββαυότητα στην καχυποψία: όπως τέτοιους λόγους, η μεταοότιση της ρτομικήότητος θα ήταν πρτάδοξη και αυθαίρετη.

Όταν εισχωρούμε στη φαινομενολογική στάση, γνώμαστε κάτι σαν αναστοχαστομημένο παρασπρητές της σκηνής ή κάτι σαν θεατές ενός ούθου. Εξετάζουμε ως θεατοί τον ρθόσι υπό τον οποίο εμακόμαστε στον κόσιμο και στα

πρόγνωση μέσα στον κόσμο, και εξετάζουμε επίσης τον κόσμο ως προς την εμπλοκή των ανθρώπων. Δεν αποτρέφουμε πλέον κατά και μόνο συμμετέχοντες στον κόσμο: εξετάζουμε ως θεώσοι τι σημαίνει να συμμετέχεις στον κόσμο και στις εμφανίσεις μέσα στον κόσμο. Αλλά οι αποβλεπτικότητες τις οποίες εξετάζουμε ως θεώσοι-περιορίσεις, αμφιβολίες, καθυποψίες, βεβαδότητες και ανυπόλητες, τις οποίες εξετάζουμε και περιγράφουμε—συνεχίζουν να αποτελούν διπές μας αποβλέψεις. Δεν τις έχουμε απολέσει: κατά και μόνο τις εξετάζουμε ως θεώσοι. Παρομοίως επικριτικός τέτοιος που ήταν, και τα αντικείμενά τους παρομοίως επικριτικός τέτοια που ήταν, με τις ίδιες αποτοχικές ανάμεσα στις αποβλέψεις και τα αντικείμενά τους να είναι σε ισχύ. Κατά ένα περιεχόμενο τρόπο, τις αποτρέφουμε τέτοιες που ήταν, τις "παράνομες". Και ειμείς που γινόμεστε φιλοσοφικά ενδοί, είμαστε οι ίδιοι εσωτοί που εμπλεκόμενοι τις φυσικές αποβλεπτικότητες. Αναδύεται εδώ ένα είδος σχέσης που εσωτοί, στην οποία ο ίδιος εσωτός που γούσε στη φυσική στάση αρχίζει να ζει γρηά στη φαινομενολογική στάση και αρχίζει να γίνεται ο φορέας της φιλοσοφικής ζωής. Όλα τα ανθρώπινα όντα, όλοι οι εσωτοί, κάνουν αυτό το είδος ανατοχοστατικής φιλοσοφικής ανάλησης από καιρού εις καιρόν, αλλά όταν οι άνθρωποι εισέρχονται σε αυτό το είδος ανάλησης είναι, συνήθως, πολύ παρεδρευμένοι για το τι ακριβώς κάνουν. Νομίζουν ότι έχουν ένα γρήγορο βλέμμα σε ορισμένο είδος γενικής αλήθειας, σε ορισμένο είδος νόμου της φύσης. Ίσως να εκλαμβάνουν την εισχώρηση στη φιλοσοφία ως μια εμπλέκον εδύση της φυσικής στάσης: δεν βλέπουν ποσο διαφερετική είναι. Το ζητούμενο είναι να βοηθηθούν στο να καταστούν γρηά και σαφή την μετατόπιση προς τη φιλοσοφία, με μια πληρέστερη εκτίμηση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στη φυσική και τη φαινομενολογική στάση. Κάνουμε μια οριστική διάκριση, εκεί όπου οι περιεσώστεροι άνθρωποι περιγράφονται σαφώς μακρο-πλά κατά μήκος των ορίων.

Η στροφή στη φαινομενολογική στάση κολείται φαινομενολογική ανωνυγία, όρος που σημαίνει την "απομάκρυνση" από τους φυσικούς στόχους των ενδο-φερότων μας, την "αποδοχολόγηση" σε αυτό που φαίνεται να είναι μια πιο περιουσιολογική οπτική γωνία, μια οπτική γωνία που έχει κατά και μόνο ως στόχο τις τις ίδιες τις αποβλεπτικότητες. Η ανωνυγία, από τη λατινική *glossa re-dicare*, είναι μια αποδοχολόγηση, μια ανακάλυψη, μια ανακάλυψη. Όταν εισαγάγουμε σε αυτή τη νέα οπτική γωνία, ανακαλύπτουμε τις αποβλεπτικότητες που κατά εξετάζουμε ως θεώσοι. Αυτή η ανωνυγία, αυτή η ουδετεροποίηση των δοξικών αποβλεπτικών, κολείται επίσης *εποχή*.¹ Ένας όρος που έχει ληφθεί από τον αρχαίο ελληνικό σκεπτικισμό, όπου δηλώνει την εγγυότητα που οι Σκεπτικοί έλεγαν ότι θα πρέπει να έχουμε έναντα των κρίσεων μας για τα πρόγματα: έλεγαν ότι

¹ [Σελή] Ελληνικά στο κείμενο.

θα πρέπει να απέχουμε από τις κρίσεις έως ότου να υπάρξει σαφής ενόχθεια. Αν και η φαινομενολογία λαμβάνει αυτό τον όρο από τον αρχαίο σκεπτικισμό, η υπερόχη που ενυπάρχει στον όρο των Σκεπτικών δεν έχει διατηρηθεί. Η *εποχή* συνιστά στη φαινομενολογία την ουδετεροποίηση των φυσικών αποβλέψεων, ουδετεροποίηση που πρέπει να λαμβάνει χώρα όταν εξετάζουμε αυτές τις αποβλέψεις ως θεώσοι.

Τελικά, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη επεξεργασία της ορολογίας, ως μιλήσουμε για τον όρο «θέσει εντός παρενθέσεων». Όταν εισαγάγουμε στη φαινομενολογική στάση, αποτρέφουμε τις πίστεις μας και *θέτουμε εντός παρενθέσεων* (εντός αγκυλών) τον κόσμο και όλα τα πρόγματα μέσα στον κόσμο.² Όταν θέτουμε, με αυτό τον τρόπο, εντός παρενθέσεων τον κόσμο ή κάποιο συγκεκριμένο πρόγμα, δεν το μετατρέπουμε σε μια απλή φαινομενολογία, σε φρεναλίσθηση, σε μια απλή ιδέα ή σε όποιο άλλο είδος μιας απλής υποκειμενικής εντύπωσης. Το εξετάζουμε, μάλλον, ακριβώς όπως το αποβλέπει μια αποβλεπτικότητα στη φυσική στάση. Το εξετάζουμε ως οτιδήποτε εκείνη κάθε φορά της αποβλεπτικότητας που το έχει ως αντικείμενο/στόχο της. Εάν πρόκειται για ένα αντικείμενο της ανυπόλητης, το εξετάζουμε ως ανυπόλητο, εάν πρόκειται για ένα αντικείμενο της ανάλυσης, το εξετάζουμε ως αναλυτικό. Εάν πρόκειται για μια μαθηματική οντότητα, τη θεωρούμε ως οτιδήποτε μας μαθηματικής αφοσίωσης. Εάν πρόκειται για ένα ανθρώπινο αντικείμενο, ή για ένα εκδηλωμένο αντικείμενο, το θεωρούμε οτιδήποτε ως το αντικείμενο μιας αποβλεπτικότητας που αποβλέπει κάτι απλώς δυνατό ή μιας αποβλεπτικότητας που αποβλέπει κάτι το εκδηλωμένο. Η θέση εντός παρενθέσεων διατηρεί επικριτικός την τροπικότητα και τον τρόπο εμφάνισης που είχε το αντικείμενο για το υποκείμενο στη φυσική στάση.

Συνεπώς, όταν εισαγάγουμε στη φαινομενολογική αναστοχαστική, δεν περιουσιολογούμε την εκτίμησή μας κατά και μόνο στην υποκειμενική πλευρά της συνειδήσης: δεν εστιάζουμε μόνο στις αποβλεπτικότητες. Εστιάζουμε επίσης στα αντικείμενα που μας δίδονται, αλλά εστιάζουμε σε αυτά τέτοια που μας εμφανίζονται στη φυσική στάση. Στη φυσική στάση σκοπεύουμε καταυθύναν το αντικείμενο: περιουσιολογούμε άμεσα στο ίδιο το αντικείμενο μέσω των φαινομένων του. Στη φιλοσοφική αναστοχαστική στάση, καταστοίμε θεμελιώδη αντικείμενο τις εμφανίσεις. Κοιτάζουμε προς αυτό που κληρονομικά λειτουργεί ως εκείνο *μέσω* του οποίου κολίζουμε τα πρόγματα. Εστιάζουμε, για παράδειγμα, στις πλευρές, τις διευς και τις οκτώσεις μέσω των οποίων παρουσιάζεται ο ίδιος ο κόσμος στην ταυτότητα του. Εστιάζουμε στο *πλάσμα* των εμφανίσεων μέσω των οποίων δίδεται

² [Σελή] Ο συγκεκριμένος ενδιάμεσος εδώ τους όρους "θέσει σε αγκυλές" και "θέσει εντός παρενθέσεων". Εμφανίζουμε στον δέντρο, που είναι η συνήθης απόδοση του γερμανικού *Einklammerung*.

σε εμάς το αντικείμενο. Όταν πηδάσουμε με αυτό τον τρόπο, δεν μετατρέβουμε αυτόσο την ταυτότητα του αντικείμενου σε μία από τις 'αυτές' εμφανίσεις του. Όπως αντίθετος, είμαστε σε καλύτερη θέση να διακρίνουμε το αντικείμενο από τις εμφανίσεις του, είμαστε σε καλύτερη θέση να διατηρήσουμε την πραγματικότητα του ίδιου του πράγματος. Είμαστε συνεπώς σε καλύτερη θέση για να παραδόξουμε μια προσεγγική περιγραφή της φύσης 'του κόσμου'. Εάν θα ήθελαν να μιλήσουμε για τον κόσμο βιολογούμενο στη φυσική σκόνη, θα τρέψαν να τσα ελαδδουμε ως μια παλιά αντίληψη ή ως το άβροσμα των οντοτήτων. Μόνο από τη φαινομενολογική προσεγγική μπορούμε να βρούμε την ορθή ορολογία για να μιλήσουμε για τον κόσμο ως το πλάσιο της εμφάνισης των πραγμάτων.

Για να χρησιμοποιήσουμε μια μάλλον χονδρική χρωματική μεταφορά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν εισαγάγουμε στη φαινομενολογική σκόνη, συ- ρόμαστε έξω από τη φυσική σκόνη, υψωνόμαστε πάνω από αυτήν, την θεω- ρητικοποιούμε και διακρίνουμε και περιγράφουμε εμφότερα το υποκείμενικό και το αντικείμενικό σύστημα που την συνθέτουν. Από την ασορική φιλοσο- φικής μας θέση, περιγράφουμε τις ποικίλες αποβλατωτικές και τα ποικίλα αντικείμενά τους, όπως επίσης τον εαυτό και τον κόσμο. Διακρίνουμε ανά-μεσα σε ένα πράγμα και τις εμφανίσεις του, μια διάκριση που έχει κληθεί από τον Heidegger «οντολογική διαφορά», τη διαφορά ανάμεσα σε ένα πράγμα και τον τρόπο παρουσίας (ή απουσίας) του πράγματος. Αυτή η διάκριση μπορεί να επιτευχθεί προσεγγώς μόνο από την φαινομενολογική προσεγγική. Εάν επι- χειρισουμε να κινήουμε τη διάκριση μεταξύ του πράγματος και της εμφάνισης του από το εσωτερικό της φυσικής σκόνης, είτε θα έχουμε την τάση να μετατρέ- ψουμε τις εμφανίσεις σε υποστάσεις (διδά, από αυτή την οπτική γωνία, τείνουμε να ελαδδώνουμε το καθενί στο οποίο εστιάζουμε ως ένα υποστασιοποιημένο πράγμα) είτε θα έχουμε την τάση να αναγάγουμε το πράγμα από μόνον στις εμφανίσεις του, να το αναγάγουμε στο να είναι το άβροσμα των εμφανίσεων του. Το πιο πιθανό είναι είτε να θέσουμε τις εμφανίσεις ως εμπόδια ανάμεσα σε μας και τα πράγματα είτε να μετατρέψουμε τα πράγματα σε αυτές ιδέες. Δεν θα συλαδδουμε ορθά τη φαινομενολογική σκόνη όταν θα κατανοήσουμε προσεγγώς τη φυσική σκόνη.

4.3 Υπάρχουν Επιχειρήματα που Μπορούν να μας Οδηγή- σουν στη Φαινομενολογική Στάση;

Τάδεα που έχουμε κείπουα αίσθηση της διαφοράς ανάμεσα στη φυσική και τη φαινομενολογική σκόνη, μπορούμε να εγείρουμε το ερώτημα κατά πόσον υπάρ- χει κάποιος τρόπος να εγγύησουμε και να δικαιολογήσουμε στους άλλους τη

μετάδοση από την πρώτη στη δεύτερη. Αυτό το ερώτημα κορυφώνεται με το περαιτέρω ερώτημα κατά πόσον υπάρχει κάποιο είδος επιχειρήματος που μπορεί να πείσει κάποιον να γίνει φιλόσοφος ή να του αποδείξει ότι θα πρέπει να γίνει φιλόσοφος. Το ερώτημα δεν είναι κοινότοπο: εγανά κατά πόσον η φιλοσοφία μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό της, να εγγύησει τι ακριβώς είναι, και να νομιμοποιήσει τον εαυτό της ενώπιον όσων δεν είναι φιλόσοφοι. Εγανά επίσης κατά πόσον η φιλοσοφία μπορεί να αυτο-δικαιολογηθεί στον εαυτό της, κατά πόσον μπορεί να διασαφηνήσει την καταγωγή της και, συνεπώς, να προ- σπαθήσει να είναι μια επιστημηή δίχως προηποθέσεις.

Το έήτημα της ένδεξης της φιλοσοφίας εγείρεται στη φαινομενολογία κείτω από τον γενικό τρόπο των ποικίλων οδών προς την αναγωγή. Υπάρχουν ποικί- λαι 'οδοί' ή επιχειρήματα που μας βοηθούν να επιστήσουμε τη φαινομενολογική 'εναγωγή'. Όπως έχουμε δει, η φαινομενολογική αναγωγή είναι η κίνηση από τη φυσική στη φαινομενολογική σκόνη: συνιστά τον περιουρισμό της αποβλατω- κότητας μας από την εκτεταμένη φυσική σκόνη της (η οποία στοιχέει το καθέναι κείτω) και όλα ανεξαιτέτως τα πράγματα στον κόσμο) στην φαινομενικά πιο περιουρισμένη φαινομενολογική σκόνη, η οποία στοιχέει την ίδια την αποβλα- πτική μας ζωή, μαζί με τα σύστημα αντικείμενά της και τον σύστημα κόσμο της.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην καταστρίσουμε το έήτημα μας δυσκολότερο από ό,τι πράγματα είναι. Ίσως νιάδουμε τον πειραισμό να σκε- φθούμε ότι η φυσική σκόνη είναι αμυγές φυσική, αμυγές μη φιλοσοφική. Χωρίς έηνος φιλοσοφίας μέσα της, και ότι η στροφή στη φαινομενολογία είναι μια κίνηση προς κείτα εντέλως αφηλουστο στη φυσική σκόνη. Εάν έτσι είχαν τα πράγματα, θα ήταν οχεδόν αδύνατο για μας να μεταδίδουμε κείπουα ιδέα για το τι είναι η φιλοσοφία σε όσους δεν θα είχαν ήδη εισαχθεί στη φιλοσοφία. Αλλά, στην πραγματικότητα, στο εσωτερικό της φυσικής σκόνης υφίστανται τρέπου, με τους οποίους προ-καταλαβάνουμε τη φαινομενολογική σκόνη. Ενωπάρχουν στη φυσική σκόνη ψευδο-πείδια που οδηγούν στη φιλοσοφία. Ανά και μόνο ως άλλοτα όντα, έχουμε ήδη μια αίσθηση του ίδιου, μια αίσθηση του εαυτού και μια αίσθηση της αποβλατωκότητας και των εμφανίσεων. Δοσός, το πρόβλημα ονιόσταται στο ότι προσπαθούμε να διακρίνουμε όλα αυτά τα πράγματα με κατηγορίες που ανήκουν στη φυσική σκόνη. Τα μεθολογικοποιούμε, τα ψυ- χολογικοποιούμε, τα φαινομενολογικοποιούμε, τα υποστασιοποιούμε: καταποίμε τον κόσμο πράγμα, οι εμφανίσεις γίνονται εμπόδια, ο εαυτός υποστασιοποιεί-ται, οι αποβλαπτικές ψυχολογικοποιούνται. Δεν συλαδδώνουμε ορθά τους όρους και τις διακρίσεις. Οι οδοί προς την αναγωγή δεν επιτεύγουν να διανοήσουν μια απολύτως νέα διάσταση που ουδός είχμε συλαδδεί εκ των προτέρων. Επιτεύγουν, μάλλον, να διασαφηνίσουν μια διάκριση που ήδη κατέχουμε, μια διάκριση μεταξύ της φυσικής και της φιλοσοφικής σκόνης, και να εγγύησουν το