

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ἀντιποίησις  
ἀρχῆς

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΟΓΔΟΗ ΕΚΔΟΣΗ



ΚΕΔΡΟΣ



## Πέμπτη

ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ τής 'Ομόνοιας τό λεωφορεῖο "Αμπελόκηποι-Πατήσια" ὅπως κάθε πρωί σχεδόν ἄδειασε. Κοπάδια οἱ ἐργαζόμενοι διασταύρώνονται στά πεζοδρόμια στίς διαβάσεις μαχμουρλῆδες βαρύθυμοι, σπρώχνονται βιαστικοί νά χτυπήσουνε ἐγκαίρως τήν κάρτα τους, καθώς τό ἀπαιτεῖ ἡ τάξη, στήν καθημερινή δουλειά. "Αλλωστε μιά διάδα ἀστυφύλακες βλόσυροί μέ γκρίζα κράνη στέκουν σέ δύο στοίχους ἔξω ἀπό τό φαρμακεῖο στά Χαυτεία. Καί στήν κάθε πάροδο τής Πατησίων ἀστυφύλακες, ἀστυνομικά αὐτοκίνητα. Στήν πλατεία Κάνιγγος, μπροστά στό ύπουργεῖο Εμπορίου, στρατόπεδο οἱ κλοῦβες καί οἱ αὔρες ἐπανδρωμένες πανέτοιμες..."

Δεύτερο στρατόπεδο, πυροσβεστικές ἀντλίες θωρακισμένα κλοῦβες, καταμῆκος τής νότιας πλευρᾶς τοῦ Πολυτεχνείου στήν ὁδό Στουρνάρα· κρανοφόροι στή γωνία ἀπαγορεύουν τή διέλευση, τό πεζοδρόμιο μπροστά στό προαύλιο ἔρημο. Μόνο τρεῖς ἀστυνομικοί μέ πολιτικά κι ἔνας ύπαστυνόμος μέ φορητό ἀσύρματο κουβεντιάζουνε ἥσυχα πλάι στό περίπτερο, παρακολουθοῦνε στό ἀντικρινό πεζοδρόμιο τό ποτάμι τούς μισθοβίωτους πού κυλάει ὁμαλά πρός τήν 'Ομόνοια προσπερνώντας μιά πυκνή παράταξη ἀστυφύλακες στήν πρόσοψη τής 'Ιταλικῆς Σχολῆς.

'Αλλά πίσω ἀπό τό κιγκλίδωμα ἀπό τήν κλειστή καγκελό-

πορτα γαντζωμένα άγόρια και κορίτσια πλήθος μέ πάθος τραγουδᾶνε, κραυγάζουνε γιά τό σηκωμό και τή λευτεριά τή δικαιοσύνη, σείουνε στους πολιορκητές στους περαστικούς τά χέρια σ' έπαναστατικό χαιρετισμό – άνοιχτά στό σχῆμα τής νίκης τά δυό δάχτυλα ή και σφιχτή ή γροθιά. Παρά τήν ξαγρύπνια και τό άσταμάτητο στριφογύρισμα η τίς μαραθώνιες συνελεύσεις τής χτεσινής ήμέρας ίχνος κούραση στά πρόσωπα· μιά κοπελίτσα χλομή και μαυρομάτα σφηνωμένη άναμεσα σέ δυό κάγκελα δείχνει πώς έχει κέφι νά συνεχίσει τίς διάτορες διαμαρτυρίες ώς τή συντέλεια τοῦ κόσμου. Στίς κολῶνες στά σίδερα στίς νερατζίες, πάνω άπό τά νεανικά κεφάλια, γαλανόλευκες άφίσες και πανό μέ συνδικαλιστικά, πολιτικά ή κάθε λογής έμπρηστικά συνθήματα, ρομαντικά νατουραλιστικά σουρεαλιστικά: 20% ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΥΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ, ΚΑΤΩ Η ΕΞΟΥΣΙΑ, ΑΔΟΓΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΚΡΕΜΑЛА ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ, ΤΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ... Καί στό κεντρικό κτίριο, γκριζωπό στό βάθος, δώδεκα πελώρια γράμματα άπό λουρίδες λευκό χαρτί σχηματίζουνε κάτω άπό τό νεοκλασικό άέτωμα τρεις λέξεις, τόν πανελλήνιο καημό: ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ.

Πολυάριθμοι κρανοφόροι, πεζοί η σέ σιδερόφρακτα όχήματα καταμήκος τοῦ 'Αρχαιολογικοῦ Μουσείου στήν άδο Τοσίτσα, κρατᾶνε άποκλεισμένο τό Πολυτεχνεῖο κι άπό τή βορινή πλευρά. Ή 'Αστυνομία έχει δέσει χλοιό άδιαπέραστο γύρω άπό τήν έστια τής άναταραχής, μήτε πρός τά μέσα μήτε πρός τά έξω μπορεῖς ἀν δέν τό θέλει νά διαβεῖς· μ' ἔνα πρόσταγμα ό νόμος και ή τάξη τής στρατιωτικής δικτατορίας έπι-βάλλονται άσυζητητί σέ λίγα λεπτά τής ώρας.

‘Ο Καρδερίνης κατέβηκε άπό τό λεωφορεῖο στή στάση τοῦ

*O T E.* 'Αστυφύλακες, δίχως κράνη, τό λουρί τοῦ πηλήκιου στό πηγούνι, φρουροῦν τήν εἴσοδο τῆς 'Εμπορικῆς Σχολῆς μολονότι οἱ φοιτητές δέν ἔχουν καταλάβει τό κτίριο· ἀδέσποτα δύο μεγάλα πανό στά παράθυρα. Κι ἔτσι ὁ σκοπός στήν πολυκατοικία τοῦ Μένιου Κατσαντώνη λιάζεται ἔξω στήν πρασιά, μέ μάτια μισόκλειστα ἀγναντεύει τή χειμωνιάτικη ἄχνα πάνω ἀπό τίς πρασινάδες καὶ τά δέντρα τοῦ Πάρκου· χάιδεψε τό αὐτόματο, κρεμασμένο στόν ὄμοι του:

«'Ωχ, κανελόριζα τῆς κανελιᾶς τό ἄνθι... ὅμορφα πού 'ναι! 'Έγώ, φίλε, εἶμαι ποιητής ἐκφύσεως». Καί περιεργάζεται τόν Καρδερίνη ἐπίμονα ἀλλά καλόβολα: «'Εσύ 'σαι τό πατριωτάκι, ἔ;»

«Μέ περιμένει ὁ κύριος ὑπουργός».

«'Ιδέα σου... Πάμε στοίχημα;»

«Λέει νά μήν ἀνεβῶ στό σπίτι του ὁ ξάδερφος – δέ γίνεται!» Τοῦ Καρδερίνη τά δάχτυλα γυρίζουνε σά νά παίζουνε τό κομπολόι του· μόνο πού κομπολόι δέν κρατάει στά δάχτυλα.

Ο σκοπός, βλογιοκομμένος μεσόκοπος, χασμουρήθηκε: «Δικό σου ἦταν τό φταιέψω, νά χάσεις τόσο τρέξω... Πάει τό ρουσφέτι, πατριωτάκι. Σοῦ πέταξε ὁ ὑπουργός».

«'Εφυγε κιόλας!» "Έκαμε νά κουρντίσει τό ρολόι του· εἶναι κουρντισμένο. «'Από τόσο νωρίς;»

«Πήρε ἀμπάριζα... 'Η κατάσταση. Καί νά σοῦ πῶ ἔνα κρατικό μυστικό; Πρακτορεῖο ἀρβύλα... τόν κάλεσε ὁ Πρόεδρος». Εύνει μέ τήν ὑπομονή τοῦ ροκανιστή τό χοντρό του μάγουλο, τό σβέρκο. 'Αποταυρίστηκε: «Βάι-βάι-βάι!... ἔχουμε καί λέμε: εἶσαι τό πατριωτάκι».

«Καί τί παραγγέλνει ὁ ξάδερφος; Νά πάω στό ὑπουργεῖο, εἶπε;»

«'Ααα!... Βιάζεσαι, φίλε... Νά σέ 'χα στήν 'Αγόριανη, νά βαφτιστεῖς στό ἔλατο! Στάσου νά σοῦ τά περιγράψω».

«Μή μέ πιλατεύεις, ρέ συνάδερφε! Τί σοῦ εἶπε ὁ ξάδερφος;»

«Μέ τό μαλακό, πατριωτάκι... μέ τό μαλακό, θά χτικιά-

σεις. 'Ανέβα και θά σου τά ποῦνε, εἶπε».

'Ο δεύτερος σκοπός στό πλατύσκαλο τοῦ τελευταίου όρόφου χτύπησε τό κουδούνι τοῦ Μένιου Κατσαντώνη – δυό κουδουνίσματα κοφτά ἔνα μακρόσυρτο. "Ανοιξε ἡ ἐξώθυρα ἀμέσως. Σά νά παραφύλαγε ἀπό πίσω ὁ κοντούλης μυστικός ὁ γαλανομάτης σταμάτησε τόν Καρδερίνη μέ μιά σκουντιά. Σκαιά προστάζει:

«"Αννα!»

Στίς τρεῖς νά ματάρθει ὁ κυρ-Μένιος παράγγειλε ὁ ὑπουργός, μασουλάει μέ τά λιγοστά της δόντια. 'Η γριά ὑπηρέτρια ἵσα ἴσα ἔχει ξεμυτίσει ἀπό τό σαλόνι, ἀμήχανη σουφρώνει τό ξεσκονόπανο, τά χέρια της πρησμένα ἀπό τίς χιονίστρες. 'Ο κοντούλης γαλανομάτης ἀνάμεσά τους κορδώνεται ἀγριωπός – τό σακάκι ἀκούμπωτο, ξεσκεπάζει ἔνα βαρύ περίστροφο ζωσμένο στή μέση. Καμπάνισε μελωδικά ὄχτώμισι τό ἐκκρεμές στόν τοῖχο, παλαικό πανύψηλο ἴδιο ἀρχιτεκτονικό μνημεῖο. 'Ο Καρδερίνης χούφτωσε σκεφτικός τά μάγουλα – ἀξύριστος σήμερα, και τό ξυράφι του μαζί μέ τ' ἀποδέλοιπα τοῦ 'κλεψε ὁ Γεράσιμος. "Εσκυψε ἡ γριά και περνάει τό ξεσκονόπανο στό σκαλιστό πόδι μιᾶς κονσόλας: Καί παράγγειλε ὁ ὑπουργός νά μήν τόνε γυρέψει ὁ κυρ-Μένιος στό ὑπουργεῖο... ἀποκλείεται, παράγγειλε, ἔχει ἐργασία ὁ ὑπουργός, δέ βολεῖ νά δέχεται χωριανούς του σήμερα, παράγγειλε.

Πάνω στό μάρμαρο τῆς κονσόλας χτυπάει τό δάχτυλο ἀργά ὁ μυστικός: «'Εννόησες τί παράγγειλε, πατριωτάκι; Δρόμο!»

«Καί παράγγειλε, κυρ-Μένιο... μοναχά σάν ἔχεις κατιτί σοβαρό νά 'ρθεῖς. 'Αλλιώτικα μήν ἔρθεις. "Έχω ἐργασία, παράγγειλε». Ξεσκονίζει τώρα ἡ γριά τό ἐκκρεμές, ἔχει γυρίσει στόν Καρδερίνη τή ράχη. Δάγκωσε ὁ μυστικός τό καστανό μουστακάκι του:

«"Έχεις κατιτί σοβαρό; 'Εάν ὄχι, ἡ ἐπαιτεία ἀπαγορεύεται ὑπό τοῦ νόμου. Λάθε το ὑπόψη».

‘Η “Ακρόπολις” τό “Βῆμα” ὁ “Ελεύθερος Κόσμος” περιγράφουν μέ λεπτομέρειες τά χθεσινά ἐπεισόδια στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ίδρυματα. Ο Καρδερίνης στό γωνιακό τραπέζακι κολλητά στό τζάμι κρατάει τίς ἐφημερίδες ἀλλά δέ διαβάζει. Από ὡρα ἔχει πιεῖ γουλιά γουλιά τόν καφέ του, χασμουριέται, ξεροτεντώνεται. Δεύτερος πελάτης δέν πάτησε ἀκόμα σέ τοῦτο τόν παλιοκαιρινό καφενέ, σιωπηλό, παγερό. Η Πατησίων ἀπέξω λουσμένη στή λιακάδα. Λεωφορεῖα τρόλεϋ ίδιωτικά ταξιά κυλάνε ἀδιάκοπα μέ τήν καθημερινή ἀκαταστασία πρός τήν Όμόνοια – ἀπό τήν Όμόνοια. Περνοδιαβαίνουν κι οἱ πεζοί ἀδιάκοπα. Στό ἀντικρινό κατάστημα, “Εἰδη Κιγκαλερίας ‘Ταλικά’, μιά χοντρούλα μέ κίτρινη ποδιά ξεκρεμάει ἀπό τή βιτρίνα ἐνα ἐξωφρενικό πολύφωτο. Παραδίπλα στό “Γραφείον Τελετῶν” ἀναρτημένες τεράστιες φωτογραφίες ἀπό ἐπίσημες κηδείες μέ στρατιωτικές τιμές. Δυό νεαρές μαμάδες τσουλάνε καμαρωτές κομψές στά καροτσάκια τά βλαστάρια τους, κατευθύνονται στό Πάρκο... Ο Καρδερίνης ἔκλεισε πάλι τά βλέφαρα, πάλι χασμουρήθηκε, ψευτορούφηξε λίγο κατακάθι ἀπό τό φλιτζάνι. Παράτησε τέλος τίς ἐφημερίδες στό πλαϊνό τραπέζι· τίτλοι δραματικοί ἀνήσυχοι: **Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΙΣΧΥΡΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΆΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ... ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΝ ΑΣΥΛΟΝ... Η Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΕΚΑΛΕΣΕΝ ΕΚΤΑΚΤΩΣ...**

Κάποια στιγμή ἀπό τήν τσέπη του ἔβγαλε ἐνα πενηντάρι. Τό ίσιώνει πάνω στό γόνατο σά νά τό χαιδεύει. Μέτρησε καί τά λιανά στή χούφτα του, μετράει στό πακέτο τά τσιγάρα ἐνα ἐνα. “Ωσπου ἀνασκίρτησε. Ρυθμική μιά ίαχή πλησιάζει στό καφενεῖο, ἔφτασε... διαβήκανε μπροστά ἀπό τό τζάμι τέσσερα πέντε ἀλάνια πού βροντᾶνε τά ποδάρια τους, χασκαρίζουνε, οὐρλιάζουνε: Ο-ΛΥ-ΜΠΙΑΚΟΣ!... Τό ρολόι πάνω ἀπό τόν

μπάγκο – δέκα και τέταρτο... δέκα και είκοσι... δέκα και... Κοντά στήν πόρτα τό τηλέφωνο. 'Ο Καρδερίνης ψάχνει τό τεφτέρι του. 'Ο άριθμός πού σχημάτισε κουδουνίζει – δυό, τρεῖς, πέντε φορές κουδουνίσε, έφτα, δύτικό... Κρέμασε τό άκουστικό και ξανακάθησε. Τυλίχτηκε στή σταχτιά καμπαρντίνα του, ζάρωσε σά νά τουρτουρίζει.

«Τό είδες ό πρύτανης; Θά σταθεὶ στά παράθυρα ἡ σύγκλητος νά βαράει μέ τή βέργα τούς ἀστυφύλακες;» «'Η ούρια σέ φύρανε, ἀνόητε!» Χωριστά σέ δυό τραπεζάκια ἀντίκρυ δυό παπουδιασμένοι γέροντες μέ μαύρα χοντρά παλτά και μαύρους μπομπέδες διαβάζουνε τό "Βῆμα" και τήν "'Ακρόπολι". οι ἐφημερίδες σιγοτρέμουν στά κοκαλιάρικα δάχτυλα. Πελιδνοί και ὄργιλοι ἀλληλοπροπηλακίζονται: «"Ακου, παλιόγερε: ἡ σύ-γκλητος, ἐδή-λωσεν ό πρύ-τανης, δέν πρό-κειται νά ἐ-πιτρέ-ψει τήν εἴ-σοδο τής 'Α-στυνομί-ας στό ἵ-δρυμα». «Τό γράφει και τό "Βῆμα". Ποῦ βλέπεις τή βέργα, ἀνόητε;» «Καί ἔαν ἀναρριχηθοῦν ἀπό τά παράθυρα; Μαλλιαροαμυνίτη, ἀποβλακώθηκες!» «Βαρώνος Σένκ, μάρκα χρυσά, ἔξωνητε!» Σούρθηκε κοντά τους γέροντας σκυφτός κι ό καφετζής, τους ἀποπαίρνει χαμηλόφωνα: «"Οχι πολιτικές συζητήσεις! "Έχουμε πάλι δικτατορία».

Δέν είναι ἀκόμη ἔντεκα. 'Ο Καρδερίνης ξαναδοκίμασε στό τηλέφωνο. Τίποτα. 'Από τό ποτήρι ἔχυσε στό φλιτζανάκι δυό στάλες νερό· τό ἀνακούνησε ν' ἀραιώσει τό κατακάθι τοῦ καφέ κι ἀγάλια ἀγάλια τό ρούφηξε... 'Εντεκάμισι. Καί τούτη τή φορά, μόλις κουδουνίσε τό τηλέφωνο, μιά γυναικεία φωνή ἀποκρίθηκε: 'Εμπρός!... Δίχως νά μιλήσει ό Καρδερίνης κρέμασε τό ἀκουστικό, ἀνοιξε τήν πόρτα, λέει μέ τήν πιό βαθιά του βραχνάδα στό γεροκαφετζή: δέν τοῦ χρωστάει τίποτα, τζίφος τό τηλέφωνο... 'Εκείνος ἔσιαξε τά ματογυάλια στή μύτη του, βραχνά ξεφώνισε: «"Εγραψε μιά δραχμή ό μετρητής». «Είναι χαλασμένος!» Κι ἀπό τή στάση 'Αγγελοπούλου ό Καρδερίνης ἀνέβηκε στό τρόλεϋ γιά τήν 'Ομόνοια.

Τώρα οι ἀστυφύλακες ἔχουν ἐξαφανιστεῖ ἀπό τήν εἰσοδο τῆς Ἐμπορικῆς Σχολῆς. Κάμποσοι νεαροί στό πεζοδρόμιο χαζεύουνε καὶ δείχνουν τά πανό πού κρέμονται στά παράθυρα, ἀρχίσανε ὅλοι μαζί νά βαράνε παλαμάκια, νά βροντοφωνάζουνε. Καί στό λεωφορεῖο πού ἔρχεται ἀπό τήν Ὁμόνοια εἶναι μπογιατισμένα μαῦρα ψηφία 1-1-4. Συνθήματα ἔχουνε στά μπροστινά στά πλάγια τους τά τρόλεϋ καὶ τ' αὐτοκίνητα, μικρά μεγάλα, πού ἀκολουθοῦνε· ὡς κι ἔνα γαλάζιο ἐπιβατικό τοῦ ἐπιτελείου, γεμάτο ἀξιωματικούς, ἔχει στό τζάμι μιά χειρόγραφη ἀφίσα: *ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ*.

Μετά τή λεωφόρο Ἀλεξάνδρας τό τρόλεϋ σταμάτησε πίσω ἀπό ἄλλο τρόλεϋ. Ἀναμονή. Ὑπομονή. Οι ἐπιβάτες σκύβουνε ἀπό τά παράθυρα, βλέπουνε κατά τήν Ὁμόνοια. Κάπου δέκα λεφτά. Ὁ ὁδηγός ἀνοιξε τίς πόρτες.

Ο κλοιός τῆς Ἀστυνομίας γύρω ἀπό τό Πολυτεχνεῖο ἔχει διαλυθεῖ. Ἀποτραβήχτηκαν οἱ κρανοφόροι στό βάθος τοῦ ὁρίζοντα – ἀσφαλῶς κατόπιν διαταγῆς. Στά πεζοδρόμια στό κατάστρωμα τῆς Πατησίων ἔχουνε τώρα ξεχυθεῖ ἀπό τήν ὁρθάνοιχτη καγκελόπορτα ἑκατοντάδες φοιτητές – σείουνε τά χέρια ὑψωμένα, κραυγάζουνε, μοιράζουνε στούς διαβάτες προκηρύξεις, σταματᾶνε τ' αὐτοκίνητα τά τρόλεϋ καὶ μέ μαύρη ἥ ἀσπρη μπογιά τούς γράφουνε συνθήματα. Ἀπό τά κεραμίδια τοῦ Πολυτεχνείου ἀπό τά παράθυρα καθρέφτες, δεκάδες καθρέφτες, ἀντανακλοῦν τόν ἥλιο καταπάνω στ' ἀντικρινά κτίρια – «γιά νά μήν τούς φωτογραφίζει ἡ Ἀσφάλεια», ἐξηγεῖ ἐμπιστευτικά στό πλήθος κάποιος μέ κινηματογραφική μηχανή ἐπώμου.

«Μαμά, ἐδῶ γίνεται ὁ πόλεμος;» Τό νήπιο ἔχει στριμωχτεῖ στό μπατζάκι τοῦ Καρδερίνη, ὁ συνωστισμός στό πεζοδρόμιο ἀσφυχτικός καὶ τό σήκωσε ἀγκαλιά ἡ μάνα του· εἶναι ἀπό τίς

μοντέρνες, παντελόνια ταγάρι χυτά μαλλιά. «Κοίτα, κοίτα, Λάκη!... Νάαα τά παιδάκια, Λάκη! Χτύπα και σύ τά χεράκια, Λάκη μου».

«Πώς τ' λέν τή μαμά σ', Λάκη;» χαριεντίζεται δίπλα της ένας γεροδεμένος ἐπαρχιώτης – καρό σακάκι κοντό μαλλί. Κι ἄλλοι στρατονόμοι μέ πολιτικά – κουρεμένοι καρό σακάκι – στήν κοσμοσυρροή... Χειροκροτήματα. 'Απόνα ταξί ἔχουνε κατεβεῖ δυό κύριοι γκριζομάλληδες και μιά κυρία φορτωμένοι πακέτα πολυτελείας. Τά παραδώσανε στούς φοιτητές πού στέκουνε περιφρούρηση στήν καγκελόπορτα. "Άλλοι προσφέρουνε τσιγάρα ή ψωμιά στούς νεαρούς πίσω ἀπό τό κιγκλίδωμα. Πέρασε ένας κουρελής καλόγερος μέ πράσινο ἀπό τή λίγδα ράσο, τούς ἀφησε μιά ξεσκισμένη χαρτοσακούλα, σταυροκοπήθηκε. Κάποιος κουτσός μέ πατερίτσες τραμπαλίζοντας πλησίασε, τούς ρίχνει ένα κόκκινο γαρύφαλλο.

«Προμήθειες γιά τήν πολυτελεία. Είναι νουνεχεῖς», ξεφυσάει στό σβέρκο τοῦ Καρδερίνη ένας ἀσθματικός παχύσαρκος και μέ τήν κοιλιά τόν παραμέρισε· καταϊδρωμένος, μέσα τοῦ Νοέμβρη, σφουγγίζεται. «"Ελα δῶ, παλικάρι. Τό δίνεις νά μήν περνῶ ἀπέναντι. "Έχω ένα κάλο...»

‘Ο μουσάτος γελαστός πήρε τό χιλιάρικο. Μαζεύει χαρτονομίσματα, μοιράζει προκηρύξεις σ' ένα δάσος χέρια πού ἀπλώνονται. 'Η μαμά τοῦ Λάκη ἔβγαλε ἀπό τό ταγάρι ένα κόκκινο πορτοφόλι μέ γυαλιστερό μονόγραμμα, τοῦ δωσε κατοστάρικο. Κι ὁ ἐπαρχιώτης στρατονόμος ἀπό δίπλα προσφέρει τή συνδρομή του στό φοιτητικό ξεσήκωμα. 'Ο Καρδερίνης ἀναποδογύρισε τήν τσέπη τῆς καμπαρντίνας.

«Μήτε τσιγαράκι, ἀγόρι, ἔλεος!»

«Καλή λευτεριά!... Γενική ἀπεργία!»

«"Αμποτε! Δῶ μου και μένα προκήρυξη!».

Φύλλο ἀπό τετράδιο· και μέ λιλά μαρκαδόρο: ΑΔΕΡΦΙΑ ΞΕΧΥΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ... Σύγκαιρα μιά σπιλιάδα γιούχα σφυρίγματα ἀναρρίπισε τό μεγάλο προαύλιο. Φοιτητές πηδᾶνε

ἀπό τά περιστύλια, κατρακυλάνε τίς μαρμαρένιες σκάλες, κι ὅσοι λιάζονται στό γρασίδι σηκώνονται... κύματα κύματα ὄρμουν ἀπό τήν καγκελόπορτα στή λεωφόρο. Τό κατάστρωμα ἔχει πλημμυρίσει νιάτα· καί πανηγυρίζουνε, φοιτητές καί συμπαραστάτες, καθώς ὑψώθηκε πάνω ἀπό τά κεφάλια μιά κρεμάλα. Αἰωρεῖται ἀπό τή θηλιά ἐνα πάνινο ἀνθρωποειδές μέ τό μουστακάκι τοῦ δικτάτορα μέ τή γλώσσα κόκκινη τούμπανο. Δύσκολα προχωρεῖ μέσα στό πλῆθος ὥσπου τό τυλίξανε οἱ φλόγες. 'Ολόγυρα χορεύουνε τυφλώνουν ζητωκραυγάζουνε... 'Η Μίρκα Γιαννέλη, ἡ κόρη τοῦ γιατροῦ, ἀνασκουμπωμένη ἴδια θερμαστής ταιζει τήν ιερή φωτιά μέ κάδρα τοῦ δικτάτορα μέ ξύλινα Πουλιά – ἐμβλήματα τής στρατιωτικῆς δικτατορίας πού οἱ ἀντάρτες τά χουνε ἔκρεμάσει ἀπό τίς αἴθουσες τοῦ Πολυτεχνείου.

Μόλις ἔστριψε στή Μάρνη ὁ Καρδερίνης τρύπωσε σέ μιά ἔξωθυρα σαρακιασμένη. Σούδα σκοτεινή βρωμάει μοῆχλα, τό σπίτι παμπάλαιο θά 'ναι μάλλον ἔρημο. "Εβγαλε ἀπό τήν καμπαρντίνα του ἐνα κόκκινο πορτοφόλι μέ μονόγραμμα, τό φάχνει: ταυτότητα, ἐνα πενηντάρι, δυό κλειδιά, κάτι φραγκοδίφραγκα. Τό μονόγραμμα ἀν καί γυαλίζει εἶναι τενεκές. Τσέπωσε τά χρήματα, τά κλειδιά, τήν ταυτότητα· πέταξε τό πορτοφόλι σ' ἐνα βαρέλι μέ μπάζα.

'Από τήν πλατεία Βάθης προχώρησε στήν ὁδό Μαιζῶνος. Λίγα ἀκόμα βήματα καί σωριάστηκε στό σκαλοπάτι μιᾶς ἐμπορικῆς πολυκατοικίας, ἔχει πιά λαχανιάσει. 'Απόμεινε κάνα δεκάλεπτο μέ τό κεφάλι ἀνάμεσα στά γόνατα. "Αν καί ἡ ζέστη εἶναι ἀνοιξιάτικη δυό φορές κουκούλωσε μέ τήν καμπαρντίνα τό στήθος του... Κατόπιν σκαλί σκαλί ἀνέβηκε στόν πρῶτο ὄροφο. "Αραχλος καί σκοτεινός ὁ διάδρομος, σκουπίδια νερά ἀπό τούς καμπινέδες χαρτοκιβώτια ἐνας ὄρθιος σομές σκουριασμένος· ἀλλά ἡ μπρούντζινη ταμπελίτσα στήν τρίτη πόρτα στράφτει: ""Ο Φάρος τῶν Τυφλῶν 'Αναστάσιος Γιαμπάς Δημοσιογράφος-'Εκδότης".

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, γελαστό και φωτεινό στόν μεσημεριάτικο ήλιο, τέσσερις τυφλοί ἀλύγιστοι όλόγυρα στό τραπέζι χαρτοπαιίζουνε. Μιά ξεκατινιασμένη φυσαρμόνικα και τ' ἄσπρο τενεκέδι γιά τίς ἐλεημοσύνες σιμά στό πόδι του πιό μικρούλη – στρουμπουλός ξέπλυμα μέ φακίδες – κι ἀνάμεσα σ' ὅλωνῶν τά σκέλια τ' ἄσπρα τους μπαστούνια. Ο Γιαμπάς, βαρύς και μεγαλόσωμος ἀπό τήν κλεισούρα σταχτοπράσινος, γύρισε τό ψαρό κεφάλι του λοξά· ἀφουγκράζεται.

«Ποιός μπήκε, Μαριάνα;» Ή μητριά τῆς Βούλας, κοκκινομάλλα και μπογιατισμένη σά χαλκομανία, πρόθυμη πετάχτηκε, σκύβει στ' αὐτί του ἄντρα της· ο Γιαμπάς βρόντηξε στό τραπέζι μιά μαλλιαρή γροθιά: «Σκασμός, Βικτωρία! Τήν ἀδερφή σου ρώτησα». Κολλητή στό πλευρό του ή Μαριάνα, κοκκινομάλλα ἐπίσης ὅμως ἀφκιασίδωτη κάπου δέκα χρόνια νεώτερη ξιπασμένο κοριτσόπουλο, ἀλλαξε μέ τήν ἀδερφή της μιά φαρμακερή ματιά· κι η Βικτωρία κατσούφα κουλουριάστηκε μέ τό μάγουλο στό μπράτσο ἔτοιμη νά κλάψει, ἀκούει στό ραδιοφωνάκι πάνω στό πρεβάζι ἓνα σέρτικο λαϊκό σκοπό. Ψαχουλευτά ο Γιαμπάς ἐπιασε πάνω στό τραπέζι τό χέρι τῆς κοπέλας, τό πασπατεύει: «Μέ ξέχασες, βλάμη!»

«Φουρτούνες, πρόεδρε», μελαγχολικά μουρμούρισε ο Καρ-

δερίνης. «Μοῦ τή σκάρωσε τήν παλιοδουλειά ὁ Γεράσιμος... ἀφοῦ τά ξέρεις, πρόεδρε!»

Στά σαρκωμένα χείλια τοῦ Γιαμπᾶ, ὅπως τό μοῦρο μπλάβα, ἔνα χαμόγελο ἀκαθόριστο – περιφρόνηση μόνο ἥ καὶ ίκανοποίηση; «Γερό κόκαλο μοῦ εἶσαι, βλάμη. Βλέπω τό τάγιο τοῦ μπόγια πῆγε στράφι, ζωντάνεψες... Μαριάνα!» γυρεύει ἐκεῖνα τά γραμμάτια πού τῆς ἔλεγε μόλις τούς τηλεφώνησε ὁ βλάμης στά πονηρά, νάτος πού κατέφτασε γιά νά τοῦ ξοφλήσει τά γραμμάτια...

Στό ραδιόφωνο μιά ρωμαλέα φωνή ἀντρίκεια τραγουδάει μέ βαθύ ἀρχαῖο καημό:

Τοῦτο τό χῶμα εἶναι δικό τους καὶ δικό μας

«Καρδερίνη, θά λήξουνε οἱ φασαρίες ὡς τ' ἀπόγεμα;» σήκωσε τή γρυπή του μύτη ὁ πιά ψηλός ἀπό τούς τζογαδόρους, ἔχει μακρύ λαιμό καμηλοπάρδαλη· γκρινιάζει στό Γιαμπά: ὁ Μανολάκης πρόεδρε γιατί; ἐργάστηκε χτές στή λιτανεία τοῦ "Αη Φίλιππα, ἀπό τήν ἀρτοκλασία ἔπιασε μεροκάματο. «Πιέ λίγο ξίδι, ψηλέα! Εχτές γινόσαντε φασαρίες; Είχα σειρά κι ἐργάστηκα», χολώθηκε ὁ μικρούλης μέ τίς φακίδες. «Μά, πρόεδρε, γιατί νά χάσω τόν "Αη Διονύση; Έγώ ἔχω βάρδια». «'Απόψε μᾶς ἐπιστράτεψε ὁ πρόεδρος, ἔχουμε γενική συνέλευση. Θά πειθαρχήσεις ἥ θά διαγραφεῖς», τόν φοβέρισε ὁ πιό φαρδύς τζογαδόρος, ἔχει πλάτες παλαιιστή τετράγωνες. Όψη λέφταδες τόσοι γάμοι ἀριστοκρατίας στόν "Αη Διονύση. Εἶναι δίκαιο νά χάσει τή βάρδια του; Ποιός τόν ἀποζημιώνει ἄμα χάσει τή βάρδια του;

Δέν μπορεῖ κανείς νά μᾶς τό πάρει

‘Ο Καρδερίνης στραβοκοίταξε τό ραδιόφωνο. «Πρόεδρε, πάλι τῆς φούσκωσες τά μυαλά κι ἔφυγε μέ τό Γεράσιμο στή Γερμανία... ἔχει τσαντιστεῖ μαζί σου ὁ ὑπουργός». Κάτι ψιθύρισε ὁ πρόεδρος στή Μαριάνα πού παρατηρεῖ τόν Καρδερίνη στά μοῦτρα στά παιδιά στά ποδάρια, ψιθυρίζει στόν πρόεδρο.

Πήρε τόν Καρδερίνη τό παράπονο: «'Εξαιτίας σου, πρόεδρε, μέ σακατέψωνε οι δάρτες, έσύ τόν ύποκίνησες τό σωματέμπορα... κατάγγειλε πώς ό ύπουργός πληρώνεται ρούθλια, λέει, κόκκινος πράκτορας».

«Θά πλέξει τό μοσχάρι στό αἷμα», δήλωσε τότε ό Γιαμπάς, καί τ' "Αη Νικόλα πού θά χουν ἡρεμήσει τά πνεύματα στέλνει τόν ψηλέα ἀντίς ἀποζημίωση, λέει, τόν στέλνει στόν Ψαθόπυργο ἀποκλειστικό μέ τό μπάντζο του. «Σαχλαμάρα στόν Ψαθόπυργο, πρόεδρε!» "Ισα ἵσα όλονυχτία στόν Ψαθόπυργο μέ τρεῖς δεσποτάδες, λέει συμβιβαστικά ό πρόεδρος. «"Οχι, δέ μέ συμφέρει, πρόεδρε!» Μή γίνεται κουτός, πανηγύρι τρικούβερτο λουναπάρκ μπουζούκια σαντέζες... «"Οχι! νά μέ πάρεις τ' 'Αγι-Αντρέα στήν Πάτρα, πρόεδρε», ἐπιμένει ό ψηλέας. Κοπάνησε ό πρόεδρος τή χέρα του: «Είσαι πλεονέχτης, Λεωνίδα! Έγώ δέ θά διασπάσω τήν παράταξη. Μόνο τήν 'Αγιά Βαρβάρα έχω διαθέσιμη. Διάλεξε».

Ζάρωσε ό Καρδερίνης σ' ἔνα ἀπό τά πολλά καθίσματα — ἀραδιασμένα τριγύρω γιά νά συνέρχεται ἡ γενική συνέλευση. 'Αμέτρητες φωτογραφίες κρέμονται σέ ἀκαταστασία ἀφάνταστη, ψηλά χαμηλά κοντά μακριά στραβά, θαρρεῖς καί τίς κολλήσανε στόν τοίχο τινάζοντάς τες στήν τύχη ἀπό πέρα. "Ολες καδραρισμένες ἀπαθανατίζουνε κάποια τελετή — ἐπίσημοι μέ στολές καί παράσημα μέ γενειάδες καί ἐγκόλπια μέ βελάδες καί σπουδαιοφάνεια· μολαταῦτα, πρωταγωνιστής στό φωτογραφικό πανδαιμόνιο είναι κατά κάποιο τρόπο ό Γιαμπάς μέ τ' ἄσπρο του μπαστούνι ἀφοῦ σέ ὅλες ἀπαρέγκλιτα αὐτός στό κέντρο τῆς τελετῆς κατιτί προσφέρει ἡ κάτι δέχεται — μιάν ἀνθοδέσμη, ἔνα δίπλωμα ρολό μέ κορδελίτσα, ἔνα κύπελλο ἀναμνηστικό, μιά χειραψία. Στήν πιό πρόσφατη, σέ θέση περίοπτη κάτω ἀπό τό μυθικό Πουλί, τοῦ σφίγγουνε τό χέρι πότε ό προδικτατορικός βασιλιάς ἡ ό διάδοχός του πού ἡ στρατιωτική δικτατορία τόν ἐκθρόνισε, πότε ἡ βα-

σίλισσα οι πριγκίπισσες ή πρωθυπουργοί διάφοροι λαοπρόβλητοι ύπηρεσιακοί αύλόδουλοι, πότε φιλάνθρωποι ἐφοπλιστές και βιομήχανοι, ἑλληνοαμερικάνοι ὑπατοί μέ φέσια και κονκάρδες, ἀμερικάνοι πτέραρχοι και ναύαρχοι μέ σταμπαριστό χαμόγελο και δόντια σαρκοβόρου.

«Δέν είναι καλά σημάδια αύτά. Τά πόδια γίνουνται κεφάλια», βόγκηξε ὁ πρόεδρος. «Βλέπω νά ζυγώνει παγκόσμιος πόλεμος... Μαριάνα, λογάριασε τί τόκους μοῦ καθυστερεῖ ὁ βλάμης. Τέσσερις βδομάδες».

«Ἐλα, μωρέ πρόεδρε! Νά τούς λογαριάσω ἐγώ;» νιαούρησε ἡ γυναίκα του ἀπό τό παράθυρο.

«Βικτωρία, εἶπα νά ξεκουμπιστεῖς!»

«Γιατί, μωρέ πρόεδρε; Τί σοῦ 'φταιξα;»

«Οποιος μοῦ 'πε ἐμένα ψέματα τόν σβήνω ἀπό τήν καρδιά μου. Γιά πάντα!... 'Εσεῖς τί χαζεύετε, γομάρια!» μπουμπούνισε ὁ Γιαμπάς γυρνώντας ἀπότομα σάμπως γιά νά τσακώσει τά "γομάρια" στά πράσα. Στή γωνιά σ' ἔνα μπάγκο μακρύ δυό νεαροί πλασιέδες, μελαχρινοί λιπόσαρκοι και ραχιτικοί, ξαναπιάσανε τή δουλειά. Σούρνοντας ἀπό μιά γλιτζερή τσατσάρα διπλώνουνε φύλλα τυπογραφικά – τρία τσακίσματα και τό φυλλαδάκι ἔτοιμο στοιβάζεται ὁ "Φάρος" ὥστε νά κινήσουνε τά συνεργεῖα, – ἀπόνας πλασιές ἀπόνας ἀόμματος – γιά τά γραφεῖα και τά καταστήματα γιά τίς συνοικίες τῆς πρωτεύουσας γιά τά πανηγύρια στά περίχωρα ἡ στήν ἐπαρχία.

Σώπα, ὅπου νά 'ναι θά σημάνουν οί καμπάνες

‘Ο Καρδερίνης γούρλωσε τά μάτια: «Πρόεδρε, τό ράδιο λέει ἀπαγορευμένα τραγούδια!... "Επεσε ἡ δικτατορία, πρόεδρε;»

‘Αλλά τό χαρτοπαίγνιο ἔχει ξαναφουντώσει. Και στό παράθυρο ἡ Βικτωρία μιξοκλαίει: «Αύτή ἡ βρώμα δέ σοῦ λέει ψέματα, μωρέ πρόεδρε; 'Εχτές τί σοῦ 'λεγε; Πώς οί φοιτητές σκοτώσανε τόν Κυριάκο στή διαδήλωση... ἡ ψεύτρα! Νά σοῦ

ψήσω έγώ καφεδάκι, πρόεδρε;» «Κάρτα!» Ζήτησε ό πρόεδρος κι ή Μαριάνα άκατάδεχτη τεντώθηκε νωχελικά πετάει τό στήθος έπιβλητικό. «Ντούκου!» λέει τότε ό ψηλέας. «Ντούκου!» λέει και ό παλαιιστής. «Έκατό!» λέει ό Μανολάκης. «Πεντακόσες!» λέει ό πρόεδρος. 'Ο πυρετός του τζόγου δέ γίνεται νά φλογίσει τ' άσπρουλιάρικα δίχως ίριδα μάτια τους, δύμως έχει άπολιθώσει πάλι τά πλαδαρά τους πρόσωπα σέ ιερή προσήλωση· μέ τ' άκροδάχτυλα άεικίνητα διαβάζουνε τίς κουκίδες στά τραπουλόχαρτα έτσι πού τά κρατάνε κολλητά στό στέρνο τους — καχυποψία άμοιβαία, καχυποψία καθολική, άθέατοι κι άθόρυβοι άνοιχτομάτηδες τούς παραμονεύουνε δλοῦθε... «Τά βλέπω», λέει έντελει ό ψηλέας χωρίς ώστόσο νά ρίξει μάρκες ή λεφτά, στή μέση του τραπεζιού δέν ύπάρχει τίποτα, μήτε ό κάθε παίχτης έχει μπροστά του κάβα, τό πότ συγκεντρώνεται νοερά μόνο μέ χτυπήματα. «Χίλιες πεντακόσες», λέει πυρός άπό τήν άγωνία ό Μανολάκης. «Αύτά κι άλλες τρεῖς άποπάνω», λέει άτάραχος ό πρόεδρος. «Έδω Πολυτεχνεῖο... Έδω Πολυτεχνεῖο...», λέει μέ παλμό στό ραδιόφωνο μιά νεανική φωνή τώρα πού τό άπαγορευμένο τραγούδι έχει τελειώσει. «Σᾶς μιλάει ό ραδιοφωνικός σταθμός τῶν ἐλευθέρων ἀγωνιζομένων φοιτητῶν, τῶν ἐλευθέρων ἀγωνιζομένων Έλλήνων... Γιά πρώτη φορά υστερά άπό έφτά χρόνια ραδιοφωνικός σταθμός σᾶς λέει τήν ἀλήθεια και ἐκφράζει ἐλεύθερα τό ἀδούλωτο φρόνημα...». Ή Μαριάνα παρατηρεῖ τόν Καρδερίνη χαμογελώντας είρωνικά ψιθυρίζει στ' αὐτί τοῦ πρόεδρου. «Ξημερώνει ή μέρα τῆς δικαιοσύνης», άργοσάλεψε κείνος βλοσυρός τό ψαρό κεφάλι και στήν κέντα τοῦ Μανολάκη κατέβασε φούλ τοῦ ρήγα μέ βαλέδες. Πάταγος. Οι συμπαῖχτες ψαχουλεύουνε τίς κουκίδες στά χαρτιά τοῦ πρόεδρου, βεβαιωθήκανε πώς έχει ὄντως φούλ, δέν τούς ἔκλεψε. "Αχ ή κωλοφαρδία του, διαμαρτύρονται, τό λαγοπόδαρο τῆς Μαριάνας χάιδεψε ό πρόεδρος; Μέ γρηγοράδα και όμοφωνία λογαριάζονται, πόσα εἶναι ἀκριβῶς τοῦ καθενός τά χρωστούμενα άπό τό

φῶς τό ἄνοιγμα τά χτυπήματα, ἀνασύρουνε ἀπό τήν τσέπη  
ἔνα ἔνα τά χαρτονομίσματα – ὁ Μανολάκης κατακόκκινος –  
τά ψηλαφοῦν προσεχτικά νά βεβαιωθοῦν πώς δέ λαθέψανε κι  
ἔνα ἔνα τά μετράνε στόν πρόεδρο, πού ψηλαφητά βεβαιώνεται  
πώς δέν τόν κλέβουνε, τά τρυπώνει βαθιά στήν τσέπη. «Σοῦ  
’φερα γουρι, πρόεδρε... Ἐλα, μωρέ πρόεδρε, δῶσε μου τρία  
κατοστάρικα νά ψωνίσω ἔνα σουτιενάκι», χαχανίζει ύστερικά  
ἡ Βικτωρία... Παραμέρισε τά τραπουλόχαρτα ὁ Γιαμπάς καί  
ξάπλωσε μονοκόμματος στήν πολυθρόνα του σά ν’ ἀγναντεύει  
νοερά τά σύννεφα. «Μοῦ καθυστερεῖς τούς τόκους, χίλιες ἑξα-  
κόσες, βλάμη. Τά γραμμάτια ἔχουνε λήξει ἀπό πέρσι, εἴκοσι  
χιλιάρικα. Αὐτό τόν καιρό στενεύομαι. Πρέπει νά μέ ξοφλή-  
σεις τό ταχύτερο. Σήμερα!»

«Καλοῦμε τό λαό ν’ ἀνατρέψει τό τυραννικό καθεστώς πού  
ἔχει ἐπιβληθεῖ μέ τή δύναμη τῶν ὅπλων καί ὁδηγεῖ στόν ἀφα-  
νισμό τήν πατρίδα μας... Δέ σκοπεύουμε νά μείνουμε κλεισμέ-  
νοι δυό ἡ τρεῖς νύχτες μόνον, ἀλλά ώστουν ὑποχρεωθεῖ ἡ δι-  
κτατορική κυβέρνηση νά ἐγκαταλείψει τήν ἀρχή πού σφετερί-  
στηκε... Ἐχουμε τή συμπαράσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στόν  
ἀγώνα μας...»

Δονεῖται ἀπό τό νεανικό ἐνθουσιασμό τό ραδιόφωνο κι ὁ  
Καρδερίνης, κουκουβισμένος στοῦ Μανολάκη τόν ἀσπρο τενε-  
κέ γιά τά ψυχικά σιμά στήν ποδάρα τοῦ Γιαμπᾶ, τοῦ δι-  
εκτραγωδεῖ χαμηλόφωνα τά σκατά πού μέσα στά σκατά τόν  
σπρώξανε ἀσπλαχνα οἱ δύο ἀπιστοι – φαντάσου, πρόεδρε, τό  
ὑπερεσιακό πιστόλι τοῦ σουφρώσανε, γκούχ! γκούχ!... ἀπειλεῖ  
ὁ μπόγιας ὁ λοχαγός νά τούς παραπέμψει στό στρατοδικεῖο,  
Βούλα καί Καρδερίνη, πού τόν καψερό, φτωχαδάκι τοῦ Θεοῦ,  
γκούχ! γκούχ!... τηλεόραση ψυγεῖο ράδιο κουβέρτες κουστού-  
μια σώβρακα, τόν γδύσανε οἱ ἀχάριστοι, τόν ἀφήκανε Ἀδάμ  
στό ἔλεος, γκούχ! γκούχ! γκούχ!.. «Ἀχ, τήν ἐπηρέασες ξανά  
τήν κουφιοκέφαλη, πρόεδρε, σύστησε στό λοχαγό γιά στέλε-  
χος τοῦ ἔξωτερικοῦ τό σωματέμπορα. Ἐσύ τόν ἀμόλησες ἀπό

τόν Κορυδαλλό τόν ἀγιογδύτη... Γιατί μοῦ τό 'φτιαξες τό χουνέρι, πρόεδρε;» «'Η κλοπή εἶναι κακό. 'Ο ψεύτης καὶ ὁ κλέφτης τόν πρῶτο χρόνο χαίρονται», συνοφρυώθηκε ὁ Γιαμπάς καὶ σφίγγει τ' ἄσπρο μπαστούνι του, πετάξαντες γαλαζωπές στή γροθιά του οἱ φλέβες. Οἱ δυό ραχιτικοί πλασιέδες σκυφτοί στόν μπάγκο συναμεταξύ τους χασκογελάσανε· ἀσταμάτητα διπλώνουντες μέ τίς τσατσάρες τό "Φάρο", τόν στοιβάζουντες, ρίχνουν στά μουλωχτά ἀπό καμιά ματιά στή Μαριάνα πού βαργεστημένη πάλι τεντώνεται, ἔχει πλέξει στόν αὐχένα τά δάχτυλα κι ἀνάγειρε τ' ἀφράτο κορμί ὡς τό ραδιόφωνο. 'Η Βικτωρία ἔστριψε τό κουμπί, ἡ φλογερή φωνή δυνάμωσε:

«Νά κηρυχτεῖ γενική ἀπεργία σ' ὅλη τή χώρα. Καλοῦμε τό λαό σ' ἐξέγερση... Ν' ἀναλάβουμε ὅλοι τό βάρος τῆς εὐθύνης γιά τήν ἀπαλλαγή τοῦ τόπου μας ἀπό τή ντροπή τῆς χούντας...»

«Πές τα, χρυσόστομε!» 'Ο Λεωνίδας κι ὁ Μανολάκης βροντᾶντε μ' ἀναγάλλια στό μωσαϊκό τά μπαστούνια τους, παθιάζονται λές καὶ παρακολουθοῦν τόν ἵπποδρομο. Σφούγγισε ἡ Βικτωρία τά δάκρυα:

«"Άκου σκοτώσανε τόν Κυριάκο ἡ ψεύτρα... ἡ ψεύτρα!"»

«'Εκτός ἀπό τούς φοιτητές τῆς Θεσσαλονίκης πού ἀπό χθές ἀγωνίζονται... ἀδέρφια, μόλις ἐλάθαμε χαρμόσυνο μήνυμα. Τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν καταλήφθηκε. Χίλιοι πεντακόσιοι φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν...»

'Ο Καρδερίνης ἔπιασε τοῦ Γιαμπᾶ τό γόνατο: «Σέ ἰκετεύω, πρόεδρε» — στά κομμάτια τό πιστόλι του! ἃς τό καμαρώνει ὁ Γεράσιμος. Μά δέν κουβαλήσανε στή Γερμανία μέ τ' ἀερόπλανο καρέκλες κουβέρτες σεντόνια τηλεόραση. Ποῦ ἀκουμπήσανε τό διός του, σέ ποιόν τό ξεπουλήσανε; Νά 'χεις τήν ύγειά σου, πρόεδρε! Μισή κουβεντούλα, ἵσα ἵσα νά πάρει ὁ Καρδερίνης μυρουδιά. Κι ἀναλαβαίνει αὐτός τά περαιτέρω. Κανένας δέ θά ξέρει πώς τοῦ μίλησε, μέ τό ἀζημίωτο, ὁ πρόεδρος... «Σου 'σφαξε ὁ Γεράσιμος τά λάστιχα στό ἀμάξι

έμαθα». Γκούχ! γκούχ! γκούχ! ό μαχαιροβγάλτης, πρόεδρε, από νοικοκύρη τόν κατάντησε ἀλήτη. «Γιατί μου τό χρυψες, βλάμη; τά λάστιχα! τοῦρκος είναι μαζί σου ό Γεράσιμος. Λέει, μή σέ ἀπαντήσει, κακομοίρη μου. Κι ἔχουνε λήξει τά γραμμάτια», γόγγυξε κακότροπα ό Γιαμπάς: ή ύπομονή του ἔξαντλήθηκε, ναί! Κι ἄμα δέν ἥτανε ό βλάμης χαρτοπαίχτης, ἔ; ἄμα δέν ἥτανε μπεκρής καί ρεμάλι, ἔ; Τότε τί ἀνάγκη... "Ωχ, δίκιο ἔχει ό πρόεδρος, δίκιο, δίκιο! ἀποζάρωσε ό Καρδερίνης στά πόδια του Γιαμπά πάνω στό τενεκέδι τῆς ἐλεημοσύνης. «Τό δίκιο ψωμί δέ σέ χορταίνει!» τόν ἀντίσκοψε πιό κακότροπα ό πρόεδρος, «σά δέν ἥσουνα ἀνοικοκύρευτος, βλάμη... 'Ο Μένιος, μόλις κηρύχτηκε ή ἐθνική ἐπανάσταση, πόσες εὐκαιρίες σου ἔστρωσε νά πιάσεις τήν καλή, νά ματσώσεις. Σέ λευτέρωσε ἀπό τή φυλακή, θενζινάδικο σου ἄνοιξε, ἄδεια ταξί σου χάρισε. "Ωσπου σέ σιχάθηκε, είναι ύπουργός καί τόν ἐκθέτεις! Καί δήμαρχο θά σέ 'χε διορίσει ἄν... 'Εσύ τό βιολί σου, βλάμη, τζόγος μπουζούκι κομπολόι καί σουλάτσο, ἀλήτης ἥσουνα ἀπό τά μικράτα σου, ποτέ στή ζωή σου δέν ἐργάστηκες!» Δίκιο ἔχει ό πρόεδρος, μεγάλο δίκιο! παρακολουθεῖ τή θωριά του ἀνήσυχος ό Καρδερίνης, παρόλη τήν ὄργη πού χοντραίνει τά λόγια του παραμένει ἀνέκφραστη: "Οχι, ὅχι βλάμη, δέν τοῦ δίνει ἄλλη παράταση, καθυστερεῖ καί τούς τόκους! σκέψου νά τόν τρακάρει πουθενά ό Γεράσιμος, ούαί καί ἀλίμονο, ἔχει λυσσάξει! τόν κάρφωσε στό λοχαγό ό Καρδερίνης, τοῦ χάλασε τή δουλειά, τά βυζαντινά εἰκονίσματα. Πρέπει νά κατοχυρωθεῖ κι ό πρόεδρος, θά στείλει τά γραμμάτια στό δικηγόρο νά τοῦ κοινοποιήσει κατάσχεση, ή χαρτοπαιξία βλάμη είναι ὀλέθρια!... 'Ολέθρια πρόεδρε ὀλέθρια! τό παραδέχεται μέ συντριβή ό Καρδερίνης. Καί τί νά τοῦ κατασχέσουνε τοῦ φουκαρᾶ οἱ δικηγόροι; μιά ψυχή τ' ἀπόμεινε ἃς κάμει ό πρόεδρος ύπομονή, δέν τά 'χει ματαπιάσει ό Καρδερίνης τ' ἄτιμα, κάλλιο νά τοῦ κοπεῖ τό χέρι... Σήκωσε ό Γιαμπάς τό μπαστούνι του: «'Εμένα θά ξεγελάσεις, ψεύτη;

Πόσα χιλιάρικα ἔχασες χτές στή λέσχη μέσα σ' ἓνα δεκάλεφτο;... Πανάθεμα τήν ἀλητεία σου, χαντάκωσες καί κείνη τήν ἀπερίσκεπτη, πατσαβούρα τήν κατάντησες. Τό μοναχοπαίδι μου. Μ' ἀνάγκασες καί τήν ἀποκλήρωσα... Γιατί μοῦ εἶπες, ψεύτη, πώς τσαντίστηκε ὁ ὑπουργός; Ποῦ τόν εἶδες; Μήτε στό τηλέφωνο δέ σου ἀποκρίνεται ὁ Μένιος». Ἐμβρόνητος ὁ Καρδερίνης τό παραδέχεται καί τοῦτο: 'Η ὥρα ἡ κακιά τόντις παραστράτησε ἔχτες τή νύχτα πρόεδρε στή λέσχη – μπά! ὁ Μπριόλας ὁ φιλαράκος του τόν ἐπρόδωσε στόν πρόεδρο;... "Αχ τούς στράβωσε ἡ ἀγάπη πρόεδρε, ἡ ὥρα ἡ κακιά καί δανειστήκανε κρυφά ἐκεῖνα τ' ἄτιμα ἀπό τό ταμεῖο τοῦ πρόεδρου. Πλήν ὁ Καρδερίνης μόλις ἐβγῆκε ἀπό τή φυλακή τάξις πρόεδρο μέχρι δεκαρίτσα σύν τούς τόκους τάξις πρόεδρος. «'Ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα, βλάμη! Δέ σου φτουρίσανε τάξις κλεμμένα», χαμογέλασε ὁ Γιαμπάς χαιρέκακα. Ο Καρδερίνης ἀναστέναξε: «Τήν ἐπηρέασες, πρόεδρε, καί μέ πρόδωσε ἡ ἄμυνη στό συχωρεμένο τό Ντίνο της». «'Ο Ντίνος ὑπηρετοῦσε τό κράτος, βλάμη!» «'Εντάξει, πρόεδρε, ὑπερετοῦσε τό κράτος ὁ συχωρεμένος, προβιβάστηκε καί νωματάρχης εἰσβάρος πού μέ μπουζουριάσανε. Τί κερδίσατε; 'Αστεφάνωτη τήν ἄφηκε». «Τό κράτος, βλάμη, τιμωρεῖ τάξις ἐγκλήματα!» μέ σκληράδα τόνισε ὁ Γιαμπάς. «'Εντάξει, πρόεδρε, γι' αὐτό τό 'χουμε τό κράτος, γιά νά τιμωρεῖ τάξις ἐγκλήματα», συμφώνησε καί πάλι πρόθυμα ὁ Καρδερίνης. 'Εμ ὁ καψερός, τέτοια μηχανή μεγαλεῖο, κρίμα μωρέ πρόεδρε! «Χμ, ναι! καλούτσικη», ἀποφάσισε ὕστερα ἀπό σκέψη ὁ Γιαμπάς σά νά βαθμολογεῖ. Μεγαλεῖο πρόεδρε, αὐτομάτως ἓνα σπερματσέτο μιά σκόνη γερμανική καί πήρανε φόκο οι ἀποθῆκες τοῦ Πανόπουλου, μήτε στουπιά μήτε μπενζίνες πού τάξις ὁσμίζονται κατόπιν ἑορτῆς οι μπασκίνες καί σέ πλακώνουν στήν ἀνάκριση, ἔξελιγμένη μανούύρα, ἃν δέν ἐπεφτε καρφί στόν αἰώνα τόν ἀπαντα θά τόν φάγνανε οι μπασκίνες. «Καλούτσικη... καλούτσικη», μέ συγκατάβαση

βαθμολόγησε πάλι ό Γιαμπάς. «Δώσε βάση, πρόεδρε, σκορπάς τή σκόνη ένα γύρο, έτσι; άνάβεις τό κερί και φεύγεις μέ τό πάσο σου ἀφεντικό, βολτατζάρεις στήν πλατεία, πίνεις και τό οῦζο σου στό ζαχαροπλαστεῖο πού συχνάζουνε οι ἀξιωματικοί ό κύριος διοικητής ώσπου λιώνει τό σπερματσέτο και εἶναι ἀργά σάν παίζουνε οι ἀντλίες. Διαβίου μέ χαντάκωσες, πρόεδρε... Γιατί μέ κατατρέχεις; Δεκαπέντε χρόνια πού σέ πρόσβαλα, πρόεδρε. Τό παραδέχουμαι, σου είμαι φταίχτης, μέ παράσυρε ό ἔρωτας. "Ε, νισάφι πιά!"»

«Ἐγώ δέν ξεχνῶ ποτέ! Τήν ἔσθησα τήν ἀχάριστη ἀπό τήν καρδιά μου. Γιά πάντα!»

Τόσο ἔχει ἀγριέψει ό Γιαμπάς πού τρίζουνε τά δόντια του. 'Η Μαριάνα πετάχτηκε, τόν ἀγκάλιασε ἀπό τήν πλάτη, τοῦ χαϊδεύει τό κούτελο νά ἡρεμήσει. «"Ἐνα ποτήρι νεράκι!... Γιά τό Θεό, θά τοῦ ρθει κόλπος τοῦ πρόεδρου, φονιάδες!"» τσίριξε ἡ Βικτωρία.

«Ζῆσε σάν "Ελληνας, μπορεῖς!... Τά πανεπιστήμια στήν Πάτρα, στή Θεσσαλονίκη, στά Γιάννενα ἔχουνε καταληφθεῖ, οι φοιτητές δέ βολεύονται, βουλεύονται, ἐλληνικέ λαέ!... Αὐτή τή στιγμή χιλιάδες νέοι, χιλιάδες πολίτες ἐλεύθεροι, ἀπτόητοι διαδηλώνουν στήν Όμόνοια τήν πίστη τους στή δημοκρατία... Μέ αὐτοκίνητα, μέ τόν ἡλεκτρικό, μέ ὅλα τά μέσα, ἀκόμη και μέ τά πόδια! Κατεβεῖτε και σεῖς στό κέντρο τής Αθήνας! Κατεβεῖτε ὅλοι γύρω ἀπό τό Πολυτεχνεῖο..."»

'Η Μαριάνα περιφρονητικά παραμέρισε τήν ἀδερφή της κι ἔκλεισε τό ραδιόφωνο. "Αρπαξε και τό ποτήρι πού ψερε στά σβέλτα κατακόκκινος ό πιό μελαχρινός ἀπό τούς δυό πλασιέδες. ὅσο νά πιεῖ γουλιά γουλιά ό πρόεδρος τοῦ τό βαστάει εύλαβικά στά χείλια, ἔχει ἀπλώσει και τή χούφτα της κάτω ἀπό τό προγούλι του νά μήν τοῦ πιτσιλᾶνε οι σταλαγματιές τό γιλέκο. Ξέσπασε πιά ἡ Βικτωρία σέ γοερά ἀναφιλητά: «Θά μοῦ τόν σκοτώσουνε οι ψεῦτρες, οι φονιάδες!... ούι! ούι! ούι!»

"Ομως ἄνοιξε ἡ πόρτα μέ πάταγο και στά γραφεῖα τοῦ

“Φάρου” μπήκανε δυό παχύσαρκοι ἀόμιματοι βροντοχτυπώντας τ’ ἄσπρα τους μπαστούνια. Ό πιό χοντρός, σωστό λιπαρό βουνό, κουβαλάει μιά γκρανκάσα· μόλις διακρίνεται πίσω του ή κοπελίτσα πού τους συνοδεύει, ξανθιά μέ τσόκαρα καί μπλέ ποδιά – κράκ-κράκ-κράκ-κράκ! κροταλίσανε στό μωσαϊκό τά τσόκαρα – ἔτρεξε στόν μπάγκο καί τσιμπάει τους δυό ραχιτίκους πλασιέδες πού χασκογελάνε συναμεταξύ τους κατακόκκινοι καί μέ τους ἀγκῶνες σπρώχνουνται. Ό δεύτερος ἀόμιματος βαστάει κλαρίνο, μιλάει βροντερά καί τραγουδιστά σάν ιερόψάλτης: «Παρών κι ἀξούριστος, πρόεδρε!... Ή ἀντιπολίτευση ἀπέχει ἀπό τή γενική συνέλευση; Προδοσία!» «Ἐδῶ ’μαι, πού νά πλαντάξεις, προβοκάτορα!» – καί ὁ τυφλός παλαιιστής μέ τίς τετράγωνες πλάτες ἀνακατώνει ἄπληστα τήν τράπουλα. Τό λιπαρό βουνό βάρεσε τότε, μπάμ! μπάμ! μπάμ! τή γκρανκάσα του, τό τετράφαρδο δωμάτιο ἀντιβουίζει. Καί γίνεται τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος στήν ‘Ομόνοια, τούς ἀνιστορεῖ ὁ ψάλτης βροντερά, οἱ μπάτσοι φάγανε τέτοιο πετροβόλημα, βροχή κατακέφαλα τά τοῦθλα ἀπό τίς οἰκοδομές, πού μαζέψανε τά βρεγμένα τους λακίσανε· ὁ λαός πανηγυρίζει στήν ‘Ομόνοια, ἂν ἀνοίξουνε τό παράθυρο θ’ ἀκούσουνε τήν ὄργη Θεοῦ, παραιτήθηκε ἡ δικτατορική κυβέρνηση, βροντογελάει ὁ ψάλτης. «Πέφτει, πέφτει ἡ δικτατορία, πρόεδρε!» ἐπιβεβαιώνει τό λιπαρό βουνό, «Θά σέ καθαιρέσουμε καί σένα, πρόεδρε, ν’ ἀναλάβει τήν ἡγεσία ὁ ἀντιπρόεδρος, χέρια καθαρά!» «Στόν ἀγώνα μας προέχει ἡ ταξική ἐνότητα», συσταίνει μέ σύνεση καί κάποια ἀμηχανία ὁ παλαιιστής, «ἐκτός ἐάν ἀλλάξει ἄρδην ἡ κατάσταση κι ἐγκαταλείψει τήν ἡγεσία ὁ πρόεδρος». «Ἔστειλε τελεσίγραφο τό Ναυτικό θά βομβαρδίσει ἀπόψε τήν ‘Αθήνα», τούς ἔξηγει τραγουδιστά ὁ ψάλτης. «Ὦχ ἀδερφέ διαδόσεις!» τόν διορθώνει τό λιπαρό βουνό καί βάρεσε ἀκόμη μιά τή γκρανκάσα, μπάμ! «ὁ βασιλιάς ἔφτασε μεταμφιεσμένος στή ‘Μεγάλη Βρετανία’ καί εἶναι ἔξαλλος μέ τους λακέδες τῆς χούντας πού τόν ἔξορίσανε, μήτε ψύλλος στόν κόρφο

σου, πρόεδρε!» «Σά νά λέμε ή κατάσταση ἀλλάζει ἄρδην, πρόεδρε!» παράτησε ὁ παλαιιστής ἀντιπρόεδρος τήν τράπουλα.

«Βοϊδόμυαλοι, ἂν γυρίσει βασιλιάς, ἂν πέσει κυβέρνηση – πρῶτος θά εἰδοποιηθῶ ἐγώ!... "Οποιος ξαναπεῖ κουταμάρες τὸν διέγραψα", δήλωσε ἥρεμα ὁ πρόεδρος καὶ ψαχουλεύει στὸν ἀέρα ὥσπου ἄδραξε τὸν ὥμο τοῦ Καρδερίνη, ἔσκυψε στ' αὐτὶ του: «Μέ τάραξες πάλι, βλάμη, μέ συγχύσανε τά λόγια σου. Εἶσαι καὶ σύ ἀχάριστος!»

Φωτιά νά τόνε κάψει, ὁ Καρδερίνης δέν εἶναι ἀγνώμων πρόεδρε! σφούγγισε μέ τό μανίκι τῆς καμπαρντίνας του τό κούτελο καὶ ξεροβήχει: γκούχ! γκούχ! γκούχ!... Στό μεταξύ, ἄλλοι τρεῖς ἀόμματοι ἔχουνε φτάσει ἀθόρυβα καὶ βολευτήκανε στά καθίσματα, ἀπιθώνουν τά ὄργανα, μαντολίνο μπαγλαμάδάκι· ὁ τρίτος εἶναι καὶ κουλός ὡς τούς ἀγκῶνες, ἀπόνα σπάγκο κρέμεται στό στήθος του μιά καραμούζα... "Ισα ἵσα πού ὁ Καρδερίνης τό ἀναγνωρίζει πρόεδρε, γκούχ! γκούχ! φτωχαδάκι πετεινός τοῦ οὐρανοῦ ἔφαγε ψωμί ἀπό τό χέρι τοῦ πρόεδρου, κατεπανάληψη τόν ἐπροστάτεψε ὁ πρόεδρος εἶναι τ' ἀποκούμπι του κι ἃς τόν κατατρέχει ὥρες ὥρες, γκούχ! γκούχ! γκούχ! Τσαντίστηκε νά ποῦμε ὁ πρόεδρος πού σήκωσε κεφάλι ὁ Γεράσιμος καταχράστηκε τήν προμήθεια τοῦ πρόεδρου, ὅπότε καταφτάνει οὐρανοκατέβατη ἡ ἄμμαλη στό κονάκι τοῦ Καρδερίνη στά Πετράλωνα, ξανασμίγουνε τ' ἀηδόνια καὶ πανηγύριζε ὁ πρόεδρος πού τό Πενταμελές συγύρισε τόν ἀγιογδύτη, «ἄχ, πρόεδρε, γιατί τώρα τόν ἀμόλησες ἀπό τόν Κορυδαλλό;... κι ὅλο τήν τσιγκλᾶς, γκρ-γκρ-γκρ! τήν ἄμμαλη πώς ἀπόμεινε στό ράφι ἔξαιτίας μου ἀστεφάνωτη. "Εξι φορές στά δεκαπέντε χρόνια μέ παράτησε προσχάριν ὁ ἔνας κι ὁ ἄλλος μασκαράς... κι ἀκόμα μία ἔχτες ἑφτά! 'Εάν δέν τήν ἐπηρέαζες θά 'χε ζήσει κοντά μου ζωή χαρισάμενη, ἔστω ἀστεφάνωτη, πρόεδρε. Πειράζει;» «'Ο γάμος εἶναι ιερός, τιμή καὶ δόξα!» σκυθρώπασε ὁ Γιαμπάς, καὶ ποτέ του ὁ βλάμης δέν προσπάθησε ν' ἀποσπάσει τό διαζύγιο, νά διακόψει μέ τή γυ-

ναίκα του. Σωστά, σωστά, έχει δίκιο ό πρόεδρος, ιερό πράμα  
ή οίκογένεια ό γάμος, συμφώνησε ό Καρδερίνης πρόθυμα και  
παρακολουθεῖ πού μπαίνουν κι άλλοι άόματοι μέ ασπρα μπα-  
στούνια μέ ὄργανα διάφορα – ένας τους κρατάει άντι γιά  
πνευστό κρουστό ή ἔγχορδο ένα μαγνητόφωνο τῆς μπαταρίας  
– άραδιάζονται ήσυχα στά καθίσματα δλάκερη όρχήστρα  
κάτω άπό τό φωτογραφικό πανδαιμόνιο τῶν τοίχων, οί πλα-  
σιέδες πού τούς συνοδεύουν χαλοῦν τόν κόσμο στό διάδρομο  
ἔξω άπό τά γραφεῖα τοῦ "Φάρου". «Βλάμη, ποτέ δέν τό χες  
σκοπό ν' άποκαταστήσεις τήν τιμή της», τόν ταρακούνησε  
άπό τόν ώμο ό Γιαμπάς και τό βαρύ του σαγόνι σιγοτρέμει.  
Μά πρέπει νά δείξει κατανόηση ό πρόεδρος, έρημος εἶναι ό  
καψο-Καρδερίνης άπροστάτευτος! πασχίζει νά ίσορροπήσει  
κουρνιασμένος πάνω στόν τενεκέ τοῦ Μανολάκη, «πρόεδρε,  
δίχως ένα ΙΚΑ νά πούμε φουντάρησες!» «"Ε καί; ή τιμή  
τιμή δέν έχει, βλάμη!» «Σύμφωνοι, πρόεδρε, γιά ένα φιλότιμο  
ύπάρχει ό ἄνθρωπος. Σά χαθεῖ και δαῦτο ή παλιοκοινωνία χά-  
θηκε, πρόεδρε». Ό Γιαμπάς άνασήκωσε σταχτοπράσινο τό  
μούτρο του ώς τό ταβάνι, άφουγκράζεται θαρρεῖς τούς κρυφούς  
λογισμούς τοῦ Καρδερίνη, τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς του ἄν  
εἶναι ταραγμένοι, τόν ζυγιάζει τρομερός στή ζυγαριά τῆς δι-  
καιοσύνης· ή χερούκλα του σφίγγει τ' ασπρο μπαστούνι, νύχια  
σκληρά και γαμψά καθώς τοῦ άρπαχτικοῦ, κι ή άλλη του  
χερούκλα βαραίνει δεσποτικά τοῦ Καρδερίνη τόν ώμο:  
«"Έχεις, βλάμη, ιερά ύποχρέωση!» Γκούχ! γκούχ! γκούχ!  
τό άναγνωρίζει πρόεδρε ιερά ύποχρέωση... μεταξύ μας, πῶς νά  
γίνει, έ; «Νά γίνει, πρέπει νά γίνει, βλάμη!» Αν τή συγυρίσει  
ό λοχαγός ή καμπουρίτσα σοῦ χάρισε αύτοστιγμεί τό διαζύ-  
γιο». Μά δέν παλάβωσε ό Καρδερίνης πρόεδρε νά παραπετά-  
ξει τ' άποκούμπι του, σά νά λέμε τό ΙΚΑ του, γιά νά φορέ-  
σει τό στεφάνι σέ κείνη τήν ἐπιπόλαια, τήν ἀστατη. Και τόν  
ἴδιο τόν δυστυχή πατέρα της ἐπρόδωσε, τό ταμείο τοῦ ξά-  
φρισε. Πῶς μπορεῖς νά τῆς έχεις ἐμπιστοσύνη πρόεδρε; «Χμ,

δέν μπορεῖς, δέν μπορεῖς!» μουρμούρισε ὁ Γιαμπάς συλλογι-  
σμένος. "Εμ κι ὁ Καρδερίνης αὐτό ύποστηρίζει πρόεδρε, ὀρθῶς  
τήν ἀποκλήρωσε ὁ πρόεδρος. «Κι ἐσύ 'σαι συμφεροντολόγος  
ξετσίπωτος!» ἀνακάθησε ὁ Γιαμπάς. «"Αχ, ή ἀγάπη μετράει,  
πρόεδρε. Δέ μετρᾶνε τά στεφανοχάρτια, μόνο ή ἀγάπη!»  
«Χμ!» ἔκαμε ὁ Γιαμπάς. Γιατί νά ποῦμε τούς καταστρέφει  
τήν ἀγάπη ὁ πρόεδρος, γιατί; κλαψούρισε ὁ Καρδερίνης, κι  
ἐνπάση-περιπτώσει πόσα καθάρισε ὁ πρόεδρος; ψωροδεκάρες  
καθάρισε, ὁ μαυρο-Καρδερίνης κουβέρτα δέν ἔχει νά σκεπα-  
στεῖ ὁ δόλιος στή βαρυχειμωνιά κι εἶναι ἄρρωστος πρόεδρε,  
γκούχ! γκούχ! πεθαίνει... τά πραματάκια πού τοῦ ληστέψανε  
οἱ δύο ἄπιστοι εἶναι τό βιός του πρόεδρε, «σέ ίκετεύω, κράτα  
τό πιστόλι ἅμα τό γουστάρεις γιά τόν κόπο σου καί δῶ' μου τά  
παλιοπράματα πού σου ἀκουμπήσανε... ἄντε, κράτα καί τήν  
τηλεόραση, πρόεδρε, χαλάλι σου!»

«'Εμένα κατηγορεῖς, ἀχάριστε;» Μιά γερή σκουντιά κι ὁ  
Καρδερίνης ἀπό τό τενεκέδι τοῦ Μανολάκη βρέθηκε κατά-  
χαμα πλάι στίς μπότες τῆς Βικτωρίας – μέ σπιρούνια μπότες,  
χοντρές δερμάτινες. Θεόρατος πάνω του ὁ πρόεδρος κραδαίνει  
στά στραβά τή μαγκούρα του: «'Εγώ πού σέ προστατεύω,  
θεομπαίχτη, τ' ἀποκούμπι σου!... Κι ἔχτες, ἀλήτη, μέ ξανα-  
πρόδωσες!»

«"Οχι, ὅχι, πρόεδρε», ψέλλισε, «νά μή δοῦνε στεφάνι τά  
κορίτσια μου!»

«'Εγώ ύπονομεύω, λέει, τό κοινωνικό καθεστώς, ἐγώ! ψι-  
θυρίζω, λέει, ἀνατρεπτικά ἀνέκδοτα – στό λοχαγό τόν μπό-  
για, ψεύτη, μέ κάρφωσες γιά νά γλιτώσεις τό ξύλο στήν ἀνά-  
κριση».

Βαλαντωμένη στό κλάμα ή Βικτωρία κλώτσησε τόν Καρ-  
δερίνη μέ τή χοντρή της μπότα: «Θά σέ πεθάνει ὁ βρωμοχα-  
φιές! Πάρε τόν Κυριάκο στό τηλέφωνο, μωρέ πρόεδρε, τηλε-  
φώνα στόν Κυριάκο νά τόνε κρεμάσει στό τσιγκέλι ἀνάποδα».

‘Οπωσδήποτε ή Μαριάνα κατάφερε νά ἡρεμήσει πάλι τόν

πρόεδρο. Τόν κάθισε, τοῦ βόλεψε τό μπαστούνι ἀνάμεσα στά σκέλια, τοῦ χαιδεύει τό κούτελο. Τέλος, τοῦ 'βαλε στά χέρια τήν τράπουλα – τά δάχτυλά της εἶναι μακριά καί λεπτά δίχως τοσοδά ψεγάδι, δάχτυλα καλλιτέχνημα ἴδανικά. Καί ἀμήχανος ὁ ἀντιπρόεδρος ξερόβηξε: «Πρέπει ν' ἀρχινίσει ἡ γενική συνέλευση, πρόεδρε».

«Εἰκόσαρικο τό τσίπ!» Ο Γιαμπάς συννεφιασμένος μοιράζει φύλλα στόν ψηλέα, στόν ἀντιπρόεδρο, στό Μανολάκη – ξανά κολλητά στό στέρνο τους ψηλαφοῦν τά τραπουλόχαρτα. Κουδούνισε τό τηλέφωνο κι ἡ Μαριάνα πού τό σήκωσε ψιθυρίζει στό αὐτί τοῦ πρόεδρου, τοῦ ἔχωσε στή χούφτα τό ἀκουστικό. «Μπρέ, καί μεῖς νομίσαμε πώς σέ σκοτώσανε στή διαδήλωση... ὁ κάλπικος παράς δὲ χάνεται, χό-χό!» γελάει χοντρά ὁ πρόεδρος κι ἀκούει στό τηλέφωνο, καθετόσο ἐπικυρώνει: «Ναι... καλά... ναι... βέβαια... ἔγινε!» Τό μονόδρομο τηλεφώνημα γρήγορα τελείωσε κι ὁ πρόεδρος ἀκούμπησε βαριά πάνω στό τραπέζι τίς παλάμες του· μέ τό κεφάλι καταπίσω στοχάζεται ἀσάλευτος, καθαρίζει πότε πότε τό λαρύγγι του: χμ!... χμ!... Δοιπόν κι ὁ Καρδερίνης ξεσκονίζει δυνατά, ντάπ! ντάπ! τή σταχτιά καμπαρντίνα του, διπλάρωσε τή Βικτωρία καί μουρμούρισε ἀδιάφορα ἀλλά γλυκά:

«Ἐκεῖνο τόν Κεχαγιά τό λοχία, κούκλα μου... νά σέ χαρῶ, τόν Κεχαγιά, καλέ κούκλα μου, δέν τόνε λένε Κυριάκο, ἔ;»

«Τόν κακό σου καί τόν ἀνάποδο, συμφεροντολόγε ἀλήτη!»

Τώρα ὅμως στά γραφεία τοῦ "Φάρου" ἔχει ἐπικρατήσει ὁ πυρετός τοῦ συναγερμοῦ. Τά μέλη σέρνουνε τά ποδάρια τους, βροντάνε τά μπαστούνια ἡ βαράνε δοκιμαστικά τά κλαρίνα, γρατσουνάνε χορδές σέ μπαγλαμαδάκια μπάντζα μαντολίνα, ἔτοιμάζονται νά ἔξορμήσουνε ὅμαδικῶς μέ τούς πλασιέδες. Μπάμ!... μπάμ!... μπάμ!... σημαδεύει μέ ἐπίσημο ρυθμό ἡ γκρανκάσα τίς προσταγές τοῦ πρόεδρου – πέφτουνε βροχή: 'Απαγορεύεται νά πουλήσουνε κι ἔνα φύλλο τοῦ "Φάρου",

ἀλλιώτικα θά ἐκτεθεὶ πολιτικῶς τό περιοδικό τους ἡ ραχοκοκαλιά τῆς παράταξης! προστάζει ὁ Γιαμπάς ἀπό τό θρόνο του· ώστου παρέλθουνε οἱ πονηρές ἡμέρες μοναχά μουσική καὶ πιατάκι, συνεννοηθήκανε; Ἔγινε πρόεδρε! πειθαρχικά τά μέλη ὅμοφωνοῦν καὶ κουρντίζουνε τά ὄργανα. Ἀπαγορεύεται ν' ἀγκυροβολήσουνε, μόνο κίνηση, ἀδιάκοποι ἐλιγμοί καὶ κίνηση, προστάζει μέ στρατιωτική ἀκριβολογία ὁ Γιαμπάς· συνεχῶς θά περιπολοῦν σέ καφενεῖα ταβέρνες ζαχαροπλαστεῖα μπακάλικα χασαπιά μανάβικα καὶ σέ σπίτια σπίτια σπίτια, θά τρυπώνουν στίς αὐλές στίς κουζίνες στίς κάμαρες καὶ καθόλου ἐκκλησία σήμερα, ὅποιος παρακούσει διαγράφεται, «δέ μᾶς ἐνδιαφέρουνε σήμερα τά γεροντάκια καὶ οἱ ἀγαθιάρηδες», προστάζει ἀπειλητικός ὁ Γιαμπάς, τό καταλάβανε; «Τό καταλάβαμε, πρόεδρε, ἔγινε!» Θά σκορπίσουνε στίς συνοικίες, Ποδαράδες Γκύζη Κολοκυθού Παγκράτι Γαργαρέτα Θυμαράκια, σ' ὅλες τίς συνοικίες, τήν εύθυνη τῆς περιφέρειας τήν ἀναλαβαίνει ὁ ἀντιπρόεδρος. «Στούς ὁρισμούς σου, πρόεδρε, παρών!» Τί ἄνεμος φυσάει στά πνεύματα, ἀπαιτεῖ νά γνωρίζει ὁ πρόεδρος, τί κουβεντιάζουνε γιά τή φοιτητική ἐξέγερση, γιά τό παράνομο ραδιόφωνο, μήπως κατεβοῦνε αὔριο στή διαδήλωση; «θέλω σφυγμομέτρηση τῆς λαϊκῆς καρδιᾶς». Ἔγινε, ἔγινε πρόεδρε! «Ἐλεῆστε ἀδέρφια μου καὶ καλή λευτεριά – αὐτό! συνεννοηθήκαμε; νά προκαλοῦνται συζητήσεις νά φανερωθοῦνε οἱ λογισμοί. "Ως τό βράδυ θά μοῦ ἀναφέρετε μέ τήν πάσα ἀκρίβεια!" προστάζει ὁ Γιαμπάς τσεκουράτα. Καί θέλει ντοκουμέντο τίμιο πρός τό συμφέρον τῆς παράταξης, ὅχι ἀδιαλλαξίες γιά τό βασιλιά καὶ πρασινάλογα ἀντιπρόεδρε, ὅποιος ξαναπεῖ διασπαστικές κουταμάρες διαγράφεται! Τίμιο καὶ τίμιο πρόεδρε προέχει ἡ παράταξη, συναινεῖ ὁ ἀντιπρόεδρος. Συναινεῖ καὶ ἡ γκρανκάσα: μπάμ! Ὁ Γιαμπάς ξεπροβόδώνει τή γενική συνέλευση: «Νά πάτε στό καλό, σαΐνια μου, καὶ προσεχτικά... ἔχει νά πλέξει τό μοσχάρι στό αἷμα».

Στά γραφεῖα τοῦ "Φάρου" ήσυχία· ἀπόμεινε μόνο ἡ ἡγεσία.

«Μαριάνα, ὁ βλάμης νά μή φύγει, τόν χρειάζομαι», παράγγειλε ὁ Γιαμπάς καὶ μέ τίς παλάμες στό τραπέζι ἀσάλευτος στοχάζεται. Γύρισε κάποτε κατά τό παράθυρο, ἀπλώνει στό κενό τή χέρα του. «Ποῦ εἶσαι, Βικτωρία;... Δίχως σύμπνοια θά καταστραφεῖ ἡ παράταξη, οἱ μέρες εἶναι πονηρές. "Ας συσπειρωθοῦμε σάν τίς κληματόβεργες".

«Κι ἐγώ κληματόβεργα... κι ἐγώ, μωρέ πρόεδρε!» κλαίει καὶ γελάει ἀπό περηφάνια ἡ γυναίκα του, μέ λαχτάρα τοῦ φιλάει τά δάχτυλα.

‘Ο Λεωνίδας καὶ ὁ Μανολάκης θά ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ, θά διανυχτερέψουνε. Καί θά τούς συνοδέψει ἡ Βικτωρία, παραγγέλνει τώρα ὁ Γιαμπάς μέ περίσκεψη, «λεπτή ἀποστολή στοῦ λύκου τό στόμα, μόνον ἄνθρωποι δικοί μας θά τή βγάλουνε πέρα». «Πρόεδρε, ὁ Λεωνίδας εἶναι πιτσιρικάς. Νά πάω ἐγώ καλύτερα;» προσφέρθηκε ὅλος αὐταπάρνηση ὁ ἀντιπρόεδρος. Μήτε τό συλλογίστηκε ὁ Γιαμπάς: ὅχι, ὅχι, εἶναι περασμένος στά χρόνια ὁ ἀντιπρόεδρος, θά προξενήσει κακή ἐντύπωση, ὑποψίες. «Ἐγώ εἶμαι εἴκοσι τριῶ χρονῶ», λέει μέ καμάρι ὁ ψηλέας. «Μπράθο, ὅ, τι πρέπει, ἀγόρι μου!» λέει ὁ Γιαμπάς, καὶ πόσω εἶναι ὁ Μανολάκης, ἔ; «Τριάντα ἔξι, πρόεδρε». «Κι ἐγώ τριάντα ἔξι εἶμαι, πρόεδρε», λέει μέ κάποιο κατακάθι πικρίας ὁ ἀντιπρόεδρος. «Ο Μανολάκης ὅμως εἶναι σπανούλης, μοιάζει μέ δεκάξι», φαχουλεύει ὁ Γιαμπάς τοῦ Μανολάκη τά μάγουλα καὶ χαμηλώνει συνωμοτικά τή φωνή: θά στείλουνε ἀμέσως τό τηλεγράφημα συμπαραστάσεως πρός τήν κυβέρνηση νά δημοσιευτεῖ στίς ἐφημερίδες αὔριο, θά τό ὑπογράψει ὁ ἀντιπρόεδρος. «Ἐγώ εἶμαι ἀντιφασίστας, πρόεδρε!» «Προέχει, ἀντιπρόεδρε, ἡ σωτηρία τῆς παράταξης». Καί καλοῦ κακοῦ ὁ ἀντιπρόεδρος ἄς δώσει στό μαντολίνο του

μιά πρόσα “Τ’ ἀϊτοῦ ὁ γιός”, δέν ξέρεις ποτέ τί γίνεται...  
Βικτωρία!

«Ναί, καρδούλα μου, πρόεδρε!»

Τρία κατοστάρικα στή Βικτωρία γιά νά ψωνίσει τό σουτιενάκι της, κι ἐπιπλέον ἔνα ἔνα τῆς μετράει ὁ πρόεδρος τά πέντε χιλιάρικα πού ἀνάσυρε ἀπό τήν τσέπη. «”Οχι καλπουζανιές, Βικτωρία, εἴπαμε!» – διότι αὐτή τή φορά τήν ἔγδαρε ὁ πρόεδρος, θά τήν παραδώσει στόν Κυριάκο. Καί γιά νά ’ναι σίγουρος ὁ πρόεδρος, νά τοῦ ὅρκιστεī ή Βικτωρία στό φῶς της. Στό φῶς της τοῦ ὅρκίζεται καί διπλώνει κατοστάρικα χιλιάρικα μέσα στόν κόρφο της, θριαμβευτικά κοιτάει τή Μαριάνα πού ’χει κιτρινίσει. Μόλις θά εἰσχωρήσουνε Λεωνίδας Μανολάκης Βικτωρία, παραγγέλνει ὁ πρόεδρος, θά χαρίσουνε στήν ὄργανωτική ἐπιτροπή τά τρόφιμα ἐκμέρους τοῦ πρόεδρου. «Βικτωρία, πέντε χιλιάδων τρόφιμα προσφέρει ή παράταξη. ”Αλλη μιά καλπουζανιά καί χάθηκες!» «Νά μήν ξημερώσω, πρόεδρε!» Καί προσοχή, μοναχά ἐπαναστατικά τραγούδια ἔκει, παραγγέλνει ὁ πρόεδρος, «γιά παῖξε, Μανολάκη, νά σ’ ἀκούσω “Βόλγα Βόλγα”». Κατιτί κλαψιάρικο στενάζει τρίζοντας τοῦ Μανολάκη ή φυσαρμόνικα. «Εῦγε!» λέει ὁ Γιαμπάς, γιά ν’ ἀκούσει καί τό Λεωνίδα “”Οτσιτσόρνια!”. Γρατσούνισε καί ὁ ψηλέας κατιτί λυπητερό στό μπάντζο του. «Εῦγε!» λέει ὁ Γιαμπάς καί τούς ξεπροβοδώνει μέ εύχές μέ παραινέσεις: νά τό μηνύσουν ἐμπιστευτικῶς στήν ὄργανωτική ἐπιτροπή, θά γίνει σφαγή. Κανένας δέ θά κατηγορήσει αὔριο τόν πρόεδρο! ‘Ο πρόεδρος τά εἰδοποίησε ἐγκαίρως τά παιδιά μας ὅτι θά τά σφάξουνε... «Φύγανε, Μαριάνα; Ποῦ εἶναι κείνος ὁ έλαμπης;»

Δίπλωσε κι ή Μαριάνα μέσα στόν κόρφο της ἔνα πεντακοσάρικο πού τῆς χάρισε ὁ πρόεδρος, μαζί μέ δυό φιλιά στό μάγουλο, γιά νά ψωνίσει ἀπό τίς μπουτίκ σουτιενάκι. Πειραγμένη κι ἀκατάδεχτη ἀγναντεύει τό δρόμο ἀπό τό παράθυρο, ἔκει ὅπου ὁ Γιαμπάς τήν πρόσταξε νά στέκει. Στήν ἄλλη

πάντα τοῦ γραφείου, σιμά στήν πόρτα, ὁ Καρδερίνης ἔχει φωλιάσει μέσα στή φαρδιά ἀγκαλιά τοῦ πρόεδρου, πού χτυπάει καὶ τὸν ἀέρα μέ τό μπαστούνι του ὀλόγυρα. «Ἐντάξει, πρόεδρε, στό παράθυρο... δέ μᾶς ἀκούει», τοῦ ψιθύρισε.

Κι ὁ Γιαμπάς τοῦ ψιθυρίζει: μπορεῖ νά γίνει κάτι, μέ τό ἀζημίωτο, καμά δεκαπενταριά χιλιάρικα... ἀφοῦ ἐνδιαφέρεται ὁ βλάμης, θά μάθει ὁ Γιαμπάς ποῦ τ' ἀκουμπήσανε, «νοικοκυριό κομπλέ σου σηκώσανε, καψούρη, πάνω ἀπό ἑκατό χιλιάρικα». Παλιοπράματα πρόεδρε σαβούρα, τό πολύ νά θυσιάσει ὁ Καρδερίνης δυό τρία χιλιάρικα ἐπειδή τὸν ἀφήκανε γυμνό στό ἔλεος, γι' αὐτό ἐνδιαφέρεται – καὶ μέ τρόπο τοῦ πέρασε στή χούφτα τά κλειδιά καὶ τήν ταυτότητα τῆς νεαρῆς μαμᾶς. «Τηλεόραση, ψυγεῖο, ραδιόφωνο, κουστούμια – παλάβωσες, βλάμη; Δέν τό ρισκάρω ἐγώ στό τσάμπα, δώδεκα χιλιάρικα ἀκατέβατα!» Φαχουλεύει μέ τρόπο ὁ Γιαμπάς τά κλειδιά τήν ταυτότητα, τά ἕκρυψε στήν τσέπη του: «Δέν ἀξίζουνε, ἵσα ἵσα ὁ μπελάς καὶ τό ρίσκο, βλάμη... Πότε;» «Φρέσκα εἶναι πρόεδρε, στό Πολυτεχνεῖο μπροστά προλίγου κοσμοχαλασιά». «Μπελαλήδικες δουλειές, σου βγαίνουνε καὶ τζίφος, κάνα τρύπιο πάπλωμα. "Οχι, ὅχι!" κουνάει ὁ Γιαμπάς τό κεφάλι ἀνυποχώρητος, χτυπάει τὸν ἀέρα ὀλόγυρα μέ τό μπαστούνι. «Γιατί δέ σ' ἀκούω, Μαριάνα;» 'Από τό παράθυρο ἡ Μαριάνα τίναξε καταπίσω περήφανα τά κόκκινα μαλλιά καὶ σιγομουρμουράει ἔνα τραγουδάκι· ἔβγαλε ἄξαφνα τή γλώσσα της στόν Καρδερίνη πού ίδροκοπάει ψιθυριστά νά μεταπείσει τόν πρόεδρο: ἥτανε καλοντυμένη ἡ χήνα, κρατοῦσε ἀγκαλιά ἔνα μυξιάρικο δέν τό πήρε πρέφα, μέσα ἀπό ταγάρι... δέ βλέπει τήν ταυτότητα ὁ πρόεδρος; σύσταση ἀριστοκρατική Κολωνάκι πρόεδρε! «Ἔχει δυσκολίες, βλάμη. Μπορεῖ νά μετακόμισε. "Οχι, ὅχι, ὅχι!" Τοῦ χάιδεψε τόν ὄμο ο Καρδερίνης: ἐάν ἐνεργήσει ἀστραπιαῖα ὁ πρόεδρος, σύσσωμη ἡ ἀστυνομία ἐνεπιφυλακή καταδιώκει τήν ἀναρχία σήμερα, ὁ δρόμος ἀνοιχτός... ἃς μήν ἥτανε ο Καρδερίνης ὄργανο, μήτε γιά διακόσα

χιλιάρικα δέν τό χαράμιζε τέτοιο κελεπούρι. Μά εἶχει ἐμπιστοσύνη, δέν θά τόν ἀδικήσει ὁ πρόεδρος, «σέ παρακαλῶ, κάνα δυό χιλιάρικα μπροστάντζα, πρόεδρε, μ' ἀφήκανε οἱ δυό ἄπιστοι ταπί».

Ψού-ψού-ψού-ψού, τά βρήκανε, δώκανε τά χέρια κι ἡ Μαριάνα πού τούς παρακολουθεῖ κάτω ἀπό τίς μακριές βλεφαρίδες της σταμάτησε τό τραγούδι... Ἀπό Δευτέρα ἔάν μάθει κάτι ὁ πρόεδρος, ποῦ ἀκουμπήσανε τό βιός τοῦ Καρδερίνη... ὅχι, ἀποκλείεται νωρίτερα! ἐδῶ χαλάει ὁ κόσμος, κηρύχτηκε ἐπανάσταση, ἃς ὑπομονέψει ὁ βλάμης. Καί μεγαλόψυχα ὁ πρόεδρος τοῦ χάρισε μπροστάντζα ἔνα πενηντάρι. «Χάθηκες, βλάμη, ἃν δηγεῖ τό κελεπούρι τζίφος. Γραμμάτια σύν τόκοι, θά σέ χώσω στή φυλακή, δέ μοῦ γλιτώνεις! Κι ἀπό Δευτέρα ὁ Μένιος δέ θά 'ναι ὑπουργός γιά νά σέ ξαναβγάλει, θά κάνετε παρείτσα πίσω ἀπό τά σίδερα... Μαριάνα, τηλεφώνα στό Γεράσιμο. Νά 'ρθεῖ ἀστραπιαῖα ἔχουμε δουλειά!» Κι ὁ Γιαμπάς σαρκαστικά χαμογέλασε λές καί θωροῦνε τ' ἀσπρουλιάρικα μάτια του τόν Καρδερίνη πού χλόμιανε σάν τό κερί τοῦ ἐπιτάφιου, ἄδραξε στήν πόρτα τή μπετούγια. «Σέ κοροϊδέψανε, βλάμη, δέν ἔφυγε στή Γερμανία... οὐαί καί ἀλίμονο ἃν σέ τρακάρει πουθενά, σοῦ τό χρωστάει. Εἶναι καί μαχαιροβγάτης...»

Στό βάθος στήν πλατεία Ὄμονοίας τά συντριβάνια πηδᾶνε πανύψηλα στόν ἥλιο τοῦ ἀπομεσήμερου στραφταλίζουνε τά νερά τά γκρίζα κράνη – ἀστυφύλακες κυνηγᾶνε μέ τά ρόπαλα ἔνα μπουλούκι διαδηλωτές πού τρέχουνε πρός τήν ὁδό Τρίτης Σεπτεμβρίου. Ἔξω ἀπό τό ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως κρανοφόροι σέ παράταξη ἀσάλευτοι. Καί μολοντοῦτο, λίγο παρέκει, τό πλῆθος μπροστά στό Πολυτεχνεῖο ἔχει ἀπλωθεῖ, πλημμυρίζει τώρα τήν ὁδό Πατησίων ὡς πέρα ἀπό τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο. Τό ξεφάντωμα τῆς λευτεριᾶς...

ΤΟ ΚΟΜΠΟΛΟΪ τοῦ μαστρο-Μπαμπᾶ, κεχριμπαρένιες χάντρες κίτρινες μέ πορτοκαλιά νερά, ἵριδίζει ἔνα φωτοστέφανο ἀνάμεσα σέ μιά Ταναγραία κι ἔνα πιάτο χινέζικο. Λιαχτίδες χτυπᾶνε λοξά ἀπό τή γρίλια τήν κρυστάλλινη βιτρίνα καί τά κομψοτεχνήματα φεγγοβολᾶνε στοιβαγμένα ἐτερόκλητα — μυροδοχεῖα ἀπό ἀλάβαστρο, παλάσκες ἀσημοκαπνισμένες, μανικετόκουμπα, πιστόλες, μπρούντζινα θυμιατήρια, ἐνώτια, περιδέραια, λυχνάρια, δαχτυλίδια, νομίσματα, γιορντάνια μαλαματένια, ρολόγια μέ καπάκι καί καδένα, ἀφρικάνικα ξόανα, πόρπες καί σταυροί ἀδαμαντοκόλλητοι, χάλκινα καί πήλινα εἰδώλια, ταμπακέρες ἀπό κυπαρίσσι ἀπό πλατίνα ἀπό φίλντισι — μιά ζούγκλα καλλιτεχνικοῦ ἀποθησαυρισμοῦ διαλαλεῖ πώς ὁ Μένιος Κατσαντώνης εἶναι φανατικός συλλέκτης· τό ἴδιο διαλαλεῖ καί τό εύρυχωρο σαλόνι του — μάλλον αἴθουσα ἐκκεντρικοῦ μουσείου: ἔπιπλα ἐποχῆς ἀνάκατα, βικτωριανά γιαπωνέζικα αὐτοκρατορικά σπανιόλικα, ἐλαφοκέρατα κιλίμια πίνακες χαρακτικά κεντήματα καί τάπητες στούς τοίχους, πέρσικα χαλιά καί φλοκάτες μετσοβίτικες στό πάτωμα... Σ' ἔνα ἀνάκλιντρο τῶν Λουδοβίκων, πλάι στό πελώριο ραδιογραμμόφωνο, ἀναπαύεται ὁ γαλανομάτης μυστικός μέ τά χέρια σταυρωτά στήν κοιλιά πάνω στό περίστροφο. Καί δέν ξεκολλάει ἡ

ματιά του ἀπό τὸν Καρδερίνη, πού χει πιά σκεβρώσει ἐμπρός στή βιτρίνα.

«Δέν πᾶς στό καλό, πατριωτάκι! Σέ δέχτηκε ὁ ὑπουργός».

Μελιστάλαχτος τοῦ ἔξηγει ὁ Καρδερίνης πώς αἰφνιδίως βάρεσε τό τηλέφωνο, τηλεφωνάει στὸν ξάδερφο ὁ κύριος Πρόεδρος ἀπάνω πού ὁ Καρδερίνης σήκωνε τό μπατζάκι του, γκούχ! γκούχ!... ἀπομεῖναν ἐκκρεμές τά οίκογενειακά. Θ' ἀνοίξει ὁ ξάδερφος νά τὸν φωνάξει στό γραφεῖο του...

«Πάει ἔνα μισάωρο πού σέ σκόλασε, δέν τηλεφωνάει πιά στὸν Πρόεδρο. Θέλει ὁ ὑπουργός νά δεῖ τό μπατζάκι σου;... σίγουρα;»

«Ἄνοιξε καὶ ρώτα τον, ρέ συνάδερφε!» Πίσω ἀπό τήν κλειστή τζαμόπορτα τοῦ γραφείου ὁ Μένιος Κατσαντώνης ἀκόμα βροντοφωνάζει θεληματικά στό τηλέφωνο.

«Καὶ τί ἔχεις κάτω ἀπό τό μπατζάκι σου;»

«Ἄνακατώνεσαι στά οίκογενειακά, ρέ συνάδερφε!»

Αγκάθι ἐκεῖνο τό “ρέ συνάδερφε”, δάγκωσε τό καστανό μουστακάκι του: «Ἀφοῦ γελοῦσε ὁ ὑπουργός... τό πρωί δέ σου παράγγειλε μόνο ἐάν ἔχεις κατιτί σοβαρό; Τράβα φύγε, λέω, μή βρῶ κι ἐγώ τό μπελιά μου, πατριωτάκι!»

Ἡ γριά ὑπηρέτρια φέρνει στό σαλόνι καφέ καὶ μπισκότα σέ δίσκο ἀσημένιο· τ' ἀκούμπησε σ' ἔνα τραπεζάκι ἐξάγωνο μέ ἐνθετα ἀπό ἐλεφαντόδοντο. Σά νά τὸν ἐγκαρδίωσε ἡ σιωπηλή παρουσία της ὁ Καρδερίνης κάθησε ἐπιτέλους ἄκρη ἄκρη σέ μιά πολυθρόνα ροκοκό, τέντωσε τά πόδια νά ξεμουδιάσουνε — τσαλαπατημένα τά παπούτσια του ἀγυάλιστα.

«Ἄννα, εἶπε ὁ ὑπουργός νά τὸν φιλέψεις;» ἀνασηκώθηκε ὁ γαλανομάτης ἀπειλητικός δυό σπιθαμές κοντούλης στό ἀνάκλιντρο. Καί στ' ὅργιλο του γνέψιμο ἡ ὑπηρέτρια πῆρε τό δίσκο ἀπό τό τραπεζάκι, στό κατώφλι πίσω ἀπό τήν πλάτη του σταυροκοπήθηκε. Ζόρικος χαϊδεύει τό περίστροφο: «Ρέ πατριωτάκι, εἶσαι καὶ σεσημασμένος. Τόσοι θησαυροί... ἔχω εὔθυνη ἐγώ ἐάν μᾶς σουφρώσεις τίποτα».

‘Ο Καρδερίνης σηκώθηκε, ἔστρωσε μέ τήν παλάμη τό βελοῦδο τῆς πολυθρόνας καὶ κόλλησε τή μύτη του ἔσανά στήν κρυστάλλινη βιτρίνα· δέ φεγγοβολάει πιά, ὁ ἥλιος ἔχει τραβηχτεῖ ἀπό τή γρίλια. Εἶναι ὄμως καὶ τοῦτος ὁ μυστικός ἀνοικούμητος:

«Ρέ πατριωτάκι, γιά βάλε τά χέρια στίς τσέπες... Μπράβο! Ζαλίστηκα νά παρατηρῶ μήπως τρυπώσεις πουθενά τά δάχτυλα».

Πρόβαλε ἀπό τό γραφεῖο του ὁ Μένιος Κατσαντώνης. Ήρόμπα του μεταξωτή χρυσοκίτρινη μακριά ὡς τούς ἀστράγαλους, τά μαλλιά σέ φιλεδάκι. Εύθυτενής, παράστημα καὶ χαρακτηριστικά ἀρρενωπά σχεδόν ἀγροΐκα — ἂν ἔξαιρέσεις τά μάτια του, ἄχρωμα κι ἀνέκφραστα ἴδια ψόφια ψάρια, ὄμορφάνθρωπος μέ πλατιά ἀπήχηση.

«"Α, ἐδῶ εἶσαι ἀκόμα;..." Έλα δυό λεφτά, ἔχουμε κάποιο ζητηματάκι».

Καί τό γραφεῖο τοῦ Μένιου Κατσαντώνη μοιάζει μέ παλαιοπωλεῖο κατάμεστο — διστάζεις νά σταθεῖς, νά κουνηθεῖς ἢ νά γγίξεις μήπως προξενήσεις καμιά ζημιά στά ἐκθέματα. Ο Καρδερίνης, ώστόσο, μόλις ἔκλεισε ἡ πύρτα σωριάστηκε σ' ἓνα δεσποτικό θρονί σκοροφαγωμένο μέ σκαλιστά χερουβείμ στό ἐρεισίνωτο.

«"Ας εἶσαι ὑπουργός, θά σέ μαλώσω, ξάδερφε! Σάν περιγελᾶς τόν κίνδυνο φέρεσαι ἐπιπόλαια. Κόκκινο ἐκλαμπρότατο σ' ἔβρισε ὁ μπόγιας... Γιά γέλια εἶναι, ξάδερφε;"» Ο Μένιος Κατσαντώνης ξεψυλλίζει τό περιοδικό "Newsweek" μπροστά σέ μιά βιβλιοθήκη χαμηλή γεμάτη στό πάνω μέρος της ἀγαλματάκια πορσελάνες κηροπήγια μινιατοῦρες εἰκονίσματα. Τράβηξε ὁ Καρδερίνης τό μπατζάκι του: «Κοίτα, κοίτα!... γκούχ! γκούχ! γκούχ! Καλάμια, παΐδια καὶ πλευρό-

νια, πέντε ώρες μέ αργάζανε οι δάρτες προσχάριν σου, γιά νά σέ προδώσω αἰσχρά... Κι ἂν ἔστειλε τελεσίγραφο ό στόλος, ε; "Αμ ό παλιο-Γιαμπάς;"

Χαμογελώντας ό Μένιος Κατσαντώνης μάζεψε ἀπό μιά κουνιστή πολυθρόνα βιεννέζικη και τό περιοδικό "Time". Τά δυό ἀμερικάνικα περιοδικά βρεθήκανε στό χέρι του Καρδερίνη – ὅπως τῆς νυχτερίδας κοκαλιάρικο. Και στά δύο ἀπό μιά γελαστή φωτογραφία του Μένιου Κατσαντώνη κοντά στίς σκυθρωπές μορφές του δικτάτορα του πρωθυπουργοῦ του· και παράλληλα, στιγμιότυπα ἀπό τή διαδήλωση τῶν φοιτητῶν τήν προπερασμένη Κυριακή στό μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου – ἀστυφύλακες ἐμπρός στό Νεκροταφεῖο ὑποχωροῦν ὕστερα ἀπό ἄγριο πετροβόλημα ἀτάκτως· διαδηλωτές ζητωκραυγάζουν στό πρόχειρο ὁδόφραγμα, καφάσια σκουπιδοντενέκεδες σανίδια, στή λεωφόρο Συγγροῦ· κρανοφόροι μέ ρόπαλα κακοποιοῦν διαβάτες στόν "Αγνωστο..." Ο Μένιος Κατσαντώνης ψάχνει τώρα στή μεγάλη βιβλιοθήκη του – ώς τό ταβάνι κατάφορτη μέ τόμους χρυσόδετους.

«Ποῦ τό μαθε, ξάδερφε, ό παλιο-Γιαμπάς πώς ἐμεῖς δέν ἀνταμώσαμε; Και ἀπειλεῖ θά σέ χώσουνε στή φυλακή τή Δευτέρα... Σέ παρακολουθοῦνε, ξάδερφε, σου χουνε μπλοκάρει τό τηλέφωνο και μή γελᾶς ἐπιπόλαια! Ο λοχαγός ό μπόγιας ξεκρέμασε ἀπό τό στρατηγεῖο του τό κάντρο του Πρόεδρου. Και τό στρατηγό τό Μιχαλάκη... τά τάνκς ἔστρεψε ἐναντίο σου. Νά τόν ἄκουγες πῶς ὑποκινοῦσε νά ρίξουνε τά τάνκς τόν Πρόεδρο!»

«Τόν ἄκουσα». Ο Μένιος Κατσαντώνης κατέβασε ἀπό τή βιβλιοθήκη ἔνα τόμο χοντρό, τό ντύμα δερμάτινο· τόν φυλλομετράει στά πεταχτά διαβάζει κι ἔχει πιά γλυκάνει ή θωριά του σά νά πέρασε πάνω της ἔνα σφουγγάρι μέ ἀνθόνερο. «Φαιδρή ἀνάκριση. Δυό σκαμπίλια, κακομοίρη μου, και τί δέν ξέρασες! "Ο, τι γίνεται στό Σῶμα τ' ἀκούω και τό βλέπω!"

Αλαφιασμένη μιά ματιά ό Καρδερίνης λές γιά νά σιγου-

ρευτεῖ πώς δέν παραμονεύει ὁ κοντούλης μυστικός πίσω ἀπό τ' ἀδιάφανο κρύσταλλο τῆς πόρτας· ψιθύρισε: «Ξάδερφε, ἐσύ 'σουν στό τηλέφωνο;... πού ὁ κύριος λοχαγός σου λέει: ἔξαφανίσου χαφιέ στ' ἀρχίδια μου!... Μιά φορά ἐσένα δέ σέ πρόδωσα».

«"Οχι, φυσικά, ἐγώ... Γνωρίζουμε ἐπακριβῶς τίς κινήσεις του. Καὶ τά τάνκς τά κρατᾶμε ἀλυσοδεμένα, δέ θά ξαναμποῦν στήν 'Αθήνα, ἀπαγορεύεται», χαμογέλασε συγκαταβατικά κι ἀπόθεσε τόν δερματόδετο τόμο ἀνοιχτό πάνω στοῦ Καρδερίνη τά γόνατα. Δέν εἶναι βιβλίο ἀλλά σταχωμένα στό ντύμα φύλλα περγαμηνῆς λευκά μέ ξενόγλωσσα ἀποκόμματα ἀπό ἐφημερίδες καὶ περιοδικά· στό κάθε δημοσίευμα ἀπαρέγκλιτα καὶ φωτογραφία τοῦ Μένιου Κατσαντώνη. «"Έχεις πανικο-βληθεῖ. Δέκα λεπτά σέ δείρανε οἱ τρεῖς στρατονόμοι πρίν ἀπό τήν ἀνάκριση, ὅχι πέντε ὥρες, μή μοῦ παριστάνεις τό μεγα-λομάρτυρα... Δυστυχῶς ὁ Κυριάκος εἶναι κομπλεξικός καὶ ὀλιγοφρενής. Τόν ἀνεχόμαστε ἐπειδή μᾶς εἶναι χρήσιμος, ὡσπου θά μᾶς ἀναγκάσει νά τόν ἔξοντώσουμε... δυστυχῶς! Μέ σένα πές μου τί γίνεται; Μ' ἐκθέτεις κι αὐτό δέν τό ἀνέχομαι!"»

«"Ιιχ, ὁ παλιο-Γιαμπάς!» μαδάει ὁ Καρδερίνης τά μάγουλα, ρουφηγμένα δυό γοῦνες κέρινες, ἀναδεύει στό δεσποτικό θρονί ἀνάστατος — μήτε πού πῆγε ὁ νοῦς του, μωρέ ξάδερφε! Έφόσο καὶ τό λοχαγό τόν λένε Κυριάκο. «Ετσι; Κυριάκο δέν τόν λένε, ξάδερφε; «Οπως τόν Κεχαγιά νά ποῦμε συνονόματοι...»

«Ο Μένιος Κατσαντώνης κάθησε πίσω ἀπό τό γραφεῖο του στητός καὶ ἀπαιτητικός, ὑπουργός σωστός, τό μελαχρινό πρόσωπό του ἔχει ἄξαφνα μεταμορφωθεῖ· κάποια ἀπόφαση κυοφορεῖ δρακόντεια πού λαξεύει τό πηγούνι του πέτρινο — καὶ τέτοιος ρεμπεσκές ὁ Καρδερίνης ἀνοικοκύρευτος, λέει ὡμά ὀργισμένα, πόσες χρυσές εύκαιρίες δέν ἔξανέμισε! Χαρτοπαίχτης καὶ ρεμάλι, μπεκρής, ἀργόσχολος. «Ο, τι καὶ νά τοῦ χα-

ρίσεις τά σκορπάει στά μπουζούκια στόν ίπποδρομό. Ποτέ στή ζωή του δέν έργαστηκε! Τοιουτοτρόπως έκθέτει τό Μένιο Κατσαντώνη, δίνει λαβή στόν Κυριάκο και τούς σύν αὐτῷ, έπωφελούνται οι ἀνόητοι λοχαγίσκοι πού ἀντιπολιτεύονται τό Μένιο Κατσαντώνη...

«Ξάδερφε... τά λόγια τοῦ Γιαμπᾶ βγαίνουν ἀπ' τό στόμα σου!»

«Πικραίνεσαι. Ἀλλά φεῦ! εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια».

«Καί σένα σ' ἐπηρεάζει ὁ παλιο-Γιαμπάς!»

«Σοθαρολογῶ καί βιάζομαι!» ἔσμιξε ὁ Μένιος Κατσαντώνης τά ἐπιβλητικά του φρύδια. «Νά τί γυρεύω ἀπό σένα, μιά ἐλάχιστη ἔκδούλευση... Ἡ ἐλεγχόμενη φιλελευθεροποίηση πού ὑποσχέθηκε ὁ πρωθυπουργός ναυάγησε μέσα σ' ἔνα μήνα. Στή φουρτούνα φαίνεται ὁ καπετάνιος, καί ἐάν συνεχιστοῦν ἐπί ἔνα είκοσιτετράωρο οἱ ταραχές, ὁ Πρόεδρος θά τόν ἀπολύσει... Διάβασε τί γράφουν γιά μένα τά ἐγκυρότερα ξένα ἔντυπα: The Rising Fox... A Statesman of Tomorrow... Ὁ Πρόεδρος ἐπιθυμεῖ νέα ἰσχυρά κυβέρνηση πού θά διενεργήσει ὑπό τό κράτος τοῦ νόμου τίς ἐκλογές καί θά κερδίσει τίς ἐκλογές», μειδίασε αὐτάρεσκα. Τά ρουθούνια τοῦ Καρδερίνη πεταρίζουνε σάμπως νά τά γαργαλάει μέ τά ποδαράκια του χοριός. Ἐπίθωσε τό ντύμα μέ τίς περγαμηνές καί τά δυό ἀμερικάνικα περιοδικά πάνω σ' ἔνα μπρούντζινο σινί φορτωμένο μπακίρια – σαμοθάρι χουλιάρια μπρίκι τάσι μύλος τοῦ καφέ. Στό ὑπουργικό γραφεῖο, ἀνάμεσα σέ μιά στοίβα ἀπό κρατικούς φακέλους καί σέ τρία ψαλιδάκια γιά τά νύχια, μιά χρυσή κορνίζα – τό φωτογραφικό πορτραϊτο κάποιας καλλονῆς ἀνήλικης: μελαγχολία τῆς ἥβης, βλέμμα ἀπλανές στά σύννεφα, χείλια ὥριμα ἥδυπαθή. Ἀπό τήν Ἐκάβη σου – ἡ ἀφιέρωση, παιδιάστικα μαῦρα γράμματα, στό ἄσπρο μπλουζάκι πού σφίγγει ἐφαρμοστό ἔνα στῆθος τέλειο... «Διαρρήκτης, πλαστογράφος, ἐμπρηστής, χλεπταποδόχος, σωματέμπορος», ἀπαριθμεῖ ὁ Μένιος Κατσαντώνης ἀτενίζοντας ρεμβαστικά τήν κορνίζα.

«Τέσσερις καταδίκες σέ πολυετή φυλάκιση. Τόσο βεβαρυμένο τό ποινικό μητρώο!... ἀποκλείεται νά ἔξακολουθήσεις νά φέρεις τό ὄνομα Μενέλαος Κατσαντώνης. Διαρρήδην ἀποκλείεται!»

Χτύπημα διακριτικό στήν πόρτα... Ἡ γριά ὑπηρέτρια τσουλάει κοντά στό Μένιο Κατσαντώνη ἐνα στρογγυλό τραπεζάκι – χυμός λεμονιοῦ σέ πολυεδρική καράφα κρυστάλλινη, ἄφθονες ἀγγουρόφλουδες σέ φαρφουρένια κούπα μέ παγάκια· ὅμως ὅχι πιά καφές καί μπισκότα γιά τόν Καρδερίνη, μήτε ἐνα νερό. Ἀποφεύγει ἡ γριά τό βλέμμα του καί σκύβοντας τό λευκό σχεδόν φαλακρό κεφάλι γεμίζει ἀπό τήν καράφα τό μοναδικό ποτήρι – πολυεδρικό ἐπίσης κρυστάλλινο.

«Σ' ἐνα είκοσάλεπτο νά μέ περιμένει τ' αὐτοκίνητο. Εἰδοποίησε τό Νάκο, "Αννα!"

Στό σαλόνι ὁ κοντούλης μυστικός πασπατεύει τά κουμπιά στό ραδιογραμμόφωνο. Ἡ ὑπηρέτρια βγαίνοντας ἀθόρυβα ἔκλεισε τήν πόρτα· καί τήν ἴδια στιγμή ἀντήχησε ξανά πίσω ἀπό τό τζάμι ἐκεῖνος ὁ βαθύς ἀντρίκειος καημός:

...θά σημάνουν οἱ καμπάνες

«Ἐδῶ Πολυτεχνεῖο, ξάδερφε, νάταμας!... Γιατί δέν τούς κυνηγάει ἡ ἀστυνομία;» Λαχανιαστά ὁ Καρδερίνης, ὅσο ρουφάει γουλιά γουλιά ὁ Μένιος Κατσαντώνης τό λεμόνι, τοῦ ἀναπτύσσει πώς ὁ λοχαγός ἔχει φυτέψει παντοῦ χαφιέδες, σπιουνάρει καί τά πιό ἀξιόλογα προσώπατα, ποιός ξέρει τί λέρα εἶναι ὁ... – τοῦ γνέφει κατά τό σαλόνι μέ νόημα – ἐφόσο ξάδερφε ὁ λοχαγός ἔκαμε σκουπίδι τόν Πρόεδρο λέες καί εἶναι καμιά σουρουκλεμέ ὁ Πρόεδρος, τοῦ ὑπαγόρεψε τούς ὄρους ὁ μπόγιας παρουσία ὑφιστάμενοι καί κρατούμενοι, κι ἀπό τόν Κορυδαλλό, ἔτσι τοῦ γουστάρει, ἀμολάει δικασμένο τόν παλιο-Γεράσιμο, τόν διορίζει στέλεχος στό Σῶμα. Πῶς θά τόν καθαιρέσει ὁ Πρόεδρος, ἔ; Μολωλαβέ στ' ἀρχίδια μου, τοῦ λέει ὁ μπόγιας. Κάνουν πώς τόν γγίξανε, τό ἐπαναστατικό συμβούλιο θά κατεβάσει στήν 'Αθήνα τά τάνκες καί τότε, ξάδερφο

καί Πρόεδρο, τούς μπουζουριάσανε αύτοστιγμεί πού προφητεύει ό παλιο-Γιαμπάς. «'Αλυσοδένονται τά τάνκς, μωρέ ξάδερφε;... ἄχ, είσαι ἐπιπόλαιος, ἐπιπόλαιος!» ύψωσε ό Καρδερίνης τά χέρια. «"Εμ, γι' αύτό καί ή κωλο-ἀστυνομία ξεπιτούτου ἀδρανεῖ. Κόψε τους τό νερό νά κορακιάσουνε τά σκατόπαιδα ἐντός είκοσιτετραώρου, πού συνάξανε σύσσωμη τήν κόκκινη ἀναρχία στήν όδός Πατησίων καί βουρλίζουνται. Ποιός διατάξει τήν ἀστυνομία νά κοιμᾶται; 'Ο λοχαγός διατάξει γιά νά ἐκβιάσει τόν Πρόεδρο».

«'Η ἀστυνομία ἔκτελεῖ τυφλά τίς ἐντολές τοῦ Προέδρου», μόρφασε εἰρωνικά ό Μένιος Κατσαντώνης. 'Απόνα σκρίνιο, λεπτούργημα πλάι στό γραφεῖο του, ἀνάσυρε ἕνα ἀσημένιο καθρέφτη μέ τόν "Ἐρωτα στό φιλντισένιο χερούλι. 'Εξονυχιστικά καθρεφτίζεται — πηγούνι, μουστάκι, δόντια, φρύδια, κούτελο.

«Κι ἐγώ σου λέω, ξάδερφε, τί ἐννόησα ἔχτες στή διοίκηση πού μέ παραγουλιάσανε».

«Τί ἐννόησες;... 'Ο Κυριάκος νεφελοβατεῖ».

«Θά εἰσβάλουνε υπό τό πρόσχημα, θά τά κάμουνε κεραμιδαριό τά τάνκς».

«Τά τάνκς πειθαρχοῦν τυφλά στόν Πρόεδρο», τσιτώνει τώρα μέ τή γλώσσα του τό μάγουλο, τό μελετάει ή τό θαυμάζει στόν καθρέφτη — ό Πρόεδρος ἔχει διατάξει. Τά τάνκς αὔριο ἀπομακρύνονται. Στήν περιοχή τῆς πρωτεύουσας δέ θά υπάρχουν τάνκς. Τούς είναι πλέον ἄχρηστα στήν 'Αθήνα. 'Επτά χρόνια. Χάρις στά τάνκς ἐδραιωθήκανε. "Έγιναν καθεστώς. 'Ακλόνητοι... «Τί ἄλλο ἐννόησες;»

Γκούχ! γκούχ! ξύνει τό σημάδι στό κούτελό του ό Καρδερίνης — ἐννόησε... νά ξεκουμπιστεῖ ό πρωθυπουργός ό πιθηκάνθρωπος, ἐννόησε. "Ετσι λέει τό ἐπαναστατικό συμβούλιο, ἐννόησε. Είναι, λέει, φαυλοκράτης κι ό Πρόεδρος ἐπρόδωσε τήν ἐθνική ἐπανάσταση... κομμένη, λέει, ἐκλογές ἐπουδενί κυρ-Πρόεδρε. Ζήτω ή δικτατορία, λέει, ό ἀθάνατος Χίτλερ μᾶς

παραδειγμάτισε. Καί ὁ στρατιωτικός νόμος, λέει, νά ίσχύει ἐπάπειρον, νά σιγουρέψουμε τά νῶτα μας, εἰδεμή καταποντιζόμεθα... Στή διοίκηση βάλανε φασίνα στά κρατητήρια ξάδερφε τ' ἀσπρίσανε, θέ νά γεμίσουνε οἱ φυλακές καί πάλιν, τά Τσακάλια γυμνάζουνται σκληρά γιά τό γιουρούσι...

Φανερό, ἡ πολιτική ἀνάλυση τοῦ Καρδερίνη προκαλεῖ στό Μένιο Κατσαντώνη θυμηδία. Ἀνάγειρε στήν πολυθρόνα κι ἀπό τή φαρφουρένια κούπα διαλέγει ἀγγουρόφλουδες, τίς ἀπλώνει προσεχτικά στό κούτελο, στά μάτια, στά ζυγωματικά. «Οἱ πιό δημοκρατικές καί ἀδιάβλητες ἐκλογές διεξάγονται ὑπό στρατιωτικό νόμο», χωράτεψε. «Ποῦ ξέρεις ἐσύ τί ἐπιδιώκει ὁ Πρόεδρος;»

«Κάθε πράμα στόν καιρό του κι ὁ κολιός τόν Αὔγουστο», μουρμούρισε ὁ Καρδερίνης χαζεύοντας στήν κορνίζα τή μελαγχολική Ἐκάβη. Τσακισμένος φαίνεται, τό πρόσωπό του ἐφιαλτικά χλομό. Πίσω ἀπό τήν κλειστή τζαμόπορτα μισοακούγεται τό ραδιόφωνο: «...τηλεγραφήματα ἀπό τήν Εὐρώπη... οἱ Σουηδοί φοιτητές ἐκφρά-...»

«Φαυλοκράτης!... Σαλτιμπάγκος τῆς παλαιᾶς σχολῆς. Θ' ἀρνηθεῖ ὅπωσδήποτε. Ἐχει ἐνδοιασμούς, πολιτικάντης», μονολογεῖ σά νά ὄνειροπολεῖ μεγαλόφωνα ὁ Μένιος Κατσαντώνης καθηλωμένος κάτω ἀπό τήν πράσινη ἀγγουρομάσκα. Μιά φουρτούνα τοῦ χρειάζεται, ὄνειροπολεῖ, μιά γερή φουρτούνα. Καί θ' ἀπαλλάξει εύσχήμως τόν Πρόεδρο ἀπό τόν φαυλοκράτη. Χωρίς νά δημιουργηθοῦν ζητήματα στόν μπάρμπα... Ἡ φιλελεύθερη ἄνοιξη τοῦ φαυλοκράτη ἀπέτυχε οίκτρά. Πρέπει νά ξανασφίξουν τά λουριά. Οἱ φυλακές νά ξαναγεμίσουνε εύσχήμως... Ἄλλιως φερόμεθα σέ καταστάσεις ἀνεξέλεγκτες. Τό διαπίστωσε κι ὁ μπάρμπας, ἔχει θορυβηθεῖ. Ὁρθῶς ἀνησυχεῖ ὁ Κυριάκος. Ὁ γενικός ἐκτραχηλισμός εἶναι ἐπικίνδυνος... Νά μήν ἥτανε ὁ Κυριάκος ἡλίθιος! Νά καταλάβαινε πώς θέλει πολιτική κι ὁ βούρδουλας. Καυλώνει μέ τό βούρδουλα ὁ ἀνίκανος. Ὁργάνωσε μνημόσυνο στό Χίτλερ. Ὁ

γελοῖος! Όρκίζεται στόν ἀγκυλωτό σταυρό. Δέν ἀντιλαμβάνεται ὁ ἡλίθιος! ἔνα καλοστημένο δημοκρατικό προσωπεῖο μᾶς ἐπιτρέπει θηριώδη τρομοκρατία... "Οχι! ὅχι! ὅσο φίλαρχος καὶ νά 'ναι δέ θά προσυπογράψει τήν αίματοχυσία. Αὔριο θά παραιτηθεῖ ὁ φαυλοκράτης. Μόλις ἐπιβληθεῖ ὁ στρατιωτικός νόμος θά παραιτηθεῖ... Κι ὁ Μένιος Κατσαντώνης ἀναγερμένος στήν πολυθρόνα ἀλλάζει ἀγγουρόφλουδες στή μάσκα του: «'Ελπίζω νά μήν κουραστοῦν οἱ ταραξίες. "Ενα είκοσιτετράωρο ἀκόμα ὄχλοκρατία καὶ θά διενεργήσω τίς ἐκλογές ἐγώ... Θά τίς κερδίσω ἐγώ. "Ογδόντα τοῖς ἐκατό. "Οπως τό δημοψήφισμα. 'Ο Πρόεδρος θ' ἀνακηρυχθεῖ παμψηφεί ισόβιος» χτύπησε τήν παλάμη του στό χαρτοφύλακα καὶ ἀπαιτεῖ ἀπό τόν Καρδερίνη τουτηδά τή μικρή ἐκδούλευση: Κάποιο ζητηματάκι ἐκκρεμεῖ. 'Ο δικηγόρος ἔχει λάβει ἐντολή νά ἐνεργήσει. Τυπική διαδικασία στή Νομαρχία. Πρέπει ὅμως νά περάσει ὁ Καρδερίνης ἀπό τό δικηγόρο. Νά... νά ὑπογράψει τήν αἴτηση. Καί νά διαλέξει ὀνοματεπώνυμο. "Ας τό σκεφτεῖ μέ τήν ήσυχία του ὡς τή Δευτέρα. Ποιό θά τοῦ ἀρέσει: Νίκος, Πέτρος, Γιάννης... Πετρόπουλος, Γιαννίδης, Δημητρίου, 'Αναστασιάδης. Θά πεῖ στό δικηγόρο τή Δευτέρα ποιό διάλεξε. "Ως τότε θά ἔχει ἀποκατασταθεῖ ἡ τάξη. Κι ἔνας ἄφογος δημοκρατικός στρατιωτικός νόμος, στράβωσε κάτω ἀπό τήν πράσινη μάσκα κάτι σά χαμόγελο δυσοίωνο: «Μέ τήν ἀστυνομία μόνο, χωρίς τά τάνκς, θά συνετίσω ἐγώ τούς ταραξίες... Καί νά σταματήσει αύτό τό ξάδερφε καὶ ξάδερφε! Μέ τό ποιόν σου δέν ἔχεις τό δικαίωμα νά λέγεσαι Μένιος Κατσαντώνης. Θά προστατεύσω τ' ὄνομά μου».

«'Εγώ Μένιος Κατσαντώνης λέγομαι ἀφότου γεννήθηκα, μωρέ ξά-...»

«"Η Καρδερίνης ἡ Μοναχομουρμούρας ἡ ἀκόμα τί ἄλλο», ἀνακάθησε ἐπιβλητικός καὶ σφούγγισε τίς ἀγγουρόφλουδες ἀπό τό πρόσωπο. Ξανά τό μελετάει ἔξονυχιστικά στόν ἀσημένιο καθρέφτη.

”Έχει χουφτώσει τά μελίγγια του ό Καρδερίνης: «Και πως θά λέγομαι άμα δέ λέγομαι;... Κι άμα έγώ δέ λέγομαι...»

«Ό δικηγόρος έχει έντολή. Θά σου καταβάλει ένα ρεγάλο γιά τόν κόπο σου».

«’Εντάξει!... Πλήν έγώ άμα δέ λέγομαι... ”Ας μήν ἀλλάξω τό Μένιος. Πειράζει;»

«Εἶπα τό όνοματεπώνυμο!»

«Μά τό ’χω συνηθίσει τό Μένιος κοντά πενήντα χρόνια. Κι άμα έγώ δέ λέγομαι...» ἄδραξε καί μέ τά δέκα δάχτυλα τήν καλαμαριά, μαρμαρένια βαθυπράσινη, πάνω στό γραφεῖο σά γιά νά γαντζωθεῖ ἀπό κάποιο στερνό ἐπιχείρημα: «Πῶς θά ’μαι έγώ άμα έγώ δέ λέγομαι;» Ό Μένιος Κατσαντώνης τράβηξε τό φιλεδάκι καί καθρεφτίζεται τώρα κρατώντας τόν καθρέφτη πέρα, τό χέρι τεντωμένο. Ευράφι ή χωρίστρα μοιράζει τά μαλλιά του, όλόμαυρα μέ ἀσπρες ρίζες, σέ δυό φέτες ἀνισες· ή πιό φαρδιά γυαλίζει κολλημένη μπριγιαντίνη πάνω στή φαλάκρα. «’Εγώ είμαι κομματάκι βαρήκοος, δέν κρυφακούω...ἄχ!» σκέπασε ό Καρδερίνης τήν καρδιά του περίλυπος – ἄχ! ένα I K A δέν έχει ό δόλιος νά τοῦ χαρίσει τ’ ἀκουστικό μέ τή μπαταρία. Καί κείνο τό κατσαριδάκι πού τοῦ χάρισε σάν ύπουργός ό ξά-, νά ποῦμε, πάει χάθηκε! ό λοχαγός ἀπαιτεῖ: νά μοῦ τό παραδώκεις στή διοίκηση, ἀπαιτεῖ. ’Εάν τόν είχανε διορισμένο ἔξαρχης νά ποῦμε δήμαρχο, τότε τί ἀνάγκη θά ’χε τόν μπόγια ό Καρδερίνης. Θά ’καμε τή φιγούρα του, θά καμάρωνε καί κείνος ό παλιο-Γιαμπάς, ή ἀστατη πού μεγαλοπιάνεται. «Σάμπως ό...», σηκώθηκε σκεβρός ἀπό τό δεσποτικό θρονί κι ἀκούμπησε στό σινί μέ τά μπακίρια όσο νά σταθεῖ στά πόδια του. «Σάμπως ό μακαρίτης ό μπαρμπα-Βασίλης, έ;»

«Τί ἀνακατώνεις τόν πατέρα μου;» Στήν τζαμόπορτα ό Μένιος Κατσαντώνης ἄφησε νά πέσει κατάχαμα ή χρυσοκίτρινη ρόμπα του καί, στιβαρός κορδωμένος, σιάχνει τά μανικετόκουμπα στό μεταξωτό πουκάμισο – βότσαλα χρυσά, τό μονό-

γραμμα Μ.Κ. ἀνάγλυφο. «Νά σέ χω στά υπόψη γιά κάνα υπουργεῖο στήν αύριανή κυβέρνηση».

«Οχι, οχι! ξεπιτούτου δέν κρυφάκουε ό Καρδερίνης, οχι! εἶναι θεόκουφος, τόν διαβεβαιώνει ἐνπάση-εἰλικρίνεια, ἀσχέτως πού ἀτύχησε, τό ποινικό μητρῶο του νά ποῦμε. »Ελαχε, τόν τσακώσανε στά πράσα οι μπασκίνες... ἐδῶ κάν καί κάν ρεμάλια, γκούχ! γκούχ!... ἐάν δέν τόν τσακώνανε, θά τανε κι ό Καρδερίνης λαμπίκος, έ; κι ἀπό τόν μπαρμπα-Βασίλη τό μακαρίτη, ούου... σάμπως τό λογαριάσανε οι Γερμαναράδες τό ποινικό μητρῶο, βεβαρυμένο, ούου!... Χαμήλωσε ταπεινά τό βλέμμα του: «'Εγώ, στά κόκαλα τῆς μανούλας μου, στεκόμουνα φρόνιμα ἔξω ἀπό τό γραφεῖο σου. Προηγουμένως, ἐμεῖς τά κουβεντιάζαμε καί στά ξαφνικά βαράει τό τηλέφωνο. Μού λέες: πέρασε στό σαλόνι ξάδερφε ἔχω νά μιλήσω τοῦ Πρόεδρου. Περνάω στό σαλόνι, σφαλνᾶς τήν πόρτα, τά μίλησες μέ τόν Πρόεδρο. Κατόπιν, νάτο πού βαράει ξανά τό τηλέφωνο, καί ξανά τό τηλέφωνο. Κάνα μισάωρο ἐγώ...»

«Συντόμευε τ' ἀλαμπουρνέζικα, βιάζομαι!» Ο Μένιος Κατσαντώνης ἀγέρωχος ξεκρέμασε ἀπό τόν καλόγερο τό σακάκι του.

Ἐνολίγοις ό καψο-Καρδερίνης κάνα μισάωρο καρτεροῦσε στό ἀρχοντικό σαλόνι φρόνιμα ὅσο νά τελειώσουνε τά τηλέφωνα. »Ετσι; Στέκεται φραγκοπαναγιά κειδά στή βιτρίνα μέ τούς πολυτίμους θησαυρούς, τηράει μέσα στή βιτρίνα τό κομπολόι του, ἐψές τό 'δωκε συνθηματικά στή δούλα τήν κερ- "Αννα γιά νά προειδοποιήσει συνθηματικά τόν ξάδερφο: κίνδυνος-θάνατος νά ποῦμε καί δέσε τή βράκα σου! μηνοῦσε εἰς τούς κινδύνους κι ό συχωρεμένος ό μαυρο παππούλης. Κι ἀπάνω πού τηράει τό κομπολόι του, αἴφνης τί ἀκούει στό τηλέφωνο! »Ε, τόν πήρε δικαίως τό παράπονο γιά τ' ἄδικο...

«Τί ἀκουσες;» σκίρτησε νευρικά τό δεξί του μάγουλο.

Τόν σίμωσε ό Καρδερίνης σκυφτός ἀλλά σοβαρός παραλίγο πένθιμος: «Πλεονέχτης ἐγώ δέν εἶμαι, ξάδερφε. Σοῦ γύρεψα

τήν ἀριστοκρατία; – στό Ψυχικό νά ποῦμε ἡ στή Φιλοθέη, πού ξιπάζεται δι παλιο-Γιαμπάς κι ἐπηρεάζει τήν ἄστατη... Νά ἡ Μαγκουφάνα, νά ἡ Λυκόβρυση, νά τό Κατσιπόδι! σαράντα-πενήντα δῆμοι εἰς τά πέριξ. Στόν πιό παρακατιανό νά μέσοικονομούσες θά μέ 'χες γλιτώσει ἀπό τό λοχαγό τό σπαστικό, μέ σακάτεψε προσχάριν σου, γκούχ! γκούχ!... Θά κρατοῦσα τι-μημένο ἀψηλά καί τό δύνοματεπώνυμο προσχάριν σου. Θεός σχωρέσ' τον δι μπαρμπα-Βασίλης κι ἂν ἥτανε ρεμάλι, χειρό-τερος ἀπό τό μακαρίτη τόν πατέρα μου... νταής, φονιάς, λη-στής, ἔνα ποινικό μητρώο κλέφτικον μυθιστόρημα. 'Από τό ψωροχασάπικο δπού ἔσφαζε γατσούλια τόν διαλέξανε οι Γερ-μαναράδες καί τόν ἀναδείξανε δήμαρχο. Τσιμουδιά οι συντοπί-τες, κίχ! τό χάψανε καί τόν δοξάσανε, ὥπα! ὥπα!... τοῦ στέλναν καί πεσκέσια».

'Απότομα, σά νά τόν τσίμπησε ἀλογόμυγα, δι Μένιος Κα-τσαντώνης μισάνοιξε τήν τζαμόπορτα. Τό μετάνιωσε, ξανά-κλεισε. "Έχει ζαρώσει τό κούτελό του ὅπως τής μούμιας φιλύ-ποπτο, σκιρτάει τό μάγουλό του δλοένα: «Μπορεῖς μέ δυό λό-για νά μοῦ πεῖς τί διάβολο ἄκουσες στό τηλέφωνο;»

«Θά τό 'χεις χούι ύπουργικό καί βροντοφωνάζεις, ξάδερφε. 'Εγώ δέν τό 'χαμα ξεπίτηδες...»

«'Επιτέλους!» τόν τράνταξε ἀπό τόν ώμο. «Λέγε καθαρά, τί ἄκουσες;... Θά-θά-θά σέ...»

«'Εντάξει, ξάδερφε, ἐγώ πάντα πεντακάθαρα!... Καί γιατί νά μέ σακατέψει ἐμένα δι λοχαγός προσχάριν σου, ἔτσι; 'Αφοῦ εἶναι φιλαράκος σου δι Κυριάκος, γιά πλάκα μαλώνετε καί παίζετε τήν πολιτική εἰσβάρος μου... Πές του, ντέ, νά μή μοῦ πάρει τό κατσαριδάκι μου, ἐσύ μοῦ τό χάρισες! Πές του καί νά μή βαράει ἄσπλαχνα γιά νά σοῦ κάνει ἐσένα πλάκα».

«Νά πᾶς στό διάβολο, ψυχοβγάλτη!» μπουμπούνισε σχεδόν μέ ἀπόγνωση.

'Ο Καρδερίνης διπλώθηκε ύποταχτικά, τό χέρι στήν καρ-διά: «Μεταχαρᾶς γιά σένα καί στό βερζεβούλη νά πάω, ξά-

δερφε! Προηγουμένως όμως έσύ κι ό λοχαγός γελούσατε στό τηλέφωνο. "Ετσι; Σάν οι πιό καλοί μακαντάσηδες γελούσατε, Κυριάκο και Κυριάκο, όλο χου-χα-χά! Μόνο που τά πιό πολλά τά λέγατε ίγγλεζικα κι έγώ δέν τά καταλάβαινα... Εύκολύ-νεσαι μήπως κάνα-δυό χιλιάρικα, ξάδερφε, μιά μικρή μπρο-στάντζα άπό τό ρεγάλο γιά τό όνοματεπώνυμο. 'Απόμεινα ρέστος, ό δόλιος, άφραγκος».

«...δεκάδες χιλιάδες λαοῦ ӯχουν κατακλύσει σέ μεγάλη άκτινα γύρω άπό τό Πολυτεχνεῖο όλους τούς δρόμους, όλες τίς πλα-τεῖ-»

"Εκλεισε τό ραδιογραμμόφωνο ό κοντούλης μυστικός που πετάχτηκε άπό τό άνάκλιντρο· βραδυκίνητος σηκώθηκε κι ό Νάκος ό σωματοφύλακας, άγριωπός πανύψηλος. Κοκαλώσανε σέ στάση προσοχῆς οι δυό άστυνομικοί ἄν και ό Μένιος Κα-τσαντώνης άκόμα γελάει βροντερά, θαρρεῖς νά ξαλαφρώσει μεμιᾶς τήν καρδιά του άπό τούς βραχνάδες τής άεναης άβε-βαιότητας, τής παν-προδοσίας... Μάταια ό Καρδερίνης δοκί-μασε στή βιτρίνα τό κρύσταλλο, εἶναι κλειδωμένο.

«"Άνοιξε νά πάρω τό κομπολόι μου!"»

Τό ξάφνιασμα τοῦ Μένιου Κατσαντώνη μοιάζει άνυπόχριτο· κουμπώνει τό σακάκι, στό δεξί του μάγουλο οι συσπάσεις καταλαγιάσανε: «Τό κομπολόι ήταν τοῦ πατέρα μου. 'Απορώ γιατί τόσα χρόνια τό κατακράτησες... Εἶναι κομμάτι έποχῆς έξαίρετο».

"Εφυγε· καταπόδι του ό Νάκος βαστάει και τό μαῦρο ύπουργικό χαρτοφύλακα.

"Απ! σταμάτησε τόν Καρδερίνη ό γαλανομάτης μυστικός στήν έξώθυρα. Τόν φάχνει — καμπαρντίνα, σακάκι, παντελόνι ώς τούς άστραγαλους· τόν πρόσταξε νά σηκώσει και τά δυό μπατζάκια του, περιεργάζεται προσεχτικά μήτε γιατρός τίς

μελανιές, σκοτωμένο αἷμα στά καλάμια του. «Πατριωτάκι,  
θέλω νά 'χω τό κεφάλι μου ήσυχο... Και σέ εἰδοποίησα τό  
πρωί: ή ἐπαιτεία ἀπαγορεύεται ύπό του νόμου. Γκρεμοτσακί-  
σου, μή σου κόψω καμιά ξανάστροφη!»



Η ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ἀπό τή λεωφόρο 'Αλεξάνδρας καί πέρα – ώς τό Μουσεῖο καί τό Πολυτεχνεῖο – ώς τά Χαυτεῖα – εἶναι ἀδιάβατη. Συνωστίζονται μυριάδες οἱ διαδηλωτές, ζητωκραυγάζουνε καί τραγουδᾶνε, κραδαίνουνε πανό, ἄγριο δάσος τά χέρια τους – μυρμηγκιά μεθυσμένη ἀπό χαρά καί ὁργή, ἀλλόφρονη – τό ἀπίστευτο αύγάζει πιά στόν δρίζοντα...

«... "Ελληνες, ἐνωμένοι θά νικήσουμε!... θ' ἀνατρέψουμε τήν ξενόδουλη χούντα..."» Στή διαπασῶν διαλαλεῖ ἡ νεαρή κοντράλτα ἀπό τό φοιτητικό ραδιοσταθμό κι ἀγάλλεται τό πλῆθος – ἔχει ἀπλωθεῖ ώς τά πεζοδρόμια καί τά παρτέρια τῆς πλατείας Αἰγύπτου. Κάτω ἀπό τό στέγαστρο στίς ἀφετηρίες τρεῖς ἡλικιωμένοι μεροκαματιάρηδες μέ ζεμπίλια καί τραγιάσκες κατανεύουν συναμεταξύ τους. «Στασίασε ἡ ταξιαρχία διαβιβάσεων... ὑπηρετεῖ ὁ ἀδερφός μου», πληροφορεῖ παρέκει μιά εύτυχισμένη ὅμήγυρη κάποιος καμπουράκος μέ ποδήλατο. Τά πειρατικά ραδιοσυνθήματα θ' ἀκούγονται σίγουρα ώς τήν πυκνή παράταξη τῶν κρανοφόρων πού, μαζί μέ τίς κλοῦβες καί τίς αὔρες, ἔχουν καταλάβει τό χῶρο γύρω ἀπό τό ἔφιππο ἄγαλμα τοῦ βασιλιά Κωνσταντίνου στήν είσοδο τοῦ Πάρκου. 'Από χθές οἱ ἀστυνομικές λεγεῶνες ἀναμένουν σ' ἐπιφυλακή πότε θά διατάξει ὁ δικτάτορας ἡ τό ἐπαναστατικό συμβούλιο –

www.funspycharts.com