

οί μουσαμάδες τῶν φαντάρων δ άλλος πρατάει έναν μπόγο δ άλλος μ' ένα πόδι ξύλινο. τὰ παπούτσια τους τρίζαν δ ένας θυμάται τὸν ήλιο Κάποτε περπατούσαν κι άρχίζει ή βροχή πάνω στα φύλλα. πάνω στα φύλλα δ ένας κρυώνει συλλογιστεῖτε

Κάθε τόσο παραμερίζουμε ένα καμιόνι με κουραμάνες νὰ περάσουν τὰ φορτηγὰ ή μια δίπλα στήν άλλη μιά μυρωδιά ψωμιου δε θα κρυώνουν

δσο νὰ βγάλει τὴν ἀρβύλα του τὴν ξυλιασμένη πατούσα του και να την σφεντονίσει να σταθεῖ κανείς λίγο έσο να χουχουλίσει Νὰ μποροῦσε στὸν οὐρανό

13

δός μου τὸ χέρι σου.

Θές να συλλογιστεῖς

θες κάτι νὰ πεῖς

άς τὸ μαρτυρήσει ὅποιος σωθεῖ

ιό χόσμος ἀπόψε ήτανε λάσπη δός μου τὸ χέρι σου.

12

τί ώρα νάναι μες στή βροχή , τί ώρα νάναι ἀπόψε σ' δλη τή γῆ!

Τί ώρα νᾶναι.

Τί ώρα νἆναι μὲς στὴ νύχτα

γιατί φυσάει δ άνεμος.

κι αὐτὸς ὁ δεκανέας τῆς ἀλλαγῆς

Өέ ноо άργεῖ

τὰ πόδια χώνονται στή λάσπη δεν ακούγονται Βαδίζουμε

δ ένας διψάει

δ άλλος δὲν ἔχει κασκέτο

δ ένας μυρίζουν τὰ χνῶτα του ό άλλος έχει σπυριά.

μὰ ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα κομμάτι λάσπη ή καρδιά είναι ένα κομμμάτι λάσπη και βουλιάζεις

Τ' αὐτόματα στὴν ἀμασκάλη

ό άλλος έχει μοναχά ένα χέρι δός μου τὸ χέρι σου. Μια στιγμή τὰ βήματα βροντᾶνε πάνω στην γέφυρα βουλιάζουμε ξανά στη λάστη ποῦ πᾶμε;

Δός μου τὸ χέρι σου.

Τὸ φανάρι ἀχουμπισμένο στὸ χῶμα ἕνα φανάρι χοινό ἔξη φαντάροι μὲ ὅπλα ἔνας ἄνθρωπος που σχάβει πικρή νύχτα σάν τὴν άδικία πικρή. Ανεβοχατεβαίνει ή άξίνα στο πρόσωπό του άχόμα ό υπνος σάν δαγχωματιά ή παγωνιά του χλέβει τα χέρια τό χώμα είναι άμίλητο τη νύχτα δεν έχουμε χαιρό.

Αν τον ρωτήσετε τι έφταιζε δε θα ξαίρει τί ν' απαντήσει

15

δός μου τὸ χέρι σου.

Βαδίζουμε
ὁ ένας κοιτάει μαχρυὰ
ὁ άλλος δὲ βλέπει τίποτα
ὁ ένας μιὰ οὐλή στὸ πρόσωπο
ὁ άλλος σταματάει
δὲν πάει πουθενὰ
ἔνας φαντάρος ξεμάχρυνε
καὶ κατουρέκι.

ή λάσπη ένας τάφος σίγουρος

ή νύχτα είναι ένας τοϊχος

Νὰ μπορούσε κανείς νὰ σταθεῖ δσο νὰ βγάλει τὸ κασκέτο νὰ κρύψει τὸ πρόσωπό του δσο νὰ σκύψει νὰ βρεῖ τί νὰ βρεῖ τί νὰ βρεῖ ο σκοπὸς βήχει δίπλα σου τὸ μισό του ἀφτί πάνω ἀπ' τὸ σηκωμένο γιακὰ θάθελες νὰ τὸ δαγκώσεις αὐτὸς ζαρώνει τὸ μοῦτρο του καὶ τρίβει τὸ παγομένο ἀφτί του καὶ τρίβει τὸ παγομένο ἀφτί του

ό ένας θυμᾶται ό άλλος φτύνει

δ ένας ήξαιρε ίστορίες

κάθε στιγμή γκρεμίζονται τα χέρια του τὸ φανάρι τοῦ δίνει ἔναν ἥσκιο μακρὺ αν μπορούσε σκάβοντας να ζήσει καὶ μιὰν ὅψη ἀπ' ἀσβέστη.

οί φαντάροι σηχώνουν τὸ γιαχά τους

δλοι αγαπαμε τη ζωή

δεν ξαίρουν ούτε αὐτοί.

τὰ κρίματά του ἄς εἶναι πάνω μας

Κι δμως πρέπει ἀπόψε πρὶν πεθάνει

νὰ σχάψει μοναχὸς τὸν τάφο του

στό σχληρό παγωμένο χῶμα.

μιὰ τρύπα

«Έτσι λέει ή διαταγή».

μιά μικρή θέση κάπου σε μιά γωνιά πού να μή χωράει παρα δυό πόδια νά κρατάει μιά μικρή θέση έστω και γυμνά.] "Αν τὸν ἄφηναν]

τὰ σαββατόβραδα στή γῆ γεμίζουν πάντα οι δρόμοι παιδιά και φυσαρμόνικες πές μας κύρ—δεκανέα είναι πάντοτε δμορφα Αν τον άφηναν

Όταν γελούσε μίκραιναν τὰ μάτια της σὰν ἕνα τσίγκινο πλυμένο τραπεζάκι την ξάφνιαζαν κύρ-δεκανέα δ κόσμος ήταν στρογγυλός. οί πρότοι ἀπ' τις γκαζόζες

μοναχά μιά στιγμή 'Αν τὸν ἄφηναν και να θυμηθεϊ

πιό καλὰ είναι νὰ βιαστεῖς ἀπόψε σύντροφε δσο ν' ἀχουμπήσει στην ἀξίνα του

17

"Ολοι οί άνθρωποι μοιάζουνε στόν χόσμο ίσως χι' όλας τὸν έχετε συναντήσει δ ούρανὸς ἀπόψε είναι τυφλός. στό δρόμο δὲ μᾶς προσέχουνε πό χεφάλι του χουρεμένο ένα τρύπιο άμπέχωνο

κάθε χτύπημα είναι κι' ένα βήμα αύριο δέν θὰ θυμόμαστε τίποτα είναι μιὰ στιγμή ποὺ χάνεται σάν τη λησμονιά πιχρή. Κάθε σβώλος γης πιχρή νύχτα

θὰ μποροῦσε νὰ σχάψει ὅλη τὴ Υῆ "Αν τὸν ἄφηναν

- σαν νάναι δύσκολο να πεθάνεις στό παράθυρο ό κύριος διοικητής με τούς κανόνες της ρυμοτομίας σε κακοφτιαγμένους δρόμους. Δὲν καθρεφτίζει τίποτα. Σ' ἕνα φυλάχιο παίζουν ζάρια Στήν πόρτα ό σκοπὸς κρυώνει Απ' τὸ Διοικητήριο φῶτα Οί δρόμοι του καταυλισμού μιὰ κοφτή γραμμή τὸ στόμα. έ, φίλε, ἀπάνω έχει ζεστασιά. δυό άγάλματα στήν πλατεία ή βροχή παίζει ταμπούρλο Τρεῖς φαντάροι μεθυσμένοι δεν έχουμε πύχη ἀπόψε 19 ή γέφυρα είναι ξύλινη. άς προχωρήσουμε. πάνω στὶς σκηνές. Κάπου ένα σκυλί Έν' αύλάκι νερό. τί τραγουδάνε Παύση. τὸν σκεπάσαν γρήγορα τί σημασία έχει τ' δνομα ένὸς νεχροῦ νάλεγε τουλάχιστον άλήθεια ή μητέρα άς μή μάθει κανείς τί έγινε ἀπόψε *Οσο πάει και δυναμώνει δ άνεμος πῶς δέχτηκαν νὰ πυροβολήσουν νάταν νὰ βρίσκαμε κεῖ κάτω ή ζωή δέν θα τόν ξεχάσει. σὰν τὴν ταπείνωση πικρή. "Ομως αύτὰ τὰ ἔζη παιδιά έχει είναι χρύο σύντροφοι δὲν ἔκαμε τὸ σταυρό του σάν τήν ύποταγή πικρή. μὰ γιατὶ νἄχουμε κάνει 18 τόσο σύντομη τη ζωή γιατί κάθε χτύπημα יעלימו או' פיים βקונם έπρεπε νά πεθάνει "Αν τὸν ἄφηναν πιχρή νύχτα πιχρή νύχτα και πέθανε λίγη ζωή.

πού κανείς δεκανέας τῆς ἀλλαγῆς νά δοῦνε ὅτι εἶναι ἡ ὥρα ἡ ὧρα ἡ πιὸ βαθειὰ τῆς νύχτας πού ξαναγινόμαστε άνθρωποι. δ άλλος μασάει τὸ γιακά του γιατὶ εἶναι νύχτα σύντροφε ό ένας έχει ψεϊρες ό άλλος πιστεύει στό Θεό. σάν φτυσιές κολλημένοι 34 μὲ τὰ νύχια καρφωμένα κρεμασμένη στη νύχτα Καθισμένοι στὸ χῶμα Καθισμένοι στὸ χῶμα σὲ μιὰ χαράδρα λοξὰ παγωνιὰ σύντροφε. άδειο τό πρόσωπο δ ένας νυστάζει τὰ χέρια τυφλὰ συλλογιστεῖτε δεν ύπάρχει Περιμένουμε περιμένουμε στό χῶμα στό χῶμα στό χῶμα δε βγαίνει ποτε τη νύχτα απ' το δωμάτιο. δλόρθος σ' ένα φυλάχιο φωτίζει τη νύχτα Τί νἄναι αὐτὸ ποὺ φέγγει στὸ σκοτάδι Κάποτε άποπάτησε στὸ κράνος του. αύτοι οι δυό ζυλιασμένοι φαντάροι ένας άνθρωπος φωτίζει τη νύχτα να δούμε μήπως έχουμε πεθάνει άναψε χιόλας μιὰ μεγάλη φωτιά πᾶμε νὰ ζεσταθοῦμε ἀπόψε "Ενας ἄνθρωπος καίγεται νά δοῦνε τὴν ὥρα νὰ δοῦνε ὅτι εἶναι ἡ ὥρα 2 τὸν ἀλείψαν πετρέλαιο να δοῦμε λίγο οὐρανό κι αύτά τὰ δυὸ παιδιὰ τρομάζει τὸ σκοτάδι ο χύριος διοικητής νάναι άραγε ήλιος. πού χανένα ρολόϊ Κι άλλη παύση. δεν έδειζε ποτε καί τὸν ἄναψαν στὸν χόσμο Τίποτα.

Φοβούνται τὸν ἥλιο, τὰ παράθυρα να μήν άχοῦνε τὴν καρδιά τους σφίγγονται στη ζωστήρα τους γιά να φοβούνται να πεθάνουν. τούς λένε για πατρίδα μα δε φτάνει να ζεσταθοῦνε πρόσωπα δίχως πρόσωπο χτυπάνε τις άρβύλες τους πρόσωπα δίχως ούρανδ τούς δώσαν έν'αὐτόματο για να μή σωριαστούν δὲν ξαίρουν πὼς ἔχουμε μητέρα

"Οταν δὲ θέλεις νὰ πεθάνεις

ξαίρετε τί θὰ πεῖ

Κάποιος χολάει στὸ χῶμα

ένα μὲ τὸ χῶμα.

Τὰ πολυβόλα θάθελε νἆναι

τα-τα-τα

דמ-דמ

Μάς κοίμιζε άλλοτε ή μάνα μας Ιη ΑΙ κι ὁ ύπνος τους είναι μιὰ σκαλωσιά Τη νύχτα χρύβουνε τὰ χέρια τους γιὰ νὰ μποροῦν νὰ χοιμηθοῦν μ' ενα τραγούδι <u>σιγανό</u> τί κάνατε το τραγούδι αὐτό; δπου γκρεμίζονται τὰ ὄνειρα. τὰ μάτια τους, τὴν ἐλπίδα.

κοιτάζουν τ' άδεια σκέλια τους χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν τὰ πολυβόλα είναι τυφλὰ τήν ώρα πού οί φαντάροι και τὰ φυλάκια μυρίζουν σπέρμα καὶ χασίς.

31

30

οί σφαϊρες δε βλέπουν στό σκοτάδι ξαίρετε τὶ θὰ πεῖ ζωή Πρόσωπα με κράνη ὕστερα τίποτα τα-τα-τα

Οἱ σφαῖρες δαγκώνουν μιὰ στιγμή

δ άλλος κρεμιέται πάνω του

δέν τὸν ἀφήνει ένας ουρλιάζει

"Ενας κάνει νὰ τρέξει

δλο τὸ πρόσωπο ένα στόμα

דמ-דמ-דמ.

πρόσωπα άπὸ στάχτη

γιατί είναι νύχτα σύντροφε μονάχα νὰ σηκωθεῖ παγωνιά σύντροφε. έστω χι αν βαδίσει έστω χι ἀν χαθεῖ μέσα στη νύχτα μές στή βροχή συλλογιστεϊτε να σηχωθεῖ

Γιὰ νὰ ζήσουμε πρέπει ν' ἀρνηθοῦμε πὸς είναι νόχτα ν' ἀρνηθοῦμε πὸς θὰ ξημερώσει.

Κάποιος δείχνει μὲ τὸ δεκανίκι δ άλλος λέει μονάχα: σίγουρα δ ένας είναι κίτρινος δ άλλος δαγκώνει ένα κλειδί. περιμένουμε ὁ ἔνας λέει: τί θὰ γίνει κι άφου θα ξημερώσει άλλά δείχνει μακρυά. Μ' ἀφοῦ είναι νύχτα

περιμένουμε στό χῶμα Καθισμένοι στὸ χῶμα

ό ένας ψάχνει τὶς τσέπες του δ άλλος ψάχνει για ούρανδ νὰ θυμηθεῖ τὰ πόδια του δ άλλος έλπίζει ἀχόμα. στὰ λυγισμένα γόνατα Νὰ μποροῦσε κανείς

22

Οί σχοποί πηγαινόρχονται.

Πίσω ἀπ' τὸ φακὸ

γιατὶ εἶναι νύχτα σύντροφε δ άλλος φοβάται τη νύχτα

ό ένας τρέμει ό άλλος μὲ δεμένο κεφάλι ὁ ένας ἦταν ὀμπρελᾶς

παγωνιά σύντροφε.

τὰ δόντια τους θἄναι κίτρινα θάναι κίτρινα. δε μπορεῖ

' Η δέσμη τοῦ φαχοῦ

δίνει ένα πρόσωπο ξεθάβει ένα χέρι σκοντάφτει

ό ένας μετάνοιωσε

έστω χι άν βαδίσει και να σηκωθεῖ μές στή λάσπη να σηκωθεῖ



κι έχοψε με τὰ δόντια του τὴ γλῶσσα δπως θὰ χάνατε χι ἐσεῖς. να σοῦ χρατάει τα βλέφαρα ἀνοιχτά. Αύριο οι σημαίες μας θ' ανεμίζουν ποιός ξαίρει αν θα ξαναϊδοθούμε Μήν κοιμηθεῖς ἀπόψε σύντροφε Προσπάθησε να συλλογιέσαι: πρέπει νὰ πάψει ν' άγαπάει αν μείνουμε άγρυπνοι απόψε, ό βούρδουλας λέει: μίλησε Τώρα πρέπει να μιλήσει ή νύχτα τοῦ λέει: μίλησε βάλε αὐτὸ τὸ σπιρτόξυλο Ο λοχαγός λέει: μίλησε ή γυναίκα άλαλιασμένη 27 μα ή νύχτα είναι λίγη οί συντρόφοι πολλοί Θάναι κατακόκκινες αν δεν κοιμηθείς. δλο φωνάζει: και να ζήσει. για να σωθεϊ κατακόκκινες ξαναρωτάει τα χέρια τοῦ συντρόφου του είναι γρήγορα השושעו פים שבמכבו פדם ששמעולדין κάθε τόσο τὰ χέρια τους ἀγγίζαν Τδ ίδιο βράδι χάθηκε μὲ κάποιον. ό σύντροφές του μίλαγε ψευδά πρέπει νὰ πάψει νὰ δνειρεύεται δπου νάναι έρχεται ή άνοιξη. σάν τὶς ἀποκριάτικες μάσκες ντρεπόταν καὶ μιλοῦσε λίγο. Ο λοχαγός ἀνάβει τσιγάρο. Ή μέρα είναι ἀκόμα μακριὰ τὸ πρόσωπό του ματωμένο πού μᾶς τρομάζανε παιδιά. Πέθανε στὴ γέννα μάθαμε. και φοβάται μη γονατίσει δπως φοβόσαστε χι ἐσεῖς. Σωπαίνανε στὸ γυρισμὸ 56 Τώρα πρέπει νὰ μιλήσει 'Ο λοχαγός τὸν ρωτάει "Ενα τετράγωνο νύχτας Τδ φυτίλι πήρε φωτιά στ' άνοιχτό παράθυρο και να ζήσει. για να σωθεῖ

η βγάλε την άρβύλα σου κι ἀκόνιζε τὰ δόντια σου στὶς πρόκες περνάει ἡ νύστα ἔτσι. Ἡ νύχτα εῖναι μεγάλη πρόσεξε μην κοιμηθεῖς.

"Αγιο μΐσος δός μου τὸ χέρι σου. Σταμάτησαν δυό φορτηγὰ τὰ φανάρια τους πάνοι μας.
Τριεῖς δλο περιμένουμε.
Τω κοιμιάτι ἀσβέστη στὰ μάτια μας τὸ φῶς σὰν ἔνα σακκὶ μὲ κόκκαλα στὴν πλάτη μας ἡ νύχτα.

"Ενας κοντόχοντρος λοχαγός ξεκόλησε ἀπ' τό σκοτάδι τό πηλήκιο στραβά ἕν' ἀποτσίγαρο στὰ δόντια οί σκοποί χαμηλώνουν τὰ κράνη τους ἀκροβολίζονται.
Μά γιατὶ τὰ χαμηλώνουν.

Τότε ένα σφύριγμα καὶ ξαφνικὰ ἀκούστηκαν τὰ πολυβόλα τα-τα-τα μιὰ κραυγὴ ένα οὐρλιαχτὸ τὰ πολυβόλα δὲν ἀκοῦνε τα-τα-τα τα-τα πολυβόλα δὲν ἀκοῦνε τα-τα-τα ποῦ πᾶμε σὲ χάθε ὕψωμα μᾶς περιμένουν τα-τα-τα.

Οἱ σφαϊρες σφυρίζουν μιὰ στιγμή ένα σκισμένο πρόσωπο οἱ σφαϊρες καρφώνουν τὸ σκοτάδι κάποιος σηκώνει τὸ σακάκι του μήπως κρυφτεῖ κανείς δὲ θέλει νὰ πεθάνει ὁ ἄλλος κουλουριάζεται γίνεται ένα μικρὸ κουβάρι νὰ σωθεῖ.

"Ενα κομάτι μολύβι ξαίρετε τί θὰ πεῖ ὅταν κρυώνει κανείς.

29

άφηστε να τυλίξω στό σακάκι μου 'Ο κόσμος είναι για την εύτυχία. άφῆστε με να τὸ νανουρίσω ἐγώ. Εΐναι πιχρή ἐτούτη ἡ νύχτα πέστε τους νὰ μὴν πεθαίνουν πέστε τους να μη φωνάζουν Εΐναι ένα μωρό παράξενο Κομένο ἀπ' τὸ γόνατο με λιωμένο τὸ γόνατο μὲ κασμὰ τὸ κόψανε δλη αὐτή τή νύχτα πῶς θὰ περάσουμε εσεῖς θὰ τὸ λέγατε 33 λίγο ἄσχημο μ' ἀχόμα ζεστὸ δέν είναι τίποτα μονάχα πιό σιγά ένα κομένο πόδι κι έλιωσε λίγο αύτὸ τὸ μωρό. γιατί νυστάζει γιατί κρυώνει. τίποτ' άλλο Γειά σας. σᾶς κάναν νὰ ξεχάσετε πὸς τὰ δάκρυα μοιάζουν σὲ ὅλους πὸς ὁ κόσμος φτάνει γιὰ ὅλους. Γιὰ σᾶς μιλᾶμε Ποιός θὰ μπορέσει νὰ σὲ ξεχάσει αύτοι που κρύβονται στη νύχτα θα συντρίψουν τα κόκκαλά σας. στούς δρόμους σου οί ἄνθρωποι στούς δρόμους σου οί άνθρωποι Οί άλλοι πρύβονται πίσω τους έσεῖς πού μπορεῖτε ἀχόμα μιὰ μέρα οἱ ἀρβύλες μας έδῶ εἶναι τὸ χέρι μας. να κοιτάτε τὸν ούρανὸ δε σᾶς σώζει τίποτα δήμιοι τοῦ ήλιου έχθροι τοῦ ψωμιοῦ 32 έσεῖς πού τρέμετε όταν πυροβολεϊτε δώσανε τὰ χέρια. δε γνωρίζονται Μα έσεις νύχτα.

Αύτό τό πόδι είναι ένα παιδί το παιδί σου άδερφέ μου το παιδί μου μέσα σὲ τέσσερα παιδιά πρέπει νὰ θάψεις καὶ τὰ τέσσερα το τελευταῖο χωρίς παπούτσια τυλιγμένο σ' ένα τρύπιο σάλι άς κοιμηθεῖ κοντὰ στὴ μητέρα του συλλογιέσαι

μά πέστε τους λοιπόν να μή φωνάζουν χιλιάδες παιδιά είναι τ' δνομά μου γιατί τόσοι άνθρωποι φωνάζουν μὰ πέστε τους νὰ μὴ φωνάζουν χιλιάδες παιδιά δίχως δνειρο δε θυμάμαι πιο τ' δνομά μου χιλιάδες παιδιὰ δίχως ψωμί άς πεθαίνουμε πιό γρήγορα θα συναντάτε αύτό το παιδί αὐτὸ τὸ πόδι είναι δικό σας "Οποιο δρόμο χι αν πάρετε μου ζητάτε τ' δνομά μου άς φωνάζουν πιό σιγά καὶ μπορεῖς νὰ ζήσεις δπου χι ἄν χρυφτήτε μα πῶς θα ζήσουν ένα χαρτὶ λένε

γιατὶ χρυώνει κρυώνουμε χι ἐμεῖς. Μὰ ἄς φύγουμε γρήγορα ἀπὸ δῶ ἄς ἀφήσουμε αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο

νά χλαίει χαὶ νὰ μιλάει αὐτόν τὸν τρελλό ποὺ μπορεῖ νἄσουνα ἐστὸ μπορεῖ νἄμουνα ἐγὰο ποὺ δὲν εῖναι ἄλλος ἀπὸ μᾶς τοὺς δυὸ ἀδερφέ μου.

Άλτ 25-

άλτ ποιός εΐναι ἐκεῖ. Δὲν εΐναι κανείς φανταράκο μου μονάχα οἱ ἄνθρωποι στὸν κόσμο πεινασμένοι βασανισμένοι γυμνοὶ

κι ἀκοῦς τὴν ὀργισμένη καρδιά τους.

Κι δ άξιωματικός ἐφόδου θ' ἀργήσει δ άξιωματικός ἐφόδου δὲ Θαρθεῖ

35



Μ' ἀχόμα εἶναι νύχτα σύντροφε γιατί χτυπάει μέσα στη νύχτα τί να ζητάει μέσα στη νύχτα. ΰστερα χάνεται κατὰ τὸ δρόμο καὶ μᾶς δίνει τὸ παγούρι του - δ ένας κάρβουνο τὸ πρόσωπο ό άλλος το πρόσωπο χαρτί. θέλουμε χάποιος νὰ μᾶς πεῖ δ άλλος δὲ θυμᾶται τίποτα 'Ο ταγματάρχης οὐρλιάζει σαλπίζει μές στη νύχτα "Ενας φαντάρος σχύβει ποιός τρελλός λοιπόν Κι αύτή ή σάλπιγγα Μὰ νὰ μᾶς μιλήσει. γιατί δε σταματάει παγωνιά σύντροφε. 39 μές στή σκοτεινιά έστω να μας πεῖ καλεί τὸ λοχαγό δ ένας θυμάται Θα ξημερώσει. είχαμε ένα όλόκληρο συρταράκι δ άλλος δαγχώνει μιὰν ἀρβύλα δ άλλος δὲν ξαίρει νὰ πεθάνει δ ένας τὰ σκέλια του ἀνοιχτὰ έχουμε όλοι την ίδια νύχτα χανείς μας δε θα ξημερώσει δίχως ποτέ του νάχει ζήσει. "Ολοι κοιτάζουμε τη νύχτα νὰ ψαχτῶ μήπως βρῶ μιὰ να καρφώσω άδερφέ μου Νάταν να πέθαινε κανείς θάθελα να μοῦ μιλήσεις μια στιγμή να ψαχτώ τό χομένο σαγόνι σου Ο ένας έχει λόξυγκα χι αύτή ή σάλπιγγα μα δχι νάναι νεκρός 38 μὲ παραμάνες γιατί χτυπάει τό ίδιο όνειρο μές στή βροχή βασανίζεται. ποιό όνειρο στό σπίτι τσιμουδιά.

Τὰ πόδια τους σπασμένα

στριμένα τὰ χέρια τους

μά θέλουνε να φτάσουν

41

αύριο θὰ σᾶς τὸ ποῦμε.

καθώς γιά μιὰ στιγμή σφαλίσαμε τὰ μότια ό ἀσβέστης σπασμένος σὲ πολλὲς μεριὲς είχαν χι οί δυό τὰ χέρια τους καιμένα καθώς ὁ δήμιος σήκωνε το χέρι του καθώς ή μέρα πῆρε να βραδιάσει Δεν ξαίρει ὁ ένας τὸν ἄλλο δὲ σταματάει ἡ σάλπιγγα είδαμε όλοι το ίδιο όραμα βγάλαν τήν ίδια κραυγή "Ενας τοίχος στή νύχτα χωρίζει δυδ άνθρώπους. δε σταματάει ή ζωή χωρίζει δυό κελιά μά γνωρίζονται δὲ σταματάει χύριε λοχαγέ προχωρεϊτε... προχωρεῖτε προχωρεῖτε προχωρεϊτε and the second s τὸν τρόμαξαν τὰ πολυβόλα κύριε λοχαγὲ οί φαντάροι δαγκώνουν τὶς κουβέρτες τους πόσο εύχολα πεθαίνουμε χύριε λοχαγὲ τ' ἀπόσπασμα ψάχνει μὲς στὴ νύχτα κάπου έχει κρυφτεῖ κύριε λοχαγὲ οί φαντάροι κλαΐνε κύριε λοχαγὲ ένας σαλπιχτής πεθαίνει εὔαολα "Ενα μισογκρεμισμένο φυλάκιο ό λοχαγός φωνάζει τό λοχία δ σαλπιχτής κύριε λογαγέ τὸν βρήκαμε κύριε λοχαγὲ δ λοχίας είναι κίτρινος τὰ σύννεφα χαμηλὰ προχωρεῖτε... προχωρεϊτε προχωρεῖτε προχωρεϊτε προχωρεῖτε προχωρεϊτε προχωρεῖτε προχωρεῖτε προχωρεῖτε προχωρεῖτε χιονίζει

40

δπως καὶ τὰ δικά σας κύριε λοχαγὲ

μα ακούστε

τὰ μάτια του μείναν ἀνοιχτὰ

Μ' ἀχόμα εἶναι νύχτα σύντροφε γιατί χτυπάει μέσα στη νύχτα τί να ζητάει μέσα στη νύχτα. ΰστερα χάνεται κατὰ τὸ δρόμο καὶ μᾶς δίνει τὸ παγούρι του - δ ένας κάρβουνο τὸ πρόσωπο ό άλλος το πρόσωπο χαρτί. θέλουμε χάποιος νὰ μᾶς πεῖ δ άλλος δὲ θυμᾶται τίποτα 'Ο ταγματάρχης οὐρλιάζει σαλπίζει μές στη νύχτα "Ενας φαντάρος σχύβει ποιός τρελλός λοιπόν Κι αύτή ή σάλπιγγα Μὰ νὰ μᾶς μιλήσει. γιατί δε σταματάει παγωνιά σύντροφε. 39 μές στή σκοτεινιά έστω να μας πεῖ καλεί τὸ λοχαγό δ ένας θυμάται Θα ξημερώσει. είχαμε ένα όλόκληρο συρταράκι δ άλλος δαγχώνει μιὰν ἀρβύλα δ άλλος δὲν ξαίρει νὰ πεθάνει δ ένας τὰ σκέλια του ἀνοιχτὰ έχουμε όλοι την ίδια νύχτα χανείς μας δε θα ξημερώσει δίχως ποτέ του νάχει ζήσει. "Ολοι κοιτάζουμε τη νύχτα νὰ ψαχτῶ μήπως βρῶ μιὰ να καρφώσω άδερφέ μου Νάταν να πέθαινε κανείς θάθελα να μοῦ μιλήσεις μια στιγμή να ψαχτώ τό χομένο σαγόνι σου Ο ένας έχει λόξυγκα χι αύτή ή σάλπιγγα μα δχι νάναι νεκρός 38 μὲ παραμάνες γιατί χτυπάει τό ίδιο όνειρο μές στή βροχή βασανίζεται. ποιό όνειρο στό σπίτι τσιμουδιά.

*Ο ήλιος για δλους τούς ανθρώπους σ' όλους τούς τοίχους τοῦ χόσμου Μέσα στή νύχτα τὰ χτυπήματα ν' ἀκούσετε αὐτὰ τὰ χτυπήματα ή νύχτα προχωράει στη νύχτα σάν τήν κραυγή ένὸς τρελλοῦ πούρχεται να μᾶς συναντήσει βάλτε τ' αυτί σας στὸν τοῖχο .Ο δεσμοφύλακας κοιμήθηκε σὰν τὸ βῆμα ένὸς ἀνθρώπου βασανισμένα μου άδέρφια σάν μιά παιδική άνάσα 43 μιά σίγουρη καρδιά. τήν ίδια σας φωνή. ή μέρα είναι κοντά. σάν μιά καρδιά Θά βαδίσουμε. στήν πόρτα ν' άκούσετε χαμηλῶστε άδέρφια δ ένας λέει: ὁ ἥλιος γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους δ άλλος χαμογελάει πίσω ἀπ' τὸν τοῖχο αὐτὸ τὸ γέλοιο ταπείνωσε τοὺς ἐχθρούς. σὰν μιὰ παλάμη που πότε ζητιανεύει σ' ὅσους ξεχάσουν αὐτὸ τὸ γέλοιο δ άλλος λέει: ή μέρα είναι κοντά ένα γέλοιο πού φέρνει τὸ θάνατο τὰ δάχτυλά τους πληγιασμένα κι οί δυό λένε: θά βαδίσουμε. ένα μιχρό βασανισμένο γέλοιο κάνουν τὸν τοῖχο νὰ ξυπνάει καὶ πότε σφίγγει σὲ γροθιά. Δὲ ξαίρει ὁ ἕνας τὸν ἄλλο 42 σε λίγο δε θα ύπάρχουν σὰν μιὰ χαραμάδα φῶς ό τοϊχος είναι δίπλα τό χορμί διπλώνεται σύντροφε σ' ακούμε σύντροφε μ' ἀχοῦς μά γνωρίζονται καὶ ξεδιπλώνει Αχόμα λίγο μά μπορούν ένα γέλοιο σέρνονται