

ΠΑΡΑ ΚΣΕΝΟΣ ΚΣΜΟΣ
2021



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μεγάλος και περίεργος άνθρωπος που είχε σπίτια για παντελόνι. Είχε πράσινο πρόσωπο. Είχε δυο διαφορετικά χέρια. Το ένα πράσινο και το άλλο μπλε. Είχε διαφορετικά παπούτσια. Το ένα παπούτσι ήταν άσπρο και το άλλο μαύρο. Είχε και μωβ παλτό. Και μωβ καπέλο. Είχε μαύρα μαλλιά, μαύρο μουστάκι και μαύρα γένια. Είχε και ένα βιολί. Ήταν ένας πολύ παράξενος άνθρωπος που δεν μικούσε. Μιλούσε με τη μουσική του. Τον Έλεγαν **Μακίνα** και είχε φύγει από τη χώρα του γιατί έγινε μεγάλος σεισμός.



Κάθε πρωί ο Μακίνα έπαιρνε το βιολί του και περπατούσε πάνω στις στέγες των σπιτιών. Περπατούσε με αστείο και περίεργο τρόπο. Σαν να είναι Νίντζα που χορεύει. Δεν ήταν σωστό να ανεβαίνει στις στέγες γιατί ήταν αταξία. Θα μπορούσε να σπάσει τα κεραμίδια αφού ήταν τεράστιος. Δεν τα έσπασε, όμως. Το έκανε μάλλον με τρόπο μαγικό. Του άρεσε που ανέβαινε στις στέγες γιατί έβλεπε από ψηλά τον κόσμο και έπαιξε μελωδία για να κάνει τους ανθρώπους να ξυπνάνε το πρωί χαρούμενοι, για να χορεύουν και να τραγουδούν και για να τους κάνει να τον αγαπούν.



Οι άνθρωποι ούτε τον έβλεπαν, ούτε τον άκουγαν τον Makīva.
Ίσως γιατί ήταν και πολύ ψηλά στις στέγες.
Ίσως τον φοβόντουσαν. Γιατί ήταν τεράστιος σαν γίγαντας και ήταν και
παράξενος και διαφορετικός.
Αυτός τους έπαιξε μουσική αλλά η μουσική του δεν έφτανε στα αυτιά τους.



Ο Μαξ, η Μπουμπού, ο Όλαφ, η Νάλα τα σκυλάκια της πόλης μιαζί με
την Ήρα τη γατούλα και μια κότα παλαιβιάρα άκουγαν τη μουσική του.



Μια μέρα πήγαν κοντά του, ανέβηκαν στη στέγη και χόρεψαν κουνέντας
τις ουρές τους.



Τα ζωάκια τα είδε ένα παιδάκι με περίεργο όνομα.

Ο Μπακαλάνι.

Τα είδε να περπατάνε στη στέγη και τα ακολούθησε.



Ο Μπακαλάνι ήταν από αλλού.
Ήταν από άλλη χώρα και μιλούσε άλλη γλώσσα.



Μάλλον από την Μπακατσιά.

Κρατούσε και μια κούκλα που την έλεγε κοκκούλ. Τον άφεσε να παιζει
με την κούκλα του.





Στη χώρα αυτή οι άνθρωποι
έκαναν συνέχεια γιορτή.

Τότε είδε και αυτόν τον άνθρωπο. Τον Μακίνα. Ήταν σπεναχωρημένος γιατί οι άνθρωποι των φοβίστουσαν και δεν άκουγαν τη μουσική του. Όμως ο Μπακαλάνι δεν τον φοβόταν και άκουσε τη μελλοδία του.

Του άρεσε και σκέφτηκε «Μαγική μουσική!»

Ήταν τόσο όμορφη και ένιοτες τέτοια χαρά που τον μάγεψε και πέταξε ψηλά σαν μικρό πουλάκι.



Όταν είδε την πόλη από τα σύννεφα κατάλαβε ότι αυτός ο τόπος δεν είχε χρώμα. Ήταν γκρίζος τόπος. Ο ήλιος είχε χαθεί. Μόνο σύννεφα είχε στον ουρανό και σκοτάδι. Τα λουλούδια, τα δέντρα και η Μανόλια ξεράθηκαν.

Ήταν η Σκοτεινούπολη!



Στη Σκοτεινούπολη οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Έκλαιγαν και άκουγαν μόνο το κλάμα τους.

Λευ έβγαιναν βόλτες στη Γέφυρα της πόλης, όπως στη θάλασσα.

Οι μεγάλοι δεν πήγαιναν στις δουλειές τους και τα παιδάκια δεν έπαιζαν, ούτε πήγαιναν για μπάλα στο γήπεδο, ούτε έφτιαχναν ζωγραφίες.



Όλοι ήταν δυστυχισμένοι.



Ο Μπακαλάνι τα είδε όλα από ψηλά και κατάλαβε ότι οι άνθρωποι της
Σκοτεινούπολης δεν μπορούσαν να ακούσουν τη μουσική του Μακίνα.
Άκουγαν μόνο το κλάμα τους. Γι' αυτό ήταν δυστυχισμένοι.



Αποφάσισε να τους βοηθήσει και να διώξει τα σύννεφα.
Πήρε δύναμη από τη μουσική του Μακίνα που ήταν μαγική και με τα
χέρια του έσπρωξε τα σύννεφα μακριά.
Τα κατάφερε.

Τον βοήθησε και η κουκούλα.



Ήρθε ξανά ο ήλιος στον ουρανό της πόλης.



Οι άνθρωποι αμέσως σταμάτησαν να κλαίνε.
Κοίταξαν τριγύρω το φως και άκουσαν τη μουσική του Μακίνα.
Η μουσική τρύπωσε στα αυτιά όλων.
Η πόλη πήρε χρώμα.
Τα λουλούδια άνθισαν και τα δέντρα έβγαλαν φύλλα. Και η Μανόλια.
Τα παιδιά έτρεξαν στις παιδικές χαρές,
Οι μεγάλοι βγήκαν χαρούμενοι στους δρόμους.



Η μουσική του Μακίνα τους μάγεψε όλους από χαρά.

Τραγουδούσαν σε διαφορετικές γλώσσες αλλά καταλάβαιναν όλοι ότι
λέγανε για τη χαρά.

Αρχισαν να χορεύουν, να γελάνε.



Και να πετάνε ψηλά.



Έτοι η Σκοτεινόπολη έγινε Χρωματιστούπολη και η πόλη είχε χρώματα.

Οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι ο Μακίνα με τη μουσική του τους έκανε

χαρούμενους.

Και ζήσαν: αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Ψέματα ή αλήθεια, έτοι λεν' τα παραμόδια!



ΔΙΑΒΟΛΟΤΣΤΙΛ ΙΩΑΝΝΗ

Ερως παραξενού

αγκόνου...

