

Οι γιαγιάδες του James Conant
οπή Βόσω Κιντή



φιλοσοφία σκινηματογράφος

Βάσω Κιντή: Γράφεις και διδάσκεις ένα μάθημα για φιλοσοφία και σινεμά που δεν είναι ένα τυπικό φιλοσοφικό θέμα παρά το πλήθος των βιβλίων που έχουν εκδοθεί τελευταία. Υπάρχουν μαθήματα φιλοσοφίας της τέχνης, φιλοσοφίας και λογοτεχνίας αλλά δεν έχουμε συνίθιως μαθήματα όπως «Φιλοσοφία και Θέατρο» ή «Φιλοσοφία και Ζωγραφική». Πώς ενδιαφέρθηκες για το θέμα αυτό και γιατί νομίζεις το πάρνουν οι φοιτητές;

Τζαίμης Κόναντ: Δεν ξέρω γιατί το πάρνουν οι φοιτητές. Όσο για το ίδιο το θέμα, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ενδιαφέρθει κανές για φιλοσοφία και κινηματογράφο. Ο πρώτος έχει σχέση με το σινεμά. Νομίζω –για να το θέσω προκλητικά– ότι ο κινηματογράφος είναι η μόνη ζωγραφική παραδοσιακή τέχνη. Δεν εννοώ ότι κάνουμε σινεμά επί κλιάδες χρόνια. Αντίθετα πρόκειται για μια από τις νεότερες τέχνες. Οι παπιγούνες μας θυμούνται τα πρώτα θήματα του κινηματογράφου. Είναι παραδοσιακή τέχνη με την έννοια ότι διατηρεί το είδος της σχέσης με το κοινό που χαρακτηρίζει κάποτε όλες τις τέχνες. Έννοώ ότι όλοι πηγαίνουν σινεμά. Δεν χρειάζεται να έχεις ειδικό ενδιαφέρον για την τέχνη ή να θεωρείς τον εαυτό σου ιδιαίτερα καλλιεργημένο ότομο για να πας σινεμά. Ένας άλλος τρόπος να θέσουμε το

είναι μία τέχνη που σε ένα θαβμό έχει διαφύγει από τη μοίρα του μοντερνισμού. Η συνθήκη του μοντερνισμού στην τέχνη είναι η σπηλιά στην οποία κάθε τέχνη ρωτάει τον εαυτό της τι κάνει ένα έργο τέχνης αυτό που είναι. Η ζωγραφική ρωτάει τι είναι ένας ζωγραφικός πίνακας. Κάθε έργο των ιμπρεσιονιστών, του κυβισμού, των αφηρημένων εξηρευοντιστών απαντά στο ερώτημα τι είναι, τι πρέπει να είναι ένας ζωγραφικός πίνακας. Αυτό συνέβη στο θέατρο και στη μουσική και οι τέχνες αυτές έγιναν εσωστρεφείς. Οι άνθρωποι πήγαιναν στα μουσεία και αναρωτιούνταν «έίναι αυτό ζωγραφική;», πήγαιναν σε συναυλίες και έλεγαν «έίναι αυτό μουσική?» Στην περίπτωση του Στραβίνσκυ έγιναν και επειδόματα. Στα μουσεία, σπεκόμαστε μηροστό σε ένα αντικείμενο και για να καταλάβουμε γιατί βρίσκεται εκεί πρέπει να διαβάσουμε κάπια που να το εξηγεί. Δεν είναι κατανοπό από μόνο του. Χρειαζόμαστε μια θεωρία. Ένώ ο κινηματογράφος διατηρεί τον παραδοσιακό στόχο της τέχνης να έχει κάποιους τύπου άμεση και αυτόνομη κατανοησιακήτη.

B.K.: Υπάρχουν όμως και τανίες που θα λέγαμε πως είναι εσωστρεφείς.

T.K.: Βέβαια. Γ' αυτό είπα «σε ένα θαβμό». Οι

ειδών τις καλλιτεχνικές βλέψεις. Ωστόσο, κάτι συμβαίνει. Οι άνθρωποι πηγαίνουν σινεμά και καταλαβαίνουν τις τανίες χωρίς να χρειάζονται κάποια θεωρία για να τους εξηγεί τι λέει μια ταινία του Σπιλλμπεργκ. Υπάρχουν τανίες που λένε ενδιαφέροντα πράγματα για άλλες τανίες χωρίς να χρειάζεται να θέτει κανές στον εαυτό του το ερώτημα ποια είναι η θεωρία για το σινεμά που προβάλλει αυτή τη ταινία για να την καταλάβει. Υπάρχουν ακόμη δύο πράγματα που χαρακτηρίζουν επίσης τις μεγάλες τέχνες στην προ-νεοτερική τους περίοδο. Το ένα είναι ότι δεν μεροληπτείς υπέρ της υψηλής τέχνης. Νομίζω πως αν αγαπάς το σινεμά δεν πας να δεις μόνο τα φριστουργήματα. Ακόμη και μια κακή ταινία μπορεί να έχει καλές σκηνές ή κολή ηθοποία. Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σ' αυτές που είναι αυθεντικές και στις άλλες που είναι υπορριπτές. Η διαφορά είναι ζήτημα θαβμού όχι ειδους. Επίσης δεν υπάρχει ο ίδια σχέση μεταξύ του εκλεπτυσμένου (sophisticated) και του δημοφιλούς. Οι τανίες δεν χρειάζεται να αποχενώνουν το κοινό ή να επιζητούν την απόρριψη εκ μέρους του κοινού για να αποδείξουν την αυθεντικότητά τους, η οποία μπορεί να είναι η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι τέχνες στην περίοδο του μοντερνισμού. Αυτός

και μαλλον θα το ξερεις, ότι στην Ελλάδα, ολλα και στη Γαλλία ή στη Γερμανία, σε κύκλους καλλιτεχνών ή διανοουμένων, η στάση απέναντι στον αμερικανικό κινηματογράφο είναι απορριπτική. Οι αμερικανικές ταινίες δεν θεωρούνται καλλιτεχνικά απαιτητικές και υπάρχουν σκηνοθέτες οι οποίοι, όχι μόνο δεν θέλουν να προσελκύσουν το κοινό, αλλά προσπαθούν να το απωθήσουν.

T.K.: Σίγουρα υπάρχει αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει μοντέρνα τέχνη, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν είναι προγραμματικοί καλλιτέχνες εάν δεν την ασκούν. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι παρά τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων να απαξιώσουν αυτές τις ταινίες, αυτές εξακολουθούν να ανθούν. Υπάρχει κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε και οι θεωρίες μας δεν είναι επαρκείς. Ένα πράγμα που μ' αρέσει στον κινηματογράφο και το οποίο έχεινομίζω φιλοσοφικό ενδιαφέρον είναι ότι αμφισθετική παγιώμενες αντιλήψεις που υπάρχουν στις περισσότερες αισθητικές θεωρίες και σε μεγάλο μέρος της πρακτικής στον χώρο του πολιτισμού για τι είναι ενδιαφέρον στην τέχνη, τι πρέπει να είναι και ποια θα πρέπει να είναι η σχέση του με το ευρύ κοινό.

B.K.: Δεν θα έλεγες ότι αυτό που περιγράφεις συνδέεται με τον ρόλο του κινηματογράφου στην κοινωνία και την κουλτούρα γενικά; Ένωνά ότι ο τρόπος που παράγονται οι ταινίες και ο τρόπος με τον οποίο τις υποδέχεται το κοινό συμβάλλει στη μορφή τους, στο τί είδους τέχνη συνιστούν. Ότι πι υποδοχή και η αξιολόγηση των ταινιών από το κοινό επιρρέει στην παραγωγή των ταινιών (και αντιτρόφως) πράγμα που τελικό επιρρέει τη μορφή. Στην Ελλάδα, ας πούμε, το κοινό του κινηματογράφου είναι κυρίως πολλά νέοι άνθρωποι.

T.K.: Είναι δύσκολο νομίζω να εκτιμήσει κανείς την αισθητική και πολιτισμική σημασία κάποιου πράγματος που μόλις έχει δημιουργηθεί. Κοίταξε τις αμερικανικές ταινίες που ξεχώρισαν, τον Πολίτη Kalin, τον Nov, Το λιμάνι της αγωνίας. Πολλοί άνθρωποι τις βλέπουν ακόμη. Δεν φάτηκαν για ειδικό κοινό και την κατανοησιμότητά των δεν απαιτεί θεωρητική κατάρτιση. Η αυθεντικότητά τους δεν απαιτεί κάποια ρήτη με την προηγούμενη παράδοση στο σινεμά. Βέβαια, αν δει κανείς τις ταινίες που είναι σήμερα δημοφιλείς στους νέους θα βρει πολλά σκουπίδια. Αυτό είναι αλήθεια.

B.K.: Δεν εννοούσα ότι οι σύγχρονες ταινίες προσελκύουν μόνο νεανικό κοινό. Όμως οι αμερικανικές ταινίες σπρέζονται πολύ στην αφήγηση, διηγύνονται μια ιστορία. Είναι σαν εικονογραφημένες ιστορίες ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές ταινίες παίρνουν μια μοντερνιστική στροφή, τείνουν να καταστρέψουν την αφηγηματική ονάπτυξη.

T.K.: Αυτό που λέω ισχύει ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση, στις ταινίες που θεωρείς μοντερνιστικές. Πώς επιτυχάνουν αυτό τό αποτέλεσμα; Προϋποθέτοντας κάποιες αφηγηματικές τεχνικές και παιζόντας μαζί τους. Εξακολουθούμε όμως να χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε ποια είναι η θεατική φόρμα του κινηματογράφου. Έχει τρομερή

και τις ταινίες που επιχειρείς να χαρακτηρίσεις μοντερνιστικές. Νομίζω δεν είναι μοντερνιστικές με τον τρόπο που είναι μοντερνιστική μοντερνιστική μουσική. Έχουν μια παρασιτική και διαλεκτική σχέση με το κυρίωρχο ρεύμα του κινηματογράφου. Αντλούν το νόημά τους ακριβώς από τη διαφορά που έχουν από πιο συμβατικές μορφές οπτικής αφήγησης. Ένα ενδιαφέρον πράγμα με τον κινηματογράφο είναι πόσες πολλές ταινίες βλέπουμε. Είμαστε εξοικειωμένοι με τις εικόνες όπως είμαστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα μας. Στη μητρική μος γλώσσα ακούμε ήχους και αρέσως έχουν για μας κάποιο νόημα. Βλέπουμε μια οληλουχία εικόνων και αρέσως σχηματίζεται ένα κάποιο νόημα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που με ενδιαφέρει φιλοσοφικά. Ένα πράγμα που κάνει τη φιλοσοφία είναι να μας επισημαίνει το προφανές και να μας κάνει να συνειδητοποιούμε πόσο αινιγματικό είναι αυτό φιλοσοφικά. Συνήθως τα φιλοσοφικά ερωτήματα μοιάζουν παιδικά γιατί κάνουμε ερωτήσεις στις οποίες όλοι θα έρεπε να ξέρουν την απάντηση. Μόνο όταν ο φιλόσοφος επιμένει, βλέπουμε το πρόβλημα. Και με τον κινηματογράφο, έχουμε τόσο πολύ εξαιρεισθεί με το νοήμα που μεταδίδουν που δεν καταλαβαίνουμε τα νοήματα που μεταδίδουν που δεν καταλαβαίνουμε πόσο αντισυμβατική και sui generis εμπειρία είναι. Το να παρακολουθείς μια ταινία δεν είναι σαν να παρακολουθείς μια παρέλαση. Το φαινομενικά παθητικό ρήμα 'παρακολουθώ' καλύπτει μια εξαιρετικά ενεργητική ικανότητα που έχουμε αποκτήσει για να διακρίνουμε και να προσδιορίζουμε ειδικού τύπου νόηματα. Στην ικανότητα αυτή περιλαμβάνονται, με σύνθετο τρόπο, εξελίξεις από την ιστορία της ζωγραφικής, του θέατρου, της οπαράκης του κινηματογράφου που, δεν πρέπει να ξενάγμε, ήταν η επινόηση ενός μέσου για την απεικόνιση όχι φανταστικών κόσμων αλλά του πραγματικού κόσμου στις ταινίες με την επίκαιρα. Πρόκειται για μια τρομερά σύνθετη ανάπτυξη που μας επιτρέπει να έχουμε αυτού του τύπου την εμπειρία. Το θεωρούμε δεδομένο χωρίς να καταλαβαίνουμε πόσο εξαιρετικό είναι. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που θεωρώ ότι ο κινηματογράφος είναι ενδιαφέρων για τον φιλόσοφο. Είναι ένα καταπληκτικό εργαστήριο στο οποίο εξετάζουμε φιλοσοφικά ερωτήματα. Στη φιλοσοφία έχουμε ένα σωρό θεωρίες για τα πράγματα. Ας πούμε οι κατηγορίες του Καντ, η αιτόπτη π.χ. Όλες οι κατηγορίες του Καντ έχουν σχέση με το πώς συνθέτουμε τις εποπτείες μας. Έχουμε παραστάσεις των πραγμάτων και τις συνθέτουμε με μια αρχή ενόπτιας. Προσλαμβάνουμε μια δημιουργία που πολλαπλού της εμπειρίας το α, και μια άλλη, το β. Και μετά ο Καντ ρωτά πώς γνωρίζουμε ότι το α είναι η αιτία του β. Όταν βλέπουμε μια ταινία κάνουμε το ίδιο και για τις δώδεκα κατηγορίες του Καντ. Βλέπουμε μια εικόνα και μετά μια άλλη, ένα άλλο καρέ, ένα άλλο πλάνο, και καταλαβαίνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το α είναι η αιτία του β. Άλλες φορές ότι το α είναι το αποτέλεσμα του β, ή ότι συμβαίνουν συγχρόνως σε διαφορετικό χώρο το ένα ανεξήρτητα από το άλλο, αυτό που λέμε παράλληλη δράση. Πώς κάνουμε αυτές τις διακρίσεις;

με αυτό που συμβαίνει στην αντίληψη;

T.K.: Έχουμε θεωρίες για τι συμβαίνει στην αντίληψη και πις μεταφέρουμε στον κινηματογράφο ενώ δεν έπειται ότι ο ορθή εξήγηση για τι συμβαίνει στο σινεμά είναι ότι απλώς αντανακλά ότι συμβαίνει στην αντίληψη. Εάν αποκαλύψουμε και εξετάσουμε τις φιλοσοφικές μας προϋποθέσεις θα δούμε πόσο προβληματικές είναι. Δεν υπάρχει απλώς τρόπος να εξηγηθεί πώς όταν βλέπουμε το α και μετά το β μπορούμε να πούμε ότι το α είναι η αιτία του β. Οι κρίσεις αυτές είναι πολύ σύνθετες. Μπορούμε να δούμε στη συνέχεια πώς το κάνουμε και εκτός σινεμά.

Θα σου δώσω άλλο ένα παράδειγμα: Τι είναι υποκειμενικό και αντικειμενικό. Βλέπουμε ορισμένες εικόνες και λέμε ότι αυτή είναι υποκειμενική λήψη, βλέπουμε κάποιες άλλες και λέμε αυτές είναι αντικειμενικές. Τι εννοούμε με αυτούς τους όρους στον κινηματογράφο; Σε κάθε κείμενο θεωρίας του κινηματογράφου λέγεται ότι ο τρόπος να δείξεις ένα υποκειμενικό πλάνο είναι να δείξεις πώς φαίνονται τα πράγματα από τη σκοπιά ενός ήρωα της ταινίας. Πώς θα τα έβλεπες αν έβλεπες τον κόσμο μέσα από τα μάτια του ήρωα. Αυτό υπάρχει παντού και δεν ισχύει. Αντίθετα, για τη αντικειμενική πλάνο λέγεται ότι είναι η σκοπιά που δεν είναι κανενάς συγκεκριμένα. Τίποτε από τις περιγραφές αυτές δεν ανταποκρίνεται σε ότι αποτελεί μέρος μιας κανονικής ταινίας. Βλέπουμε ταινίες συνέχεια, κάνουμε αυτές τις διακρίσεις αλλά αν κοιτάζουμε πιο προσεκτικά θα δούμε ότι κάνουμε κάτι πολύ πιο σύνθετο και ενδιαφέρον. Και αυτό στην πραγματικότητα απαλείφει τις έννοιες υποκειμενικό/ αντικειμενικό. Δεν φέρνουμε λοιπόν τη φιλοσοφία στο σινεμά για να καταλάβουμε καλύτερα τον κινηματογράφο αλλά φέρνουμε τον κινηματογράφο στη φιλοσοφία για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τη φιλοσοφικά ερωτήματα.

B.K.: Εννοείς ότι ο ανάλυση των υποκειμενικών και αντικειμενικών λήψεων στον κινηματογράφο μπορεί να μας διαφωτίσει σκετικά με αυτές τις έννοιες και τις διακρίσεις ανεξάρτητα από το σινεμά;

T.K.: Ναι, με πολλούς τρόπους. Μας οδηγεί να αντιληφθούμε τη φιλοσοφική εικόνα που μας κρατούσε παγιδευμένους σκετικά με το τι είναι η υποκειμενικότητα π.χ. Υπάρχει μια βαθιά παγιδευμένη Καρτεσιανή εικόνα γι' αυτά τα πράγματα. Θεωρούμε ότι ισχύει και στο σινεμά και ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα στον κινηματογράφο.

B.K.: Δεν θα έλεγες, ωστόσο, ότι αυτό που περιέγραψες γι' αυτό που βλέπουμε όταν παρακολουθούμε μια διαφορές με την αντίληψη της κινηματογράφου βασιζούνται σε ορισμένες συμβάσεις που επιβάλλεται το ίδιο το μέσο; Στο θέατρο π.χ. έχουμε όλους είδους συμβάσεις.

T.K.: Σωστά. Άλλα αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πόσο περίπλοκες είναι αυτές οι συμβάσεις. Για τη σύμβαση της υποκειμενικής λήψης π.χ. υποθέτουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι να δείχνουμε

τι θα βλέπαμε ακριβώς αν κοιτάζαμε μέσα από την κάμερα. Δείχνεις τι θα έβλεπες αν κοιτάζες μέσα από τα μάτια του Μάρλουσον. Η σκοπιά αυτού του ήρωα και η σκοπιά της κάμερας ταυτίζονται. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η σύμβαση. Δεν είναι αυτή η σύμβαση. Είναι πολύ πιο περίπλοκη. Ας πόρουμε το παράδειγμα μιας σκηνής διαλόγου. Ας πούμε ότι γυρίζουμε έναν διάλογο ανάμεσα στον Jim και τη Βάσω και θέλουμε, καθώς παρακολουθούμε τον διάλογο, να δείξουμε ορισμένα πλάνα της Βάσως όπως θα φάνταναν από τη σκοπιά του Jim. Τι θα κάνουμε; Ποιες είναι οι συμβάσεις μας; Θα βάλουμε μια κάμερα στον αριστερό μου ώμο. Είναι πολύ σημαντικό η Βάσω να μην κοιτάξει ποτέ τον φακό. Η κάμερα δεν είναι εκεί που είναι τα μάτια μου. Δεν κοιτάς τον φακό, δεν αναγνωρίζεις την κάμερα, η κάμερα δεν υπάρχει στον κόσμο του σινεμά. Αυτός είναι ένας λόγος που η μετάθεση για τον ιθωποίο από το θέατρο στο σινεμά είναι τόσο δύσκολη. Δεν παίζεις μπροστά στην κάμερα. Εάν η Βάσω παίζει τον ρόλο της Βάσως στην ταινία και κοιτάζει τον Jim στα μάτια όπως κάνει τώρα που συζητάμε, με την κάμερα στον αριστερό ώμο του Jim, αυτό που θα δούμε είναι τις κόρες των ματιών της Βάσως να τηγανίζουν μπροστά πίσω πολύ-πολύ γρήγορα σαν να ήταν τρομαγμένο ελάφι και τα θέλεφαρά της θα ανοιγόκλειναν. Αυτός ο συνδυασμός θα έδινε την εντύπωση ότι είναι φοβισμένη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει η Βάσω για να έχουμε το πλάνο της από τη σκοπιά του Jim είναι να «κλειδώσει» το αριστερό μάτι του Jim με το δικό της αριστερό μάτι (όχι το δεξί) γιατί θα φαίνεται ότι κοιτάζει τη γωνία. Έχουμε δει πολλά τέτοια πλάνα στις ταινίες αλλά δεν έφερουμε πώς γυρίζονται. Πράγματα υπάρχουν κινηματογραφικές συμβάσεις αλλά είναι περίπλοκες. Και οι ήθοι που δεν πρέπει απλώς να παίζουν φυσικά. Πρέπει να παίζουν με έναν πολύ ειδικό τρόπο ώστε να περνάει σε μας με μια φυσική διαφάνεια.

B.K.: Αυτό που λες εγίρει νομίζω το ζήτημα του ρεαλισμού. Σκεφτόμουν αρχικά ότι υπόρκουν δύο ειδών ψευδαισθήσεις στο σινεμά. Υπάρχει η φανταστική ιστορία που παρακολουθεί κονείς στην ταινία και υπάρχει η ψευδαισθήση που δημιουργείται από την τεχνολογία. Με την περιγραφή που έδωσες του τι συμβαίνει όταν γυρίζεται μια ρεαλιστική σκηνή μιας ταινίας φαίνεται ότι και ο ίδιος ο ρεαλισμός είναι μια σύμβαση.

T.K.: Αυτό είναι το ενδιαφέρον θέμα. Οι φιλόσοφοι εσπιάζουν κυρίως στις δύο πρώτες. Ότι βλέπεις κάτι που μοιάζει με σταθερή εικόνα η οποία στην πραγματικότητα αποτελείται από 24 καρέ. Δεν βλέπεις την κίνηση ενώ υπάρχει κίνηση. Ή το απλό γεγονός ότι έχεις έναν φανταστικό κόσμο. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι τι κάνεις για να κατασκεύασες μια οπτική παρουσίαση ενός φανταστικού κόσμου που μας απορροφά και μας συναρπάζει τόσο ώστε μετά από δύο ώρες είναι σαν να ξυπνάμε από όνειρο. Για να έχουμε την εμπειρία του ρεαλιστικού πλάνου δεν πρέπει, όπως είδαμε, οι ήθοι που δεν φέρονται «φυσικά». Πρέπει να επρίσουμε τις συμβάσεις οι οποίες είναι σε μας αόρατες. Το τι δουλεύει δεν είναι χαρακτηριστικό του μέσου. Το ανακολύπτουν οι κινηματογραφιστές

στην ιστορία του κινηματογράφου. Νομίζουμε ότι το καλλιτεχνικό μέσον είναι κάτι που μπορούμε να ταυτοποιήσουμε κοιτάζοντας το υλικό που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης πριν το χρησιμοποιήσει. Αυτό δεν ισχύει για καμία τέχνη. Δεν μπορείς να πεις ποιες είναι οι δυνατότητες της ζωγραφικής ως ενδιαφέροντος μέσου κοιτάζοντας απλώς έναν ζωγραφισμένο καμβά. Πολύ περισσότερο για το σινεμά. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε κανείς να φανταστεί πώς αυτά τα υλικά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με τους τρόπους που έγινε. Το να κάνεις και να κατανοείς τινές εξαρτάται από την προηγύμνην συναλλαγή μας με άλλες ταινίες, αλλά όχι μόνο με ταινίες αλλά και με άλλες εικόνες βίντεο, εικόνες από επίκαιρα, από ειδήσεις πλεόρασης, και πιο γράφταντα εικόνες από κάμερα ATM, οθόνες υπολογιστών. Όλες αυτές οι ηλεκτρονικά παραγόμενες εικόνες μπορούν να ενσωματωθούν στη γραμματική της οπτικής αιφνίγοπος.

B.K.: Μιλάσαμε προπογυμένων για τις συμβάσεις που αποσκοπούν στο να συγκεντρώσουν την προσοχή του κοινού. Γιατί το κάνουμε αυτό; Σβήνουν τα φώτα ώστε το κοινό να απορροφηθεί, να μην περιστρέψει. Σκέψιμα ότι στο θέατρο υπάρχει μια προσέγγιση, αυτή του Μπρεχτ π.χ., που δεν θέλει ένα απορροφημένο κοινό. Γιατί στον κινηματογράφο το χρειαζόμαστε;

T.K.: Ας αρχίσουμε από τον Ντιντερό. Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, ο Ντιντερό είναι ο πρώτος μεγάλος θεωρητικός του κινηματογράφου αν και έγραψε πάνω από εκατό χρόνια πριν ανακαλυφθεί το σινεμά. Ο Ντιντερό είχε ενδιαφέρουσες θεωρίες για τη ζωγραφική και το θέατρο. Διατυπώνει ένα παράδοξο το οποίο νομίζω εξακολουθείνα στην κινηματογράφο. Είναι αυτό που αποκαλεί το παράδοξο του θεατή: για να είναι πειστική η αναπαράσταση μιας δραματικής πράξης, ο ζωγράφος πρέπει να ζωγραφίζει σαν να μην υπάρχει ο θεατής. Αν σε έναν πίνακα ο χαρακτήρες κοιτάζουν προς τα έξω, προς τον θεατή, μοιάζουν κωμικές. Ο Ντιντερό πίστεύει ότι στον πίνακα πρέπει να έχουμε έναν περίκλειστο κόσμο στον οποίο δεν ανήκει ο θεατής. Μάλιστα συμβούλευε τους ζωγράφους να απεικονίζουν σκηνές περισταλλογής όπως το να παίζει κονείς χαρτά ή να προσεύχεται ώστε και ο θεατής να περιέρχεται σε κατάσταση περισταλλογής, να απορροφάται. Η άλλη όψη του παραδόξου είναι ότι αν επικειρίσεις να εμπλέξεις τον θεατή ζωγραφίζοντας με τρόπο που αναγνωρίζει την ύπαρξή του, τότε αντί να τον απορροφήσεις θα τον διώξεις. Αν μπορείς να ζωγραφίσεις κάποιους που είναι γνήσια απορροφήμενος σε έναν περίκλειστο φανταστικό κόσμο, τότε αυτή η απεικόνιση θα απορροφήσει και τον θεατή. Διατύπωσε ένα ανάλογο παράδοξο και για το θέατρο. Μέτρο του μεγάλου ήθου που κάνει να μην φαίνεται ότι παίζει. Πρέπει να παίζει σαν να μην υπάρχει κοινό. Όχι ότι ξεχνάει το κοινό –αν ήταν έτσι θα έπαιζε με την πλάτη στην πλοτεία, θα μιλούσε σιγά, θα έφευγε από τη σκηνή– αλλά δεν κάνει ότι κάνει για το κοινό. Το μέτρο ενός σπουδαίου θεατρικού έργου, όπως και ενός σπουδαίου πίνακα, είναι ότι μας απορροφά, μας συγκινεί. Αν ο Ντιντερό μπορούσε να δει σινεμά

θα είχε μείνει άφωνος από το πόσο μπορεί να μας απορροφήσει μια ταινία. Βέβαια το κριτήριο του Ντιντερό δεν μπορεί να είναι ένα ρυθμιστικό ιδεώδες για τον κινηματογράφο γιατί ακόμη και μια κακή ταινία μπορεί να μας απορροφήσει. Αποτελεί μάλλον ουσιαστική συνθήκη. Εύκολα μας διαιρεύει ότι ο κινηματογράφος συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στη ζωγραφική και το θέατρο. Θεωρούμε ότι έχει περισσότερο σχέση με τη φωτογραφία σαν να ήταν μια απλώς μηχανική τέχνη. Το *Verfremdungseffekt* στο θέατρο του Μπρεχτ προϋποθέτει τις συμβάσεις του Ντιντερού που θεάρου για να μπορέσει να λειτουργήσει, όπως αυτά που περιέγραφες ως μοντερνιστικές στιγμές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου προϋποθέτουν ότι έχουμε κάποιες προσδοκίες περισσότερες από συμβατικές οι οποίες στις συγκεκριμένες ταινίες δεν εκπληρώνονται. Πάντως οι συμβάσεις εξελίσσονται ακόμη και στις χοληγουνπονές ταινίες. Το κάνουν δύμας αναγνωρίζοντας τις συμβάσεις του σινεμά και με ευαίσθητα για το τι δουλεύει τελικά. Ο Χίτσκοκ π.χ. θάζει ορισμένους ήθοι που θέλουν να κοιτάζουν κατευθείαν την κάμερα. Το κάνει ο Joseph Cotten στο *Shadow of a Doubt*. Τον Βλέπουμε να κάθεται μόνος σε ένα δωμάτιο και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι είναι ο δολοφόνος στη σκηνή που κοιτάζει την κάμερα. Αισθανόμαστε άβολα και δεν ξέρουμε γιατί. Δεν συνειδητοποιούμε ότι οι ήθοι που στον κινηματογράφο δεν κοιτάζουν την κάμερα. Ο Χίτσκοκ επέτρεψε στους ήθοι που δεν κάνουν πού και πού για λίγο και δημιουργούνται από το αίσθημα δυσφορίας. Άλλα απλώς διαρρηγμένας ακεραιότητας της αιφνίγησης τότε θα έχεις μια πολύ κακή ταινία.

B.K.: Η άποψη του Ντιντερό για τη ζωγραφική και το θέατρο, ότι, για παράδειγμα, σκηνές περισυλλογής απορροφούν τον θεατή, ήταν αποτέλεσμα εμπειρικής έρευνας:

T.K.: Αυτή είναι μια καλή και δύνατον ερώτηση στην οποία δεν έχω μια καλή απάντηση. Αποτελούν την ισχυρίσμα του Ντιντερό εμπειρικά συμπεράσματα, είναι συνθετικές οι πρώτες προτάσεις. Έχουμε εδώ την εξέλιξη κάποιων συμβάσεων που αφορούν την αναποράσταση στις οποίες μαθαίνουμε να μετέχουμε. Όπως δεν ανακαλύπτουμε εμπειρικά τους κανόνες που μαθαίνουμε στο σκάκι, έτσι αναλύουμε με αρχιόρθια προτάσεις. Έχουμε εδώ τους κανόνες που μαθαίνουμε στο θεατή, έτσι αναλύουμε με αρχιόρθια προτάσεις τις συμβάσεις της δραματικής αναπαράστασης. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτά που κάνει ο Ντιντερό ως αριόρι ανακάλυψη της γραμματικής του σινεμά, της δομής του μέσου αλλά εν μέρει και ως ανακάλυψη του τι θρίασκουν φυσικό ο άνθρωποι. Πάντως το τι θρίασκουμε εμπειρικά εξελίσσεται και αυτό και διαμορφώνεται από την τριβή μας με τον κινηματογράφο.

B.K.: Εγώ πίστευα ότι όπως στον καθημερινό κόσμο όταν συζητάς με τον συνομιλητή σου θρίασκες στον ίδιο κόσμο, κατά τον ίδιο τρόπο όταν θέλεις να προσελκύσεις την προσοχή του κοινού στην κινηματογραφική αίθουσα πρέπει να φέρεις τον θεατή στον κόσμο της ταινίας.

T.K.: Όταν προσπαθείς να απορροφήσεις τον θεατή στον κινηματογράφο προσπαθείς να

ευπλέξεις κάποιον που δεν θρίσκεται στον ίδιο κόσμο. Η εμπλοκή λεπτουργεί διαφορετικά στον πραγματικό κόσμο και στο σινεμά. Στο σινεμά ο ηθοποιός δεν πρέπει ποτέ να κοιτά την κάμερα. Για να απορροφηθώμε πρέπει να αισθανόμαστε ότι παρακολουθούμε έναν κόσμο στον οποίο δεν μετέχουμε. Στα ντοκιμαντέρ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί παρότι ζητούμε από τους ανθρώπους που μιλούν να φέρονται φυσικά καταλαβαίνουμε την παρουσία της κάμερας. Είναι μέρος δύσκολης καταγράφωνται. Υπάρχει βέβαια και το *cinema verité* στο οποίο ο κινηματογραφιστές ήθελαν να εξισφανίσουν την κάμερα. Δοκίμασαν αρκετά πράγματα αλλά δεν πιστεύω ότι δυσλεψαν. Πάντως ο κλειστός κόσμος μιας ταινίας είναι πιολύ εύθραυστος. Η παραμικρή απόπειρα να ανοίξει προς τον θεατή με τεχνικές ντοκιμαντέρ π.χ., αν δεν γίνει με ευαισθησία, μπορεί να τον κοταστρέψει. Είναι αυτό εμπειρική ανακάλυψη ή συστατικό στοιχείο του μέσου; Κάποια στιγμή έγινε συστατικό στοιχείο αλλά ο λόγος που έγινε έχει κωρίς αικθιβολία a posteriori βάση.

B.K.: Είχα μιλήσει κάποτε με έναν Έλληνα θεατρικό συγγραφέα, τον Βασιλή Ζιώγα, ο οποίος έλεγε ότι το σινεμά, συγκρινόμενο με το θέατρο, είναι κάπως ψεύτικο. «Δεξ», έλεγε, «τα παιδιά, και όχι μόνο τα παιδιά: πετούν βελάκια στην οθόνη. Δεν το θεωρούν προγματικό. Ενώ στο θέατρο το κοινό αισθάνεται δέος».

T.K.: Δεν θα με ενδιέφερε να κάνω μια ειράρχηση των τεχνών. Υπάρχουν πολλά είδη θεάτρου και πολλά είδη κινηματογράφου και δεν έχω ιδέα πώς να συγκρίνω αυτές τις δύο τέχνες. Αν πας όμως σε μια κακή παράσταση ενός κακού θεατρικού έργου δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση του κοινού. Κι αν πάρεις ένα κολυγουνιανό μελόδραμα της δεκαετίας του '40, εκεί να δεις τι σημαίνει απορροφημένο κοινό! Οι νοικοκυρές έφευγαν από τις απογευματινές προβολές πνιγμένες στα δάκρυα και με ραγισμένες καρδιές. Δεν νομίζω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κριτήριο του για να μιλήσεις για καταπέραστη του κινηματογράφου έναντι του θέατρου. Πάντως πρέπει να πώ ότι το σινεμά δεν εμπνέει δέος. Είναι ενδιαφέροντας ότι ενώ στο σινεμά έχουμε μελοδράματα και κωμωδίες, δεν έχουμε τραγωδίες. Είναι γεγονός ότι το θέατρο προκαλεί αισθήματα που δεν προκαλεί ο κινηματογράφος. Αν εννοούσε αυτό, μπορεί να είχε δίκιο.

B.K.: Νομίζω εννοούσε ότι το σινεμά είναι κάπως τεχνητό: οι χαρακτήρες, π.χ., είναι σκιές πάνω σε ένα πανί.

T.K.: Μα τότε δεν επιρέπεις τη διαφορετική αισθητική ποιότητα του μέσου. Θα έλεγες ότι η μουσική είναι τελείως τεχνητή επειδή δεν υπάρχει τίποτε φυσικό. Άλλα και τι αισθανείς τεχνητό; Ποιο είναι το αντίθετό του, το πραγματικό; Και το γνωρίζουμε αυτό ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο αισθητικό μέσο; Και θα μπορούσες να πεις, τι είναι πιο τεχνητό από έναν ηθοποιό που στέκεται στην άκρη της σκηνής κοιτάζοντας απλωνώς το κοινό και λέει στον εαυτό του: «Να ζει κανένις ή να μην ζει». Τι κάνει αυτός εκεί με αυτό το παράξενο

βλέμμα; Άλλο το αν είναι τεχνητό ή όχι εξαρτάται από όλο το έργο, τη συγκεκριμένη σκηνή κτλ. Εγώ υποστηρίζω ότι ο Άμλετ είναι οπουδαίο έργο και αυτή είναι μια σπουδαία σκηνή και το να την πεις τεχνητή εισιδόγνως ένα κριτήριο του πραγματικού, ανεξάρτητα από το πώς σαναπέσεται και λεπτουργεί ένα μέσον, θα σου επιτρέψει να καταδικάσεις οποιαδήποτε τέχνη. Ναι, πράγματι στον κινηματογράφο έχουμε φωτισμένα είδωλα στο πανί, ολλά όταν σκέφτεσαι την ταινία που σε συνάρπασε το προηγούμενο Βράδυ ή όταν τη βλέπεις στο όνειρό σου, δεν ονειρεύεσαι φωτισμένα είδωλα που ερμηνεύεις ως τον Κάρυ Γκραντ αλλά ονειρεύεσαι τον Κάρυ Γκραντ.

Συνήθως οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον κινηματογράφο προσπαθούν να παραγάγουν μια θεωρία του σινεμά από μια θεωρία της φωτογραφίας. Πρώτα σου λένε να τι σκέψεις για το φωτογραφικό μέσον και μετά ποράγουν τη θεωρία τους για το σινεμά. Άλλα ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι φωτογραφίες φαντασιών κόσμων. Στα μέσα του 19ου αιώνα, στην αρχή της φωτογραφίας, ειδικά στη Γαλλία και την Αγγλία, είχαν γίνει προσπάθειες να φωτογραφηθούν φανταστικές δραματικές σκηνές. Άνθρωποι με κοστούμια έπαιρναν μέρος σε σκηνές π.χ. από τη Βίθο, σπαυρώσεις, κτλ. και φωτογραφίζονταν. Άλλα δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τέτοιες φωτογραφίες. Δεν μας ορέσουν οι φωτογραφίες που σκινονθετούνται. Πώς σκινονθετείσα επιτρέπεται στην τέχνη της φωτογραφίας είναι ένα περιπλοκό ζήτημα άλλα σίγουρα υπάρχει αντίσταση στη φωτογραφική αναπτυγράσσωση πραγμάτων έξω από τον κόσμο μας. Στο σινεμά, όμως, παρακολουθούμε επί δύο ώρες εικόνες ενός κόσμου που κοιταζόντων με διάφορους τρόπους ότι είναι συναντήσεις από εμάς. Δεν φοντάζομε ότι μπορεί να συναντήσω τον Τζαίνης Μπιονή ή ότι μπορεί να πάω στα μέρη αυτά ή ότι η τρίτη ξαδέρφω μου μπορεί να παντρευτεί τον τέταρτο αντιψού του. Δεν με ενοχλεί αυτό καθόλου. Η φωτογραφία είναι διαφορετικό μέσον από τον κινηματογράφο και δεν μπορούμε να παραγάγουμε μια θεωρία για τον δεύτερο από μια θεωρία για την πρώτη.

B.K.: Θα έλεγες ότι το σινεμά είναι πιο κοντά στο μυθιστόρημα; Ότι η αισθητική εμπειρία μοιάζει με αυτή πάντα έχουμε διάταξη στον διαβάζουμε μυθιστορήματα όπου πάλι έχουμε φαντασιών κόσμους;

T.K.: Φαντασιώκούς κόσμους έχουμε σε πολλές τέχνες. Αν πάρεις δύο ανεπτυγμένες τέχνες θα θρεπεις δύο των ειδών τις ομοιότητες και διαφορές. Υπάρχουν αναλογίες μεταξύ κινηματογράφου και μυθιστορήματος αλλά είναι τεράστια η διαφορά να λές μια ιστορία με εικόνες. Επίσης τα πράγματα είναι πιο σύνθετο στον κινηματογράφο επειδή είναι ένα σύνθετο μέσον. Υπάρχει μουσική, διάλογος,

B.K.: Σκέφτομαι τώρα και την εξής διαφορά: Σε σκετικά πρόσωπα τεχνώριες τους μυθιστορήματος μιλάμε για τον θάνατο του συγγραφέα αλλά φάνεται ότι στον κινηματογράφο αναδεικνύουμε τον ρόλο του σκινονθέτη. Χρησιμοποιούμε τον όρο *auteur*.

T.K.: Πιστεύω ότι μεγάλο μέρος συτής της συζήτησης συνδέεται με τις δικές μας ανησυχίες

και ανασφάλειες. Στο μυθιστόρημα υπάρχει ένας συγγραφέας και κατά κάποιον τρόπο τον ξέρουμε. Έτσι προσποιούμαστε ότι τον σκοτώνουμε χωρίς να μας πολυνοίξει. Άλλα το σινεμά είναι μια τεράστια διαδικασία που απαιτεί τη συνεργασία πολλών ανθρώπων και ανοζητούμε την καθησυχαστική διαβεβαίωση ότι υπάρχει πράγματα ένας ιπιεύθυνος, ο σκηνοθέτης, που το κάνει όλο αυτό δυνατό παρέχοντας τη συνθήκη αισθητικής οντότητας. Η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε στη λογοτεχνία ότι ο συγγραφέας είναι νεκρός αντιδρούμε σε ορισμένες θεωρίες για την εντασιακή δομή του λογοτεχνικού έργου. Η σωστή απάντηση στο ερώτημα «τι σημαίνει αυτή η ιστορία;» δεν είναι «ό, τι συνεισέφερε ο συγγραφέας». Και στο σινεμά το τι σημαίνει μια τοινίδια επαφήται σε μας να το ανακαλύψουμε παρακολουθώντας την. Ο σκινονθέτης δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Η γνώμη του σκινονθέτη έχει ενδιαφέρον και κύρος στον βαθμό που είναι και καλός κριτικός ταινιών.

B.K.: Ποια νομίζεις ότι είναι η επίδραση όλων αυτών των θεωρητικών συζητήσεων στην τέχνη του σινεμά;

T.K.: Δεν νομίζω ότι είναι σημαντική. Δεν αποβλέπω σε αυτό. Δεν θέλω να αλλάξω αυτό που συμβαίνει εκεί. Δεν χρειάζονται τη θεοίθειά μου και δεν είναι σαφές αν έχω κάτι για να τους θεοίθησω. Άλλα περιμένω να θυεί κάτι καλό από την προσπάθεια να σκεφτούμε με σαφήνεια για το σινεμά. Ένα πράγμα που νομίζω θα είναι καλό για το σινεμά, αν υπάρχει καλή φιλοσοφία του σινεμά, είναι ότι θα δελτιώσουμε το πώς εκτιμούμε αισθητικά μια ταινία. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις μια ταινία αν δεν ξέρεις τι εμπλέκεται ώστε να γίνει μία ταινία καλή. Υπάρχει μία τάση να επινόψυμε τα καταλάβουμε για να φανούμε καλλιεργημένοι. Επαινούμε επίσης θηροποιός ή στιγμές αφήγησης όπου η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι εμφονής (και θεωρούμε τον Κλιντ Ιστόγουντ, π.χ., απλώς σταρ, όχι ιδιαίτερα καλό θηροποιό, επειδή δεν φαίνεται να προσπαθεί καθόλου ενώ επιδοκιμάζουμε θεοτρικός θηροποιός όπως τον Άντονυ Χόπκινς, τον Ρίτσαρντ Μπάρτον ή τον Λόρενς Ολίβιε). Και αισθανόμαστε αποδεικνύοντας ντρεπόμαστε για την ευχαράσπο που μας παρέχουν μεγάλες ταινίες επειδή δεν μπορούμε καθησυχά την πράγματα με εικόνες ή στιγμής αφήγησης όπου η πράγματα που καταβάλλεται είναι εμφονής (και θεωρούμε τον Αμερικήν: αυτό που περνάει ως κριτική κινηματογράφου είναι μια παράγραφος από κάποιον που είδε την ταινία μία μόνο φορά. Στο τέλος υπάρχει ένα θιαστικό συμπέρασμα για το αν η ταινία είναι καλή ή κακή βασισμένο σε περιγραφές που είναι συχνά ανακριβείς. Σε ποσού όλη τέχνη θα ήταν αυτή μια κριτική κύρους; Όλες οι αδυναμίες του κριτικού (αν π.χ. δεν μπορεί να συγκριτίσει τις λεπτομέρειες της πλοκής και δεν μπορεί να καταλάβει κάτι) μεταφέρονται από αυτόν στην ταινία και οι αναγνώστες επιτρέπονται. Ενώ ζήταμε από τον κινηματογράφο να μημθεί ως προς



τη συνθαρότητα τις άλλες έτενες – κάτι που δεν είναι γενικά σωστό να κάνουμε – ζητάμε συγχρόνως από συντριπτικά κατανομήσιτα πράγματα που δεν αξιώνουμε από τις άλλες τέχνες. Μπορεί λοιπόν να επαγγελματίες του κινηματογράφου να μη χρειάζονται τη θοήθειά μας αλλά μπορούμε να συνεισφέρουμε στο επίπεδο της πρόσληψης των ταινιών, οπότε κι αυτό μπορεί να έχει στη συνέχεια κάποια επίδραση. Στη δουλειά μου ενδιαφέρομαι επίσης για το μπορεί να φιλοσοφία να μάθει από το σινεμά. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για ερωτήματα όπως «πώς εννοούμε με τον όρο αντικειμενικότητα». Αν εννοούμε τη θέση από το πουθενά, δίως το έθεσε στο Thomas Nagel, νομίζω ότι αν σκεφτούμε πώς παίρνουμε μια αντικειμενική λήψη μπορεί να μας θοηθεί να ερευνήσουμε τι μπορεί αυτό να σημαίνει και πώς αυτό που νομίζουμε καταρρέει. Ή «πώς εννοούμε με υποκειμενικότητα». Αν εννοούμε μια οπτική γωνία που χρωματίζεται από μια συγκεκριμένη πρωτοπική αυτό τι σημαίνει; Η λέξη 'πρωτοπική' είναι πολύ βεβαρυμένος όρος στη φιλοσοφία. Λειτουργεί ήδη ως μεταφορά. Το καλό με το σινεμά είναι ότι βλέπεις πως τα πλάνα που θεωρείς ότι διαθέτουν μια συγκεκριμένη οπτική γωνία δεν δίνουν αυτήν την εικόνα κυριολεκτικά, δίνουντας δηλαδή οπτική αυτό που φανεράδημαστε στις είναι η οπτική γωνία της κάμερας (αυτό ακριβώς είναι που νομίζουμε ότι συμβαίνει), πράγμα που δείχνει πόσο οι φιλοσοφικές μας εικόνες «κυριολεκτικοποιούν» αυτές τις πολύ σημαντικές έννοιες. Μετά μπορεί να αρχίσουμε να κατανοούμε τη συνθετότητα των εννοιών σπελευθερώνοντάς τες από τις κυριολεκτικές παγίδες που καθιστούν τις έννοιες αυτές ασυνάρτητες και ανεφάρμοστες πράγμα που πυροδοτεί ένα είδος σκεπτικισμού για τις ίδιες τις έννοιες.

B.K.: Θυμάμαι σε ένα κείμενό σου τη συζήτηση για το κατά πόσον ο όρος «αντικειμενική οπτική γωνία» αποτελεί ευθεία αντίφαση.

T.K.: Είναι εύκολο να το δούμε αυτό στο σινεμά. Ρωτάμε τι είναι μια οπτική γωνία που δεν είναι η οπτική γωνία κανενάς. Δεν ξέρουμε συγκεκριμένα πού να βάλουμε την κάμερα για να το επιτύχουμε. Κάθε οπτική γωνία φαίνεται να είναι κάποια οπτική γωνία. Και μετά όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε οπτικές πόλως την οπτική σε μια ντουλάπα στην οποία δεν υπάρχει οροφή, καταλαβαθίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε εκεί δεν είναι η οπτική γωνία του κόσμου που δεν είναι η οπτική γωνία κανενάς συγκεκριμένα. Αυτό που βλέπουμε εκεί είναι κάτι που δεν είναι μια κυριολεκτική οπτική γωνία. Αποκτά τη διάσταση του αντικειμενικού αν δεν χρησιμοποιούμε την έννοια της οπτικής γωνίας κυριολεκτικά. Ή νόνοια της αντικειμενικότητας πρέπει να σπελευθερώθει από το μεταφορικό λεξιλόγιο με το οποίο τη συζητάμε αν είναι να καταλάβουμε ποια είναι η ορθή ειφαρμογή της.

B.K.: Νομίζεις ότι οι ταινίες που γυρίζονται στις Η.Π.Α. παίζουν γενικά έναν πολιτισμικό ρόλο; Χρησιμοποιούνται, όπως φοβούνται μερικοί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκομίζουν να μαγεύουν τον κόσμο; Άν αυτό είναι αλήθεια, έχει με τη σειρά του επίδραση στο πώς γυρίζονται οι ταινίες. Έχουν, ας πούμε, πάντα αφηγηματικό

χαρακτήρα ώστε, όπως τα παραμύθια, να γοντεύουν και να αποκομίζουν τον κόσμο;

T.K.: Υπάρχουν πολλές ερωτίσεις εδώ. Πρώτον υπάρχει ένα ερώτημα για το σινεμά που μπορεί να εκληπθεί ως ερώτημα για τα φίλμ εν γένει. Ότι για να είναι ένα φίλμ ενδιαφέρον πρέπει να είναι αφηγηματικό.

B.K.: Διακρίνεις μεταξύ σινεμά και φίλμ;

T.K.: Ναι.

B.K.: Με τη λέξη φίλμ εννοείς μόνο το μέσον;

T.K.: Θα το εξηγήσω. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής δεδομένου ότι έχουμε σινεμά, δηλαδή οπικές παραστάσεις φανταστικών αφηγηματικών κόσμων, μας θοηθούν αυτές κατάρρει. Ή «τι εννοούμε με υποκειμενικότητα». Αν εννοούμε μια οπτική γωνία που χρωματίζεται από μια συγκεκριμένη πρωτοπική αυτό τι σημαίνει; Η λέξη 'πρωτοπική' είναι πολύ βεβαρυμένος όρος στη φιλοσοφία. Λειτουργεί ήδη ως μεταφορά. Το καλό με το σινεμά είναι ότι βλέπεις πως τα πλάνα που θεωρείς ότι διαθέτουν μια συγκεκριμένη οπτική γωνία δεν δίνουν αυτήν την εικόνα κυριολεκτικά, δίνουντας δηλαδή οπτική αυτό που φανεράδημαστε στις είναι η οπτική γωνία της κάμερας (αυτό ακριβώς είναι που νομίζουμε ότι συμβαίνει), πράγμα που δείχνει πόσο οι φιλοσοφικές μας εικόνες «κυριολεκτικοποιούν» αυτές τις πολύ σημαντικές έννοιες. Μετά μπορεί να αρχίσουμε να κατανοούμε τη συνθετότητα των εννοιών σπελευθερώνοντάς τες από τις κυριολεκτικές παγίδες που καθιστούν τις έννοιες αυτές ασυνάρτητες και ανεφάρμοστες πράγμα που πυροδοτεί ένα είδος σκεπτικισμού για τις ίδιες τις έννοιες. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι πολλές ταινίες αφηγηματικού χαρακτήρα σε κάνουν να δραπετεύεις, ότι το Χόλιγουντ είναι εργοστάσιο σινεάρων. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι διαθέτει πολλές ταινίες του Χόλιγουντ λειτουργούν έτσι. Άλλα είναι ανότο να χρησιμοποιείται αυτή η κριτική για το ίδιο το μέσον, την ίδια την τέχνη του σινεμά. Νομίζω ότι μια καλοφτισμένη ταινία για τον πόλεμο μπορεί να μας κάνει να δούμε τα δεινά του πολέμου ίσως πολύ καλύτερα από κάθε άλλο μέσον. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που βλέπουν το «Z» στη Λατινική Αμερική θεωρούν ότι τους βοηθά να δραπετεύουν. Κι αυτό δεν ισχύει μόνο για τις πολιτικές ταινίες. Κάθε καλή ταινία μπορεί να γίνει το όχημα για να ανοίξουν τα μάτια μας στον κόσμο. Τα γουέστερν μπορεί πράγματι να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μύθων. Όμως τη ταινία π.χ. "Who shot Liberty Valence" δείχνει πόσο σύνθετη είναι η σχέση ανάμεσα στον θρύλο, τον μύθο και την αλήθεια. Εδώ κανένα στούς θρύλους και τους μύθους γιατί μακρινή Δύση, τον ρόλο του ατόμου, πράγματα τόσο σημαντικά για τη διμερόφωση του πολιτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν νομίζω πως μπορείς να πεις ότι μια ταινία σε βοηθά να δραπετεύεις, αν αυτός είναι όρος αισθητικής αποίμυσης, απλώς και μόνο από το γεγονός ότι αποτελεί οπτική παράσταση ενός φαντασιακού κόσμου. Τουλάχιστον όχι περισσότερο από ότι

την Αμερική. Νομίζω ότι πολλές αμερικανικές ταινίες σε βοηθούν να δραπετεύσεις. Και πολλές από αυτές είναι κακές πράγματα που τοπούν για κάθε κουλτούρα που παράγει μεγάλους οριθμούς έργων μιας συγκεκριμένης τέχνης. Στη Γαλλία π.χ. έχουμε πολλούς κακούς πίνακες ζωγραφικής στα μέσα του 19ου αιώνα. Προσπαθούν να ικονοποιήσουν ορισμένες επιθυμίες του κοινού. Αυτό δεν είναι καινούργιο με το Χόλλυγουντ. Ωστόσο, νομίζω ότι την ίδια στιγμή γυρίζονται υπέροχες ταινίες. Μερικές φορές στο Χόλλυγουντ και μερικές φορές έξω από αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις αν μια ταινία είναι καλή ή κακή από το γεγονός και μόνο ότι είναι αμερικανική. Το ίδιο το Χόλλυγουντ είναι από τις δεκαετίες του '30, του '40 και του '50 μέχρι οπήρεα στο τόπος όπου έχουν γυριστεί μερικές από τις πιο ανατρεπτικές ταινίες και μάλιστα από Ευρωπαίους. Πολλοί Ευρωπαίοι που απορρίπτουν συλλαλήθηντον το Χόλλυγουντ αποτυχώνουν να δουν ποιος κάνει τις ταινίες. Το Χόλλυγουντ και η Αμερική γενικά είναι καλοί στο να εντοπίζουν και να εισάγουν τολέντα. Οι μεγάλοι σκηνοθέτες του Χόλλυγουντ είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι με ευρωπαϊκές ρίζες. Και αν ρωτάσεις ποιοι είναι οι οπερατέρ, ποιοι σκεδιάζουν τα κοστούμια θα δεις ότι πολλοί δεν είναι Αμερικανοί. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τις δεκαετίες του '30 και του '40 το Χόλλυγουντ πλημμυρίζει από σπουδαίους Εβραίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς που πραέρχονταν από την Ευρώπη. Κατεν πιστεύω πως είναι σωστή η γενική ακέψυ ότι οι αμερικανικές ταινίες είναι ορισμένου είδους λόγω των συγκεκριμένων όρων παραγωγής τους. Φυσικά πολλές αμερικανικές ταινίες είναι κακής ποιότητας και χρησιμοποιούνται για να πρωτοθίμουν πολλούς ανόντοι μύθοι για την Αμερική αλλά θα αποκλείσμε πολλές δυνατότητες αν εξιρούνταμε τις αμερικανικές ταινίες. Πολλές γαλλικές κωμωδίες είναι νομίζω εξαιρετικά ανόπτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Γάλλοι δεν έχουν παραγάγει σπουδαίες ταινίες συμπεριλαμβανομένων και κωμωδιών.

B.K.: Οι Αμερικανοί φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα τα σινεμά. Ποιο νομίζεις ότι είναι η σημασία του κινηματογράφου στην αμερικανική κουλτούρα;

Πλάτων, ο Αριστοτέλης ή σύγχρονα πρώτα που όπως ο Καθόφης και ο Σεφέρης. Για τους Γάλλους ο Ντεκάρτ ή ο Μοντανί, για τους Γερμανούς ο Γκαίτε, ο Σλέλερ ή ο Τόμας Μαν. Η Αμερική δεν έχει ανάλογα πρότυπα στην κουλτούρα της. Δεν υπάρχει κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχουν πολλά μεγάλα ονόματα αλλά πολλοί Αμερικανοί δεν ξέρουν τίποτε γι' αυτούς. Το να είσαι Αμερικανός διανοούμενος απλαίνει συνάντηση για φιλοδοξείς να γίνεις κάτι σαν Ευρωπαίος διανοούμενος. Είναι ένας ερώτημα τι είναι η αμερικανική κουλτούρα αν δεν αποτελεί ευθεία αντίφαση. Το σινεμά καταλαμβάνει υψηλή θέση στην αμερικανική κουλτούρα. Παίζω συνάντηση με φίλους παιχνιδιά σαν κι αυτό: κάθομαι με Γάλλους διανοούμενους και μπορούμε να ονομάσουμε μιθιλά Γάλλων συγγραφέων που έχουμε όλοι διαβάσεις. Το έχω δοκιμάσει με Αμερικανούς και δεν δουλεύει. Ο Μαρκ Τουαΐν και ο Μόμπι Ντικ υπεριοχύουν αλλά υπάρχει πάντοτε κάποιος που δεν έχει διαβάσει και τα δυο. Ενώ υπάρχουν ταινίες, πολλές ταινίες, κάποιες οπουδαίες κακοποιείς όχι τόσο οπουδαίες, κάποιες αμφιλεγόμενες: *It's a Wonderful Life*, *The Wizard of Oz*, *Dr Strangelove*, *On the Waterfront*, *Citizen Kane*, *Casablanca*, *The Godfather* – ο κατάλογος μπορεί να μακρύνει και καλύπτει την ιστορία του Χόλλυγουντ από τη δεκαετία του '30 έως σήμερα. Και αυτές τις ταινίες όχι μόνο τις έχουν δει όλοι αλλά τις έχουν δει πολλές φορές. Μπορείς να κάνεις αναφορές σε αυτές τις ταινίες με την ίδια ακρίβεια που ο Γάλλος ποραρτέψει με τον Ντεκάρτ και ο Γερμανός στον Γκαίτε. Κι αυτό λέει κάτι για τον ρόλο του κινηματογράφου στη συγκρότηση της κουλτούρας. Πρόκειται για τις εκφράσεις της κουλτούρας που τις ουφμερίζεται στην κουλτούρα συνολικά.

B.K.: Μα αυτές οι ταινίες είναι κτήμα όλων των ανθρώπων στον κόσμο όχι μόνο των Αμερικανών.

T.K.: Είναι ενδιαφέρον ότι αν μιλήσεις με Γάλλους για σινεμά είναι δύσκολο να βρεις μια γαλλική ταινία που οποία να έχουν δει όλοι. Άλλη μπορεί όλοι να έχουν δει την *Casablanca*. Πιστόσα, όσες φορές κι αν την είδων, δεν νομίζω ότι την αγαπούν με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα-πρώτα η ταινία δεν είναι

θυμάσαι είναι απώλις υπότιτλοι στα γαλλικά και δεν έχεις τον τρόπο και τη φωνή να τις ενσαρ-
κώσεις, τότε είναι πιο δύσκολο να δώσεις στις
λέξεις την ιδιαιτερότητα εκείνη που τις κάνει να
λειτουργούν. Είναι αλλιθέα ότι οι Γάλλοι Βλέπουν
και αγαπούν αυτές τις ταινίες και είναι σπουδαία
κριτικοί και θεαματές του αμερικανικού σινεμά.
Δεν θέλω να αρνηθώ αυτό το γεγονός, αφήνοντας
στην άκρη την αράγη τους για τον Τζέρυ Λιούνι,
Επίσης υπερεκτιμούν κάτιως τον Γούντυ Άλλεν.
Όμως αυτές οι ταινίες δεν κυκλοφορούν ως κοινό
οντικέμενα πολιτισμικής οικειότητας σε αυτή την
κουλτούρα με τον τρόπο που γίνεται στην Αμερική,
ακριβώς διότι είναι εικρόβσεις της κουλτούρας των
Αμερικανών. Οι Γάλλοι τις αγαπούν αλλά υπάρχει
πάντα ένα στοιχείο ανεξάληπτου εξωτισμού. Οι
Αμερικανοί αναζητούν μέσα αυτών των ταινιών
μορφές πολιτιστικής έκφρασης. Δεν εννοώ ότι
δεν υπάρχει σπουδαία λογοτεχνία ή σπουδαία
μουσική που παράγεται από Αμερικανούς Υπόρχει,
αλλά κυκλοφορεί σε πολύ διαφορετικό κοντάσια
πολιτιστικής οικονομίας και είναι δυσκολότερο τα
έργα αυτά να γίνουν κτήμα όλων. Αν σκεφτού-
με τον Robert Frost ως έναν μεγάλο αμερικανό
ποιητή θα δούμε ότι από το έργο του, αυτό που
καταλήγει να γίνει κοινό κίτρινο δεν είναι η ποίησή
του αλλά μια καρικατούρα, κάποιοι στίχοι σαν τις
ευχές στις χριστουγεννατικές κάρτες. Ενώ με τις
ταινίες ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, πώς πκούν
συγκεκριμένες φράσεις, πώς τις αισθανόμαστε,
γιατί έχουν αυτή τη χροιά, σε τι παραπέμπουν,
κτλ. Αυτό είναι ένα γεγονός για τον αμερικανικό
κινηματογράφο που νομίζω χάντει σε ορισμένους
τύπους ουζιτήσεις στην Ευρώπη περί του τι είδους
τεχνήτατο έίναι οι κινηματογραφικές ταινίες. Είτε αι
Αμερικανοί είναι διανοούμενοι –κι αυτό σημαίνει
Ευρωπαίοι διανοούμενοι– είτε δεν είναι και τους
αποκοινίζει μια μποχάνη προπογάνδας. Μόνο αν
αφήσουμε αυτές τις δύο εικδυχές και σκεφτού-
με τι σημαίνει το σινεμά για τους Αμερικανούς
μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε τι είναι οι
αμερικανικός κινηματογράφος ως κολλητεκνικό,
επίγειανα στη μουσικαντική πλάσμα.

CHRISTINA KALLAS-KALOGEROPPOULOS

Μάλλες φαρές αυτό που μας δυσκολεύει
είναι το Βρύσμα και αυτό που ψάχνουμε
πενιώνα μενδή - είναι σαν ένα Κομμάτι
παρόντζε, που ίσως έχει πεθάνει σε λάθος
τημέλιο. Όσοι έχουν παίξει πολλούς θέτες
puzzle γνωρίζουν την εμπειρία: Φάνκεις
εναγγυώνως να βρεις ένα κομμάτι που ξέρεις
καθιστώντας πάνω πρέπει να είναι και σώμα
οντού το θράκειος Απελτίζεσαι, θεωρείς
πως εχασες. Συγκινικά το ανακαλύπτεις
ιδιαίτερα. Βλέπεις ήδη στο έπιπλο τημάτη της
πλοκάς, μανό που είναι στα λαβάδα σημείο
που περιλαμβάνει την ιστορία για το θράκειο σώμα,
τα στοιχεία της οποίας απολύτως θα
πάντας θεωρείς και ζωγραφείς στο κενό που
η μηδουμητήριο πασσάρο κομμάτι, αντίτοιχο
την παίζεις ως κρεβατοσετές το πιεσθείς.
Κανένα απλού πρόβλημα.

Το σενάριο ένας κινηματογράφος «παχύτη» και το πιο δύσκολη ζήσης. Παρόμοια δραματικές τεχνών. Η ειβολή γνωστών καταπληκτικών στοιχείων σε απολύτως αρνητικό πλαίσιο φέρνει την εκστρατεία σε μια αρματικότερη. Η μεθόδας της σημαντικής γραφής σε νεφρόπουλο θυσίας είναι στοιχειώδης από την τεχνική που πάκινοειδούμενο και παδιαλικής ήσυχης πνοής προσπέλασε στη θεωρία της αύλας μεταποίησης της παραπομπής στις κανονικές θεωρίες της νορματικότητας και της συγχριτικής αθλητικής κοινωνίας. Ουσιαστικά προσπέλασε στη θεωρία της κοινωνικής αποτίμησης της αρχής της αποτίμησης στην πραγματικότητα, καθώς καταγέννωσε μεταξύ των αρχών της αρχής της αποτίμησης και της αρχής της αποτίμησης την αρχή της αποτίμησης.

[σενάριο]

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

1616 ПОКРОВСКАЯ 1 МЕВДО



ΝΕΦΕΛΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ