

SI PARLA  
ITALIANO

Μιά νύχτα καθόμουν με δυνατούς πόνους σ' έναν πάγκο. Σ' έναν άλλον ήρθαν να καθίσουν αντίκρου δυο κοπέλες. Μοιάζαν να θέλουν να κουβεντιάσουν έμπιστευτικά και άρχισαν να ψιθυρίζουν. Έκτός από μένα κανείς δεν βρισκόταν κοντά, κι εγώ δεν θά καταλάβαινα τὰ ιταλικά τους όσο δυνατά κι αν μιλούσαν. Μπρός σ' αυτόν τον περιττό ψίθυρο σέμια γλώσσα στήν οποία δεν είχα πρόσβαση δεν μπόρεσα ν' άντισταθώ στο αίθρημα πώς έμπαινε ένας δροσερός επίδεσμος επάνω στο σημείο που πονούσε.

ΕΚΤΑΚΤΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΒΟΗΘΕΙΑ

Δέν υπάρχει τίποτε πιο φτηνό από μιάν άλήθεια που έκφράζεται έτσι άκριβώς όπως τήν έχει συνλάβει ο νοός μας. Η καταγραφή της στήν περιπτωση αυτή δεν είναι ούτε καν κακή φωτογραφία. Μάλιστα ή άλήθεια (σάν το παιδί, σάν τή γυναίκα που δεν μείς άγαπώ) άρνείται να χαμογελάσει ήρεμα και φιλικά μπροστά στο φακό της γραφής όταν σκύβουμε κάτω άπ' το μαύρο πανί. Απότομα, μεμιάς θέλει να τήν εκδιώξουμε από τό βύθισμα στον έαυτό της, τρομαζοντάς την είτε με φασαρία είτε με μουσική ή με κραυγές που να ζητούν βοήθεια. Ποιός θά επιχειρούσε να μετρήσει με πόσα σήματα

[ 122 ]

συναγεμιοῦ είναι εξοπλισμένο τό έσωτερικό του άληθινού συγγραφέα; Και τό να γράφεις δεν είναι τίποτ' άλλο από τό να τὰ θέτεις σέ λειπουρία. Οπότε ξεπετιέται ή γλυνιά οδάλισκη, άρπάζει ό,τι βρει, ό,τι τής πέσει στα χέρια μέσα στον κυκεώνα του μπουντουάρ της, του μυαλού μας, τό ρίχνει πάνω της και δραστευει, άγνωρίστη σχεδόν, από μείς στούς άνθρώπους. Πόσο καλοκαίμωμένη όμως πρέπει να είναι, πόσο γερά χτισμένη για να σταθει έτσι παραμορφωμένη, κυνηγημένη, μά νικηφόρα, άξιαγάπητη άνάμεσά τους.

ΥΛΙΚΑ

Τὰ τσιτάτα, στή δουλειά μου, είναι σάν τους ληστές, που ξεπετιούνται όπλισμένοι στο δρόμο κι απαλλάσσουν τον ράθυμο περιπατητή από τίς πειθίσεις του.

Η θανάτωση του έγκλημάτια μπορεί να είναι ήθικη — ουδέποτε ή νομιμοποίησή της.

Στις στής όλων των ανθρώπων είναι ο Θεός, και ύποσις της τους τό κράτος.

Η έκφραση των ανθρώπων που κινούνται μέσα στις αίθουσες έκθέσεων ζωγραφικής προοίδει μιάν άδέξια συγκαλυμμένη άπογοήτευση που εκεί μέσα δεν κρέμεται τίποτε άλλο εκτός από πίνακες.

[ 123 ]

μεγαλοπρέπεια, με μεγαλοπρέπεια: οι καμψήλες, που κοιμούνταν κάτω στο χώμα δεν σκηλώνονται με πιο όμορφο τρόπο, καθώς σείονται κάτω από το ραβδί του οδηγού», <sup>102</sup> Καμιά περιοχή δεν ανόηγεται πιο απελπισμένα από τις («επιπράξεις των παργιωμένων βουνών») <sup>103</sup>, στα όποια ο καρδαρός του κουβά χάνεται για πάντα. «Από τις πιο βαθιές επιπράξεις του θανάτου») <sup>104</sup> φυσά ή άνεμος που είναι για αυτόν ευνοϊκός – ο ίδιος άνεμος που τόσο συχνά φυσά στον Κάφκα από την προίσοπρία του κόσμου και ό όποιος παρασύρει επίσης τη βάρκα του κυνηγού Γράχου. «Παντού», λέει ό Πλούταρχος, «τά μυστήρια και οι θυσίες διδάσκουν, τόσο ανάμεσα στους Έλληνες όσο και ανάμεσα στους Βαρβάρους [...], ότι θα πρέπει να υπάρχουν δύο ιδιαίτερες θεμελιώδεις ουσίες και αμοιβαία αντιτιθέμενες δυνάμεις, ή μία από τις όποιες οδηγεί δεξιά και εθεία, ή άλλη όμως στρίβει και ώθει πάλι προς τα πίσω». <sup>105</sup> Η άναστροφή είναι ή καρτέθυσση της μελέτης που μεταμορφώνει την ύπαρξη σε γραφή. Διδάσκαλος της δεν είναι άλλος από τον Βουκεφάλα, τον («νέο δικηγόρο») <sup>106</sup>, ό όποιος, χωρίς τον βίαιο Άλεξάνδρο – κι αυτό σημαίνει: άπαλαγμένος από τον κατακτητή που έφορμά μπροστά-, παίρνει τό δρόμο προς τα πίσω. «Έλεύθερος, χωρίς τά πλεονά του να πιέζονται από τους γοφούς του καρδαρός, στην ήσυχία της λάμπας, μακριά από τη βουή της μάχης του Άλεξάνδρου, διαβάζει και γυρνά τά φύλλα των παλιών βιβλίων μας». <sup>107</sup> – Η ιστορία αυτή έγινε πριν από λίγο καιρό άτυκίμενο έργημαίας από τον Βέρνερ Κράφτ. Άφου ό έρωμηνευτής άπεφρώθηκε με έπιμελεια σε κάθε λεπτομέρεια του κειμένου, σημειώνει: «Δεν υπάρχει πουθενά στη λογοτεχνία μία κριτική του μύθου σε όλο του τό εύρος τόσο δυνατή και τόσο ρηξικέλευθη όπως εδώ». <sup>108</sup> Ο Κάφκα δεν χειάζεται – έτσι θεωρεί ό έρωμηνευτής – τη λέξη «δικαιοσύνη»: παρ' όλα αυτά υποστηρίζει ότι ή δικαιοσύνη είναι εκείνη στη

μάχη της όποιας λαμβάνει χώρα ή κριτική. – Άφ' ής στιγμής έκανε ήμος προχωρήσει τόσο, διατρέχουμε τον κίνδυνο να παρρησιάζουμε τον Κάφκα, άν σταματήσουμε εδώ. Είναι άραγε επόμενο ό νόμος εκείνος που με αυτόν τον τρόπο, στο όνομα της δικαιοσύνης, θα μπορούσε να άντιπαρθεθεί στον μύθο; "Ομοίως μόνο που μοιάζει – και σε αυτό θα μπορούσε σύμφωνα με τό πνεύμα του Κάφκα να έγκριται τό νέο για τον Βουκεφάλα και τη διαγωγή – να μην την άσκει πρακτικά. Τό δικαιο που δεν άσκειται πλέον πρακτικά και μόνο μελετάται, να ποιά είναι ή μάχη της δικαιοσύνης.

Η μάχη της δικαιοσύνης είναι ή μελέτη. Κι όστόσο ό Κάφκα ήμ πολλά να συνάψει στη μελέτη αυτή τις έπαγγελματίες τις όποιες ή έπακόσση συνέδεσε με τη μελέτη της Πεντατεύχου. Οι βοηθοί του είναι ύπηρετές της κοινότητας που έχουν χάσει τό προσευκτήριο, οι φακίτες του μαθητές που έχουν χάσει τη γραφή. Τίποτα τους δεν τους κρατά στο «κενό χαρούμενο ταξίδι». <sup>109</sup> Ο Κάφκα ήμος έχει βρει τον νόμο του δικού του: τουλάχιστον μία φορά, έσαν εύτυχώς να προσαρμόσει την ταχύτητά του, που κίβει την άδικα, σε έναν έπικό τετραποδισμό, έτσι όπως τον άναξίτητο σε όλη του τη ζωή. Τό έμπιστευτηκε σε μία σημείωση ή όποια έγινε ή τελειότησή του, και όχι μόνο έπειδή άποτελεί έρωμηνεία. Ο Σάντσο Πάντσα, που κατά τά άλλα δεν φημιζόταν για κάτι τέτοιο, κατόρθωσε στο πέραςμα των χρόνων, προμηθευόμενος έσαν μεγάλο άριθμό από μυθιστορήματα με ήπιότες και ληστές, να άπομακρύνει τις βραδινές και νυχτερινές ώρες την προσοχή του δικάδου του από πάνω του – διαβόλου στον όποιον έδωσε άγρότερα τό όνομα Δόν Κιχώτης – τόσο που ό τελειτάος μπροστά έπειτα να έκτελει άσυγκάτητος τις πλέον παρανοϊκές ηρώξεις, οι όποιες ήμος, έλθει ένος προκαθορισμένου άτυκί-