

G.O. Hutchinson

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ

G. O. HUTCHINSON

Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Μετάφραση:
Λιάνα Χατζηκώστα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ
ΑΘΗΝΑ 2007

Ἐδῶ βλέπουμε ἀναμφίβολα μιά ἀπροσδόκητη κωλυσιεργία, τήν ὅποια ὁ ποιητής θά καλύψει μέ μιά αὐτοσχέδια ἀφήγηση. Τό σκηνικό τοῦ μύθου τοῦ Τειρεσία πού ἀκολουθεῖ, δέν θά μποροῦσε νά είναι πιό ἄτεχνο. Τό παιγνίδι τῆς ἐπιφανείας ύπογραμμίζει ἐπίσης πόσο περίεργη είναι ἡ ὅλη σύλληψη σ' ἔναν χῶρο πού ἔχει τήν ὅψη τοῦ γνωστοῦ μας κόσμου· καὶ ὅμως φτάνει νά ἀμφισβητεῖ συγκεκαλυμμένα καί περιπαικτικά τήν ἀλήθεια του. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τή δήλωση ἔρχετ' Ἀθαναία νῦν ἀτρεκές (στ. 137), «τώρα ἡ Ἀθηνά ἔρχεται στ' ἀλήθεια»,¹⁶ τή στιγμή πού ἡ θεά ἐπιτέλους φθάνει. Ο ἐμφατικός τόνος κάνει πιό δύσκολη τή στιγμή πού προηγήθηκε, ἐνῶ τό ἀτρεκές («στ' ἀλήθεια») διαχωρίζει μέ τρόπο εἰρωνικό τόνο κόσμο τοῦ ποιήματος ἀπό τήν πραγματικότητα. Τό θρησκευτικοῦ περιεχομένου πρῶτο ἥμισυ τοῦ ποιήματος ἔχει αὐτό καθ' ἔαυτό ἀρκετά περίπλοκο τόνο καὶ χρῶμα (πρβλ. σ. 76), ἀλλά ἡ βασική του σύλληψη καί δομή σαφῶς

15. Ο Bulloch ἔξομαλύνει τό τελετουργικό μέρος θεωρώντας ὅτι στήν πραγματικότητα ἡ Ἀθηνά είναι ἀπλῶς ἔνα ἄγαλμα πού ταυτίζεται μέ τή θεά γιά θρησκευτικούς λόγους (βλ. ὑπόμνημα, σ. 3 κ.ά.: ἀντίθετα ὁ Wilamowitz, *HD* II σ. 14-5). Η θεά, ὅμως, οὐδέποτε ἀναφέρεται στήν περιγραφή τῆς τελετῆς ὡς ἄγαλμα καί στίχοι ὅπως οι 17, 31-2, 53-4 ἀπαιτοῦν τό ζωντανό σῶμα τῆς οὐράνιας θεότητας (τό ἐπιχείρημα τῆς σ. 111 φαίνεται ἔξαιρετικά ἀμφισβητήσιμο· πρόκειται γιά τή σημείωση σχετικά μέ τή χρήση τοῦ ἀρθρου στά χωρία: "Υμν. II 1, 9, 13, 30, ἀπ. 194.71 κ.τ.λ. Οι σ. 38- 42 δέν ταυτίζονται μέ τήν περιγραφή τῆς θρησκευτικῆς ἐορτῆς, μολονότι ὑποδηλώνουν στόν ἀναγνώστη τήν ἀρχική λατρεία"). Οὕτως ἡ ἀλλως, δ στόχος στόν ὅποιο ὠθεῖται ἡ ταύτιση παραμένει ἀλλόκοτος· ο Bulloch βλέπει μόνο τήν ἐρεθιστική ἀνάκληση τοῦ θρησκευτικοῦ ζήλου.

* Ἐμφάνιση κάποιου θεοῦ στούς θνητούς (συνήθως ὡς μέρος θρησκευτικής ἐορτῆς). Σ.τ.Μ.

16. Γιά τό ἀτρεκές βλ. τήν οίκειά παρατήρηση τοῦ Bulloch.

χρησιμεύουν γιά νά κρατήσουν σέ απόσταση τή γεμάτη πάθος, τραγική ιστορία του Τειρεσία, τοποθετώντας τη σ' ένα άλλοκο περιβάλλον.

Τό αποτέλεσμα αυτό γίνεται αισθητό μέ μιά συνολική άναγνωση του ποιηματος. Έν τούτοις, ένας τέτοιος τρόπος απομάκρυνσης του συναισθηματικού στοιχείου θά 'πρεπε νά έπιπρέπει στό συναίσθημα νά διατηρήσει τήν καθαρότητά του μέσα στά δρια του αφηγηματικού τμήματος'. Όμως, δικόμη καί σ' αυτό τό τμῆμα, δ Καλλίμαχος περιπλέκει κάπως τήν έπιδραση πού δισκεί στόν άναγνώστη ή αφήγηση. 'Ο μύθος αφηγεῖται, πῶς δ Τειρεσίας, ένδι κυνηγούντε στόν Έλικώνα, είδε τήν Άθηνά νά λούζεται γυμνή καί τυφλώθηκε. Αντόπτης μάρτυρας τής τύφλωσής του ήταν ή μητέρα του, ή νύμφη Χαρικλώ, έπιστηθια φίλη τής Άθηνᾶς, ή δοπία στρέφεται μέ πάθος έναντίον τής θεᾶς, πού έδειχνε πώς ήταν φίλη της. Ή θεά ύπεροσπλέξεται τόν έαυτό της έπικαλούμενη τούς νόμους πού δεσμεύουν τούς θεούς καί ύποσχόμενη πλούσια άποδημίαση' αυτός δ δραματικός διάλογος είναι τό έπίκεντρο τής ιστορίας, διπλας τήν αφηγεῖται δ Καλλίμαχος.

Τό αφηγηματικό μέρος, πού δδηγεῖ στόν διάλογο, άναπτύσσει μιά ίσχυρή δυναμική· έμπλεκει ένεργά τόν άναγνώστη μέ τήν έντονη κινητικότητά του άναμεσα στήν αύστηρότητα του αφηγητή του άρχαικού έπους καί τήν περιγραφή μέ πληθωρικά χρώματα.¹⁷ Οι διάλογοι τῶν προσώπων γίνονται έτσι περισσότερο σύνθετοι.

Άς πάρουμε πρώτα τά λόγια τής Χαρικλοῦς:

ά νύμφα δ' ἐβόασε «τί μοι τὸν κῶρον ἔρεξας,
πότνια; τοιαῦται, δαίμονες, ἐστὲ φίλαι;
δηματά μοι τῷ παιδός ἀφείλεο. τέκνον ἄλαστε,
εἶδες Ἀθαναίας στήθεα καὶ λαγόνας,
ἄλλ' οὐκ ἀέλιον πάλιν ὅψεαι. ὦ ἐμὲ δειλάν,
ὦ δρος, ὦ Έλικών οὐκέτι μοι παριτέ,
ἢ μεγάλ' ἀντ' ὀλίγων ἐπράξαο· δόρκας ὀλέσσας
καὶ πρόκας οὐ πολλὰς φάεα παιδός ἔχεις».

(στ. 85-92)

«Η νύμφη κραύγασε: «τί ἔκανες στόν γιό μου, σεβάσμια θεά; τέτοιες φίλες είσαστε ἐσεῖς οι θεές; πήρες τό φῶς τῶν ματιῶν τοῦ παιδιοῦ μου. Δυστυχισμένο μου παιδί, εἶδες τά στήθη καί τίς λαγόνες τής Άθηνᾶς, μά δέν θά δεῖς ἄλλη φορά τό φῶς τοῦ ἥλιου. Ἀλίμονό μου τής δύστυχης, ἄχ Έλικώνα, βουνό πού δέν θά ζυγώσω ἄλλη φορά. Μεγάλη πράγματι τιμωρία γιά μικροπράγματα πού ἔπαθες· ἔχασες λίγα ἐλάφια καί ζαράδια καί τύφλωσες τό παιδί μου».

Οι τρεῖς πρώτες προτάσεις (τί μοι... ἀφείλεο) χαρακτηρίζονται άπό μιά άπλοτη διατύπωσης πού ταιριάζει στήν πρωτόγονη ένταση τῶν έκφρα-

17. Πρβλ. στ. 68-9, Όδ. 15. 245-7. Σχετικά μέ τόν στ. 78 βλ. Bulloch.

ζόμενων συναισθημάτων. Ό Καλλίμαχος τροποποίησε τήν μυθολογική πηγή του, προκειμένου νά έμφανίσει τή Χαρικλώ νά διαρρηγνύει τή φιλία της μέ τήν Άθηνά μέσα στήν όργη καί τόν πόνο τῆς μάνας, ἀντί νά ίκετεύει τή θεά νά ξαναδώσει στόν Τειρεσία τό φῶς του. Τά γυναικεῖα συναισθήματα εἰσβάλλουν μέ τραγική δρμή ἀνάμεσα στούς τόνους πού διασφαλίζουν τό σεβασμό ἀπέναντι στούς θεούς¹⁸.

Η προσαγόρευση τοῦ Τειρεσία, ώστόσο, εἰσάγει ἔνα πονηρότερο σκεπτικό: ή φράση ἀλλ' οὐκ ἀέλιον πάλιν ὅψεαι («μά δέν θά δεῖς ἄλλη φορά τό φῶς τοῦ ἥλιου») ὑπονοεῖ ὅτι ή θέα τοῦ κορμοῦ τῆς Άθηνᾶς ἡταν ἐπιθυμητή αὐτή καθεαυτή.

Η εὐφυής διατύπωση καί ὁ ὑπονοούμενος αἰσθησιασμός περιπλέκουν κι ἀπομακρύνουν κάπως τήν αἰσθηση μᾶς καθαρῆς θλίψης. Μέ τίς θρηνητικές ἀναφωνήσεις ὡς ἐμέ... παριτέ («ἄλιμον μου τῆς δύστυχης, ἄχ Έλικώνα, βουνό πού δέν θά ζυγώσω ἄλλη φορά»)¹⁹ ἐπανέρχεται μιά ἀμεσότητα γεμάτη πάθος. Ωστόσο, ἐπανεμφανίζεται μιά ὑπεροψία τολμηρά τραβηγμένη στά ἄκρα: τό ἀόριστο οὐ πολλάς, ἐπιτείνει τήν ἐντύπωση κάποιας ἀπομάκρυνσης. Η κατηγορία ἐναντίον τοῦ βουνοῦ ἔχει παρόμοια κατάληξη μέ τήν κατηγορία ἐναντίον τῆς Άθηνᾶς (φάει παιδός ἔχεις, «τύφλωσες τό παιδί μου» στ. 92, ὅμματά μοι τῷ παιδός ἀφείλεο «πῆρες τό φῶς τῶν ματιῶν τοῦ παιδιοῦ μου» στ. 87), ἀλλά ή ὁμοιότητα αὐτή ἀποκαλύπτει στό συγκεκριμένο χωρίο τόν τεχνητό χαρακτήρα τῆς στάσης καί τοῦ θυμοῦ τῆς Χαρικλοῦς· ο Καλλίμαχος τροποποιεῖ ἔμμεσα καί ἀνεπαίσθητα μιά ξεκάθαρη αντίδραση.

Τά ἐπόμενα λόγια τῆς Άθηνᾶς ἐνισχύουν αὐτή τήν προσέγγιση, καθώς ἔμφανίζουν παρόμοια κινητικότητα ἀπό τή δυναμική ἀπλότητα στήν ἔξυπνάδα πού περιπλέκει τά πράγματα. Συνολικά, ἔμφανίζουν ἔναν ἐπιβλητικό συνδυασμό συναισθηματισμοῦ καί ψυχραιμίας καί μᾶς παρουσιάζουν τήν αὐστηρότητα καί συγχρόνως τήν ἔξισορροπητική γενναιοδωρία τῆς θεϊκῆς τάξης πραγμάτων. Ωστόσο, μετά τήν ὑψηλοφροσύνη τῶν πρώτων στίχων (στ. 97-106), ή Άθηνά ἀντιπαραθέτει στή μοίρα τοῦ Τειρεσία τή χειρότερη μοίρα τοῦ Ἀκταίωνος πού θά κατασπαραχθεῖ ἀπό τά δικά του σκυλιά, γιατί ἀντίκρυσε τήν Ἀρτέμιδα τήν ὥρα πού λουζόταν. Τό ἐπιχείρημα, συναισθηματικά ἀποδεκτό καθεαυτό, ἔμφανίζεται στό πλαίσιο μᾶς ἔξουθενωτικῆς ὑπεροψίας: πόσες θυσίες δέν θά πρόσφεραν οι γονεῖς τοῦ Ἀκταίωνος, γιά νά δοῦν τόν γιό τους τυφλό (δηλ. ὅχι νεκρό· στ. 107 κ.έ.)· ή μητέρα του θ' ἀποκαλοῦσε τή Χαρικλώ «πανευτυχή» (δλβίσταν στ. 117), πού πῆρε πίσω τόν γιό της τυφλό (στ. 117-8). Η ὑπερβολή καί τό τεχνητό νοθεύοντας κάπως τόν ὑψηλό τόν τραγωδίας· ἀλλά καθόλου δέν τόν καταστρέφουν. Τό θρησκευτικό πλαίσιο παρέχει ἀθρόα ἀποστασιοποίηση, ἐνώ ὁ τρόπος γραφῆς

18. Σχετικά μέ τήν προκαλούμενη ἐντύπωση πρβλ. τήν Ἐλένη στήν Ιλ. 3. 406 κ.έ., τήν Κρέουσα στόν Εύριπιδη, Ιων 881 κ.έ. Γιά τήν πηγή βλ. Φερεκύδη FGrH 3 F 92.

19. Ο Bulloch ἐπισημαίνει στόν στ. 90 τόν ἀπόηχο τοῦ θρήνου τῆς Άγαυης στόν Εύριπιδη, Βάκχ. 1383 κ.έ.

Τό εργο τῶν ἑλληνιστικῶν ποιητῶν τοῦ 3ου αἰ. π.Χ. δέν κατέχει μόνο μιά σημαντική θέση στήν Ἀρχαία Ἑλληνική λογοτεχνία, ἀλλά ἔχει καί ἰδιαίτερη σημασία γιά τήν Ρωμαϊκή ποίηση. Παρά τήν ὑπαρξην πολλῶν τεχνικῆς φύσης ἔργων γιά τά κείμενα καί τήν γλώσσα αὐτῶν τῶν ποιητῶν-Θεοκρύτου, Καλλιμάχου, Ἀπολλωνίου Ροδίου κ.ἄ.-ή προηγούμενη φιλολογική κριτική γιά τούς περισσότερους ἀπό τούς μεῖζονες ποιητές εἶναι περιορισμένη σε ποσότητα καί στόχους. Ό δρ. Hutchinson παρουσιάζει μιά είκονα πού ἡταν ἀπολύτως ἀναγκαία γιά τήν ποίηση αὐτῆς τῆς ἐποχῆς καί δείχνει τήν ποιότητα καί τήν ζωτικότητα αὐτῆς τῆς ποίησης. Ἐρευνᾶ διαδοχικά τό εργο καθενός ποιητῆ, ἐνῷ ταυτόχρονα ἀναπτύσσει μιά γενική θεώρηση αὐτῆς τῆς ποίησης στό σύνολό της, ἐπικεντρωμένη στόν τρόπο μέ τόν δποῖο οί ποιητές αὐτοί χειρίζονται τό ὑφος, τά διάφορα ἐπίπεδα καί τήμορφη. Τό βιβλίο καταλήγει μέ τήν παρουσίαση μιᾶς νέας προσέγγισης δσον ἀφορᾶ τήν ἐπίδραση πού ἀσκησαν οί ἑλληνιστικοί ποιητές στή Ρώμη, ἔνα πεδίο πού θά ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά πολλούς ἀναγνώστες. Ὄλα τά ἀρχαῖα ἑλληνικά καί λατινικά χωρία ἔχουν μεταφραστεῖ ἀπό τόν συγγραφέα, ἔτσι ὥστε ή σημαντική αὐτή νέα προσέγγιση νά εἶναι εύκολα προσιτή σε ὅλους δσοι ἐνδιαφέρονται σοβαρά γιά τίς κλασικές σπουδές, σε αὐτούς πού ἔχουν ἀπλῶς στοιχειώδη γνώση τῶν καταβολῶν αὐτῆς τῆς ποίησης καί στούς φοιτητές καί ἐπιστήμονες τοῦ συγκεκριμένου γνωστικοῦ πεδίου.

Πρόκειται γιά ἔνα ἐντυπωσιακό βιβλίο μέ ἀνανεωμένο σκεπτικό καί διακριτική λογιοσύνη, ἀπό τό δποῖο ὅλοι ἔχουμε νά διδαχτοῦμε πολλά.

R. H. A. Jenkyns, *Times Higher Education Supplement*

Πρόκειται γιά ἔνα εργο πού τό χρειαζόμασταν πολύ, ἔνα βιβλίο πρόκληση καί ἐρέθισμα.

R. B. Rutherford, *Greece and Rome*

Ο δρ. Hutchinson εἶναι ἐπίσημος Ἐταῖρος καί Διδάσκαλος τῆς Κλασικῆς Φιλολογίας στό Κολλέγιο Exeter τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης καί Καθηγητής τῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καί τῆς Κλασικῆς Φιλολογίας. Εἶναι ὁ ἐκδότης τοῦ ἔργουν Αἰσχύλος: Ἐπτὰ ἐπὶ Θήβας (1985), τό δποῖο ἔχει ἐπίσης ἐκδοθεῖ ἀπό τό Clarendon Press.

ISBN 978-960-354-213-1